

De bevrijding voorzegd

Periodethema: Jesaja
Jesaja 37

KERNTEKST

'Als nu Hizkia de brieven uit der boden hand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des HEEREN, en Hizkia breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN' (Jes. 37: 14).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Het uitleggen van de brieven in de tempel heeft een sacramentele kracht. Het is een sterk symbool waarin Hizkia zijn gebrek aan wijsheid en kracht voor God ten toon spreidt en tegelijk al zijn hoop vestigt op de HEERE Zijn God. Alleen Zijn wijsheid, Zijn almacht en Zijn trouw kan Hem redden en heeft hem gered.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de ontknopung van de vorige vertelling van het thema Jesaja.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren zien

- hoe Hizkia omgaat met de verzoeken die op hem afkomen: hij vlucht naar de Heere.
- hoe Hizkia herhaaldelijk versterkt wordt door het woord van de Heere, door de mond van Jesaja.
- hoe dit geloof niet beschaamd wordt: de Heere geeft op een wonderlijke manier verlossing.
- hoe dit geloof deelt in Gods gunst: Hij geeft de tekenen van Zijn liefde in het opgroeien van het graan.

INDELING

- Hizkia gaat naar de tempel.
- Rabsaké gaat terug naar Sanherib.
- Hizkia gaat met brieven naar de tempel.
- Sanherib keert terug naar zijn land.

OPMERKINGEN

Probeer je de situatie vooral in te leven, terwijl je niet weet hoe het afloopt.

ZINGEN

Psalm 66: 5 en 10 en ook 30: 2-4; 116: 2 en 3; 142: 2 en 4; 130: 1, 3 en 4; 118: 3-9.

UITLEG VAN DE PSALM

God brengt Zijn kinderen in allerlei moeilijke situaties, maar tegelijk is hun verlossing gegarandeerd. In deze psalm: het water dreigt hen te overstromen. Maar de verlossing komt 'ter goeder uur'. (Zie ook gesprekspunten bij de verwerking.)

MATERIALEN

Kaart (zie vorige week).
Bijbel.

BORDPLAN

Veilig dichtbij de Heere.

INTRODUCTIE

Neem een Bijbel in uw hand. Weten jullie wat de Heere Jezus zegt? 'De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord, de Bijbel, blijft eeuwig bestaan.' Geloven jullie dat? (*Sommige kinderen zullen ja knikken.*) Gelooft u dat echt? Niet alleen als alles voor de wind gaat, maar ook als er zware stormen in ons leven komen. Het echte geloof in je hart kan alleen de Heilige Geest jou geven.

BRUGZIN

Vandaag gaat het ook over geloof en het vertrouwen op God, vertrouwen op Zijn Woord. Het geloof van Hizkia wordt zwaar beproefd. Jullie weten dat wel: het machtigste leger ter wereld staat op het punt Jeruzalem aan te vallen. Nu komt het er op aan. Is Hizkia echt veilig als hij op God vertrouwt?

Vertelling

HIZKIA GAAT NAAR DE TEMPEL

Daar loopt koning Hizkia door de straten van Jeruzalem. Nee, je ziet zijn mooie koninklijke kleren niet. Die heeft hij gescheurd. Ze zijn bedekt met een ruwharige zak. Het zijn de tekenen van rouw. Zie je hem lopen? Waar gaat hij naar toe? Naar de enige plaats die helpt. Hizkia vlucht naar de tempel, naar het huis van God. Hizkia brengt zijn grote nood bij God, in het gebed. Maar de koning bidt niet alleen, hij stuurt ook zijn knechten naar de profeet Jesaja. Eén daarvan kennen jullie wel: Eljakim. Ook zij gaan met zakken gekleed. Als ze bij Jesaja komen, zeggen zij: 'Zo zegt Hizkia: Bid voor ons! Want Rabsaké heeft met God gespot. Bid, of de HEERE nog wil denken aan het laatste stukje van Juda wat overgebleven is. Bid, want in ons is geen kracht!'

En wat denk je? Jesaja heeft het antwoord van de Heere al in zijn hart gekregen: 'Zo zegt de HEERE: Wees niet bang voor de woorden van die spotter! Ik zal hem door het zwaard in zijn eigen land doden.' Met deze boodschap komen de knechten van Hizkia weer bij de koning terug.

RBSAKÉ GAAT TERUG NAAR SANHERIB

Jullie weten toch nog wel wat er gebeurd is? Dat Rabsaké met een geweldig leger voor de poorten van Jeruzalem stond en dat hij tot de Joodse mannen sprak. (*Haal de herinnering van vorige week nog even op.*) Rabsaké is daarna weer met zijn leger teruggegaan naar de Assyrische koning, naar Sanherib. Jullie weten toch nog wel waar Sanherib was? Die streed tegen Lachis, die sterke stad ongeveer veertig kilometer bij Jeruzalem vandaan. Inmiddels heeft Sanherib Lachis ingenomen. O, jongens en meisjes, dat is een vreselijke strijd geweest. Wat zijn daar veel Israëlieten gedood. En de koning

Sanherib? Hij lacht. Hij voelt zich zo sterk. Geen stad houdt voor hem stand. Nog even, denkt hij, dan heb ik Hizkia te pakken. Hij zit als een vogeltje gevangen in zijn kooi. (Citaat gevonden op kleitabletten in Ninevé.)

Maar God regeert! Kijk daar komt iemand aangevend vanuit het zuiden. 'Koning, er is een geweldig leger in aantocht. Tirhaka, de zwarte koning uit (Zuid-)Egypte/Ethiopië komt er aan!' (Even laten zien op het kaartje.) Ho, denkt Sanherib, dat wordt gevaarlijk. Dan moet ik tegen twee legers tegelijk vechten. Weet je wat ik doe, ik stuur snel een brief naar de koning Hizkia, dat hij zich maar beter over kan geven.

(Zachtjes tegen de kinderen:) Maar er kwam geen leger aan. Het was een valse boodschap. Het was een gerucht. God heeft het zo bestuurd. Maar ondertussen komen de boden van koning Sanherib bij Jeruzalem. Ze hebben de brieven van de Assyrische koning in de hand.

HIZKIA GAAT MET BRIEVEN NAAR DE TEMPEL

Daar krijgt Hizkia de brieven. Snel leest hij ze door. Hij schrikt geweldig. Weten jullie wat er in staat? 'Hizkia, vertrouw niet op God. Laat jouw God je niet bedriegen. Er is echt niet één god, die zijn volk uit mijn hand kan redden! Wat denk je, waar zijn de goden van alle landen? Hebben zij kunnen helpen? (En dan noemt hij wel tien landen en volken op die door de Assyriërs verslagen zijn.) Hizkia, geef je over. Dat is het beste wat je kunt doen! Hoe eerder, hoe beter! O, die sluwe vos! Die gemene Sanherib. En weer loopt Hizkia naar de tempel, naar het huis van zijn God. De brieven van Sanherib in zijn hand. Kijk eens wat hij daar doet! Hij valt op zijn knieën en legt de brieven van Sanherib open op de grond. Alsof hij zegt: 'Hier, Heere, leest U nu zelf maar wat die heidense koning schrijft.' En dan bidt de koning. Luister maar: 'O HEERE der heirscharen, Gij God Israëls, Die tussen de cherubs (Jes. 6) woont, Gij Zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde, Gij hebt den hemel en de aarde gemaakt. O HEERE, neig Uw oor en hoor; HEERE, doe Uw ogen open en zie; en hoor al de woorden van Sanherib, die gezonden heeft om den levenden God te honen. Waarlijk, HEERE, hebben de koningen van Assyrië al de landen (...) verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen; daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, HEERE onze God, verlos ons uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat Gij alleen de HEERE zijt.'

Vinden jullie dat geen mooi gebed? Als ik het heel kort moet zeggen, dan zegt Hizkia dit: 'O HEERE, U bent de allerhoogste God. Hoor toch wat Sanherib zegt. Al die goden zijn geen goden, maar het werk van mensenhanden. HEERE, verlos ons. Dan zullen

alle volken van de aarde weten dat U alleen de echte en levende God bent.'

God hoort! Nog voordat Hizkia klaar is met bidden, komt er al een bode van Jesaja aan: 'Vrees niet! De Heere heeft uw gebed verhoord. Ik zal Mijn almacht tonen. Sanherib zal niet voor de poorten van Jeruzalem komen! Hij zal ook niet één pijl in de stad schieten. Want zo zegt de HEERE over Sanherib, de koning van Assyrië: Alle Joodse meisjes zullen hem uitlachen. En Ik zal deze stad verlossen om Mijnentwil en om mijns knechts Davids wil, zegt de Heere.'

SANHERIB KEERT TERUG NAAR ZIJN LAND

Sanherib heeft zijn plannen al klaar. 'Morgen trek ik op naar Jeruzalem!' Maar de Heere regeert! God zet een dikke streep door al zijn sluwe plannen. Want de volgende morgen, als Sanherib vroeg opstaat om met zijn leger te vertrekken, blijven de meeste soldaten gewoon in hun tenten liggen. En degenen die hen roepen, schrikken geweldig. Want ze worden niet meer wakker, nooit meer. Het zijn dode lichamen geworden.

Weten jullie wat er in die nacht is gebeurd? Een engel van de Heere heeft die soldaten gedood. Niet tien, niet honderd, niet duizend, niet tienduizend, maar bijna 200.000! Om precies te zijn 185.000 man. En niet zomaar gewone soldaten, maar juist de sterkste en de beste, de officieren en de generaals. Ja, Sanherib, nu ben jij aan de beurt om te schrikken. Dan pakt Sanherib boos zijn spullen. Terug moet hij, terug naar zijn eigen land. De God van Israël is hem toch te sterk geworden. Nooit meer heeft hij het aangedurfd om Juda aan te vallen. En twintig jaar later wordt hij door zijn eigen zonen gedood. Dan moet hij voor de levende God verschijnen met Wie hij zo gespot heeft! Vreselijk.

En Hizkia? Probeer het je in te denken. Zo'n machtige koning, zo'n geweldig leger, zo dichtbij, zodat je dacht: Nog even en dan is het gebeurd! En dan

ineens - je kunt het toch niet geloven? - ineens is er is niet één Assyrische soldaat in Juda meer te vinden. Het leger is weg, helemaal weg. Dat lijkt toch net op een droom. Ja, dit is het wonder van Gods verlossing. En de Israëlieten hebben er zelf niets voor hoeven te doen. Je kunt begrijpen dat Hizkia vol blijdschap God geloofd en gedankt heeft. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.

AFSLUITING

En weten jullie wat er nog meer gebeurt? Overal op het land, dat helemaal verwoest was door de Assyrische soldaten, komt vanzelf koren op. Zo geeft God Zijn dubbele zegen: Hij verlost Zijn volk en geeft hen bovendien te eten. Zo laat God Zijn trouw en liefde zien. Ja, die God is een God van volkomen zaligheid. Heb jij Hem ook lief?

VERWERKING

- Er zijn verschillende gesprekken mogelijk:
- God verlost op Zijn tijd. Dat is vaak in onze ogen (bijna) te laat. Maar daardoor is de verlossing ook des te heerlijker en des te meer tot de eer van Zijn Naam.
- Om die wonderen te zien en mee te maken, is het van onze kant nodig om op God te wachten, ook tot dat moment wat in onze ogen te laat is. Het geloof wat niet beschaamd wordt, vraagt zelfverloochening en onvoorwaardelijke overgave aan Zijn wil.
- De onverwachte en volkomen verlossing van Jeruzalem is ook een afbeelding van de geestelijke verlossing van de zonden: ellende, verlossing en dankbaarheid. (Vergelijk Jes. 9: 1-6)
- Woordspel met moeilijke namen: Jesaja, Hizkia, Eljakim, Sanherib, Rabsaké. Lachis, Jeruzalem, Tirhaka enz.

