

Abram geroepen

Periodethema: Zondeval en belofte
Genesis 12: 1-8

KERNTEKST

'De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land (...) en Ik zal u tot een groot volk maken (...) en wees een zegen.' (Gen. 12: 1-2)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De roeping van Abram = de eis van gehoorzaamheid (overgave) en de belofte van rijke zegen, die steunt op het goddelijk 'IK ZAL'.

BEGINSITUATIE

Na de zondeval en Gods verbond met Noach staan we nu twee keer stil bij Abraham. Vandaag zijn roeping. Het is een bekend verhaal met een diepe betekenis.

DOELSTELLINGEN

De kinderen zien:

- de samenhang tussen de zondvloed en de roeping van Abram in de strijd tegen de zonde.
- wat de geloofsgehoorzaamheid bij Abram is.
- dat wij door de doop in betrekking staan tot Abram.

INDELING

- God roept.
- Abram.
- Geloof.
- Op reis.
- Altaren.
- Pijn.

OPMERKINGEN

Uit de geslachtsregisters in Genesis kunnen we het volgende opmaken:

- De vader van Noach heeft Adam nog gekend. De vader van Abraham heeft Noach nog gekend. (Bedenk daarbij dat deze aartsvaders een priesterfunctie bekleedden binnen de familie, op de sabbat waren zij de 'dominee'.)
- Noach heeft de torenbouw van Babel nog met eigen ogen gezien. Wat een verdriet. Hij stierf 950 jaar oud. Ruim één jaar later wordt Abram geboren.
- Sem heeft nog kunnen horen van het wonder van Izak. Toen Sem stierf was Izak dertig jaar oud.
- Reissnelheid: met veel vee reis je gemiddeld 25 km per dag. 700 km = 28 dagen. Conclusie: Van Haran naar Kanaän is een reis van een maand.

ZINGEN

Psalm 84: 4 en 105: 5 (en 4 en 6).

Liederen van Abraham.

UITLEG VAN DE PSALM

De weg van de pelgrim (Abram) gaat over bergen en door dalen. Maar steeds vindt hij weer een fontein. God geeft steeds weer nieuwe kracht, zodat hij onderweg niet bezwijkt. Daarom komen alle pelgrims ook zeker thuis. Het vers eindigt met een ootmoedig smeekgebed. Bidden is drinken uit de bron.

MATERIALEN

Kaart (of bordtekening) met Ur - 1000 km - Haran - 700 km - Kanaän.

Geslachtenlijn: Noach à Sem à ... à Terah à Abram.

INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens? Je wordt 's morgens wakker en denkt: 'Vandaag zal ik goed mijn best doen en lief zijn.' Maar als je 's avonds weer op je bed ligt, ben je verdrietig, want het is niet gelukt. Je bent toch brutaal geweest of je hebt ruzie gemaakt. Je weet eigenlijk niet meer wat je moet doen tegen de zonden.

Eigenlijk is het ook zo in de grote wereld. God heeft heel de aarde met de zondvloed gestraft. Maar heeft het geholpen? Nee, de mensen zijn toch weer ongehoorzaam en brutaal. Ze bouwen in Babel een grote toren om sterk te zijn tegenover God. De zonde is zo erg. Wat moet God nu doen?

BRUGZIN

Maar God is heel wijs. Hij maakt een nieuw begin. Ongeveer 2000 jaar na de schepping, ongeveer 2000 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus. En van dat nieuwe begin zingen wij nu 4000 jaar later nog steeds in de kerk: 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.' (Ps. 105: 5, vraag aan de kinderen wanneer deze psalm vaak gezongen wordt. Bij de doop.)

Vertelling

GOD ROEPT

(Spreek met nadruk:) 'Ga uit je land! Verlaat je familie! Ga naar een onbekend land wat Ik jou zal aanwijzen!' (Schrik.) Wat is dat voor een woord? 'Verlaat ALLES!'

Jongens en meisjes, tegen wie zegt God dat? God roept Abram uit Ur. En waar moet hij naar toe? Naar Kanaän. Maar weten jullie ook wat God aan Abram belooft? Dat God hem tot een groot volk zal maken. Maar God belooft nog meer. Luister maar. Ik zal het voorlezen uit de Bijbel: 'Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal. En Ik zal ... (Tel op je vingers mee.)

- (1) u tot een groot volk maken,
- (2) en u zegenen,
- (3) en uw naam groot maken;
- (4) en wees een zegen. (= opdracht + belofte)
- (5) En Ik zal zegenen die u zegenen,
- (6) en vervloeken die u vloekt;
- (7) en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.' (vers 1-3).

Wat hebben jullie gehoord?

(Voer een gesprek met de kinderen. Enkele opmerkingen: 2 en 3 = persoonlijk; 4 = voor anderen; 5 en 6 = uitbreiding van 2; 7 = uitwerking van 4; 5 en 6 = 'Jouw vrienden zijn Mijn vrienden, jouw vijanden zijn Mijn vijanden. God staat helemaal aan de kant van Abram, zijn 'vrind', Psalm 105)

ABRAM

Maar wie is Abram eigenlijk? Dat staat in Gen. 11. Abram is het achter- achter- achterkleinkind van Noach in de tiende generatie. En toch zit er maar één jaar tussen het overlijden van Noach en de geboorte van Abram. Dat komt doordat Noach heel oud is geworden, wel 950 jaar.

Noach had drie zonen: Jafeth, Sem en Cham. Van wie is Abram het 'kleinkind'? Van Sem. Dat was de zoon die Noach gezegend heeft: 'Gezegend zij de HEERE, de God van Sem!' (Gen. 9: 26) Wat horen jullie daarin? (Eventueel herhalen.) Ja, dat lijkt veel op de zegen van Abram. 'Wees een zegen!'

'Ga uit je land! Verlaat je familie!' Als God dit zegt, is Abram zeventig jaar. Hij woont dan in Ur. Kijk hier ligt Ur. Dat is nu Irak en Iran. Dat is een vruchtbaar gebied, vlak bij twee grote rivieren, de Eufraat en de Tigris.

Abram woont daar, te midden van zijn familie. Het kan best zijn dat zijn over-over- overgrootvader Sem ook bij hen woonde. Want die is pas 150 jaar ná de geboorte van Abram overleden. Maar te midden van zijn familie is Abram ongelukkig. Er is namelijk één groot verdriet. Hij is getrouwd met Saraï. Dat is zijn halfzus. Zij is heel knap, maar ... onvruchtbaar. Abram en Saraï hebben geen kind. Wat is dat moeilijk.

GELOOF

'Ga uit je land! Verlaat je familie en ik zal jou tot een groot volk maken!' Dat is dus voor Abram een heel bijzonder woord. Want het leek erop dat Abrams geslacht zou uitsterven. 'Nee,' zegt God, 'Ik zal jou juist tot een groot volk maken. Maar dan moet je wel naar Mij luisteren. Je moet alles verlaten.'

Jongens en meisjes, wat zouden jullie doen? Abram hoorde alleen maar een stem of zoiets. Hij kon God niet zien. 'Verlaat ALLES!' Denken jullie niet dat dat heel, heel moeilijk is? Zomaar alles in de steek laten, dat doe je toch niet? Dat is (zeker in die tijd) veel te gevaarlijk. Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. (Twee keer werd bijvoorbeeld Abrams vrouw afgepakt door een koning.) Weet je, ik zou maar hopen dat het niet echt is.

Maar Abram gaat. Weet je hoe dat komt? Niet omdat Abram beter is dan rest van zijn familie. Hij diende samen met hen ook de afgoden. (Joz. 24: 2) Maar het komt door de kracht van Gods Woord in zijn hart. Dat noemen we 'geloof'.

Door het geloof gehoorzaamt Abram en volgt hij de stem van God. Want die stem van God is een liefdevolle stem. Dan begrijpt Abram zichzelf niet

meer. Maar hij kan en wil niet anders doen dan wat God zegt, ook al weet hij niet hoe het afloopt. Dit vertrouwen is het werk van de Heilige Geest in het hart. (Hier kun je de tekst van het rooster citeren, Hebr. 11: 8.)

OP REIS

Abram vertelt het tegen Saraï. Hij vertelt het tegen zijn vader Terah. En het valt mee. Abram hoeft niet alleen op reis. Terah besluit om met heel zijn familie Ur te verlaten. Ze trekken omhoog langs de grote rivier de Eufraat. Langzaam maar zeker maken ze een reis van 1000 km. Ze komen terecht in Haran. (Laat het zien op de kaart.) Daar strijken ze neer. (Nu is op die plaats in Turkije nog steeds een plaats Harran, zie Google-earth.)

Het gaat daar goed. Abram krijgt veel vee en veel knechten. Maar Haran is niet het land waar God Abram wil hebben. De vader van Abram, Terah, sterft. Hij is 205 jaar oud. God zegt tegen Abram (misschien niet met woorden): 'Je moet verder!' En dan vervolgt Abram zijn weg. Hij neemt afscheid van zijn familie. Alleen Saraï, zijn vrouw en Lot, zijn neef, gaan mee uit Haran, op weg naar het land dat God hem wijzen zal. (Natuurlijk gaan al zijn knechten, slaven en zijn vee ook mee.) Hij is nu 75 jaar. Abram gaat op reis, een onbekende toekomst tegemoet. Maar hij is niet alleen. God is met hem.

Abram is nu al weken op reis. Van dag tot dag heeft hij (vanaf Haran) 700 km afgelegd. Op een dag komen ze bij een veld tussen twee bergen (bij Sichem). Abram zet zijn tenten op onder een grote eikenboom. En dan (ik denk in de nacht) komt God opnieuw tot hem. God laat zijn trouwe knecht niet in de steek. 'Dit land zal ik aan jouw zaad, aan jouw kinderen geven.' Wat een wonder. Abram heeft eindelijk het land bereikt dat God hem wijzen zou. Kanaän is het beloofde land. (Wijs het aan op de kaart.)

ALTAREN

Wat is Abram blij. Dit is het land van God. Zijn hart is vol van liefde. Daarom gaat hij God danken. Van grote stenen die daar liggen, bouwt hij een altaar. Voor de HEERE!

Op wie lijkt Abram nu? Op zijn 'groot'-vader Noach. Toen Noach uit de ark kwam, bouwde hij ook een altaar voor de Heere. En hier doet Abram hetzelfde.

Samen met Saraï, Lot en al zijn knechten dient Abram de Heere. Daar offeren en bidden ze. Zo eren ze de Naam van God. Je kan wel zeggen dat dit de eerste kerkdienst is in het beloofde land. Dit eerste altaar heeft Abram gebouwd bij Sichem, midden in Kanaän. In die tijd woonden daar de Ka-

naänieten, nakomelingen van Cham. Dat waren zondige mensen. Durven jullie te bidden voor je eten als andere mensen dat zien, bijvoorbeeld bij McDonalds? Abram was niet bang toen hij het altaar bouwde. Ook al stonden de Kanaänieten te kijken, hij schaamde zich niet.

Abram trekt weer verder in het land. Hij komt op een andere plaats. Later zou die plaats Bethel gaan heten. (Wijs het aan op de kaart.) Ook daar bouwt hij een altaar voor de HEERE. Dat betekent: hier rookt een altaar tot de eer van Uw Naam, omdat dit land alleen van U is. Eigenlijk kun je het zo zeggen. Abram krijgt alles van God en geeft alles aan God. Vinden jullie dat niet mooi?

PIJN

Zijn jullie ook niet blij met Abram? Toch heeft Abram in het beloofde land pijn. Hij mist iets. Elke dag kijkt Abram naar zijn vrouw. En dan kijkt hij omhoog. En dan voelt hij eens aan de buik van Saraï. De Heere heeft het toch beloofd: 'Ik zal jou tot een groot volk maken?' Maar nu heeft Abram nog niet eens één kind! Jongens en meisjes, dit is de moeilijke vraag in het leven van Abram: 'Waarom geeft God (nog) niet wat Hij belooft?' Daar zullen we de volgende keer meer van horen.

AFSLUITING

Jongens en meisjes, hoe kom je van je zonden af? Door goed je best te doen? Dat moet wel, maar helpt toch niet echt. Hoe moet het dan? Wat de mens niet kan, dat doet God. Daarom heeft Hij Abram geroepen. God zegt: 'Luister naar Mij, dan zal IK jou tot een groot volk maken.' En: 'In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.' Zo zegt de Heere tegen ons: 'Luister naar Mij, dan zal Ik (!) jou een nieuw hart geven.'

Zijn wij ook kinderen van Abraham? Wij zijn (denk ik) gedoopt. Dan horen wij er ook bij. Het water van de doop zegt dat God al jouw zonden steeds opnieuw weer wil vergeven. Niet omdat wij zo goed zijn, maar God zegent ons om Abraham. Maar wat heeft dat dan met Abraham te maken? Wie weet dat? Dat komt door de Heere Jezus, Die uit het geslacht van Abraham geboren is. En daarom zingen wij in de kerk (vaak bij de doop): 't Verbond met Abram Zijn vrind, bevestigt Hij (wijs omhoog) van kind tot kind.' (Wijs de kinderen één voor één aan.) Lijk jij een beetje op Abraham?

VERWERKING

Een quiz, bijvoorbeeld: Wie is de vader van...

Abel	Adam
Abraham	Thera
Adam	(strikvraag)
Benjamin	Jakob

Cham
David
Ezau
Izaäk
Jafeth
Jakob
Jozef

Noach
Isai
Izak
Abraham
Noach
Izak
Jakob

Kain
Noach
Rachel
Ruben
Salomo
Sem
Seth

Adam
Lamech
Laban
Jakob
David
Noach
Adam