

Genodigd

Periodethema: Jesaja
Jesaja 55

KERNTEKST

'O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk' (Jes. 55: 1).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Achter de nodiging van Jesaja hoor je de liefelijke nodiging van de Heere Jezus in Matt. 11: 28: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' Voor verdere uitleg zie de vertelling.

BEGINSITUATIE

Na vier vertellingen over Jesaja is dit de laatste in de serie: een prachtig hoofdstuk uit zijn profetieën.

DOELSTELLINGEN

De kinderen

- raken onder de indruk van de woorden van Jesaja.
- horen het als een persoonlijke nodiging van het evangelie.
- begrijpen de beelden die Jesaja hier gebruikt.
- herkennen iets van de Hebreeuwse dichtkunst.

INDELING

- Op de markt.
- Het ware Brood.
- Zoek de HEERE.
- Bekering.
- God is anders.
- De kracht van het Woord.
- Feest.

OPMERKINGEN

- Laat vandaag de toon de muziek maken. Bid in de voorbereiding om de liefde van Christus, zo-

als Paulus, zodat je mag vertellen 'alsof Christus door ons bad' (2 Kor. 5).

- Bewaak je tijd!

ZINGEN

Psalm 36: 2 en ook 81: 12, 13 en 18; 69: 13; 126: 1; 130: 4.

Lofz. van Maria: 6.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 36: 2 heeft diverse elementen parallel met Jes. 55.

- God is oneindig hoger dan de mensen, met name in Zijn goedheid en vergevingsgezindheid.
- Hij hoort het geroep van de mensen en doet (in tijden van nood!) Zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Ook al lijkt het tegenovergestelde waar!
- In het genieten van Zijn liefde en vergeving mag onze ziel zich in vettigheid verlustigen. Dat is een blijdschap die deze wereld niet kent!

MATERIALEN

Bijbel of (liever) A4-tje met Jesaja 55, waarbij de korte zinnen (als gedicht) onder elkaar staan.

INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, we hebben de vorige keren verteld óver de profeet Jesaja, nu wil ik met jullie luisteren náár de profeet Jesaja, naar één van zijn mooie 'preken'. Daarvoor nemen we een profetie uit het tweede deel van Jesaja wat begint in hoofdstuk 40. Het tweede deel van Jesaja zijn troostrijke woorden voor de Joden in de ballingschap.

Jesaja kan heel mooi schrijven. Zijn taal lijkt wel een gedicht. Niet omdat het rijmt, maar omdat steeds twee keer (bijna) hetzelfde wordt gezegd (paralellisme).

BRUGZIN

Dat zullen we straks wel ontdekken. We lezen in Jesaja 55.

Vertelling

OP DE MARKT

We staan op een markt in Babel. De Joden zijn arm. Ze hebben bijna geen geld. En het geld is zo kostbaar, want voor de paar centen in hun zak hebben ze zo lang moeten werken. Maar wat kun je kopen voor die centen? Want het eten en het drinken is zo duur. Zelfs voor water moet je nog betalen. O, waren ze nog maar in Israël, het land van God. Daar was honing en melk in overvloed.

Op de markt moet je goed opletten, want de kooplieden zijn niet betrouwbaar. Voordat je het weet, betaal je veel geld voor voedsel wat oud en bedorven is. Op de markt is het niet stil. De marktlui prijzen hun waren aan. Hoor je ze schreeuwen? En tussen al die kooplui staat ook Jesaja, de profeet. Hoor wat hij zegt.

VERS 1

(Lees eerst de letterlijke tekst en vertel daarna het volgende.)

O arme mensen, jullie die bijna bezwijken van dorst, kom hier.

Ik heb het heerlijkste water.

O arme mensen, die geen geld hebt, kom naar mij, en koopt het brood wat je nodig hebt.

Kom naar mij en koop.

Koop zonder geld, koop gratis brood, wijn, en melk.

Wat? Kopen zonder geld? Iets wat je koopt, wordt van jou. Het wisselt van eigenaar. Want je hebt de prijs betaald. Daarom is kopen iets anders als gewoon krijgen. In het oosten wordt over de prijs onderhandeld. Pas als je het samen eens bent, geef je het geld en krijg je de koopwaar. Je ruilt als het ware. Wat is nu 'kopen zonder geld'? Dat is betalen met je schuld. Begrijpen jullie dat? Ja, want je hebt alleen maar schuld. Maar daarmee moet je wel tevoorschijn komen. Onthoud dat goed. Het is een geheim van het evangelie.

We luisteren weer naar de marktkoopman Jesaja.

VERS 2A

O, mensen loop niet langer te tobben.

Waarom geven jullie je geld uit aan waardeloze rommel?

Waarom geef je het duur verdiende geld uit aan 'brood' wat je toch niet kunt eten.

HET WARE BROOD

Jullie begrijpen wel, dat Jesaja niet echt op de markt staat. Het is een beeld, een vergelijking. Wat zou hij toch met dat heerlijke water, dat echte brood, die wijn en die melk bedoelen? (Laat de kinderen antwoorden geven, maar ga daar even niet op in.)

Luister: Jesaja is de evangelist van het Oude Testament. Het geheim van het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament 'verklapt'. Wie noemt Zichzelf het echte Brood, het levende Water, de ware Wijnstok? Juist, dat is de Heere Jezus. Dus als Jesaja deze arme mensen nodigt, dan is dat eigenlijk een uitnodiging om naar de Heere Jezus te komen. Dan lees ik dit nu nog een keer letterlijk uit de Bijbel. En dan vraag ik straks aan jullie welke mensen er uitgenodigd worden. (Lees vers 1 duidelijk, alsof je zelf de marktkoopman bent.)

Nou, wie worden genodigd? Arme, hongerige en dorstige mensen. Ik denk aan de Joden in Babel. Door hun eigen schuld waren ze in diepe ellende terechtgekomen. Maar het gaat ook over ons. Wie nodigt Jesaja uit? Wat voor soort mensen? Zondige mensen die niets hebben om te betalen, die dus niets goeds hebben, enkel schuld. Het zijn mensen zoals jij en ik, die meestal druk bezig zijn met dingen die niet belangrijk zijn, die onze kostbare tijd (ten opzichte van de eeuwigheid) verknoeien. Jesaja nodigt ons uit om bij de Heere Jezus te komen. Maar hoe kun je dan 'komen'? Luister hoe Jesaja verder gaat.

VERS 2B-3A

(Lees eerst de letterlijke tekst en vertel daarna het volgende.)

Hoor met alles wat in je is naar Mij.

Draai je oren naar mij toe. Hoor! Luister.

Hoor naar Mij en eet het goede en laat je ziel feest vieren van wat Ik geef.

Luister naar Mij en kom zo, door te luisteren, hoort en daardoor (al horende) zal je ziel leven.

Hebben jullie het gehoord? Hoe kom je bij de Heere Jezus? Door goed te luisteren naar wat God zegt. (Het geloof is uit het gehoor.) Want door dit Woord werkt God Zijn genade in je hart. Door dit Woord word je bekeerd, krijg je een nieuw hart.

Dan komt er nu een moeilijk stukje.

VERS 3B-5

(Je kunt het overslaan - bewaak je tijd - of samen lezen zonder er aandacht aan te besteden. God belooft een Vorst, een Koning belooft, die hen zal verlossen. Eén die op de troon van Zijn vader David zit, Eén die de macht heeft over de volken van deze wereld: de Messias. In vers 5 wordt ook melding gemaakt van de roeping van de heidenen.)

ZOEKT DE HEERE

Jongens en meisjes, als jullie het goed begrepen hebben, dan staat Jesaja te roepen als een koopman op de markt van vrije genade. Rijken worden hier leeg weggezonden, maar armen met goederen vervuld.

Komen is dus met twee oren luisteren naar God. Maar dan komt er ook een reactie van onze kant. In vers 6 maakt Jesaja dat duidelijk. Ik zal het met jullie lezen. Strak stel ik de vraag: Welke twee (werk) woorden staan hier op de plaats van 'komen'?

VERS 6

(Wat een mooie tekst! Lees het letterlijk en zeer nadrukkelijk.)

Komen = zoeken, roepen.

En welke twee dingen wordt er van de Heere Jezus gezegd? (1) Hij is te vinden, (2) Hij is dichtbij. Vinden jullie dat niet mooi? Eigenlijk staat er: Zoek de HEERE, want nu kun je Hem (nog) vinden. Roep tot de HEERE, want nu is Hij nog dichtbij.

Weten jullie waarom dit in de Bijbel staat? Omdat vaak het omgekeerde waar lijkt te zijn. Dan roep je tot God en Hij antwoordt niet. Dan zoek je Hem en je vindt Hem niet. En juist daarom zegt God: Stop niet, want terwijl je zoekt, vind je Mij al. Terwijl je roept, ben Ik dichtbij. Twijfel niet, want Ik zal zeker komen. (Denk aan de prachtige woorden in Ps. 69: 13b (berijmd).

Wat valt jullie op? Behalve dat je hier een mooi voorbeeld hebt van Hebreeuwse poëzie, dat het zo mooi bij elkaar past. Tegenover het ZOEKEN staat VINDEN en tegenover ROEPEN staat NABIJHEID. Wat is zoeken? Je bent iets kwijt, bijvoorbeeld je fietssleuteltje. Je moet het hebben! Je kijkt, hier, daar, alles gaat overhoop. Maar je vindt het niet. Dan ga je nadenken. Waar kan het zijn? En dan ga je soms weer helemaal opnieuw beginnen. Hoe lang? Totdat je het vindt! Dan is je zoeken beloond! Zo moet je God zoeken, totdat je Hem vindt. Tegelijk is dat zoeken ook roepen, bidden.

BEKERING

Maar waarom zou je God kunnen vinden, als je elke dag God weer verdriet doet met je zonden? Ik denk aan de Joden in Babel die door hun eigen schuld in een ver land woonden, terwijl de tempel verwoest was. Luister naar de profeet Jesaja.

VERS 7

(Lees de tekst.)

Zien jullie wie God is? Het hart van God brandt van zondaarsliefde. Hij is vol medelijden, vol vergeving, vol ontferming. Daarom moet je niet wegblijven als je goddeloos of slecht bent, maar juist komen.

Maar de Joden zijn zo moedeloos. Ze kunnen bijna niet geloven dat het echt waar is wat Jesaja zegt. Zou God hen echt kunnen verlossen? En daarom gaat Jesaja verder.

GOD IS ANDERS**VERS 8-9**

(Lees de tekst.)

Wat zou Jesaja hier bedoelen? Hoe kun je dat in een paar woorden zeggen? God zegt: Ik ben niet zoals jullie! Waarom niet? (Laat de kinderen dingen noemen: God is goed, heilig, wijs, maar hier...) God is boven alles oneindig vergevingsgezind! Zijn trouw gaat alle begrip van de mensen ver te boven. (Denk aan het voorbeeld van koning Manasse, de zoon van Hizkia, die Jesaja doormidden heeft laten zagen!)

DE KRACHT VAN HET WOORD

Het is net alsof de Joden het nog niet kunnen geloven. Kan de HEERE hen, die door hun eigen schuld zo in de ellende terecht zijn gekomen, nog verlossen? Komen ze nog ooit wel terug in het beloofde land? Luister hoe de knecht van God verder gaat:

VERS 10-11

(Lees de tekst.)

Waarmee vergelijkt God Zijn Woord? Met de regen en de sneeuw. In het Oosten was het altijd erg droog. Zonder regen was alles woestijn. Maar zodra er regen (of sneeuw) viel, dan veranderde de doodse woestijn in een prachtige tuin. Zo was de kracht van het water erg duidelijk. Water geeft leven.

Kijk, zo is Mijn Woord: je ziet de regen uit de hemel vallen, je ziet de sneeuw naar beneden dwarrelen. Maar hebben jullie de regen wel eens omhoog zien vallen of dat de sneeuw weer terug gaat naar de wolken? Nee, zegt God. Het maakt de aarde vochtig. En het zorgt ervoor dat het koren gaat groeien, zodat de boeren blij worden. Het gezaaide zaad brengt vruchten voort! Dan is er weer brood om te eten. Dan is er weer nieuw zaad om te zaaien. (Met dat zaaien ben jij nu als zondagsschoolmeester/juf bezig!) Lees nog een keer vers 11! Zo zal Mijn Woord zijn! En God zegt: Er zal verlossing komen. Luister maar.

FEEST**VERS 12**

(Lees de tekst.)

Zien jullie het voor je? Daar gaat een vrolijke optocht van blijde mensen. Ze lachen, ze juichen. Ze

kunnen het niet op, want ze zijn vrij. Ze zijn bevrijd en verlost uit hun ballingschap. Ze mogen weer terug naar Kanaän. En het lijkt net, alsof de natuur met hen mee juicht. De bergen en de heuvels maken vrolijke muziek. En de bomen klappen van blijdschap in de handen. Weten jullie: ik moet denken aan een tekst van de Heere Jezus. Hij zegt: Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Geloof je dat? Want dat geldt ook voor jou. Een zondaar die zich bekeert, willen jullie weten hoe dat er uitziet?

VERS 13

(Lees de tekst, vooral het eerste deel, als een proclamatie.)

Wat is een doorn, een doornstruik? Die prikt, maar geeft geen vruchten. Wat is een distel? Die prikt nog harder en geeft nog minder vrucht. Waar komen de doornen en de distels vandaan? Ze waren niet in het paradijs. Ze zijn een gevolg van de zonde. Een doorn en een distel, zo ziet mijn hart eruit voor God. Maar wat zegt Jesaja? Een doorn zal veranderen in een sierlijke, schone dennenboom en een distel in een heerlijk ruikende mirteboom. God verandert mensen. Hij maakt goddeloze mensen tot Zijn kinderen. Hij reinigt ons boze hart van alle vuile zonden. En dat zal zijn tot de eer van Zijn grote Naam. Het zal zijn tot een eeuwig teken. Eeuwig zal Gods volk Hem daarvoor mogen danken, loven en prijzen in de eeuwige heerlijkheid.

AFSLUITING

We lopen nog een keer dit mooie hoofdstuk langs. Want het is zo belangrijk, zo vol betekenis.

Wil je de Heere Jezus kennen? Wil je een nieuw hart hebben? Luister dan wat Jesaja zegt: Ik zal de doornstruik van je hart veranderen in een prachtige mirteboom (vers 13). Dan zal je zo blij zijn als de Joden die uit Babel worden verlost (vers 12). Mijn Woord zal dat doen (vers 11). Want Mijn Woord is net zo zo krachtig als de regen en de sneeuw (vers 10). Want Ik ben zo anders dan jullie denken: hoger, heiliger en oneindig vergevingsgezind (vers 8 en 9). Verlaat daarom je boze wegen en je slechte gedachten. Bekeer je tot Mij (vers 7). Zoek Mij, want Ik laat Mij vinden. Roep Mij, want Ik zal horen (vers 6). Geloof je het niet? Hoor met alles wat in je is naar Mij en je ziel zal leven (vers 2b-3a). En zo komende tot Mij, word je steeds armer, steeds dorstiger, totdat we het eindelijk samen eens worden over de prijs. Je mag betalen met je schuld. Meer is niet nodig en voor minder kan het niet. Dan krijg je wijn en melk die Ik voor jou bereid heb (vers 1). Want alles, alles is volbracht = betaald! Dan mag jouw ziel zich in vettigheid verlustigen. Dat is pas echt feest vieren! Zullen we ervan zingen? Psalm 36: 2.

VERWERKING

Gesprek:

- De uitdrukking: markt van vrije genade.
- Genade lijkt heel gemakkelijk, maar is (voor onze hoogmoed) juist zo moeilijk.
- Daarom moet Gods Geest ons daar brengen en dat doet Hij door het Woord.
- De oneindige goedheid van God, zoals die in dit hoofdstuk blijkt.