

De haan kraaide

Periodethema: Lijden en sterven

Lukas 22: 54-62 en Johannes 18: 18-27

KERNTEKST

'En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan' (Luk. 22: 61a).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus draait Zich om en kijkt Petrus aan. Ondanks Zijn lijden, de minachting, de haat, het geweld wat Hij ondergaat, denkt Hij aan Zijn discipel. Hij toont Zijn liefde hiermee. Hij is gekomen om te lijden voor zondaren die in Hem geloven. Hij is sterker dan de verleider, de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw en probeert de gelovigen af te keren van Christus. Door het aankijken van Petrus verbreekt Hij de banden van de boze en brengt hij Petrus tot inkeer en berouw.

BEGINSITUATIE

De derde vertelling in het periodethema 'lijden en sterven'. De Heere Jezus heeft een zware strijd gestreden in Gethsémané. Hij moet de weg naar Golgotha alleen gaan. In de hof wordt Hij gevangengenomen. Na Zijn gevangenneming wordt Hij voorgeleid voor de rechterstoel van de hogepriester.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen duidelijk maken wat verloochenen inhoudt.
- De kinderen Jezus' liefdevolle zondaarsblik laten zien.

INDELING

- Petrus' belofte om met Jezus te sterven getoetst.
- Jezus gevangengenomen.
- Petrus gezakt: belofte tot drie keer toe gebroken door verloochening.
- De haan kraait.

- Jezus Zich omkerende ziet Petrus aan.
- Petrus huilt.

ZINGEN

Psalm 6: 2 (de te leren psalm) en 51.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 6: 2 is een gebed om vergeving van de bedreven zonden. Hierin zien wij dat onze zonden de hoogheid van de Heere God schenden. Wij zijn geschapen tot Zijn eer, maar door onze val in het paradijs kunnen we de Heere niet meer eren. Als de Heere in ons leven komt, zien wij dat we zondigen tegen Hem. Door de Heilige Geest leren we dat wij God (de Heere Jezus) nodig hebben om weer tot Hem te kunnen komen.

In psalm 51 horen we het gebed van een zondaar om genade. We horen hierin het oprechte berouw over de zonden en het vertrouwen op de Heere. Dat Hij om Jezus' wil genadig wil zijn. Om Jezus' wil is er vrijspraak, omdat de Heere Jezus geleden heeft, gestorven is, maar ook is opgestaan en de dood en hel heeft overwonnen.

MATERIALEN

U kunt gebruikmaken van een afbeelding van de tempel en de plaats waar de rechtspraak door Kajafas plaatsvindt.

BORDPLAN

Wellicht kunt u een plattegrond tekenen met daarop de plaats waar rechtgesproken wordt, waar de rechters en de Beklaagde staan, waar Petrus en de anderen zich hebben bevonden.

INTRODUCTIE

Jullie hebben allemaal wel eens een toets gemaakt op school. Zo'n toets gebruikt de meester of juf om te kijken wat jij hebt geleerd. In het Bijbelverhaal van vandaag krijgt Petrus ook een tussentijdse toets. Hij wordt op de proef gesteld. Petrus, één van de discipelen, is een haantje de voorste. Hij heeft altijd zijn woordje klaar. Deze Petrus heeft een keer tegen de Heere Jezus gezegd: 'Heere, wat U ook gebeurt, ik ben bereid om met U in de gevangenis, ja zelfs met U de dood in te gaan.' In de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus wordt Petrus getoetst op zijn woorden.

BRUGZIN

Als jij of ik deze toets zou moeten maken, zullen wij dan slagen?

Vertelling

De Heere Jezus is gevangengenomen. Gevangengenomen? Waarom dan? Je neemt toch iemand alleen gevangen als diegene iets verkeerd heeft gedaan? Heeft de Heere Jezus dan een moord gepleegd of heeft Hij iets gestolen? Nee, Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan. Hij heeft nooit gescholden; Hij heeft geen verkeerde gedachte gehad. Hij heeft altijd tot eer van Zijn Vader geleefd. En toch hebben ze Hem gevangengenomen. Ze moesten de Heere Jezus niet meer. Wie zijn die 'ze'? Dat zijn de overpriesters en de hoofdmannen van de tempel. Je zou het van hun toch als laatste verwachten dat ze de Heere Jezus gevangen zouden nemen. Maar juist de leiders van de kerk wilden Jezus weg hebben. Hij zorgde, volgens hen, voor teveel onrust. En daarom hebben ze wat soldaten geregeld en Jezus gevangengenomen. Petrus was daar ook bij. Ja, Petrus heeft zich nog daartegen verzet. Hij had een zwaard in zijn handen en hij had zo het oor van Malchus eraf geslagen, maar Heere Jezus heeft het oor van Malchus weer genezen en Hij liet zich daarna zo gevangennemen.

En nu loopt Petrus daar alleen in de hof van Gethsémané. Hij is direct gevluht, anders zouden de soldaten hem nog gevangennemen. Maar nu hij daar loopt, denkt hij toch terug aan de woorden die hij eens heeft gesproken 'Heere, wat U ook gebeurt, ik ben bereid om met U in de gevangenis, ja zelfs met U de dood in te gaan.' Petrus twijfelt geen moment en maakt rechtsomkeert. Nu volgt hij de Heere Jezus en de groep soldaten op een veilige afstand. Petrus ziet hoe de stoet met de gevangen Heere Jezus bij het huis van de hogepriester naar binnen gaat.

Daarbinnen begint de rechtszaak. Naast Kajafas, de hogepriester, zitten allemaal belangrijke men-

sen uit de tempel. Zij zullen de Heere ondervragen. 'Wat heeft U geleerd aan het volk?' vraagt Kajafas aan Jezus. 'Ik heb nooit op geheime plaatsen gesproken, dus waarom stelt u deze vraag aan Mij? Vraag het aan de mensen die naar Mij geluisterd hebben, zij kunnen het u zeggen.' Direct krijgt de Heere Jezus een harde klap in Zijn gezicht van een soldaat. De soldaat vindt dat Jezus niet zo mag spreken tegen Kajafas. Maar de Heere Jezus geeft alleen maar eerlijk antwoord. Hij heeft toch altijd alles in het openbaar gezegd? Hij hield geen geheime bijeenkomsten. Wat zal de Heere Jezus nu doen met de soldaat? De Heere Jezus doet niets. Hij slaat niet terug. Hij wordt niet boos. Hij blijft rustig staan. Ondertussen is Petrus ook bij het huis van Kajafas gekomen. Petrus wil daar ook naar binnen. Hij wil zijn Meester volgen, maar hoe komt hij binnen? Dan ziet Petrus nog een discipel. Waarschijnlijk is het Johannes geweest. Johannes kent de hogepriester en daarom laat een dienstmeisje Johannes naar binnen, maar Petrus wil ook naar binnen. In eerste instantie weigert het dienstmeisje hem de toegang, maar als Johannes haar vertelt dat Petrus een vriend van hem is, mag ook Petrus naar binnen. Moedig van Petrus, vind je niet? Maar is het ook verstandig?

Binnen in het huis van Kajafas is het druk. Er zijn veel mensen om de rechtsgang van Jezus te volgen. Petrus heeft het koud en loopt naar een groep mensen dat rondom een vuurtje staat. Daar kan hij zich een beetje opwarmen. 'Hé, hoor jij ook niet bij Jezus?' Petrus schrikt! Hij kijkt op en ziet dat een meisje het aan hem vraagt. 'Ja, jij hoort toch bij Hem. Jij hoort toch bij Jezus?' 'Ach vrouw, ik ken Hem niet', zegt Petrus geschrokken. Snel loopt Petrus weg bij het vuur en zoekt een andere plek in het huis waar ze hem niet zullen herkennen. Petrus probeert te volgen wat er met de Heere Jezus gebeurt. 'Ja, kijk, die man hoort ook bij de discipelen van Jezus.' Een man wijst naar Petrus. Er is nog iemand die hem herkent. 'Welnee man, je hebt het verkeerd. Ik ken Hem niet', zegt Petrus en weer verloochent Petrus de Heere Jezus. Hij doet voor de tweede keer net of Hij Jezus niet kent. Hij is bang dat ze hem ook gevangen zullen nemen. Daarom komt hij er liever niet voor uit dat hij bij Jezus hoort.

Heb jij dat ook wel eens? Dat je Jezus verloochent? Dat je er niet voor uitkomt dat je Hem kent? Als je bijvoorbeeld iemand hoort vloeken. Zeg je er dan wat van of zwijg je maar? Wil jij herkend worden als christen of leef je zoveel mogelijk met de wereld mee?

Wat zal Petrus nu doen? Zal hij nu weggaan om te voorkomen dat hij nog verder in zonden valt? Hij kan het beste nu toch weggaan uit het huis van de vijand. Petrus doet het niet. Hij blijft er en niet veel

later: 'Ja hoor, ik weet het zeker, deze man hoort ook bij Jezus. Hij komt uit Galilea.' 'Man, je weet niet wat je zegt', klinkt het uit de mond van Petrus. Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort. Hij schaamt zich als het ware. En dan? 'Kukeleku.' Hoor, er kraait een haan. Petrus schrikt en dan denkt hij aan de woorden van Jezus, eens tegen hem gezegd: 'Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal gezegd zult hebben, dat gij Mij niet kent.' Tot drie keer toe heeft Petrus gezegd dat hij Jezus niet kent. Weet je nog wat Petrus eens gezegd had? 'Heere, wat U ook gebeurt, ik ben bereid om met U in de gevangenis, ja zelfs met U de dood in te gaan.' Wat is daar van geworden? In het begin van de vertelling zeiden we nog dat Petrus zijn woorden getoetst zouden worden. Nu, de uitkomst staat vast. Hij is gezakt. Hij heeft een onvoldoende gehaald. Hij heeft de Heere niet gesteund. Hij zei dat hij de Heere achterna zou gaan in de gevangenis, ja zelfs in de dood. Maar als mensen aan hem vragen of hij bij Jezus hoort, dan doet hij net of hij Jezus niet kent. Hij verloochent de Heere Jezus.

Maar pas op. Wij moeten niet boven Petrus gaan staan. Zijn wij beter dan Petrus? Durf jij voor je geloof uit te komen? Durf jij te zeggen dat je naar de kerk gaat? Of schaam je je daarvoor?

Dan staat er iets heel aangrijpends in de Bijbel. Terwijl de haan kraait, kijkt de Heere Jezus achterom en ziet Petrus. Jongens en meisjes, wat voor een blik zal dat geweest zijn? Een boze blik, een verontwaardigde blik, een verwijtende blik, een liefdevolle blik van Jezus? We weten het niet, maar het was in ieder geval een blik waardoor Petrus getroffen werd. Die blik van Jezus maakte Petrus duidelijk wie hij is, maar ook wie Jezus is. In die blik zal iets geweest zijn van de zondaarsliefde van Jezus. Een blik waarin Petrus kon zien: Petrus, jij wil Mij niet kennen. Petrus, jij verloochent mij, maar weet dat Ik, Jezus Christus, hier sta voor jou. Ik zal straks de lijdensweg alleen verder gaan voor jou. Tegen zo'n liefdevolle Zaligmaker kan Petrus niet op. Hij

gaat naar buiten en huilt, omdat hij tegen zo'n liefdevolle Jezus heeft gezondigd.

En jij? Jij die hier op zondagsschool zit. We hebben net al gezegd dat wij niet beter zijn dan Petrus. Ook wij verloochenen op onze manier de Heere Jezus. Pak je Bijbeltje eens voor je. In vers 61 lezen we: 'En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan.' Vandaag zeggen we: En de Heere, Zich omkerende, zag (vul je eigen naam maar in) aan.

AFSLUITING

Zie jij vandaag Zijn liefdevolle blik vanuit Zijn Woord? Zie jij Hem daar staan voor Kajafas? Zie je Hem daar gaan op weg naar Golgotha? Zie je Hem daar hangen aan het kruis?

Waarom? Om te sterven voor zondaren. Om te sterven voor mensen die Hem verloochenen. Om te sterven voor mensen die niet over Hem spreken als het moet. Om te sterven voor mensen die zich voor Hem schamen. Hij keert zich om en ziet jou vandaag aan. En zegt als het ware tegen jou: Jongen, meisje, zondaar, Ik sta hier voor jou. Ik ga die weg voor jou. Hoe is jouw hart onder zoveel liefde van Hem? Blijf je jezelf? Kun jij nog zonder deze Jezus?

Petrus niet. Hij zag zoveel liefde in Hem en weende bitterlijk. Als jij nu inziet hoeveel liefde Hij heeft en hoe zondig jij bent. Geef je dan net als Petrus over in Zijn handen. Belijd je zonden en laat je wassen door Zijn bloed.

Petrus is gezakt voor zijn toets, maar uiteindelijk door hulp van Zijn Meester, Jezus Christus, geslaagd. Ben jij al geslaagd met hulp van deze Jezus?

VERWERKING

Bespreek met de kinderen: Is het verstandig dat Petrus meeging naar het huis van Kajafas? Wat kunnen wij hieruit leren?

Wat is verloochenen? De Heere verloochenen? Hoe kunnen wij de Heere verloochenen in onze tijd?

Lees vraag en antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus. Wat houdt deze bede in en wat heeft dat te maken met de vertelling?