

Opdracht en hemelvaart

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Mattheüs 28: 16-20 en Markus 16: 15-20

KERNTEKST

'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Matth. 28: 18).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere spreekt hier Zelf over Zijn macht in de hemel en op aarde. Die macht is Hem gegeven. God de Vader, de Almachtige, gaf Zijn Zoon alle macht. Na het volbrengen van Zijn werk heeft God de Vader Zijn Zoon Thuisgehaald, in de hemel. Daar zit Hij aan de rechterhand van Zijn Vader. Vandaar regeert Hij de wereld en ziet Hij jou en mij. Zijn discipelen mogen het weten, Zijn kinderen mogen het geloven, dat Hij de duivel, de dood en de zonde heeft overwonnen. Ben je bang? Hij heeft alle macht. Twijfel je? Vraag Hem om kracht. Voel je je machteloos? Hij is de almachtige Heere!

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste van het thema: Hemelvaart en Pinksteren. Je weet van de opstanding van de Heere Jezus uit het graf. Hij stond op. Zijn Vader wekte Hem op. Graven gingen open. Hij, Die dood was, is weer levend. Hij is het leven en Hij geeft het leven. Na Zijn opstanding geeft de Heere Jezus Zijn discipelen een opdracht. Zijn werk gaat door. Ook nu Hij in de hemel is.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen van het wonder van de hemelvaart. Christus *vaart op* – het laat Zijn godheid zien / Hij wordt *opgenomen* – het laat Zijn mensheid zien. Doel: verlangend uitzien om met Hem te zijn Die Zijn Kerk is voorgegaan.
- Kinderen horen de opdracht die de discipelen kregen. Ook een opdracht voor ons.

- We mogen weten dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Bij Hem kun je kracht en steun zoeken. Hij is de Almachtige.
- Hij gaat mee. Als de Heere een opdracht geeft, geeft Hij daarvoor de wijsheid, kracht en liefde.

INDELING

- Opstanding... na de opstanding.
- In Galilea bij de berg.
- De opdracht.
- Alleen in Zijn kracht en met Zijn hulp.
- Hij gaat voor.
- Hij baande de weg. Hemelvaart.
- Volgen! Niet in eigen kracht.

OPMERKINGEN

- De schets (vertelling) van vandaag staat in Mattheüs en Markus. Het gaat hier dus niet om de meest bekende geschiedenis uit Lukas en Handelingen. Mattheüs schreef voor de Joden. Een geweldig begin van de opgestane Heiland. Markus laat iets meer klinken van de dingen die in Handelingen uitvoeriger beschreven zijn.
- Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon die sterke Held... Wat betekent het dat Hij is opgestaan?
- Door lijden tot heerlijkheid. Door de dood naar het leven. Van hellevaart naar hemelvaart. Hemelvaart is de kroningsdag van de Koning. Is dat, is dat mijn Koning? Ja, Hij is het.
- Wijs de kinderen op het zedingsbevel uit Mark. 16: 15. Zedingsbevel en zedingsgeld. Waar hebben wij ons geld voor meegebracht?
- Belangrijk: de opdracht van de Heere Jezus aan Zijn discipelen is ingeklemd tussen 'Mij is gegeven alle macht' en 'Ik ben met u'. God omringt

hen met Zijn woorden van bemoediging en beloftewoorden.

ZINGEN

- Verschillende paasliederen (bijv. 'Nu jaagt de dood geen angst meer aan'), zedingsliederen (bijv. 'Roept uit aan alle stranden') en een kroningslied (hemelvaart) Psalm 68: 16.
- Psalm 98: 2. Hier gaat het over de ganse wereld. Wat een boodschap hebben de discipelen (en wij ook) voor de hele wereld.
- Psalm 21: 4. Waarom deze psalm? Wat heeft de Heere beloofd en wat lees je daarvan in deze psalm?
- Psalm 118: 11. De weggeworpen steen. Niets waard. Weg ermee. Toch heel belangrijk; de

hoeksteen. Denk eens verder mee... Verworpen. Gekruisigd, begraven en opgestaan. Hemelvaart.

MATERIALEN

- Kaart: Galilea aanwijzen.
- Heeft u een wereldbol? De discipelen moesten gaan. Wereldwijd onderwijzen en leren. Een zedingsopdracht.
- Er zijn ook boekjes met zedingsverhalen. (Zie verwerking.) Kopieer er één (met kleurplaat) en geef die mee. Voorlezen/vertellen van een zedingsverhaal kan ook. Misschien een middag om de ouders ook eens bij uit te nodigen?

INTRODUCTIE

Heb jij weleens een opdracht gekregen waar je tegenop zag? Een bijna onmogelijke opdracht. Je bent er toch aan begonnen, omdat iemand anders je steun beloofde.

BRUGZIN

Leerlingen gehoorzamen hun meester. Ze doen wat hij vraagt.

Vertelling

Daar gaan ze. Elf discipelen lopen van Jeruzalem naar Galilea. Het is nu ongeveer veertien dagen na de opstanding van de Heere Jezus. Wat is er veel gebeurd. Elf mannen. De twaalfde is weg. Judas is hier niet meer bij. Dat kan ook niet. Hij heeft zijn Meester op een gemene manier verraden. Met een kus nog wel. De Meester noemde hem 'vriend' maar... Daarna ging hij zijn weg, alleen verder. Weg van zijn Meester en weg van de andere leerlingen. Eenzaam ging Judas zijn weg, zonder toekomst. Wanhopig. Wat een naar gevoel geeft dat... Iemand die alleen verder moet. Iemand die er niet meer bij is. Waar is hij? Weg. Voorgoed weg. Hij heeft er zelf een eind aan gemaakt. Daarom is hij er niet meer bij.

Elf discipelen. Ze zijn onderweg naar de plaats in Galilea die de Heere heeft aangewezen. Nog voor Zijn lijden heeft Jezus gezegd dat Hij Zijn discipelen daar op de berg wilde ontmoeten. Een engel heeft het bevestigd: 'Hij is u voorgegaan naar Galilea.' De vrouwen die Jezus na de opstanding hebben ontmoet, hebben het gezegd. Zo zijn de elf mannen gehoorzaam en in vertrouwen gegaan. Naar Galilea... Daar zullen ze hun Meester zien. Vol verwachting komen ze aan. Als ze daar zijn, zien ze hun Meester. Is Hij het? Ze weten het wel... Hij is het. Ze zien Hem en aanbidden Hem. Ze buigen hun hoofd eerbiedig. Ze weten dat Hij het is, maar toch... Er

ligt een vreselijke tijd achter hen. De kruisiging, het sterven en de begrafenis. Ze weten het ook van het grote wonder. Hij is opgestaan. Ze weten het... en toch... sommigen twijfelen. Ze kunnen hun oren en ogen niet geloven. Ze hebben hun vragen. Je kunt het ook niet bevatten. Hier staat ons verstand stil. Het enige is: buigen voor Hem, knielen en aanbidden.

Daar bij die berg - ons niet bekend - in Galilea ontmoeten ze elkaar. De Meester en Zijn leerlingen, Zijn discipelen. Ze zijn zo lang met elkaar opgetrokken. Drie jaar hebben ze onderwijs van Hem gekregen en daar kwam plotseling een einde aan. Nog erger... Ze hebben Hem in de steek gelaten. Hun Heere hebben ze verloochend, alleen gelaten. Ze zijn gevluht. Bang voor hun leven.

Toch is het een blij weerzien daar in Galilea. Hun Meester heeft deze plaats Zelf afgesproken. Hij wil Zijn leerlingen weer ontmoeten. Hij geeft echt om ze. En dat terwijl zij hun Meester hebben verloochend, alleen hebben gelaten. 'Mijn broeders', zegt de Heere Jezus. Al die weglopers zijn dat toch nog Zijn broeders? Zij die Hem in de steek hebben gelaten toen het zo moeilijk werd in Gethsémané, op Gabbatha en op Golgotha. Hij wil, wonder boven wonder, toch nog met ze te maken hebben. Het is genade, liefde van Zijn kant. Ook de discipel die Hem heeft verloochend en gezegd heeft: 'Ik ken Hem niet.' Petrus. Daar staat hij. Ook Thomas is erbij. Daar in Galilea staan de mannen bij elkaar. De Heere neemt het woord. Hij vraagt niet waarom ze Hem alleen hebben gelaten en weg zijn gevluht toen het zo moeilijk werd. Hij zegt ook niet dat ze beter naar Hem hadden moeten luisteren, toen Hij vertelde dat Hij zou sterven en weer opstaan. Nee, geen boosheid, geen verwijt.

Hij zegt: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.' Een duidelijke boodschap. *Dat hadden we*

misschien niet verwacht. Het leek er toch op dat de Heere Jezus de verliezer was. Hij stierf door de hand van zijn vijanden. Bespot, geslagen, gekruisigd en begraven... Alle macht? Waar blijkt dat uit...? Toch zijn deze woorden vol troost en bemoediging. Alles wat er is gebeurd, is gebeurd omdat Hij - en Zijn Vader - het zo wilde. De kruisweg. De lijdensweg. De Via Dolorosa. Golgotha. Goede Vrijdag. Pasen. Allemaal zoals Hij het wilde. Hij heeft alle macht. Niets loopt Hem uit de hand. Hij is de Leeuw uit de stam van Juda (Openb. 5). Hij is het Lam dat is geslacht (Openb. 5). De woorden van de Heere Jezus zetten de discipelen en mij aan het denken. Daarom ging Hij van Galilea naar Jeruzalem. Hij ging Zelf de strijd aan en beladen met de schuld van Zijn volk ging Hij naar de slachtbank, Golgotha.

De discipelen hebben heel anders gedacht. Zij wilden geen kruiskoning. Geen stervende Heere Jezus. Ze hebben gedacht aan een Koning Die zou overwinnen. Maar het ging allemaal heel anders. In de hemel was er gedacht aan genade, zo groot en dat hadden mensen niet kunnen bedenken. Ook de discipelen niet. De Zoon van God is vlees geworden en heeft door Zijn lijden en sterven een nieuwe weg terug naar God gebaad.

Ja, Overwinnaar is Hij. De Heere Jezus overwon, die sterke Held. Duivel, dood en graf, ze konden Hem niet vasthouden. Hij heeft alle macht. Hij stond op uit de dood. Het is een geweldige boodschap die de discipelen opnieuw te horen krijgen. Om stil van te worden. Alle macht... *Daar moet je eens even over nadenken...*

De Heere Jezus zegt het niet voor niets. Hij weet wel wat er nog moet gebeuren en hoe moeilijk het soms in het leven kan zijn. Tegenslagen maken het soms heel zwaar. Verdriet, ziekte, pijn en noem maar op. De Heere wil Zijn leerlingen bemoedigen. 'Hebt goede moed. Ik heb alle macht. Ik weet wel hoe moeilijk het kan zijn, maar Ik ben er voor jullie en in alles sta ik jullie bij. Vertrouw op Mij.' Hij zegt het niet voor niets. Goed luisteren.

Daar in Galilea ontmoet de opgestane Heiland Zijn leerlingen en nu geeft Hij ze een opdracht. Straks gaat Hij bij hen vandaan en zullen ze als apostelen Zijn werk op aarde voortzetten. Ze zullen de goede boodschap doorgeven. Zijn leerlingen krijgen huiswerk. Als apostelen, herauten van Koning Jezus worden ze er op uitgestuurd. 'Gaat heen, onderwijst alle volken. Doop ze in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer ze onderhouden alles wat Ik geboden heb.' Een belangrijke opdracht, maar niet eenvoudig. Heengaan? Waarheen? In Israël. De wereld ingaan. Ook in Judea en Samaria en nog verder. Alle mensen het evangelie vertellen. Van de Heere Jezus vertellen. Als de dis-

cipelen de opdracht krijgen, zullen ze elkaar wel aangekeken hebben. Hoe moet dat? Alle mensen vertellen. Alle mensen die ze tegenkomen... Hij zendt hen uit, een handjevol mensen in een vijandige wereld. 'Ik ben met u.' Vanaf nu...

Zij die geloven, moeten ze dopen in de Naam van de drie-enige-God. Dopen, dat betekent dat God voor die mensen wil zorgen. Ze horen bij Hem. Hij wil bij hen zijn. Hij wil hun God zijn. Hij wil hun Redder zijn. *Ben jij gedoopt? Dan is dat ook tegen jou gezegd.* Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...

Hoe gaan de discipelen dat vertellen? Waar moeten ze beginnen? Als er mensen zijn die niet geloven, moet ook worden verteld dat het niet goed met hen zal aflopen. Ja, dat is ook hun opdracht. Vertellen... Die gelooft, zal zalig worden. Die komt straks in de hemel bij de Heere, maar die niet gelooft, gaat verloren. Een duidelijke ernstige boodschap. Er zullen mensen in opstand komen als ze de woorden van de discipelen horen. Wat denken ze wel?

De mensen zien je komen als je hen vertelt dat ze zich aan de geboden van de Heere moeten houden. *Zie je het voor je? Daar staat iemand die zegt dat we Gods wetten moet houden. Misschien wel met zijn vinger omhoog... 'Denk eraan hoor. Doen wat God zegt.' Hoe zou jij reageren?* Heel de wereld van Hem vertellen. Heel de wereld onderwijzen en leren. Overall discipelen, leerlingen van Hem 'maken'. *Onmogelijk. Zoiets gaat niet lukken. Zo is onze eerste gedachte. De vraag is of we al eens mee begonnen zijn... Bij onze burens. Die jongen of dat meisje in de groep op school... Heb je ze al eens van de Heere Jezus verteld?*

De discipelen kregen de opdracht. Heengaan en doen! De Heere Jezus belooft dat Hij met ze zal zijn. 'Ik ben met je alle dagen tot het einde van de wereld er zal zijn.' Totdat Hij terugkomt. Fijn om te weten. Als je erop uitgestuurd wordt, is Hij er ook bij. Ook al is Hij in de hemel en lijkt Hij soms ver weg. Hij gaat voorop. Hij wijst de weg. Hij staat achter je. Zeker weten. Hij zegt het Zelf. 'Amen.'

Zo zullen de apostelen gaan. In Zijn kracht, met koninklijk gezag en met een hart vol liefde. Ja, dat moet wel, anders gaat het niet. Ze hebben een geweldig woord voor de wereld. Wie zal er naar hen luisteren? Luisteren naar het Woord van God. Iedereen moet het horen... *Het is nodig om de Heiland te kennen. Het is levensgevaarlijk als we Hem ontlopen en verwerpen. Hij - Gods Zoon - heeft de sleutel van de hel en de dood. Nog steeds klinken deze woorden in de wereld.* Als de Heere Zijn apostelen de wereld in laat gaan, gebeuren er wonderen. Daar zorgt Hij Zelf voor. Hij is met hen. Er komen men-

sen tot bekering en geloof. Ze kunnen dan niet meer zwijgen over geloof, hoop en liefde... ellende, verlossing en dankbaarheid. Je hoort dan mensen vertellen over de verkeerde dingen waar ze spijt van hebben en hoe dankbaar ze zijn dat de Heere vergeeft en verlost. Waar de Heere komt met Zijn evangelie, gaat de duivel op de vlucht. Die moet er niets van hebben. Hij is bang voor de Heiland van de wereld. Hij zal het verliezen. Natuurlijk probeert hij mensen te verleiden en vast te houden, maar tegen de Heere kan hij niet op. Als de apostelen en *gelovige mensen in onze tijd* zo de wereld doortrekken en Hij met hen meegaat, gebeuren er grote wonderen. Vreemde talen klinken. Zo bijzonder. Mensen horen van de grote daden van God in hun eigen taal. Het gif van de slang doet hen geen kwaad. *Ken je de geschiedenis van Paulus op Malta? Gebeten door een giftige slang, maar hij bleef leven.*

Er gebeurt zoveel als de Heere met Zijn Woord komt. *Wereldwijd nog steeds. Bijna heel de wereld heeft van Hem gehoord. Het evangelie is 'uitgestrooid' als zaad. Het einde is in zicht. De wederkomst staat voor de deur. Geloof je in Hem?*

Alle wonderen die gebeuren, zijn de voortekenen van het Koninkrijk van God. Straks in Zijn Koninkrijk zal er geen ziekte meer zijn. Geen pijn meer en verdriet... Ja, zo gaan de apostelen de wereld in. Ze vertellen van Hem en van Zijn wonderen. Zieken worden beter. Ken je de geschiedenis van Petrus die langs de zieken loopt en zijn schaduw die over de zieken gaat... Het is de kracht van zijn Zender die de zieken beter maakt. Wonderlijk. Andere zieken werden de handen opgelegd. Gezegend. Er werd gebeden en gevraagd om genezing. De Heere hoorde hun gebed. Zieken, lammen, kreupelen, blinden... Zij werden beter. De Heere heeft alle macht in hemel en op aarde. Nog steeds. *Toch maakt hij nu niet alle zieken beter. Ook al heb je erom*

gebeden. Soms sterft er iemand en je had nog zo gevraagd om genezing... Heere, Uw wil geschiede. Ik weet soms niet waarom, maar God weet het. Ik weet wel dat in Zijn Koninkrijk alles volmaakt zal zijn. Ziet Hij maakt alle dingen nieuw.

AFSLUITING

Zo gaan de apostelen aan het werk. Heel de wereld moet het horen. Hun Meester zal met hen zijn. Hij heeft alle macht en in Zijn kracht en met Zijn hulp zullen er wonderen gebeuren. Denk niet dat de apostelen het zelf wel kunnen. Nee, zo sterk zijn ze uit zichzelf niet. Daarom zegt de Heere ook: 'Mij is gegeven alle macht... Ik ben met u.' Nog steeds gaan er mannen en vrouwen de wereld in om van Hem te vertellen. Nog steeds geldt: 'Ik ben met u.' Ook nu. Wereldwijd. Ook al lijkt het soms niet goed te gaan. In ons land worden kerken gesloten... Het lijkt er wel op dat de duivel terrein wint. Toch... God zorgt voor Zijn Kerk.

VERWERKING

- Pak een landkaart en laat de kinderen aangeven waar zendingswerkers actief zijn.
- Deel eens wat uit van een zendingsorganisatie en lees een verhaal voor.
- Misschien is er een zendingswerker in uw gemeente die wat kan komen vertellen.
- Hoe kun jij het woord van God doorgeven? Noem voorbeelden. Laat het niet alleen horen, maar juist ook zien en merken.
- Heb het met de kinderen over gehoorde en verhoorde gebeden.
- Heeft u misschien een voorbeeld (artikel uit krant of tijdschrift bijv. Open Doors) van een 'ondergrondse kerk', van vervolgte Christenen... van groeiende gemeenten...? Ondanks de verdrukking wereldwijd (ook de secularisatie) houdt de Heere Zijn Kerk in stand.