

De Heilige Geest

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Joël 2: 28-32 en Handelingen 2 :14-21

KERNTEKST

'En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees' (Hand. 2: 17).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

In de laatste dagen (voor Zijn wederkomst) komt God en zendt Hij Zijn Geest. De Heilige Geest. Toen in Jeruzalem. Hij was de beloofde Trooster. God de Zoon ging naar de hemel, maar liet Zijn kinderen (Zijn discipelen) niet alleen achter. Hij liet hen niet als wezen (kinderen zonder vader en moeder) achter. En dat doet Hij nog niet. Hij zendt Zijn Trooster, Zijn Geest aan allen die Hem nodig hebben, die Hem aanroepen (Joël 2: 32), (aan)bidden. Hij belooft - en wat Hij belooft, dat doet Hij ook - dat mensen die Hem werkelijk nodig hebben en Hem vragen om hulp, genade en redding, dat ook zullen ontvangen. Hij geeft het om Jezus wil. Zonder de Zaligmaker is er geen redding. We kunnen de straf alleen ontkomen als we bij de Heere Jezus schuilen, wegkruipen. Hij heeft alles volbracht. Op die heuvel daarginds, op Golgotha, daar is alles volbracht. Daar heeft de Zoon van God Zijn bloed gegeven en Zijn bloed reinigt van alle zonden. Bij Hem en door Hem kun je ontkomen aan de straf die we hebben verdiend. Roep dan! Vraag om genade!

BEGINSITUATIE

In de vorige vertelling ging het over de opdracht die de Heere aan Zijn discipelen gaf. Ze moesten de wereld ingaan en de boodschap van zonde en genade brengen. Ze moesten doorgeven dat de Heere Jezus was gekomen om zalig te maken, anders was alles en iedereen verloren. Na de opdracht is de Heere naar de hemel gegaan. Gelukkig bleven de discipelen niet alleen achter. Nee, Hij

zorgde voor de Trooster. De Heilige Geest. Bovendien had hij beloofd: 'Ik zal met u zijn. Ik heb alle macht in hemel en op aarde.' Zo gingen de leerlingen de wereld in en vertelden ze de mensen van hun Meester, de Redder en Zaligmaker.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren zien dat

- na de hemelvaart Gods werk op aarde doorgaat. Discipelen gaan erop uit. Ook in onze tijd gaan zendingswerkers de wereld in en vertellen ze het evangelie aan alle mensen.
- de kracht van de Heilige Geest blijkt als Petrus het volk toespreekt. Hij ontvangt vrijmoedigheid (hij durft).
- de preek van Petrus niet alleen een prettige boodschap is. Hij wijst de mensen aan als schuldig.
- God doorgaat met Zijn werk (het lijden en sterven van de Heere Jezus is Zijn plan - zo alleen kunnen mensen gered worden).

INDELING

- Petrus gaat staan.
- Hij legt uit wat er is gebeurd.
- Pinksteren in Jeruzalem.
- Hij vertelt van de profeet Joël.

OPMERKINGEN

- Het is goed om met de kinderen het kerkelijk jaar door te nemen; advent (vier weken) - Kerst (geboorte) - lijden (Zijn hele leven) en sterven (Golgotha/Goede Vrijdag) - Pasen (opstanding) - Hemelvaart - Pinksteren (uitstorting van de Heilige Geest) en wederkomst.
- Lees met de kinderen Joël 2: 28-32. Wat ik daar lees, lees ik ook in Hand. 2. Wat kunnen we daaruit leren? (De profetie gaat in vervulling.)

ZINGEN

Psalm. 119: 3.

UITLEG VAN DE PSALM

In de langste psalm (119) staat een vers (3) en dat bepaalt ons leven. Let maar op. Hier wordt gevraagd om de hulp van de Heilige Geest. Gods Geest is nodig om ons op de goede (smalle) weg te brengen en te houden. Zo alleen gaan we Gods

wet liefkrijgen en onderhouden, doen. Zonder ons te schamen (soms schamen we ons en komen we niet voor Hem uit), leven we voor Hem en houden we Zijn geboden. Zijn geboden willen we doen uit dankbaarheid.

MATERIALEN

- Bijbels; zoek de profetie van Joël op.
- Een foto/plaat van Jeruzalem.

INTRODUCTIE

Waar halen we onze kracht vandaan? Ben jij altijd even sterk? Soms dreig je te verliezen en wil je graag dat iemand je helpt. Iemand die sterk is, spieren heeft. Soms moet je iets doen waar je geweldig tegenop ziet. Je wil dan graag dat iemand meegaat, je moeder misschien...

BRUGZIN

De discipelen hebben er vast ook tegenop gezien. Het zijn mensen die waren geroepen, soms zo maar weggeroepen bij de visnetten. En nu... Ze kregen van hun Meester een moeilijke opdracht, een onmogelijke opdracht. Heel de wereld moet het horen dat de Zaligmaker is geboren. Gelukkig beloofde de Heere Zelf bij hen te zijn. 'Ik heb alle macht in hemel en op aarde...' Een sterke Held staat aan onze zijde (zong Luther). Toen kwam de hemelvaart en keken ze hun Meester na. Weg. Ja, de Heere had wel beloofd dat Hij de Trooster, de Heilige Geest zou schenken. Maar hoe zou dat gaan?

Tegenover een dienstmeisje durfde hij niet voor de Heere uit te komen. Maar nu staat hij daar, samen met de andere discipelen en hij neemt het woord. 'Joodse mannen en allen die in Jeruzalem woont, luister goed... Jullie zeggen dat de mannen die in andere talen spreken, dronken zijn. Ik zeg u dat het niet zo is. Ze zijn niet dronken. Het is het derde uur van de dag. Het is 's morgens, nog maar net negen uur, dan zijn de mensen niet dronken. Ik zal u vertellen wat hier in Jeruzalem is gebeurd, dat staat in de Bijbel, in het boek van de profeet Joël. In onze boekrol kunt u het nalezen. God heeft door Joël gesproken en voorzegt... en dat, dat maken wij nu mee.'

Joël heeft gezegd dat in de laatste dagen, de dagen tussen de komst, de geboorte van de Heere Jezus en de wederkomst van de Heere Jezus, God zal uitstorten - uitgieten - van Zijn Geest. Niet een klein beetje, maar heel veel. Als een stortregen. De Geest maakt vol. Helemaal vol. *Heb je wel eens in een stortbui gestaan? Dan word je door en door nat. Kletsnat. Zo doet de Geest het ook, Hij maakt je door en door 'nat', vol van de Heere Jezus. Je kunt het dan niet meer op. Het is gewoon geweldig... Je huilt misschien wel eens van blijdschap. Zo ongeveer... Je bent bedroefd en blij tegelijk. Je kunt het niet eens vertellen. Je komt woorden tekort.*

Vertelling

Ze hebben Hem nagekeken. Engelen hebben hen toen toegesproken. Hij komt weer. Je kunt Hem terug verwachten. Toen zijn de discipelen samen naar de opperzaal in Jeruzalem gegaan. Daar wachten ze... Wachten? Ze bidden en smeken. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zijn Koninkrijk zal komen. Zeker weten. Bidden we mee? Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid.

Op de dag van het Pinksterfeest zijn ze samen en die dag heeft grote gevolgen. De Heilige Geest maakt mensen vol. Vol van Hem. Vol van geloof, hoop en liefde. Je kunt het zien aan Petrus. Hij staat op de pinksterdag op als mensen spotten. Eerder hebben we hem gezien als iemand die Zijn Meester verloochende. 'Ik ken Hem niet...' Drie keer wilde hij niet weten dat hij bij Jezus hoorde. Zo gelovig, zo dicht bij de Meester. Petrus, de rotsman. En dan zo reageren. Wat moet dat veel verdriet hebben gegeven bij de Heere Jezus.

Uitgieten van Zijn Geest. Als dat gebeurt, zie je de gave van de Heilige Geest. Je ziet het, je hoort het en je merkt het. De gave van de Geest is liefde. Echte liefde. Voor God en de naaste. Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, is vrucht van het werk van Christus, daar heeft Hij door Zijn lijden en sterven voor gezorgd. Door Hem gaan we liefhebben. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Joël heeft het over het uitstorten van Zijn Geest op alle vlees, jong en oud. De Geest is niet voor een bepaalde leeftijd. Niet alleen voor oudere mensen. Nee, het gaat hier over zonen en dochters. Jonge mensen die gezichten zullen zien. Ze zullen profeteren. Ze zullen de woorden van God spreken. Verborgene dingen, die nog niet duidelijk zijn, zullen zij verklaren. Ze zullen getuigen van Hem Die gezegd heeft dat Hij zal komen. Ze zien verder en zien wat de Heere doet en zal doen. *Kijk eens verder. Wat zie je*

en wat gaat er nog gebeuren? Verlang je ook naar de wederkomst van de Heere Jezus? Straks op de wolken... Oude mensen zullen dromen dromen. Verlangend zien ze uit. Het is een blij vooruitzicht dat hen streelt. Straks zullen ze eeuwig thuis zijn. Eeuwig bij de Vader. Dan is het nooit meer nacht. Jonge mensen en oudere mensen. Ken je ze? Zij die Gods woorden doorgeven.

De Heilige Geest is er voor dienstknechten en dienstmaagden. Voor de baas en de knecht. Voor allerlei mensen, hoog en laag. Voor mensen uit allerlei landen. Zeker weten. De Geest kent geen grenzen. Zijn kracht is wereldwijd. Hij stort Zijn liefde voor de Heere Jezus uit in harten van mensen. Gelovigen in Israël en onder de heidenvolken. God zal van Zijn Geest uitstorten en ook dienstknechten zullen profeteren. Mensen die misschien niet zo erg in tel waren. Mensen waar men een beetje op neerkeek. *Wij hebben ook in onze tijd van die mensen waar we misschien wat op neerkijken. Tellen ze wel mee? Bij God tellen ze mee. Hij laat Joël profeteren dat deze mensen - slaven - door Zijn Geest rijk zullen worden, rijk in God, omdat Hij hen opzoekt met Zijn Geest. Hij maakt hen vol en zij gaan getuigen van Hem Die alle macht heeft in hemel en op aarde.*

Petrus geeft de woorden van Joël door. De mensen luisteren aandachtig. Wat is dit? Wat gebeurt hier? God heeft in de profetie van Joël nog meer gezegd. 'Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en vreselijke dag van de Heere komt.' Als ik dat Petrus zo hoor zeggen, dan word ik stil. Wondertekenen. Bloed, vuur en rookdamp... Waar gaat het over? Wat gaat er allemaal gebeuren? De zon veranderen in duisternis. De maan in bloed. En tenslotte... de grote en vreselijke dag... Zal het zo erg zijn voor de Heere Jezus terugkomt? Het lijkt wel oorlog. Een vreselijke puinhoop. Bloed. Vuur. Rookdamp. Het licht van de zon schijnt niet meer. Wat een duisternis moet dat zijn. Het lijkt wel een ramp van ongekende omvang.

De grote dag. Vreselijk. Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, vreselijk voor hen die de Heere niet kennen. Maar heerlijk voor hen die Hem liefhebben. Jonge mensen en ouderen die naar Hem hebben uitgezien. De preek van Petrus, de woorden van Joël zijn woorden uit de hemel. Het maakt ons aan het schrikken, maar Petrus heeft ons meer te zeggen. Er is redding mogelijk. 'En het zal zijn dat een ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden, behouden zal worden.' Hoor je dat? Horen de mensen in Jeru-

zalem dat? Is het niet een groot wonder dat Petrus dat tegen hen zegt? Het zijn niet zijn woorden, maar de woorden van de Heere God. Je kunt aan die vreselijke dingen ontkomen. Hoe? Door Hem aan te roepen en Hem te bidden: 'Heere, verlos mij... red mij...' Aan het kruis op Golgotha is Mijn HEERE gestorven, ook voor mij. Er zijn kinderen en ouderen die dat weten. De Heilige Geest heeft het hen verteld. In hun hart...

Petrus is nog niet uitgesproken. 'Israëlitische mannen', zegt hij, 'hoort deze woorden; Jezus de Nazarener, Jezus van Nazareth, een Man van God.' *Een man van God? Is het dan echt waar? Ze hebben zo lang ze konden, tegengesproken dat Hij een Man van God was. Uit Nazareth, daar kon toch geen Messias vandaan komen...* 'Hij heeft u laten zien Zijn krachten en wonderen en tekenen. U weet het. God heeft ze door Hem gedaan. In uw midden... U kunt daar niet onder uit. U hebt het zelf gezien en gehoord. Zijn goddelijke kracht bleek telkens weer.' Hij overwon die sterke Held. Satan moest zwijgen en wijken. Zijn wonderen, daarom hebt u Hem zo vaak opgezocht. Hij maakte zieken beter, liet kreupelen wandelen en blinden zien. Hoeveel wonderen en tekenen hebt u niet van Hem gezien? Hij liet zien Wie Hij was en waarvoor Hij kwam. Hij liet zien welk Koninkrijk Hij bedoelde. Een Koninkrijk niet van deze wereld, niet met handen gemaakt en ook geen aards koning. Nee, veel hoger en veel machtiger. Een eeuwig Koninkrijk. En wat hebt u met dat alles gedaan? U bent Hem misschien wel gevolgd om Zijn wonderen, krachten en tekenen. Totdat...

En toen... Toen hebt u Hem genomen en overgeleverd in de handen van onrechtvaardigen, in de handen van heidenen. U hebt het geroepen: 'Kruist Hem, kruist Hem.' U wilde Hem niet langer. U wilde van Hem af. U hebt daar gestaan en gekeken... Hij werd aan het kruis gehecht en gedood. U hebt dat gedaan...Tijdens het feest van Pascha, nog maar vijftig dagen geleden. Ik stel me zo voor dat Petrus de mensen heeft aangekeken en aangewezen. U hebt dat gedaan. Wat een beschuldiging klinkt daar. Je zou weglopen, je zou je ogen neerslaan, je zou van schaamte weg willen kruipen. Petrus weet wat het is. Was hij zelf ook niet erg zwak toen het erop aan kwam? Nu is hij sterk, nu de Heilige Geest hem de woorden in zijn mond geeft. Het zijn de woorden van de Heere God, Die daar de mensen aanwijst *en vandaag ook hier ons aanwijst; schuldig.*

Het is gegaan zoals God het wilde. God wilde door het sterven van Zijn Zoon voor redding en verlossing zorgen. Het is Gods weg en Gods besluit. Het moest zo gaan... Zeker weten. Maar wie het gedaan hebben zijn schuldig. Ze hebben verraden onschuldig bloed. Ze hebben hun Heere en Mees-