

# Naar Cyprus en Antiochië

Thema: Paulus en zijn eerste zendingsreis  
Handelingen 13:1-52

## KERNTEKST

Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. (Handelingen 13:32)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Paulus verkondigt in Antiochië de beloften die God al gedaan heeft aan de vaderen, Abraham, Izaak en Jakob. Die beloften heeft Hij nu aan de nakomelingen van deze vaderen vervuld, waartoe ook de Joden in Antiochië behoren. De kern van de beloften is dat God Jezus verwekt heeft. Dat wil zeggen: Hem als Zaligmaker gezonden heeft (zie vs. 23) om te lijden en te sterven. En Hem ook opgewekt heeft uit de doden (vs. 34). Waar het op aankomst is dat men in Hem leert geloven.

## BEGINSITUATIE

Saulus is, na een verblijf van drie jaar in Arabië, weer teruggekeerd naar Damascus. De Joden besluiten hem te doden en nemen de stadhouder in de arm. Saulus hoort wat ze van plan zijn en houdt zich schuil. Zijn broeders laten hem 's nachts met een touw over de muur zakken. Saulus gaat naar Jeruzalem en zoekt aansluiting bij de gemeente. Vervolgens willen de Joden in Jeruzalem Saulus doden en vlucht Saulus via Syrië naar zijn geboorte-grond Tarsen. Hierna werken Bárnabas en Saulus samen aan de opbouw van de gemeente in Antiochië. Discipelen van Christus worden hier voor het eerst christenen genoemd. Er wordt een collecte gehouden voor de arme christenen in Judea. Bárnabas, Saulus en Titus gaan het geld persoonlijk brengen. Bij hun terugkeer naar Antiochië nemen ze Johannes Markus mee.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen van de uitzending van de apostelen naar de heidenen.
- Ze weten van de tegenwerking van de boze.
- Ze leren dat de Heere Zijn beloften altijd vervult.
- Ze weten van de verachting én aanneming van het Evangelie.

## INDELING

In Antiochië geeft Christus de profeten in om Saulus en Bárnabas uit te zenden. Zij worden samen met Markus in gebed aan de Heere opgedragen en worden uitgezonden. Ze lopen naar Seleucië en varen naar Cyprus. In de synagoge van Salamis beginnen ze te prediken en gaan zo verder. In Pafos worden zij uitgenodigd bij de stadhouder Sergius Paulus. Daar ontmoeten ze een valse profeet, Bar-Jezus, die de stadhouder probeert af te houden van het geloof. Zonder Markus trekken Paulus en Bárnabas verder naar Antiochië. Ze spreken daar op uitnodiging een bemoedigend woord in de synagoge. De heidenen zijn blij en velen geloven. Het Evangelie wordt doorverteld in dat gebied. De Joden veroorzaken dat Paulus en Bárnabas de stad uitgegooid worden.

## OPMERKINGEN

Er komen in deze vertelling veel verschillende plaatsnamen voor. Waarschijnlijk zullen de kinderen deze niet allemaal onthouden. Maar het getuigt wel van Gods leiding in het leven van Paulus en Bárnabas, dat de Geest van God hen leidde.

## ZINGEN

Psalm 67:1; 25:4; 72:6

ZB - Heere Jezus om Uw woord / U bent mijn schuilplaats Heer'

**UITLEG VAN DE PSALM**

Gods kinderen bidden Hem om Zijn blijvende genade en overvloedige zegen. En vooral dat Hij het licht van Zijn aangezicht over hun leven en op hun levensweg voortdurend laat schijnen. En dat niet alleen voor henzelf, maar ook opdat iedereen genegen=gewillig gewend raakt aan Gods wegen, Zijn wil en leiding. En de blinde heidenen die nu zonder God leven, eens deel krijgen aan Zijn heil. Tot die heiden behoren ook wij van huis uit.

**INTRODUCTIE**

Heb je het wel eens meegemaakt dat er mensen of kinderen met de Heere spotten? Dat is heel erg. Wat kun je dan doen?

**BRUGZIN**

Paulus en Bárnabas maken ook mee dat er met de Heere wordt gespot. Toch gaat de Heere door met Zijn werk. Luister maar hoe dat gaat.

**Vertelling**

In Syrië, ten noorden van Israël ligt een mooie, grote stad: Antiochië. Veel mensen dienen er afgoden. Toch is er een gemeente ontstaan. Bárnabas en Saulus zijn ook in die stad, ze hebben daar hun taak weer opgepakt nadat ze in Jeruzalem het geld afgedragen hadden wat in Antiochië is opgehaald. En wat was er veel geld opgehaald voor de hongersnood die er over de hele wereld zou gaan komen. Antiochië was rijk en de landerijen waren vruchtbaar. En Jeruzalem was dat niet, de stad waar velen van de christenen in Antiochië tot bekering waren gekomen. Daarom hadden ze besloten om geld in te zamelen en Saulus en Bárnabas hebben dat naar Jeruzalem gebracht. Bárnabas en Saulus zijn nu weer terug in Antiochië en samen met andere leiders onderwijzen ze de gemeente.

Maar let eens op deze namen die er in de Bijbel staan van deze leiders. Simeon, zijn bijnaam is Nigger. Dat betekent de neger of de zwarte. Een ander heet Lucius van Cyrene. En weer een ander heet Manahen. Manahen is opgegroeid aan het hof van Herodes de Grote. Jarenlang is hij opgetrokken met diens zoon Herodes Antipas, die Johannes de Doper liet vermoorden en die de Heere Jezus bespote. Zo brengt de Heere allerlei soorten mensen bij elkaar, die elkaar in liefde en vrede dienen. Op een zekere dag is de gemeente bij elkaar om te bidden en te vasten. Ze horen onder het bidden de stem van de Heilige Geest: 'Zonder Bárnabas en Saulus allebei af tot het werk waartoe Ik hen geroepen heb.' De boodschap van de Heere is zo duidelijke

**MATERIALEN**

Kaart van de zendingsreizen van Paulus (met name die van de eerste zendingsreis).

**BORDPLAN**

Antiochië (Tyrus) – Seleucië – Cyprus – Perge – Antiochië (Pamfylië)

lijk dat de gemeente meteen weet wat ze moet doen. De taak van Bárnabas en Saulus ligt niet langer in de gemeente van Antiochië. Nee, ze moeten uitgezonden worden voor hun eigenlijke werk: zending onder de heidenvolken.

De christenen bidden voor Bárnabas en Saulus. Ze leggen hun handen op de hoofden van Bárnabas en Saulus en geven hun Gods zegen mee. Hier in Antiochië zijn andere mannen die over de Heere Jezus kunnen vertellen, maar ook onder de heidenen moet er verteld worden wie Jezus is.

Daar gaan ze. Bárnabas en Saulus beginnen aan hun eerste zendingsreis. Ze komen bij de Middellandse Zee en stappen aan boord van een schip naar Cyprus. Johannes Markus gaat ook met hen mee en ze vetrekken naar Seleucië, ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van Antiochië. De eerste zendingsreis is begonnen!

Als ze aan wal zijn gekomen, gaan ze naar het stadje Sálamis. Ze vertellen het Woord van God in de synagoge van de Joden. Bárnabas en Saulus trekken verder. In de verte zien ze een volgende plaats: Pafos. Als ze er aankomen, ontmoeten ze de stadhouder van Pafos: Sergius Paulus. Er woont ook een tovenaars, een valse profeet, een Jood met de naam Elymas of Barjézus. Hij blijft dicht in de buurt van de stadhouder, Sergius Paulus.

Sergius Paulus is een verstandige man. Hij roept Bárnabas en Saulus bij zich: 'Vertellen jullie mij eens meer van het Woord van God', vraagt hij. Maar Elymas de tovenaars brengt Sergius Paulus aan het twijfelen. Hij wil absoluut niet dat Sergius Paulus het Woord van God gelooft. Paulus (hij wordt vanaf nu zo genoemd, naar zijn Romeinse naam) is vervuld met de Heilige Geest. Hij kijkt Elymas recht in zijn ogen en roept: 'Oh, jij kind van de duivel, vol van bedrog en sluwheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zul je niet ophouden om de rechte weg voor de Heere krom te maken? De hand van de Heere is tegen je en je zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd.' Direct is het donker en duis-

ter voor Elymas. Hij zoekt om zich heen waar de mensen staan. Hulpeloos tast hij om zich heen, zoekend naar iemand die hem wil begeleiden. De stadhouder, Sergius Paulus, heeft alles gezien. Hij weet het zeker: wat Bárnabas en Paulus zeggen over Jezus en het Woord van God is echt waar! Hij buigt voor God en gelooft.

Bárnabas en Paulus trekken weer verder. Ze verlaten Cyprus, varen naar Pamfylië en komen in Perge, een stad in het zuiden van Pamfylië. Daar vertelt Johannes Markus hun dat hij niet verder met hen mee wil trekken. Hij heeft gezien hoe zwaar het zendingswerk is. Daarom gaat hij liever terug naar huis. Met spijt laten Bárnabas en Paulus hem gaan. Paulus is er eigenlijk boos om. Vanuit Perge trekken ze door naar de stad (met dezelfde naam als de stad waar ze vandaan komen) Antiochië in Pisidië. In Antiochië mogen ze in de synagoge preken.

'Jullie Israëlitische mannen! En iedereen die God vreest, luister!' Paulus vertelt hoe de Heere lang geleden de Messias heeft beloofd. En dat de Messias is gekomen. Door Jezus is er vergeving van zonden mogelijk. 'Luister naar dit Woord, zodat je niet verloren gaat!' Buiten de synagoge staan veel mensen te wachten. Het zijn Joden en godsdienstige heidenen. 'Willen jullie ons nog meer vertellen?' vragen ze. Paulus en Bárnabas blijven met deze mensen in gesprek. 'Blijf bij de genade van God', zeggen ze, 'bij de Heere Jezus ben je veilig, echt veilig.'

De volgende sabbat is het opnieuw druk bij de synagoge. Het lijkt wel of heel de stad is gekomen om het Woord van God te horen. Als de Joden al die heidenen zien, worden ze nijdig. Het zijn heidenen die iets hebben opgevangen van de boodschap van het Evangelie, maar dat begrijpen de Joden niet. Ze zijn zo boos dat ze de woorden van Paulus en Bárnabas weerspreken. 'Het is de waarheid tóch niet!' roepen ze. Op deze manier kan de Heilige Geest Zijn werk niet doen!

Maar Paulus en Bárnabas gaan door met het Evangelie. 'Het was nodig om eerst tot u het Woord van God te spreken, maar u wilt niet luisteren. Dan bent u het eeuwige leven niet waard! Daarom gaan we met het Evangelie naar de heidenen. Want de Heere heeft gezegd: "Ik heb u tot een licht voor de heidenen gemaakt, tot aan het einde van de aarde."'

*Wat erg dat de Joden niet naar de woorden van Paulus en Bárnabas willen luisteren. Wat doe jij? Luister jij naar wat de Heere God in de Bijbel tot jou spreekt? Paulus en Bárnabas leggen uit dat Jezus de Messias is. Door Hem kun je vergeving van zonden krijgen. Geloof je dat ook? Je hebt het nodig!*

Als de heidense mensen dit horen, worden ze zo blij. Wat is het Woord van de Heere goed! Er geloven zoveel mensen, steeds meer mensen, zelfs door het hele land. Ondertussen zitten de Joodse mensen niet stil. Ze zien wel dat er steeds meer mensen luisteren naar Paulus en Bárnabas. Ze lopen naar de rijke godsdienstige vrouwen en belangrijke mannen in de stad. 'Zorg ervoor dat Bárnabas en Paulus zo snel mogelijk weggaan!' zeggen ze. Het gebeurt, de vrouwen schakelen de stadsbestuurders in om een vervolging tegen de apostelen op te zetten. Korte tijd later worden Paulus en Bárnabas uit de stad gezet. Het wordt hun verboden nog langer in Antiochië te preken. Paulus en Bárnabas schudden het stof van hun voeten af en komen daarna in een volgende plaats. De discipelen worden er vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.

### AFSLUITING

Paulus en Bárnabas worden niet moedeloos. Ze weten dat de Heere hen helpt. Hij is bij hen en gaat altijd met hen mee.

### VERWERKING (KAN AANGEVULD WORDEN)

Stel in een gesprek de volgende vragen:

- Hoe komt het dat veel mensen niet in de Heere Jezus geloven?
- Heb jij weleens iets over de Heere Jezus verteld tegen kinderen die nog nooit van Hem hadden gehoord?
- Weet je wat heidenen zijn?
- Hoe hoor je in het verhaal dat de Heere Paulus en Bárnabas elke keer helpt? Helpt God jou ook? Kun je er iets van vertellen?
- Zie [www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-verwerkingskaarten/](http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-verwerkingskaarten/) voor verwerkingskaarten bij de zendingsreizen. Deze kaarten kun je ook gebruiken om memory mee te spelen.

