

# Het Pascha ingesteld

Periodethema: Zondeval en belofte  
Exodus 12: 1 - 28

## KERNTEKST

'En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan.' (Ex. 12: 13)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Bloed, het gaat om het bloed, alleen daarin ligt ons behoud. Dat bloed is ook afgebeeld in het water van de doop.

## BEGINSITUATIE

Deze vertelling speelt 430 jaar na de vorige vertelling over Abram in het thema: Zondeval en belofte. Het woord Pascha is bekend en roept het beeld op van een lammetje. Maar over de exacte gang van zaken en de betekenis daarvan valt voor jong en oud veel te leren.

## DOELSTELLINGEN

De kinderen

- kunnen de bijzonderheden van het paaslam noemen en de betekenis daarvan duiden.
- zien op welke manier het lam de Israëlieten heeft gered en verlost.
- beseffen iets van de spanning waaronder deze dingen zijn gebeurd.
- ervaren iets van de betekenis van deze dingen voor ons.

## INDELING

- Bloed op de deurpost.
- Het volk van Abraham.
- Het lam.
- Geslacht.
- Gegeten.
- Gespaard.
- Verlost.

## OPMERKINGEN

- In deze vertelling zit veel uitleg. Pas op dat het wat dieper gaat dan alleen feitjes. Er is (1) de beleving voor de Israëlieten van toen onder zeer ingrijpende omstandigheden en (2) de verwondering over hoe alles - tot in kleine details - wijst op Christus.
- De eerstgeboren zoon is de zoon die de baarmoeder opent.
- Op een bijzondere manier ontstaat hier identificatie. Het sterven van Christus is immers plaatsvervangend: 'Ik voor u'. Omdat bij het villen de knieën en dijen van het schaap bloot komen te liggen, heeft een gevild schaap ineens iets heel menselijks.

## ZINGEN

Psalm 40: 4; 100: 2 en 79: 9.

## UITLEG VAN DE PSALM

Kern: Zie Ik kom! De bereidwilligheid van de Heere Jezus Die wil komen om als een offerdier (paaslam) voor de zonde te sterven, terwijl Hij volkomen heilig is (Uw wet is in mijn binnenste).

Vraag aan de kinderen: Brandt jouw hart ook van liefde om de wet van de Heere te houden, in alles naar Hem te luisteren? Dat kun je nooit in eigen kracht, maar de Heere Jezus wil het in jou doen.

## MATERIALEN

Op het bord:

- Tijdlijn: Jaar 0: Moederbelofte; Jaar 1600 Verbond met Noach; Jaar 2100: Verbond met Abram; 2500 Uittocht uit Egypte (= ca. 1500 v. Chr.).
- Pesach = springen.

**INTRODUCTIE**

Jongens en meisjes, stel dat ik jullie een nieuwe plant geef en zeg: hier komen heel bijzondere bloemen aan. Je kijkt en ziet alleen een heel klein knopje. Hoe zou die bloem er uitzien? Je moet geduld hebben. De knop wordt elke dag wat groter. Op een dag begint de knop kleur te krijgen. En nog een dag later gaat de bloemknop open. Steeds meer en meer ontdek je hoe de bloem er uitziet. Eindelijk is hij helemaal open. Je staat verwonderd over zijn schoonheid.

Zo is het eigenlijk ook met de Bijbel. Kijk, in het paradijs is het begonnen. Na de val kwam God met de moederbelofte. IK ZAL vijandschap zetten... Toen is het Zaad van de vrouw beloofd. Dat was een kleine knop. Later maakte God een verbond met Noach. Hij werd gered door de ark. Nog weer later maakte God Zijn verbond met Abram. Hij kreeg, na jaren wachten, een zoon: Izak. En wat moest Abram met Izak doen? Offeren. Op de berg Moria. Steeds meer gaan we zien welke kant het opgaat. Wie is de bloem eigenlijk waar het om gaat? De Heere Jezus.

**BRUGZIN**

Vandaag gaat de bloem weer een stukje verder open. God laat heel duidelijk zien, hoe Hij Zijn kinderen redt. Het verhaal van vandaag is eigenlijk een groot schilderij van Gods verlossing. Luister maar.

**Vertelling****BLOED OP DE DEURPOST**

'Hé, wat ben jij daar aan het doen?' Het is vijf uur in de middag. Een Egyptische man staat bij zijn Joodse buurman. 'Dat is gek! Wie verft zijn deurpost nu met bloed?' Maar de Israëliet zegt niet veel. Steeds doopt hij een takje hysop in een schaal bloed. Hij smeert het op de zijposten naast de deur, links en rechts en op de bovenpost. Ja, raar is het eigenlijk wel. Bloed smeert je toch niet op de deurpost? Als de zon ondergaat, kun je de huizen van de Israëlieten herkennen aan het bloed.

Wie van jullie weet welk bloed dat is? Het bloed van het paaslam, in het Hebreeuws: Pesach. Denk aan Pascha. Dit paaslam zou de redding worden voor de Israëlieten. Let maar op.

**HET VOLK VAN ABRAHAM**

Het is nu 430 jaar geleden dat Abram wakker schrok van zijn diepe slaap. Jullie weten dat nog wel, bij dat bloedpad tussen die doormidden gesneden dieren. Toen heeft de Heere een verbond met Abram gemaakt. Daarna is er veel gebeurd. Kijk maar eens hoeveel Israëlieten er nu zijn: wel

600.000 mannen! En als je daar de vrouwen en kinderen bij optelt, zit je al snel boven de twee miljoen. Allemaal afkomstig van die ene man, Abraham! De Heere heeft Zijn woord gehouden. Ook op een andere manier. Want ook de geweldige schrik van Abram in stikdonkere duisternis is in vervulling gegaan. De Israëlieten zijn als slaven mishandeld in een vreemd land. God had het voorspeld. Maar nu, vandaag, gaat de Heere Zijn volk verlossen. Hoe? Door een lam.

**HET LAM**

Wat voor lam was dat eigenlijk? (Vraag het de kinderen en schrijf het op bord. Zie ook hieronder bij de verwerking.)

- Eén jaar oud. (Geen klein lammetje meer, maar een volgroeid dier, in de kracht van zijn leven.)
- Geen gebrek.
- Een mannetjesschaap (ram) of geit (bok).
- Vier dagen van te voren apart gezet. (Zo maakte het gezin kennis met het dier. Kinderen hebben het geaaid en gras gegeven. Er vindt identificatie plaats.)

**GESLACHT**

Hoe moest het geslacht worden? (Vraag het de kinderen.)

- De keel werd doorgesneden om het bloed op te vangen
- Verder bleef het één geheel. Geen botje mocht gebroken worden.
- De huid (met de vacht) was er afgetrokken, zodat het dier naakt is, blank (de pezen) en rood (de spieren).
- De kop en de hoeven en zelfs de ingewanden waren nog intact! Identificatie! (Maar de darmen waren leeg, het had de laatste dagen niet veel gegeten.)
- Een grote stok ging door de borst erin en kwam er achter weer uit. Daaraan werd het dier opgehangen boven het vuur en rondgedraaid. De vlammen van het vuur maakten het vlees eerst zwart en daarna gaar en eetbaar.

**GEGETEN**

Hoe moesten de Israëlieten eten?

- Reisvaardig: Staande, schoenen aan, staf in de hand en 'jas aan'.
- Snel, alsof je straks de trein moet halen.
- In gezelschap van één of twee families (ongeveer tien man), zodat bijna alles opging. (Het restant werd verbrand.)
- Steeds worden stukjes gaar vlees uit het dier geplukt.
- Met platte broden (soort crackers, matses) die in bittere saus werden gedoopt. Wat smaakt het vlees zoet, als je tong stijf staat van de alsem!

**GESPAARD**

Jongens en meisjes, wat een bijzondere maaltijd. Ik denk vast dat er kinderen moesten huilen. Want ze zien dat lieve, onschuldig dier, wat een paar dagen in het gangetje gestaan heeft, nu boven het vuur. Het is net of ze de vlammen en de pijn zelf voelen. Wat ze niet echt weten, is dat dit het lam is dat hen redden zal. Want buiten op de deurpost zit bloed, bloed van dit lam. En achter dat bloed ben je veilig. Eigenlijk is dit lam gedood in de plaats van hen.

Want wat gebeurt er midden in deze bijzondere nacht? Plotseling, alsof er dan hier, dan daar en tenslotte overal sirenes klinken, zo horen de Israëlieten plotseling overal om hen heen een luid gemmer en geschreeuw. Links en rechts en overal schreeuwen, krijsen Egyptische vaders en moeders het uit. Hun oudste zoon (als hij geen zusjes boven zich had), hun man (als die thuis de oudste was) enz. enz. ligt dood in bed. Zelfs in de stal liggen alle eerstgeboren dieren dood.

Wij weten wat er gebeurd is. Midden in de nacht is de verderfengel gekomen. In alle huizen heeft hij alle eerstgeboren mannen en jongens gedood. En bij de Israëlieten? Weet je, op het moment dat de engel het huis van een Israëliet wilde binnengaan, zag hij bloed! Dan ging hij snel dat huis voorbij. Elk huis waar de engel bloed zag, sprong hij voorbij. En dit is precies de betekenis van het woord 'Pesach': voorbij springen.

**VERLOST**

Zo waren de Israëlieten veilig achter het bloed van het lam. Maar in die nacht gebeurt er nog meer. Het duurt niet lang of de Egyptenaren komen op de Israëlieten af. 'Ga', zeggen zij, 'trek weg! Jullie allemaal, met de kinderen, met de dieren. Laat niets meer achterblijven. Want straks zijn wij allen dood. Schiet op! Ga!' En dan gebeurt het onvoorstelbare

wonder: precies zo onmogelijk het gister voor de Israëlieten was om Egypte te verlaten, zo onmogelijk is het nu om nog meer één seconde langer te blijven. Ze worden er gewoon uitgegoid! Dat is Gods verlossing!

De Israëlieten hebben geen tijd meer om eten klaar te maken. Snel pakken ze alles bij elkaar. En daar gaan ze. Midden in de nacht, onder de volle maan (het was immers de veertiende van de maand). Zo trekken ze uit. Maar er is één 'geluk': ze hebben allemaal een volle maag. Ze zijn verlost door het lam dat geslacht is en worden gedragen door dit lam dat hun nu kracht geeft. O, had die Egyptische buurman dat geweten...

**AFSLUITING**

Jongens en meisjes, waarom zijn de Israëlieten gered? Waren zij beter dan de Egyptenaren? Nee, maar waarom dan? Je kan het op twee manieren zeggen: God had het aan Abraham beloofd en het lam is voor hen gedood. Maar beide antwoorden betekenen hetzelfde. God heeft Zijn kinderen verlost vanwege het verbond!

En weten jullie wat zo bijzonder is? Jullie allemaal (en wijs de kinderen een voor een aan), zijn gedoopt in Zijn Naam. Zoals de Israëlieten veilig waren achter het bloed, zo mogen wij schuilen onder het water van de doop. Alleen door de Heere Jezus kun je zalig worden.

**VERWERKING**

De kinderen krijgen op een A4: 'Het paaslam'.

In een tabel staan de bijzonderheden van het paaslam onder elkaar en daarachter schrijven de kinderen hoe dit in de Heere Jezus vervuld is. Helemaal onderaan staat de tekst die de kinderen moeten leren in een soort geheimschrift.

(Voorbeeld in bestandje bijgevoegd: A1.05 verwerking.)

