

Abram en Lot

Periodethema: Roeping en keuze
Genesis 13

KERNTEKSTEN

'Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want (...) de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.' (1 Joh. 2: 15-17)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

De apostel Johannes geeft de mensen een wijze raad. De dingen in deze wereld gaan voorbij. Wie daar zijn hart op zet, zal straks met deze wereld vergaan. Maar zoek de liefde die van God is. Dat is het eeuwige, echte leven.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste van het nieuwe thema: Roeping en keuze. De kinderen kennen de geschiedenissen van Abram en Lot.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien hoe het geloof van Abram beproefd wordt vanwege de ruzie tussen de herders.
- Ze begrijpen dat de keuze van Lot bescheiden lijkt, maar gulzig is.
- Ze worden blij met Abram als God hem troost en bemoedigt.
- Ze denken na over het maken van keuzen in hun leven.

INDELING

- Samen op reis.
- Scheiden vanwege ruzie.
- De keuze van Lot.
- De rijke troost van God.

ZINGEN

Psalm 17: 3; 19; 25: 2; 105: 5; 106: 3 en 119: 17
'Zoek eerst het Koninkrijk van God' (Opwekking 128)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 106: 3 is een gebed of je goede ogen mag krijgen, om het grote geluk te zien van Gods volk. Want voor de wereld lijkt het niet veel, maar alles in deze wereld gaat voorbij en alleen diegenen die de Heere Jezus liefhebben, krijgen straks alles wat hun hartje begeert.

MATERIALEN

Kaart van Kanaän met daarop de vlakte van Sodom = de Dode Zee.

BORDPLAN

Thera
Abram
Nahor
Haran
Lot

INTRODUCTIE

Ik trakteer. Op een schaalje liggen verschillende snoepjes. Eén is duidelijk groter dan de rest en een ander is duidelijk kleiner. Welk snoepje wordt het eerst gepakt? Welke blijft het langst liggen? (Dit verhaaltje kun je natuurlijk ook echt doen. Dan heb je een levend voorbeeld voor je vertelling.)

Bespreek met de kinderen: Waarom pak je de grootste? Waarom laat je de kleinste liggen? Vervolgens kun je stilstaan bij de waarden naastenliefde en egoïsme. Hoe moeilijk/belangrijk dat is. Hoe de Heere Jezus ons (altijd) ziet.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het ook over kiezen. Wat is de goede keuze? Het is de geschiedenis van Abram en Lot. Ik denk dat jullie deze geschiedenis wel kennen, maar ik hoop toch dat je goed luistert, want in de Bijbel ontdek je steeds weer nieuwe dingen.

Vertelling

SAMEN OP REIS

'Ga uit je land, verlaat al je familie en ga naar het land dat Ik je wijzen zal!' Dat had God gezegd tegen Abram in Ur der Chaldeeën. Alles achter je laten en de Heere volgen, dat is heel moeilijk. Maar Abram is gehoorzaam. Niet omdat het moet, maar omdat Abram God lief heeft. Daarom doet Abram niets liever dan wat God van hem vraagt.

Daarom is Abram op pad gegaan met Saraï, zijn vrouw en zijn vee en zijn knechten. En weten jullie wat heel mooi is? Zijn neef Lot gaat ook mee. Nu heeft Abram toch nog iemand uit zijn familie bij zich. Lot is de zoon van Haran, de broer van Abram. Maar Haran is al gestorven in Ur. Lot heeft dus geen vader meer. Abram heeft geen zoon. En zo trekt Lot met Abram mee, alsof Abram zijn vader is.

SCHEIDEN VANWEGE RUZIE

Twee mannen staan samen op een berg, ergens in het land Kanaän. 'Kies maar. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links.' Daar staan een oude man en een jongere man. Jullie kennen hen wel: het zijn Abram en Lot. Ja, je hoort het goed. Ze staan op het punt om uit elkaar te gaan. Ik zal je vertellen hoe dat komt. Abram en Lot hebben allebei veel vee. Het land Kanaän is wel heel mooi, maar het is niet overal groen. Er zijn veel bergen. Het ziet er een beetje dor uit, met hier en daar wat groen. Vooral in de zomer moeten de herders steeds weer op zoek naar voldoende voedsel en water. Maar wat gebeurt er dan steeds weer? Als bijvoorbeeld de herders van Abram een mooi stuk land gevonden hebben, dan komen de andere herders daar ook met hun kudden.

Dan worden die herders van Abram boos. En dan maken ze ruzie met de herders van Lot. En zo gaat het steeds tussen de herders van Abram en Lot.

Ruziemaken is erg. Het is iets van de duivel. Die wil niets liever dan dat mooie dingen kapot gaan. Hij wil niets liever dan dat vrienden veranderen in vijanden. En hij wordt helemaal blij als dat mensen doen, die bij de kerk horen. Abram en Lot dienen de HEERE. Dat kunnen de inwoners van Kanaän goed zien, want Abram heeft overal altaren voor de HEERE gebouwd. De inwoners van Kanaän zijn heidenen, zij dienen de afgoden. En als de Kanaänieten zien dat de knechten van Abram en Lot ruzie met elkaar maken, dan denken ze: 'Nou, dat is een mooie godsdienst. Moet je kijken hoe die mensen doen.' Abram is een kind van de Heere. Abram kan niet tegen ruzie. Maar wat kun je er aan doen? Ik denk vast, dat Abram het ook aan de Heere vraagt. Wat moet hij doen? En dan neemt Abram een beslissing die hem veel pijn doet. Omdat het niet anders kan, moeten ze maar gescheiden verder gaan. Het gaat gewoon niet langer. En daarom staan die twee mannen nu op de berg.

DE KEUZE VAN LOT

Abram geeft zijn neef Lot de eerste keus: 'Welke kant wil jij? Dan neem ik de andere kant.' En Lot? Hij heeft allang om zich heen gekeken. Hij heeft al een heel mooi stuk grond gezien, als hij dat zou kunnen krijgen.... En als zijn oom hem de eerste keus geeft, ja, dan weet Lot wel wat hij kiest.

Het land Kanaän is bergachtig en dor. Maar daarop is één uitzondering. *Kijk (wijs op de kaart) hier bij de rivier de Jordaan, daar is het altijd vochtig. Daar is het altijd helemaal groen. Vooral hier, waar nu de Dode Zee is. Daar was toen een vlakte waar zoveel gras was. Die vlakte leek wel op het paradijs.*

Vergeleken met het hele land Kanaän is het eigenlijk maar een klein stukje, minder dan tien procent. De mond van Lot is dan ook heel bescheiden. Hij zegt: 'O, geef mij maar dat kleine stukje daar! Daar heb ik wel genoeg aan, dan is de rest van het land voor u.' Het hart van Lot is heel gulzig, maar hij is wel blind. Want hij is verblind door al het groen. *Want - wie van jullie weet dat - waar heeft Lot niet op gelet? Juist, dat de mannen van Sodom erg goddeloos zijn. Lot denkt dat hij wel kan genieten van het groene gras en toch niet besmet wordt door die goddeloze mannen. Denken jullie dat dat kan?*

DE TROOST VAN GOD

En Abram? Hij trekt verder alleen door het land Kanaän, zonder zijn neef Lot. Wat een verdriet. Maar dan komt God! Hij heeft alles gezien en nu komt Hij om Zijn kind en knecht te bemoedigen. Luister maar goed.

'Hef nu je ogen maar op, Abram, en kijk maar goed, naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen. Want (en zeg het heel nadrukkelijk) al dit land dat u ziet, zal ik aan jou geven en aan je kinderen, tot in eeuwigheid! En ik zal je zoveel nakomelingen geven, net zo ontelbaar, als de stofjes van de aarde. Toe, loop maar door dit land, bekijk het goed, naar links, naar rechts, want ik zal het aan u geven!'

Wat denken jullie, zou Abram niet heel blij geworden zijn in zijn hart? O, wat een goede God heeft hij toch.

Als Abram verder trekt en in Hebron komt, dan bouwt hij daar weer een altaar voor de HEERE, zijn God, Die zo goed voor hem is.

AFSLUITING

Jongens en meisjes, wie heeft nu de goede keuze gemaakt? Ja, Abram. Hoe weet je dat? Kijk maar hoe het afgelopen is. Wat heeft Lot overgehouden? Hij kwam met twee dochters in een grot terecht! Verder was hij alles kwijt.

En Abram? Ja, God had hem het hele land beloofd, maar weten jullie dat toen hij stierf hij alleen maar een stukje grond had waar zijn graf was?

De Bijbel zegt: Abram kreeg het land in de belofte! En een belofte van de HEERE is vaster dan de hemel en de aarde. Want wie wonen er nu in Israël? De nakomelingen van Abraham! Wat God belooft, dat alleen heeft waarde. Daarom is de keus van Abram een keuze van het geloof. Lot koos met zijn ogen en dan kies je verkeerd. En waar zijn zijn kinderen? Wat is er over van de Moabieten, de Ammonieten. Niets! Nou ja, niets? Ooit kwam uit Moab een jonge vrouw, een weduwe, terug naar Israël. Wie weet haar naam? Ruth! En zij werd de moeder van de Heere Jezus. Maar daar zullen we het later nog over hebben.

En jij, als jij daar nu eens op die berg gestaan had, als jij mocht kiezen, wat zou jij dan gekozen hebben?

Probeer een paar voorbeelden te bedenken waarin iets heel aantrekkelijks bezwaarlijk is vanwege het geloof. Bijv. een mooi baantje, waarbij je op zondag moet werken; verkering met iemand die niet naar de kerk gaat; een leuke vriendje dat veel geld heeft, maar verkeerde dingen doet. Of andersom: Je wordt uitgelachen omdat je op zondag naar de kerk gaat, niet met je vrienden mee wilt doen met verkeerde dingen. Dan kun je alleen komen te staan. Maar let dan eens goed op: als dat echt is en je doet het omdat je de Heere Jezus lief hebt, dan ben je echt gelukkig.

VERWERKING

Gesprek over kiezen. Daarbij is de Heere Jezus met de verzoeken door de duivel het ultieme voorbeeld. Tegelijk ook ons enig houvast.

QUIZ: WIE IS DE VADER VAN?

Abram	Thera
Lot	Haran
Abel	Adam
Absalom	David
Cham	Noach
David	Isaï
Ezau	Izaäk
Izaäk	Abraham
Jafeth	Noach
Jakob	Izaäk
Jozef	Jakob
Juda	Jakob
Kain	Adam
Mozes	Amram
Noach	Lamech
Ruben	Jakob
Salomo	David
Saul (koning)	Kis
Sem	Noach

