

De hogepriester Josua

Periodethema: God blijft trouw
Zacharia 3

KERNTEKST

'Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, gij satan, ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?' (Zach. 3: 2)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Zie vertelling.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste van het nieuwe thema: God blijft trouw. Dit thema sluit direct aan bij het vorige. Het gaat over de wederopbouw van tempel en stad.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen voelen iets van de teleurstelling van de teruggekeerde Joden.
- Ze zien hoe God Zijn trouw bewijst in het zenden van twee profeten.
- Ze kunnen het visioen van Zacharia over Josua navertellen.
- Ze begrijpen iets van de betekenis.

INDELING

- Moedeloos.
- Twee profeten.
- Nachtgezichten.
- Vuile kleren.
- Schone kleren.
- Mooie woorden.

ZINGEN

Psalm 102: 12; 103: 6; 147: 1 en 3;

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 102 past helemaal bij de wederopbouw van stad en tempel (zie vers 7, 8, 10 en 11). In vers 12 horen we de wedergekeerde Joden de lofstem aanheffen voor de HEERE als zij weer mogen samenkomen in de nieuwe tempel. Het is het bewijs van Gods trouw.

MATERIALEN

Kaart van Jeruzalem
Afbeelding van een hogepriester

BORDPLAN

Zerubbábel (vorst)
Josua (hogepriester)
Zacharia (profeet) - acht nachtgezichten
Haggai (profeet)

INTRODUCTIE

De vorige keer hebben we verteld over de terugkeer van de Joden uit de ballingschap. Jullie hebben toen een versje geleerd: Toen de HEERE uit 's vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen dat voor ons een blijde dróóm te zijn. Wij lachten, juichten, zongen. Ja, dat was pas blijdschap!

Wie was ook al weer hun aanvoerder? Zerubbábel. (Uit de stam van Juda, van het huis van David.) Maar Zerubbábel heeft de leiding niet alleen. Naast hem staat de hogepriester. Zijn naam is Josua. Samen hebben zij het volk opgevoerd uit Babel.

Vertelling

Als ze in Jeruzalem aankomen, vinden ze daar een grote puinhoop. Stad en tempel zijn verwoest. Maar onder aanvoering van Zerubbábel en Josua wordt twee jaar later op de plaats van de oude tempel het fundament gelegd voor een nieuwe. Ook worden er weer offers gebracht. Er klinkt weer trompetgeschal. Het volk is blij. Maar de ouderen, die de prachtige oude tempel nog gekend hebben, wenen. En samen heffen zij hun stem op. De een juicht, de ander huilt. En door elkaar hoor je een stem van blijdschap en een stem van geweën. Samen stijgt het op voor het aangezicht van God. Wat een dag!

MOEDELOOS

De Joden zijn nu al weer vijftien jaar terug uit de ballingschap. Ze hebben inmiddels allemaal voor zichzelf een huis om in te wonen. Ze hebben een akker om in te zaaien. Wijngaarden om druiven te plukken. Maar dat valt niet mee. De oogst valt jaar op jaar tegen. En de opbouw van de tempel? Daar is niets van terechtgekomen. Niet alleen omdat het zo moeilijk is en omdat het zoveel kost. Maar ook omdat de inwoners van het land de opbouw tegenwerken. Wat moeten de Joden beginnen? Wat komt er van terecht? De moed zakt hen in de schoenen.

TWEE PROFETEN

Maar God ziet dit arme volkje tobben. Het is Zijn volk! En daarom stuurt Hij twee profeten. De naam van de ene profeet is Haggai. De naam van de andere is Zacharia. Vandaag gaan we luisteren naar de profeet Zacharia. Zacharia is een kleinzoon van Iddo. Iddo was één van de hoofdpriesters die met Zerubbábel terugkeerde uit Babel. Zacharia is dus zelf ook priester. God roept hem tot profeet. Hij mag de arme Joden moed inspreken.

NACHTGEZICHTEN

In een nacht laat God Zacharia iets zien. Hij ziet wonderlijke dingen, gebeurtenissen.

We noemen dat visioenen. In die ene nacht - het is 24 'november' 520 (voor Chr.) - krijgt Zacharia acht van zulke visioenen. We noemen dat 'nachtgezichten'. Vandaag gaat het over het vierde nachtgezicht. Het is een wonderlijk en prachtig verhaal.

VUILE KLEREN

Ineens ziet Zacharia de hogepriester, Josua. De hogepriester wil zijn werk voor de Heere gaan doen. Maar kijk eens naar zijn kleren. Ze zien er niet uit, helemaal onder de vlekken. Ja, jullie kunnen wel begrijpen dat een priester, die vaak druk bezig is met het slachten en offeren van dieren, gemakkelijk vuile kleren krijgt. Vuil van dieren, vlekken van bloed, zwarte vegen van de as. Josua zit er helemaal onder. Maar dan ziet Zacharia nog iets. Naast Josua, aan zijn rechterhand, staat een gemene duivel. Weet je wat hij doet? Hij wijst steeds maar naar die vuile kleren. Hij zegt: 'Moet jij zo jouw werk doen? Dat kan toch niet!' En zo houdt de satan het werk van de hogepriester tegen. Want Josua zelf weet niet wat hij zeggen moet. Maar dan hoort Zacharia een stem. Want Josua staat klaar om te dienen voor de Heere. En voor Josua staat de engel van de Heere. Niet een engel, maar de Engel. Daarmee wordt de Heere Jezus bedoeld. En als de satan zo Josua tegenhoudt, gaat ineens die Engel spreken. Luister goed. Het zijn moeilijke woorden, daarom zal ik het maar met mijn eigen woorden zeggen. 'Ga weg satan. De Heere vervloekt jou. Ook al lijkt je gelijk te hebben, de Heere vervloekt jou, want Hij is de God Die Jeruzalem heeft uitgekozen. En deze Josua, is hij voor Mij niet als een stuk brandhout, dat net uit het vuur is gerukt.'

Horen jullie dat? De Engel van de Heere neemt het helemaal voor Josua op. Josua zelf hoeft niets te zeggen. De Heere geeft de satan geen gelijk. Apart, want hij had wel erg vuile kleren aan. Wat zegt God? 'Josua is een stuk brandhout, dat net uit het vuur is gerukt.' Je begrijpt het wel. Terwijl het hout aan de ene kant al zwart wordt en het nog maar even duurt of het helemaal gaat verbranden, komt er iemand langs en trekt het eruit, zodat het gered is.

Wat betekent dit alles? Ik denk dat je het zo moet begrijpen. De oude tempel is verwoest, verbrand. Daardoor konden er ook geen offers meer worden gebracht. Er is geen grote verzoendag meer geweest. En daardoor zijn de kleren van de hogepriester vuil. De hogepriester zit onder de zonde. En wat moet er dan van het volk terecht komen? Want als de hogepriester, die namens het volk tot God moet gaan, zelf helemaal vuil is, hoe kan hij dan voor het volk zijn werk nog doen? Dus wat dat betreft heeft de satan helemaal gelijk. Maar God denkt er anders over. Hij zegt: 'Nee, ik heb Josua gered, als een stuk hout uit het vuur.'

SCHONE KLAREN

Dan klinkt er weer een stem: 'Doe zijn vuile kleren van hem weg. Want Ik heb al zijn zonden weggenomen. Trek hem daarom nieuwe, schone kleren aan en zet een mooie witte hoed, een tulband, op zijn hoofd.' En wat God zegt, gebeurt. Josua zelf hoeft niets te doen. Zijn vuile kleren worden uitgetrokken. Misschien wel door de engelen. En schone, nieuwe kleren krijgt hij aan. Wat ziet hij er nu mooi uit: helemaal wit en schoon. Op de Grote Verzoendag mocht de hogepriester nieuwe kleren aantrekken nadat hij de offers had gebracht. Maar hier, in dit visioen, doet Josua niets. God zegt: 'Ik heb zijn zonden verzoend!' God doet alles.

MOOIE WOORDEN

Dan hoort Zacharia nog mooie woorden. God zegt tegen Josua: 'Als jij goed naar Mij luistert, als jij niet meer zo doet als de priesters vroeger in Jeruzalem, dan zal Ik ook goed voor jou zorgen. Dan mag jij Mijn hogepriester zijn. Want weet je, er zal een SPRUITE komen, een tak uit een afgehakte boom.' Jullie begrijpen dat wel. Het is de belofte van de Messias, de Heere Jezus. 'En Ik zal alle zonden van het volk, alle ongerechtigheid van het land, op één dag wegnemen.' Nou, wie weet op welke dag dat was? Goede Vrijdag. 'En die stenen, die nu op de grond liggen als het fundament voor de nieuwe tempel, Ik zal daar zo goed voor zorgen! Ik zal ze altijd in de gaten houden. Weet je hoe? Niet met twee ogen zal Ik er op letten, maar met zeven ogen, dag en nacht.' En of dat nog niet genoeg is. 'Ik zal voor grote vrede en overvloed zorgen. Weet je hoe? De Joden zullen nog gezellig samen zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom.'

AFSLUITING

Vinden jullie dit geen mooi verhaal? Maar wie is nu eigenlijk die satan? (Verschillende antwoorden zijn goed.) Dat waren de inwoners van het land, die het werk probeerden tegen te houden. Maar dat niet alleen. Want de satan staat aan zijn rechterhand. Dat betekent dat de satan een punt heeft. De satan heeft gelijk als hij wijst naar de vuile kleren, naar de zonden. Dat is vandaag nog zo. Weten jullie, de satan is zo gemeen. Eerst probeert hij je te verleiden tot zonden. 'Wat geeft dat nu? Dat doet toch iedereen! Denk je dat dat zo erg is? Doe het een klein beetje, een keertje.' Maar als je zonden hebt gedaan, dan zegt hij: 'Zie je wel! Je bent een zondaar en God is nu boos op jou.'

Je kunt niet in de hemel komen.' Eigenlijk heeft hij ook gelijk. Maar God is ook vol van genade. En als je last hebt van je zonden, mag je altijd naar de Heere Jezus gaan. Want in Zijn bloed is vergeving voor al je zonden. Dan ben je rein voor God, net zoals Josua nieuwe, witte kleren kreeg.

VERWERKING

- Gesprek over de doop.
- Uitleg over de 'inwoners van het land', de voorvaders van de Samaritanen.
- Quiz
 - 1 Wie was de aanvoerder van de Joden na de ballingschap?
Zerubbábel
 - 2 Welke hogepriester ging ook mee?
Josua
 - 3 Welke twee profeten heeft God aan de Joden gegeven?
Haggai en Zacharia
 - 4 Hoe heette de opa van Zacharia?
Iddo
 - 5 Wat zijn nachtgezichten?
visioenen in de nacht
 - 6 Hoeveel nachtgezichten heeft Zacharia gekregen?
acht
 - 7 Op welke dag mocht de hogepriester in het heilige der heilige komen?
Grote Verzoendag
 - 8 Wat stond er vroeger wel in het heilige der heilige en na de ballingschap niet meer?
de ark
 - 9 Wat bedoelt God met de Spruit?
Heere Jezus
 - 10 Het Hebreeuwse woord voor spruit is 'nazer'. Aan welke plaats uit de tijd van de Heere Jezus moet je dan denken?
Nazareth
 - 11 Hoe klinkt de naam Josua in het Nieuwe Testament?
Jezus
 - 12 Wat betekent Josua?
God redt, verlost
 - 13 Welke andere Josua kennen jullie?
de opvolger van Mozes
 - 14 Welke profeet werd ook wel 'menskind' genoemd?
Ezechiël
 - 15 Wie noemde Zich de Zoon des mensen?
Heere Jezus

