

Gods werk gaat door

Periodethema: God blijft trouw
Zacharia 4

KERNTEKST

'Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.' (Zach. 4: 6b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Zie vertelling.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de tweede van het nieuwe thema: God blijft trouw. Het is weer een nachtgezicht van Zacharia en het sluit dus goed aan bij de vorige vertelling.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen hebben het beeld van dit visioen helder voor zich.
- Ze begrijpen wat er met de kerntekst bedoeld wordt.
- Ze zien hoe God Zerubbábel bemoedigt met dit visioen.

INDELING

We volgen de vers-indeling, zodat deze vertelling ook als Bijbelleesles kan worden gebruikt.

OPMERKING

Als je deze vertelling als Bijbelleesles gebruikt, kun je het Schriftgedeelte kopiëren, (eventueel iets vergroot), zodat de kinderen actief woorden kunnen onderstrepen of erbij schrijven.

ZINGEN

Psalm 85: 1 en 4; 118: 11; 134: 3;

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 85: 1 past goed bij deze vertelling. Het is een ontroerend gebed, waarin enerzijds Gods goedheid doorklinkt: de hitte van Zijn gramschap, Zijn toorn, is geblust. De Joden zijn weergekeerd uit de ballingschap. Maar aan de andere kant is het een smeekebed om de doorwerking van Zijn genade. O heilrijk God, d.i. God vol heil en verlossing, help ons. Keer af van Uw wraak en doe Uw toorn teniet. Daarbij past ook het mooie vierde vers

MATERIALEN

Afbeelding van olijfboom en gouden kandelaar.
Een flesje olijfolie.

BORDPLAN

Zerubbábel (vorst)
Josua (hogepriester)
Zacharia (profeet) - acht nachtgezichten
Haggai (profeet)

INTRODUCTIE

Welke dingen stonden er in de tempel? In het heilige: de kandelaar, de tafel van de toonbroden en het reukaltaar. In het heilige der heilige: de ark van het verbond. Alle voorwerpen van de tempel zijn door Nebukadnezar meegenomen naar Babel. De ark van het verbond is nooit meer teruggekeerd. God heeft het zo bestuurd, want Hij wilde de Israëlieten leren dat Hij niet gebonden is aan de ark, maar overal woont. Maar de voorwerpen in het heilige zijn wel weer teruggekomen. Misschien zijn ze weer meegekomen uit Babel of zijn ze opnieuw gemaakt. In ieder geval hebben later, in het Nieuwe Testament, de Romeinen de gouden kandelaar veroverd. Dat is nog steeds te zien op de ereboog voor Titus, op één van de gebouwen in Rome.

De profeet Zacharia was ook priester. Dat kun je wel zien in zijn nachtgezichten. De vorige keer ging het over de hogepriester, Josua. Vandaag gaat het over de gouden kandelaar. Het was het werk van de priesters om die kandelaar elke avond en elke morgen te verzorgen, zodat de olielampjes niet uitgingen. Maar ja, als er geen tempel is, dan is er ook geen plaats waar de kandelaar brandt. Dan is er geen licht. Het zou best kunnen dat Zacharia daar ook verdrietig over is. Maar nu in deze nacht krijgt hij weer een prachtig visioen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar.

Vertelling

VERS 1

De profeet Zacharia heeft deze nacht al vier keer een nachtgezicht gehad. Het laatste ging over Josua. Vol gedachten is hij in slaap gevallen. Maar nu komt de engel. Hij maakt Zacharia wakker voor het vijfde visioen. 'Wakker worden, want God wil je nog iets moois laten zien.'

VERS 2-3

Ja, en dan gaan de ogen open en ziet hij voor zijn ogen een wonderlijk tafereel. Hij ziet iets wat er niet is, net zoals in een droom. Maar hij ziet nog veel duidelijker dan gewoon, want Gó d laat het hem zien. Hij ziet het met zijn hart. Dan vraagt de engel aan Zacharia wat hij ziet. 'Nou, ik zie en zie...' Je denkt misschien dat Zacharia stottert, maar dat is niet zo. 'En zie' betekent in de Bijbel altijd: Let op, nu komt er iets heel bijzonders. Je kunt dat dus ook zo lezen: 'Nou, ik zie iets wonderlijks. Dit: een kandelaar die helemaal van goud is. Die kandelaar heeft armen en zeven olielampjes.' Ja, dat is precies de kandelaar, die ook in de tempel stond. 'Maar bij deze kandelaar hangt of staat boven de kandelaar een gouden kruik.

En uit die kruik lopen zeven buisjes, naar elk lampje één. Door die buisjes stroomt de olie zo naar elk lampje.' Begrijpen jullie het? Het werk wat normaal de priesters moeten doen, gaat hier helemaal vanzelf. Er komt geen mens aan te pas. Maar dan is er nog iets. Want naast dat oliekruikje staan links en rechts twee olijfbomen. Jullie weten misschien wel dat in Israël de olie van olijven gemaakt werd. Op de Olijfberg bijvoorbeeld stonden veel olijfbomen. In de hof van Gethsémané was ook een bak waarin de olijven geperst werden. Door ze te persen, kwam er olie uit. Maar hier in het visioen van Zacharia komt de olie zo direct uit de olijfboom, rechtstreeks in de kruik. Er komt geen mens aan te pas.

VERS 4-5

Zacharia begrijpt de bedoeling niet. En daarom stelt hij een vraag. 'Maar, mijn Heere, wat zijn deze dingen? Wat heeft dit toch te betekenen?' De engel vraagt aan Zacharia: 'Weet je dat niet?' Zacharia antwoordt: 'Nee, mijn Heere.' Waarom geeft die engel niet direct het antwoord? Ik denk dat de engel in Zacharia het verlangen wil opwekken. O, als je toch eens wist wat dit betekent. Het is zo rijk, het is zo mooi.

VERS 6

Dan geeft de engel de uitleg: 'Dit is het woord van God tot Zerubbábel: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.' Misschien denk je nu, dit gaat toch niet over een kandelaar? Dit gaat toch niet over de olijfbomen? Ja, toch wel. Het eerste wat de engel zegt, is voor wie dit visioen bedoeld is. 'Zacharia, wat jij hier ziet, is een boodschap voor Zerubbábel.' Jullie weten toch nog wel wie Zerubbábel is? Hij is de aanvoerder van de Joden die uit ballingschap zijn teruggekeerd.

In de tweede plaats gaat het precies over het probleem van Zerubbábel, want hij heeft een groot probleem. Hij moet de tempel bouwen, maar hoe moet dat toch ooit. Jullie weten toch nog wel wat er zo moeilijk was? De inwoners van het land zitten de Joden dwars. Zij proberen op alle mogelijke manieren het werk te verhinderen. In de derde plaats zegt de engel hoe dit zal gaan. NIET DOOR KRACHT, NIET DOOR GEWELD, maar DOOR MIJN GEEST.

Hebben jullie het goed gehoord? Niet door kracht, al voelt Zerubbábel zich nog zo zwak. Niet door geweld. Al voelt hij zich nog zo machteloos. God zal het doen door Zijn Geest. En de Heere noemt Zijn Naam: HEERE der heirscharen, dat wil zeggen: de HEERE van de legermachten. God, Die miljoenen engelen tot Zijn beschikking heeft. Zerubbábel, heb goede moed. Vertrouw op Mij. Ik zal het doen de onweerstaanbare kracht van Mijn Geest. Het komt goed!

Misschien denkt iemand van jullie: Ja, maar nu heb ik nog niets gehoord over de kandelaar en over de olijfbomen. Nou, de oplossing van dit raadsel zit 'm in het woordje: 'Geest'. Want in de Bijbel is olijfolie een beeld van de Heilige Geest.

VERS 7A

Zerubbábel staat voor een onmogelijke opdracht: het bouwen van een nieuwe tempel. Dat werk komt op hem af als een grote berg. Misschien wel letterlijk een berg van stenen, maar nog veel meer figuurlijk, een berg van zorgen en problemen. En zien jullie nu wat God doet? God lacht om die berg. 'Wie ben jij, o berg? Al ben je nog zo groot, al ben je nog zo hoog, weet je wat er van jou zal worden? Voor het aangezicht van Zerubbábel zal er niets van jou overblijven. Jij zult worden als een vlak veld.' Helemaal plat, waar je zonder moeite over heen kunt wandelen.

VERS 7B-9

Ja, Zerubbábel krijgt een geweldige bemoediging. God zegt: 'Zerubbábel heeft de fundamenten van de nieuwe tempel neergelegd. En al zou je het niet verwachten, hij zal het werk ook volbrengen. En als dan het moment gekomen is dat hij die laatste steen, de hoofdsteen, neer zal leggen, dan zal er een groot gejuich weerklinken. Mensen en engelen zullen de zegen uitspreken over deze steen. Genade, genade zij over deze steen.' Net zoals wij in de kerk vaak Psalm 134: 3 zingen: Dat 's Heeren zegen op u daal! Zo zullen ze ook voor deze steen zingen.

VERS 10

En laat nu niemand zeggen, dat die fundamenten niets voorstellen. Want je mag de dag van de kleine dingen niet verachten. De ogen van de HEERE zien op deze stenen. Hij zal nooit laten varen wat Zijn hand begon. Zerubbábel zal ook de muren bouwen. Die muren moeten recht omhoog gaan en dat wordt gecontroleerd met een stuk lood of tin aan een koord. Ja, als Zerubbábel het tinnen gewicht in zijn handen heeft, dan zullen de zeven ogen van God zich daarin verblijden. Weet je wat dit betekent? Het bouwen van de tempel is ten diepste niet het werk van Zerubbábel, maar het is het werk van de almachtige God. En daarom zal het zeker slagen. En zo is het ook gebeurd. Want vier jaar later hebben de Joden de nieuwe tempel voltooid, precies zeventig jaar nadat de eerste tempel verwoest was. Wat een feest! Het was voor de Joden hetzelfde alsof God opstond uit de dood. Nog steeds vieren de Joden in december de dag van de inwijding van de nieuwe tempel.

VERS 11-14

Maar nog even terug naar Zacharia. Hij zit nog met één vraag. 'Wat zijn die twee olijfbomen links en

rechts van de kandelaar?' En hij vraagt het nog een keer: 'Wat zijn dat voor takjes, die goudgele olie in de gouden kruiken gieten?' En de engel antwoordt: 'Dit zijn de twee olietakken, die voor de Heere van de hele aarde staan.'

Met die twee olietakken, met die twee olijfbomen worden Zerubbábel en Josua bedoeld. Maar de betekenis gaat veel verder. God stelt deze twee mannen voor als Zijn gezalfde knechten, die niet alleen dit werk volbrengen zullen, maar ook nog eens een voorbeeld zijn van de Heere Jezus. Gods werk gaat door over heel de aarde. Maar dat is misschien een beetje moeilijk te begrijpen. Luister.

AFSLUITING

Wat betekent het woordje Messias (=Christus)? Gezalfde, dat wil zeggen: Gezalfd met (zalf)olie. Maar de Heere Jezus is gezalfd met de Heilige Geest. De Heere Jezus is ook net als Zerubbábel een Vorst, een Koning en tegelijk net als Jozua (= Jezus) een Hogepriester. En zo heeft het visioen van Zacharia een grote betekenis, ook nu. God zal Zijn huis, Zijn kerk bouwen, hoe de satan zijn best ook doet om het kapot te maken. En de Geest van Jezus wil ook wonen in jouw hart. Vind je dat niet mooi?

VERWERKING

- Gesprek over de doop.
- Uitleg over de 'inwoners van het land', de voorvaders van de Samaritanen.
- Quiz

- 1 Hoe heten de vruchten van de olijfbom?
olijven
- 2 Hoe heten de vruchten van de wijnstok?
druiven
- 3 Op welke berg stonden veel olijfbomen?
Olijfberg
- 4 In welke tuin heeft de Heere Jezus bloed gezweet?
Gethsémané
- 5 Wie is er in de Bijbel voor het eerst dronken geworden van de wijn?
Noach
- 6 Wie heeft er tussen de wijngaarden een leeuw gedood?
Simson
- 7 Wie werd er tussen de wijngaarden door zijn ezel gepijnigd?
Bileam
- 8 Hoe heet het druivensap wat weggezet wordt om wijn te worden?
most
- 9 Hoe heet het sap uit olijven?
olie
- 10 In welke gelijkenis speelt het hebben van olie een belangrijke rol?
de gelijkenis van de tien maagden

- 11 Hoeveel olijfbomen zag Zacharia in zijn visioen?
twee
- 12 Wat betekenen de twee olijfbomen in het visioen van Zacharia?
Zerubbábel en Josua
- 13 Welke psalm gaat over de zalf olie op het hoofd van Aäron?
Psalm 133
- 14 Over welk woordje gaat Psalm 133?
liefde
- 15 Wanneer hebben de mensen van de discipelen gezegd dat ze dronken waren?
tijdens het pinksterfeest