

Johannes twijfelt

Periodethema: Geboorte en rondwandeling
Lukas 7: 18-35

KERNTekST

'... Zijt Gij, Degene die komen zou, of verwachten wij een anderen?' (Luk. 7: 19b)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Johannes heeft zekerheid nodig. Hij heeft het Lam van God aangewezen, hij mocht Zijn heraut zijn, maar toch heeft hij de bevestiging nodig dat Jezus werkelijk de Christus is. Daarom stelt hij (via twee van zijn discipelen) deze vraag aan Jezus. Ondanks dat Johannes twijfelt, zoekt hij zijn zekerheid bij de Heere. Daaruit blijkt toch zijn geloof in Christus.

BEGINSITUATIE

De vorige keer is verteld hoe Johannes, als heraut, zijn werk is begonnen. Hoe hij de mensen heeft opgeroepen tot bekering en geloof. Zijn werk was de weg bereiden voor de Messias. Voorafgaand aan het Bijbelgedeelte wat vandaag verteld wordt, lezen we in Lukas 7 over de knecht van de hoofdman te Kapérnaüm, die door de Heere Jezus genezen wordt door Zijn spreken en we lezen van de opwekking uit de dood van de jongeling van Nāin. Al deze dingen worden aan Johannes verteld door zijn discipelen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen van Johannes, hoe hij spreekt van zijn Meester en hoe hij Hem aanwijst als het Lam van God (herhaling).
- De kinderen horen hoe Johannes twijfelt, zij twijfelen misschien ook wel eens. Leer hen dat ze ook met hun twijfels bij de Heere Jezus mogen komen.
- De Heere houdt Johannes vast, Hij houdt al Zijn kinderen vast, dat moeten de kinderen weten.

INDELING

- Johannes de Doper in de gevangenis.
- Johannes twijfelt en vraagt.
- De discipelen van Johannes krijgen antwoord.
- De Heere Jezus geeft onderwijs.

OPMERKINGEN

Johannes de Doper zit in de gevangenis, we kunnen dat lezen in Mattheüs 14. Wellicht wilt u de kinderen vertellen waarom Johannes in de gevangenis zit: Herodes, die op dat moment koning was, heeft hij op een grote zonde gewezen. Deze Herodes is de zoon van de koning Herodes, die kort na de geboorte van de Heere Jezus de kleine kinderen in Bethlehem heeft laten vermoorden. Deze Herodes is al lang gestorven en nu zit zijn zoon op de troon. Koning Herodes was getrouwd met een vrouw. Maar na een tijdje wilde hij deze vrouw niet meer en heeft hij haar weggejaagd. Toen heeft Herodes de vrouw van zijn broer afgepakt en is met haar getrouwd. Herodias heette deze vrouw. Deze Herodes heeft ook gehoord van Johannes die bij de Jordaan aan het preken is. Hij wil die man ook wel eens horen. Hij gaat niet naar hem toe, dat doet een koning natuurlijk niet. Hij zorgt dat Johannes naar hem toe komt. Hij is tenslotte koning! Op het moment dat Johannes voor Herodes staat, zegt hij hem dat hij gezondigd heeft door de vrouw van zijn broer af te pakken en vervolgens met haar te gaan trouwen. Als Herodes hoort wat Johannes zegt, wordt hij boos, vreselijk boos. Wie is deze man dat hij hem terecht durft te wijzen? Herodes laat Johannes gevangennemen. In de gevangenis hoort Johannes de Doper welke wonderen de Heere Jezus doet. Johannes twijfelt, hij heeft de mensen het oordeel aangezegd en klopt zijn prediking met wat hij nu hoort?

Daarbij komt dat hij hoort van wonderlijke uitredingen terwijl hij, de heraut van de Koning, in de gevangenis zit. Als we dat op ons laten inwerken, kunnen we misschien begrijpen dat Johannes twijfelt. Ook wij kunnen soms twijfelen, maar laten we dan, net als Johannes, de antwoorden zoeken bij Jezus.

ZINGEN

Psalm 56: 4 en 5; 103: 7 en 9; 119: 3 en 53; 121: 4.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 121 beschrijft het vaste vertrouwen op de Heere. Hij bewaart voor alle kwaad. Wij kunnen onze hulp overal zoeken, maar onze hulp is alleen van de Heere te verwachten. Zijn Vaderlijke zorg omringt en beschermt ons.

INTRODUCTIE

Wat is twijfel? Heb je een voorbeeld van wanneer je hebt getwijfeld en waaraan? (*Laat de kinderen rustig reageren.*) Als je ergens aan twijfelt, wanneer gaat die twijfel dan weg? (*Laat de kinderen ook hierop, kort, reageren.*)

BRUGZIN OF BEGINZIN

Stel je eens voor dat jij Johannes de Doper bent en je zit, onschuldig, in de gevangenis. Je hebt van de Heere Jezus verteld en toen hebben ze je opgesloten. Hoe is dat mogelijk? En je vraagt je af: 'Heb ik me soms vergist?'

Vertelling

'Heb ik me soms vergist?' Het is een vraag die bovenkomt bij Johannes. Johannes de Doper zit al een tijdlang in de gevangenis opgesloten en hij denkt na. Zie je hem zitten denken? Wat is er allemaal gebeurd? Hij heeft van de Zaligmaker verteld, van de Heere Jezus, de Redder. Mensen hebben geluisterd. Aandachtig. Hij heeft mensen gedoopt in de Jordaan. Hij heeft zelfs de Heere Jezus gedoopt. Je weet wel, toen de duif daar vloog en op de Heere Jezus kwam en Gods stem klonk. Johannes heeft steeds weer uitgeroepen: 'Zie het Lam van God.' Hij wees dan met zijn vinger... Hij heeft het de mensen voorgehouden. Jezus komt om te verlossen, om zondaren te straffen. Ja, dat ook. Johannes weet het allemaal wel. Maar nu hij hier in de gevangenis zit, heeft hij zijn vragen. Heel veel vragen. Waarom zit ik in de gevangenis? Waarom laat de Heere mij hier zitten? Hoe zit het nu toch? *Misschien heb jij, als je alleen bent, ook wel heel veel vragen...* Gelukkig komt er nog bezoek in de gevangenis. Zo kan Johannes vragen stellen en luisteren naar wat anderen buiten de gevangenis meemaken.

MATERIALEN

Gevangenis waren in die tijd anders dan in onze tijd. Een afbeelding kan de kinderen helpen om een beeld te vormen.

Vooraf kunt u ook met de kinderen in gesprek gaan aan de hand van een foto van een duif. Laat hen vertellen waar ze aan moeten denken bij het zien van een duif. De doop van de Heere Jezus.

BORDPLAN

Maak een woordweb van Johannes de Doper. Waar moeten de kinderen aan denken bij Johannes de Doper. Denk hierbij aan 'heraut', scherpe prediking, wijzen naar de Messias, enz. Komt hier ook 'twijfel' bij? Aan het eind kunt u hierop terugkomen bij de verwerking.

Hij wil graag horen hoe het buiten de gevangenis gaat. Kun je je voorstellen...

De discipelen van Johannes, zijn volgelingen en leerlingen komen op bezoek en hebben dan heel veel te vertellen. Ze zijn er zo vol van. Ze vertellen: 'Weet je wat we allemaal hebben meegemaakt? Een jongen die uit de doden opstond. Toen de Heere Jezus de baar, brancard, waar de dode jongen op lag, aanraakte en de dragers stil stonden en iedereen gespannen toekeek, klonk de stem van de Heere: 'Jongen, Ik zeg je, sta op.' Wonderlijk... Heel bijzonder. De jongen stond op en de Heere gaf hem weer aan zijn moeder terug. De Heere is sterker dan de dood. Waar Hij komt, overwint het leven.' Johannes hoort het verhaal van zijn discipelen. Heel bijzonder... Wat is Hij - Jezus - toch machtig! Hij weet het wel, maar... Hij heeft toch zo zijn vragen. Daar zit hij mee. De verhalen van buiten de gevangenis zijn mooi, maar... Het is nu even belangrijk dat er naar hem, Johannes, wordt geluisterd.

Probeer jij ook te luisteren naar andere kinderen die vragen hebben? Of heb je altijd het hoogste woord en kunnen anderen hun zorgen niet bij jou kwijt?

Johannes laat twee van zijn leerlingen nog even bij hem komen en stuurt ze dan met een belangrijke vraag naar de Heere Jezus. Ze moeten van hem vragen of de Heere Jezus Degene is, Die komen zou of dat ze nog een ander moeten verwachten... Een andere Messias? Hoor je dat? Johannes wil meer weten... Is de Heere Jezus nu werkelijk Degene, Die komen zou? De beloofde Messias? Hoe zit het nu? *Misschien heb jij ook wel eens zulke vragen over God, de Bijbel, de Heere Jezus... Soms begrijp je niet alles. Als je om je heen ziet en alle ellende in deze wereld of soms in je eigen leven. Heel dichtbij.*

Johannes heeft een vraag. Begrijp jij dat Johannes deze vraag stelt? Hij was de voorloper, de heraut van Koning Jezus. Hij wees Hem aan als de Messias, de Redder, de Zaligmaker, Het Lam van God en hij vertelde de mensen dat ze zich moesten bekeren en anders zouden ze worden gestraft. Maar nu... Johannes hoort alleen van redding, genezing, beterschap, opwekking uit de dood. Nee, hij begrijpt het niet. Johannes wil het antwoord op zijn vraag hebben. Daarom stuurt hij zijn discipelen erop uit. Er is er maar Eén, Die het antwoord kan geven. De mannen zoeken de Heere Jezus op en vragen hem uit naam van Johannes de Doper of Hij het is, werkelijk is, Die is beloofd... Of moeten we nog een ander verwachten? Bent U het echt? Wij zouden het ook kunnen vragen... Bent U het of bent U het niet?

Op dat moment geneest de Heere Jezus heel veel zieken. Ze komen overal vandaan en Hij helpt. Ernstig zieke mensen worden genezen. Mensen met kwalen worden beter. De mensen zijn verbaasd, verwonderd. Hij maakt beter... De duivel en de boze geesten worden weggestuurd. Hij is sterker dan de duivel. *Weet jij dat ook? Als de duivel het wint in jouw leven, moet je bij de Heere zijn. Vraag Hem of Hij je wil verlossen.* Er gebeuren zulke geweldige dingen. Misschien zou je er wel bij willen zijn. Blinde mensen kunnen weer zien. Als de Heere Jezus er is en als Hij bij je is, dan is het goed. Hij zorgt. Hij verlost. Hij redt. Hij geneest. Hij is de Messias, de Redder... Wie in Hem gelooft, zal leven. Eeuwig leven. Is het niet heerlijk?

Johannes zit in de gevangenis. Hij kan het allemaal niet meemaken. Hij ziet het niet. Hij weet het niet. Hij wacht stil op het antwoord op zijn vraag. Is Hij de Heere Jezus, Die we verwachten? Zie je Johannes in gedachten in de gevangenis zitten? Hij, die zo vaak Zijn Meester heeft aangewezen en aangeprezen: 'Zie het Lam van God.' Nu zit hij daar met al zijn vragen. De discipelen van Johannes krijgen antwoord. De Heere Jezus zegt tegen hen dat ze terug moeten gaan naar Johannes en dat ze hem alles wat ze gezien en gehoord hebben moeten vertellen. Van de blinde die weer kan zien, van de kreupelen die weer kan wandelen, van de melaatse die van zijn zweren af is, van de dove die weer kan horen en de dode die is opgewekt. 'Gaat het hem maar vertellen.' Daar gaan ze... 'En vertel ook dat aan de armen het evangelie is verkondigd.' Ja, dat is belangrijk. De blijde boodschap is verteld. 'Zeg hem ook dat die mensen zalig zijn, die niet aan Mij geërgerd zullen worden.' Wat betekent dat? Heeft Johannes zich aan de Heere Jezus geërgerd? Geërgerd, omdat hij niet kon begrijpen waarom Hij hem niet kwam verlossen uit de gevangenis? Daar gaan de mannen. Op weg naar de gevangenis.

Ze gaan Johannes opzoeken en zullen hem het antwoord van de Heere Jezus vertellen. Eigenlijk heel eenvoudig. Ze moeten vertellen van de wonderen van de Heere Jezus. Dat is het... de wonderen van de Heere Jezus doorgeven. Doe jij dat ook?

Als de discipelen - de leerlingen - van Johannes weg zijn, richt de Heere Jezus Zich tot de mensen die achterblijven. Hij heeft ze nog wel wat te vertellen. Luister maar mee. Het zijn de mensen die Johannes zijn gevolgd. Ze hebben hem gezien en horen spreken. 'In de woestijn zijn jullie Johannes gevolgd. Waarom zijn jullie hem gevolgd?' vraagt de Heere Jezus. 'Wie was die Johannes eigenlijk? Was hij zwak en wist je niet zo goed wat je aan hem had? Of was hij juist sterk? Standvastig en betrouwbaar? Zijn jullie Johannes gevolgd om hem als een heraut met zachte, deftige kleren te zien? Wat zag je in hem? Mooie kleren en andere mooie, dure dingen kun je vinden in de koninklijke paleizen. Zo was Johannes niet. Hij droeg een mantel van kamelehaanhaar. Zo kon je hem in de woestijn vinden. Wat willen jullie eigenlijk? Wilden jullie een profeet zien...? Ja, hij is nog meer dan een profeet. Johannes, van hem staat geschreven: 'Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U bereiden zal.' Wat bedoelt de Heere Jezus? Is Johannes als een engel? Ja, een boodschapper is hij. Een voorloper van de Heere Jezus. Je zult maar worden uitgekozen om voor de Koning der koningen uit te mogen lopen en naar Hem te mogen wijzen. Een hele eer. Johannes is een profeet. Er is geen profeet meer dan Johannes de Doper. Hij is meer dan een gewone profeet. Hij is de grootste en laatste profeet, die de Heere Jezus aankondigt en aanwijst. Hij heeft Hem aangeraakt. Gedoopt. Dichterbij kon niet...

Maar wist Johannes alles al? Wist hij al hoe het allemaal zou gaan met Jezus de Messias? Nee. De minste in het Koninkrijk van God is meer dan hij. Even goed nadenken. De minste is meer... Johannes wist nog maar iets over het Koninkrijk van God. Hij stond op de grens van het Oude en Nieuwe Testament. In het Oude Testament stonden we er nog voor, maar in het Nieuwe Testament gaat alles in vervulling. Het gaat naar de grote dag toe. Zijn wederkomst. Johannes is een groot profeet en hij weet veel, maar er zijn er die meer weten. Zij weten niet alleen van Zijn geboorte, Zijn komst en van Zijn leven op aarde. Zoals Johannes. Ze weten ook van Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart. Johannes kon alles nog niet weten. Misschien heeft hij daarom ook nog zoveel vragen...

De Heere Jezus weet dat er mensen zijn die Johannes zijn gevolgd en zijn preken hebben gehoord en door hem zijn gedoopt. Tollenaars ook.

En zij geloofden in God. Dat is belangrijk! Ze hebben God geprezen, gedankt. Ook waren er mensen die Johannes hoorden, maar niet naar hem hebben geluisterd. Farizeeën en wetgeleerden hebben Gods stem weggedaan, ze wilden niet geloven. Niet nodig, dachten ze. Ze wilden niet gedoopt worden. O, wat erg. Want wie niet in Hem gelooft, is verloren. Hebben ze dat dan niet in de gaten?

AFSLUITING

De schare rondom de Heere Jezus luistert. Er gebeurt heel veel en ze willen ook goed luisteren. Aandachtig. Wat bedoelt Hij toch? Over wie gaat het? Als Hij vraagt met wie Hij deze dwaze mensen, die niet willen luisteren, moet vergelijken, wordt het stiller. Mensen die niet willen luisteren en zich niet bekeeren. Die Gods woorden naast zich neerleggen... Deze mensen, die de woorden van God wegdoen, niet naar Hem luisteren en niet luisteren naar anderen die het Woord van God vertellen, moet je vergelijken met kinderen. Kinderen? Ja, kinderen die niets willen. Niets is er goed. Wat andere kinderen ook roepen. Doe je mee? Er is geen gehoor. Geen zin. Nee, we doen niet mee. Op de markt zijn de kinderen bij elkaar en luister maar... Ze roepen: 'We hebben op de fluit gespeeld, bruiloftje gespeeld en jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen, begrafenisje gespeeld en jullie hebben niet gehuild.' Wat we ook hebben gedaan. Het heeft niets uitgewerkt. Helemaal niets... Misschien is dat bij jou ook zo. Iemand heeft heel mooie dingen verteld over de Heere Jezus, Hij wil je Zaligmaker zijn en... je haalt je schouders op en je leeft gewoon verder. Of iemand heeft je ernstig gewaarschuwd... je hoort het wel, maar je trekt je er niets van aan. Je gaat gewoon je eigen gang. Hier steekt de Heere Jezus als het ware Zijn vinger op. Kijk uit. Er is gespeeld en je hebt er niets mee gedaan, er is gezongen en je legt het gewoon naast je neer. Zouden de mensen het voorbeeld van de kinderen op de markt begrijpen? Begrijp jij het? Zouden ze zich schamen? Zie ik spijt, berouw? Even wachten... De Heere gaat verder. Mensen willen niet. Kijk maar op de markt. Mensen hebben steeds wat. Kijk maar.' Johannes de Doper is gekomen.

Hij at geen brood en dronk geen wijn. Nee, hij at sprinkhanen en honing in de woestijn. Maar de mensen zeggen dan: 'Hij heeft de duivel.' Hoe is dat mogelijk? Johannes, die de boodschap van God doorgeeft en de Heere Jezus aanwijst. 'Zie het Lam van God.' Hij heeft de duivel... Gods werk wordt duivelswerk genoemd. Afschuwelijk. Meer dan erg. De mensen moeten zich schamen. Nu is de Zoon des mensen gekomen, de Heere Jezus. Hij eet en drinkt als alle mensen en... Hij wordt een vraat, grote eter en wijnzuiper genoemd. Een vriend van tollenaars en zondaren. Er wordt steeds wat nieuws verzonnen. Mensen willen gewoon niet luisteren. Eigenwijs dat we zijn. Vreemd eigenlijk dat de Heere Jezus zo wordt bespot en dat de mensen Hem niet willen. Wat is dat toch? Heb jij daar een antwoord op? Hij wordt uitgescholden en weggezet. Ze moeten Hem niet. Alles wat mensen ook tegen de Heere Jezus hebben, alles wat ze ook tegen Zijn boodschap hebben, Hij is en blijft de Wijsheid. Iemand die niet naar Hem wil luisteren, moet het zelf maar weten, maar dan is het eigen schuld. Hij of zij is geen kind van de Heere en zal ook niet bij Hem in de hemel komen. Het moet de Heere Jezus wel heel veel verdriet doen als Hij de mensen zo ziet en merkt dat ze niet in Hem geloven. Maar Hij is ook blij als er mensen zijn – kinderen ook – die in Hem geloven. Ben jij zo'n gelovige jongen of een gelovig meisje?

VERWERKING

Spreek met de kinderen over het woordweb op het bord. Staat 'twijfel' ook op het bord bij Johannes? Kunnen we begrijpen dat Johannes twijfelt? Waarom wel/niet? Maak hiermee de kinderen duidelijk dat twijfel niet goed is, maar benadruk meteen daarbij dat ook zij met al hun vragen (en twijfels!) bij de Heere Jezus mogen komen. Betrek hierbij ook de Dordtse Leerregels hoofdstuk 5. De Heer houdt Zijn kinderen vast, zij blijven Zijn kinderen. En als zij struikelen (door vragen, twijfel, ergernis, aanvechting) versterkt Hij hen. Wat een wonder van genade dat ons behoud vastligt in Hem. Wijs de kinderen toch alstublieft op de Heere Jezus, breng ze aan Zijn voeten.