

De onbeschaamde vriend

Thema: Gelijkenissen
Lukas 11: 5-13

KERNTEKST

'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.' (Luk. 11: 9b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Niet alles waar wij om bidden, zal God geven. Maar het gebed om het allerbelangrijkste (namelijk de Heilige Geest) zal Hij altijd verhoren. De kerntekst is daarom een enorme bemoediging.

BEGINSITUATIE

Vandaag gaat het over het vertrouwend bidden. Op grond van dit gedeelte (en vele andere Bijbelgedeeltes) mogen we de kinderen laten zien dat God ons werkelijk het allerbeste wil schenken, als we Hem daar oprecht om bidden.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen begrijpen wat er met deze beloftes (in dit gedeelte) bedoeld wordt.
- Ze beseffen waarom God deze beloftes geeft.
- Ze denken na hoe ze zelf met deze beloftes van God omgaan.

INDELING

- De Heere Jezus geeft onderwijs over het gebed.
- Hij vertelt de gelijkenis van de onbeschaamde vriend.
- Deze gelijkenis roept op om vrijmoedig en in vertrouwen te bidden.
- Door drie beloftes spoort Hij aan om aanhoudend te bidden.
- Het is ondenkbaar dat aardse vaders niet goed voor hun kinderen zorgen.
- Zoveel beter zal de hemelse Vader zorgen voor hen die Hem bidden.

ZINGEN

Psalm 123: 1

UITLEG VAN DE PSALM

In psalm 123 wordt duidelijk hoe aanhoudend we moeten bidden. Zoals een knecht naar zijn heer opkijkt en een meisje naar haar meesteres, zo moeten wij onzen ogen opheffen naar God. Vasthoudend. Verlangend... 'Tot Hij ons genadig zij.'

BORDPLAN

Hoe moeten wij bidden?

INTRODUCTIE

'Bidt en u zal gegeven worden...' Lees deze tekst vanuit de Bijbel aan de kinderen voor (Luk. 11: 9) Gesprek: Is dat zo? Krijg je altijd wat je bidt? Helpt bidden echt? Laat kinderen hun gedachten uitspreken, maar geef zelf nog geen antwoorden. Geef een vader altijd alles (denk bijv. aan snoep!) aan zijn kinderen als ze hem daar om vragen? Nee! Het is soms juist goed als hij het niet geeft! Toch zegt de Heere Jezus: 'Bidt en u zal gegeven worden...'

ILLUSTRATIEVOORBEELD:

In Engeland, aan het begin van de vorige eeuw, vroegen wat spelende kinderen aan de voorbijkomende groenteman om wat kersen. Hij zei: 'Prima, pak zelf maar een handje uit mijn kar.' Alle jongens graaiden in de bak, behalve één. Hij zei netjes tegen de groenteman: 'Ik wacht totdat u ze mij geeft.' Zijn vriendjes keken hem vreemd aan. Wat is dit nu? Maar weet je waarom dit jongetje dit zei? Hij beseftte: de groenteman heeft grotere handen dan ik. Wat hij mij geeft is echt het beste...

BRUGZIN OF BEGINZIN

Waarom zegt de Heere: 'Bidt, en u zal gegeven worden'? Luister maar goed of je dat begrijpt.

Vertelling

De mensen staan om de Heere Jezus heen. Ze luisteren aandachtig. De Heere Jezus vertelt hen gelijkenissen over het bidden. Zouden de mensen het begrijpen? *Begrijp jij het?*

'Stel je voor', zegt de Heere Jezus, 'dat je een vriend hebt, die midden in de nacht bij jou aanklopt, omdat hij dringend iets nodig heeft. Zou je het dan weigeren? Nee toch!' Ook al is het lastig, zo midden in de nacht (want je ligt natuurlijk al heerlijk in bed). Toch zou je die vriend helpen. Ja natuurlijk!

De Heere Jezus zegt ongeveer hetzelfde tegen volwassen mensen die om hem heen staan. Het zou kunnen gebeuren dat een vriend midden in de nacht aanklopt en zegt: 'Vriend, leen mij drie broden.' Die vriend heeft namelijk onverwachts bezoek gekregen, maar hij heeft niets om zijn gast voor te zetten. Hij kan hem geen eten geven. Hij zit daarmee. Het was (zeker vroeger!) een schande als je je gast niet goed kon verzorgen. Daarom is hij midden in de nacht naar zijn vriend toegegaan en vraagt hij hem om drie broden. Wat zal er nu gebeuren? Dat is toch eigenlijk geen vraag! Natuurlijk zal hij zijn vriend helpen, ook al is het lastig en bestaat de kans dat zijn huis (vrouw en kinderen) daardoor wakker worden. Hij zal het toch doen!

Maar de Heere Jezus gaat nog een stapje verder in zijn gelijkenis.

'Zelfs al zou hij het op dat moment niet voor zijn vriend willen doen (hij zou misschien kunnen denken: Ik kan m'n vriend toch wel één keer laten staan, het is toch wel erg lastig ook...), dan toch zal hij nog opendoen om zijn onbeschaamdheid. Zeg maar, omdat hij zich er dan later voor zou moeten schamen. Het is alsof de Heere Jezus zegt: 'Wat die vriend op dat moment ook denkt, één ding is zeker: hij zál toch opendoen!

Als mensen, die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben, toch nog open doen, zal de Heere dan niet opendoen degenen die bij Hem aankloppen? Absoluut! Wat is deze gelijkenis dan een enorme bemoediging. Vind je niet? Daarom zegt de Heere Jezus: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.' Hoor je dat? De Heere Jezus zegt niet: 'Bidt, zoekt, klopt... en misschien gebeurt er dan nog eens wat.' Nee, het zál dan gebeuren! Krijg je dan alles waar je om bidt? Nee, dat bedoelt de Heere Jezus niet. Het gaat de Heere hier om het allerbelangrijkste. Dat is Zijn Heilige Geest! En wat doet de Heilige Geest? Die schenkt alles wat de Heere Jezus verdiend heeft (denk maar aan: vergeving, geloof, liefde). Dat gebed zal de Heere nooit weigeren voor degenen die Hem daar om bidden. Al het andere (wat wij misschien wel heel belangrijk vinden: gezondheid, geld enz...) is toch minder belangrijk. Daarvan zegt de Heere niet dat Hij het altijd zal geven. Maar voor het allerbelangrijkste geeft Hij deze belofte!

De Heere Jezus geeft er nog een soort gelijkenis bij, een vergelijking: 'Zelfs een vader die boos is (d.w.z. zondig, en wie is dat niet?), zal zijn zoontje die hem om brood vraagt, toch geen steen geven? En als dat ventje om een vis vraagt, zal hij hem toch geen giftige slang toestoppen? Of hem een gevaarlijke schorpioen (een spinachtig insect met een gifangel) geven voor een ei? Nee toch?! Als wij, als zondige mensen, nog het beste voor onze kinderen over hebben, zal God dan niet het beste aan ons willen geven als we Hem daar om bidden?

AFSLUITING

Hoe bid jij? Is jouw gebed een verlanglijstje wat je als het ware indient? En ben je misschien teleurgesteld als je niet ontvangt wat je vraagt? Begrijp je nu hoe dat misschien komt? Het kan wel eens zo zijn dat de Heere het niet goed voor ons vindt. Maar één 'ding' zal de Heere je nooit weigeren. Dat is Zijn Heilige Geest. Als je daar om bidt, zul je Die ontvangen. En dat is het allerbelangrijkste! Daar kun je mee leven en sterven. Wees eens eerlijk: Bid jij de Heere ook hierom? Houd je vol? Of gaat het jou eigenlijk alleen om aardse dingen in het gebed? Dat is arm, want de Heere wil 'iets' veel mooiers geven. Daarom zegt Hij: 'Bidt en je zal gegeven worden.' Heb jij ook al gemerkt dat deze belofte echt waar is?

VERWERKING

Lezen:

- Matth. 6: 5-15 (Wat wordt hier van het bidden gezegd?)
- Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christenen van node?

Gesprek:

- Wat heeft het voorbeeldje van de groenteman met de vertelling te maken? (God wil ons meer en grotere dingen schenken dan wij vaak denken nodig te hebben.)
- Over bidden. Wanneer bid jij? Waar vraag jij meestal om? Hoe moeten wij bidden? (Volhardend, maar wat is dat?)

- Hoe merk je het als God je gebed verhoort? Merk jij daar wel eens iets van?
- 'Bidden is het machtigste wapen van een christen.' Wat wordt hiermee bedoeld? Ben je het daar mee eens?
- 'Bidden is de ademhaling van de ziel. Zonder gebed sterf je.' Ben je het daar mee eens?

Zingen:

- Psalm 86: 1-4; 103: 7 en 9; 141: 1 en 2; 145: 6
Lied: 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God'

