

De bruiloft te Kana

Thema: Geboorte en rondwandeling
Johannes 2: 1-12

KERNTEKST

‘En heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard en Zijn discipelen geloofden in Hem.’ (Joh. 2: 11b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Met dit eerste wonder laat Jezus eigenlijk al zien waar het bij al Zijn wonderen en tekenen om gaat: om geloof. Hij laat Zijn heerlijkheid zien, opdat wij in Hem geloven zullen!

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus is met enkele discipelen van Judea naar Galilea getrokken. Nu komen ze aan in Kana. Daar wordt een bruiloft gehouden. Jezus en Zijn discipelen zijn uitgenodigd om de bruiloft mee te vieren.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien dat, waar Jezus uitgenodigd wordt, Hij ook aanwezig wil zijn.
- Ze beseffen dat de Heere (soms door de nood heen) het beste voor het laatst bewaart.
- Ze denken na of zij de Heere ook overal in hun leven bij ‘uitnodigen’.

INDELING

- Jezus en Zijn discipelen zijn op een bruiloft in Kana.
- Er dreigt een geweldig drama voor het bruidspaar: de wijn raakt op.
- Maria zegt tegen haar Zoon dat er bijna geen wijn meer is.
- Jezus zegt dat Maria Hem niet moet voorschrijven wat Hij moet doen.
- Maria hoopt dat Hij een wonder zal doen en adviseert de dienaren.

- Jezus beveelt de dienaren de watervaten tot de rand te vullen.
- Vervolgens moeten zij de hofmeester laten proeven.
- De hofmeester is verbaasd over de kwaliteit van de wijn.
- De Heere Jezus laat hiermee voor het eerst zien dat Hij God is.
- De discipelen beseffen nu nog meer dat Jezus de Messias is.

OPMERKINGEN

Veel Joden trouwen nog graag op de derde dag (dinsdag). Waarschijnlijk heeft dit te maken met het scheppingsverhaal. Er staat in Genesis 1 bij deze dag twee keer dat God zag dat het goed was. Joden hopen dat God hun huwelijksdag zo dubbel zegent.

ZINGEN

Psalm 23

UITLEG VAN DE PSALM

De Heere Jezus laat op de bruiloft te Kana zien, dat Hij als een herder Zijn schapen genoeg, ja zelfs overvloed geeft.

INTRODUCTIE

Gesprek over het huwelijk. Laat eventueel een trouwkaart zien. Waarom heeft God het huwelijk ingesteld? Wat beloof je dan eigenlijk aan elkaar? In de Rooms-Katholieke kerk mogen geestelijken niet trouwen. Waarom zou dat zijn? Is dat juist? (Opmerking: Dit onderwerp kan gevoelig liggen voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn.)

BRUGZIN OF BEGINZIN

Hoe de Heere over het huwelijk denkt, zien we in de geschiedenis van vandaag.

Vertelling

In het dorpje Kana is het een drukte van belang. Dat is geen wonder, want er is een bruiloft! En een bruiloft betekent blijdschap. Van alle kanten komen er mensen naar het feest. Soms duurde een bruiloft in Israël wel meerdere dagen. Zeker als de bruid en de bruidegom rijk waren. Of dat hier het geval is, weten we niet. Maar moet je eens goed kijken. Weet je wie er ook uitgenodigd zijn? De Heere Jezus, Maria en Zijn discipelen. Ze zijn ook uitgenodigd voor dit feest. En weet je wat zo prachtig is? De Heere Jezus komt dan ook! Hij wil er graag bij zijn. *Als jij Hem erbij roept in je leven, wil Hij er echt bij zijn. In droevige dingen, maar ook in vreugdevolle zaken zoals een bruiloft.*

Er heerst vreugde en gezelligheid. Natuurlijk, want wat is er mooier dan dat mensen elkaar het ja-woord geven en elkaar trouw beloven! Dat mag gevierd worden! Maar opeens wordt de sfeer anders. Bedienden lopen heen en weer. Ze kijken elkaar gespannen aan. Ze fluisteren: 'Hoe kan dat nu? Hoe moet deze schande opgelost worden?' Ook Maria, de moeder van de Heere Jezus, merkt dat er iets aan de hand is. Even later hoort ze dat de wijn bijna op is. Ze schrikt. Wat een schande is dit voor het bruidspaar. Zeker in die tijd toen gastvrijheid één van de belangrijkste dingen was. Hoe moet dit nu? Maria staat op en loopt naar de Heere Jezus. Fluisterend zegt ze tegen Hem: 'Ze hebben geen wijn.' Maar Jezus geeft een wonderlijk antwoord en zegt: 'Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.' Horen jullie dit? Dit klinkt voor ons misschien wat vreemd, maar de Heere Jezus wil Maria duidelijk laten voelen dat Hij niet gekomen is om Maria's wil te doen. Nee, Hij is gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Dat moet Maria leren.

Hijzelf weet wanneer het de beste tijd is. Toch loopt Maria door naar de bedienden en zegt: Wat Hij tegen jullie zal zeggen, dat moeten jullie doen. Wat zal de spanning groot geworden zijn op die bruiloft, denk je niet? Wat zal er nu gaan gebeuren? Zullen er straks gasten naar huis gaan omdat alles op is? Dat zou een schande voor het bruidspaar zijn! Daar zal jaren later nog over gesproken worden...

Dan staat de Heere Jezus op en loopt naar de grote stenen watervaten die bij de ingang staan. Het water uit deze kruiken werd gebruikt om te reinigen. Het zijn zes grote vaten van wel twee of drie metreten (één metreet is ongeveer veertig liter) Dus zeg maar tussen de tachtig en hondertwintig liter per vat. Jezus zegt tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Gehoorzaam doen ze wat er gevraagd wordt. Dan zegt de Heere Jezus: 'Scheep nu uit de vaten en draag het naar de hofmeester.' (*Wij zouden zeggen 'de ceremoniemeester'.*) De hofmeester (ceremoniemeester) proeft. Hij kijkt verrast. Hoe kan dit? De bruidegom wordt snel geroepen. Wat is hier aan de hand? Was er dan toch nog een andere voorraad aanwezig? Maar dan is het nog onlogisch. Men geeft de gasten toch eerst de beste wijn en dan pas de mindere? (*Uitleggen dat men het dan toch minder proeft.*) Maar hier is het andersom! Als snel wordt duidelijk dat hier een groot wonder is gebeurd. De Heere Jezus heeft er voor gezorgd dat er weer vreugde kan zijn op deze bruiloft. Merken jullie dat? De Heere Jezus wil hiermee laten zien dat Hijzelf de Bron van vreugde is. Waar Hij komt, zullen uiteindelijk de zorgen, het verdriet en de pijn moeten wijken voor vreugde! Dit bruidspaar nodigde de Heere Jezus uit op hun bruiloft. Ze wilden dat Hij erbij was. En ze zijn met Hem niet beschaamd uitgekomen. *Nodig jij Hem ook uit om in jouw leven erbij te zijn? Dan zul je ook niet beschaamd uitkomen!* De discipelen zijn zeer onder de indruk. Nee, het staat in de Bijbel nog mooier beschreven: '...en Zijn discipelen geloofden in Hem'. Ze zien dat de Heere Jezus werkelijk de Zoon van God is. Ze beseffen nu nog meer dat Hij echt de Messias is.

AFSLUITING

Dit was het eerste wonder dat de Heere Jezus in het openbaar deed. Johannes heeft deze geschiedenis voor ons opgeschreven aan het begin van zijn evangelie. Weet je waarom? Dat zegt Johannes zo mooi aan het einde van zijn evangelie: '... opdat jij gelooft dat Jezus is de Christus (...) en opdat je het leven hebt in Zijn Naam' (Joh. 20: 31).

VERWERKING

Gesprek:

- Wat wil de Heere ons door deze geschiedenis leren? (Benadruk dat de Heere er in ons leven ook bij wil zijn. Hij wil 'uitgenodigd' worden.)
- Kunnen wij de Heere Jezus ook 'uitnodigen' zoals dit bruidspaar? Leg eens uit?
- Hoe merk je dat de Heere erbij is in je leven?
- De beste wijn bewaart de Heere voor het laatst. Wat zou dat voor ons betekenen?

Lezen:

- Psalm 23 (Mij zal niets ontbreken), huwelijksformulier.

Zingen:

- Psalm 23; 31: 15; 36: 2; 68: 10; 81: 12; 145:1-4

