

# MOZES' KEUS EN ROEPING

Periodethema: Roeping en keuze  
Exodus 2: 11-15 en 3

## KERNTEKSTEN

'Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden; verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons.' (Hebr. 11: 24-26)

## UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

Mozes doet een totaal onbegrijpelijke keuze. Hij kiest ellende in plaats van genot, verdrukking in plaats van plezier. Hoe dat kan? Omdat hij met andere ogen keek: de ogen van het geloof. Daardoor zag hij de echte armoede in de schatten van Egypte en de wezenlijke rijkdom in de smaadheid van Christus.

## BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de tweede van het thema: Roeping en keuze. Het verhaal van Mozes is bekend. Maar in deze vertelling ligt het accent op de keuze van Mozes.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien het aardse geluk van Mozes in het paleis.
- Ze verwonderen zich over de 'bekering' van Mozes.
- Ze kunnen uitleggen wat goed en wat niet goed was aan de actie van Mozes.
- Ze zien hoe God roept en hoe Mozes alleen maar tegenwerpen maakt.
- Ze kunnen de naam JHWH uitleggen.

## INDELING

- Het oude Egypte.
- Een gouden toekomst.
- Eén met de slaven.
- De keuze.
- God roept Mozes.
- IK BEN.

## OPMERKINGEN

- Bij deze schets hoort ook de extra informatie over de Farao's. Eventueel kun je op internet nog meer info vinden, ook over de goden van de Egyptenaren.
- Stefanus noemt Mozes een machtig man in woorden en werken (Hand. 7). Flavius Josephus vermeldt van de militaire successen van Mozes als aanvoerder van de legers van Egypte.

## ZINGEN

Psalm 106: 3 en 60: 7

## UITLEG VAN DE PSALM

Dit psalmvers (psalm 106: 3) is een gebed of je goede ogen mag krijgen, om het grote geluk te zien van Gods volk. Want voor de wereld lijkt het niet veel, maar alles in deze wereld gaat voorbij en alleen degenen die de Heere Jezus liefhebben, krijgen straks alles wat hun hartje begeert.

## MATERIALEN

Afbeeldingen van Farao.

## BORDPLAN

Hatsjepoet = 'dochter van Farao'

|  
Thoetmoses III = Farao, zoon van god Thot

## INTRODUCTIE

Waarover ging de vertelling van de vorige week? Over Abraham en Lot. Wie deed de goede keuze? Abraham. Heeft hij eigenlijk wel gekozen? Nee, Lot koos en Abraham kreeg wat overbleef. Jongens en meisjes, als ik het nu eens zo vraag: Waardoor werd Lot in zijn keuze verblind? (Wat leek in de ogen van Lot heel mooi, maar het werd zijn ondergang?) De rijkdom en welvaart van Sodom. Maar wij zijn niet beter. Weet je nog van de traktatie?

Maar wat zouden jullie doen als je mocht kiezen tussen een dag met veel plezier en een dag met veel verdriet? Nou, die keuze is niet moeilijk, toch?

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Maar luister nu eens naar het verhaal van vandaag. Ik begin mijn verhaal en dan moeten jullie raden over wie het gaat.

## Vertelling

Hij is heel rijk en belangrijk en geleerd, ongeveer veertig jaar oud en het is een wonder dat hij leeft, want het had niet veel gescheeld of de krokodillen hadden hem opgegeten. Wie is dat? Juist, Mozes!

## HET OUDE EGYPT

Uit opgravingen in de piramides weten we nu heel veel over het oude Egypte. Waarschijnlijk is de dochter van de Farao niet zomaar een prinses, maar was zij de troonopvolgster. 22 jaar heeft zij zelf als Farao geregeerd. Haar naam is: *Hatsjepoet*. Na haar dood is zij opgevolgd door Farao *Thoetmazes III*. In zijn naam hoor je ook 'Mozes'. Mozes betekent in het Egyptisch ook: geworden uit. (Thoetmazes = geworden uit / zoon van / de god Thot). *Thoetmazes III* is de Farao voor wie Mozes op de vlucht is gegaan. Deze Farao heeft heel veel oorlogen gevoerd, die hij allemaal won. Daarom wordt hij wel de Napoleon van Egypte genoemd. Hij heeft 350 steden ingenomen, onder andere in Syrië.

## EEN GOUDEN TOEKOMST

Mozes is dus de zoon van de dochter van de Farao. Hij wandelt als een prins door het paleis. Hij kan slaven gebieden en krijgt bijna alles wat hij wil. Geld speelt geen rol en elke dag is een feest. Zo leidt hij een gemakkelijk leven. Ondertussen krijgt Mozes onderwijs in de wijsheid van de Egyptenaren. Hij leert de Egyptische goden kennen: *Re* = zon, symbool valk, *Isis* = godin, Nijl, vruchtbaarheid, cobra, *Thot* = maan, wijsheid, symbool Ibis. Maar hij leert ook lezen en schrijven. (Iets wat toen heel zeldzaam was.) Uit andere boeken weten we ook dat Mozes legers heeft aangevoerd en zelfs steden heeft veroverd. Er ligt een gouden toekomst voor hem.

## EÉN MET DE SLAVEN

Maar weet je wat er in de Bijbel staat? Toen Mozes groot geworden was, trok hij uit het paleis om zijn broeders te bezoeken. Zijn broeders, dat betekent zijn volk. Want ook al lijkt Mozes in alles op een Egyptische prins, hij is toch een besneden Jood. Bijzonder. Deze prins, met zo'n ideaal leventje, trekt eropuit om naar het arme slavenvolk te gaan kijken. Die Israëlieten moeten stenen bakken uit klei en het enige loon dat zij krijgen, zijn de klappen van de zweep als ze niet snel genoeg werken. Mozes verlaat de rijkdom van het paleis en gaat naar dat vuile en verachte volk kijken. Weten jullie wat nog wonderlijker is? Als hij daar zo staat te kijken, ziet hij iets wat niemand kan zien. Weet je wat? Dat dat zwoegende en ellendige volk rijker is dan alle Egyptenaren samen. Begrijp je dat niet? God laat Mozes zien dat dit arme, verachte volk Zijn volk is. Het zijn de kinderen van Abraham, Izaäk en Jakob, met wie God Zijn verbond heeft opgericht. En dan komt er in Mozes' hart een pijn die hij niet wil ruilen voor al het plezier van Egypte. Mozes voelt zich één met deze slaven.

## DE KEUZE

Op een dag gebeurt er iets. Mozes ziet hoe een Joodse slaaf door een Egyptische man afgeranseld wordt. En dan laait het vuur in Mozes op. Hij kijkt om zich heen en dan, als hij niemand anders ziet, slaat hij die Egyptenaar dood. Snel maakt hij een kuil en gooit het dode lichaam erin. Zo, zand erover en niemand die het verder weet. Mozes voelt zich een held. Maar, deze daad zal het leven van Mozes totaal veranderen. Weet je waarom? Hij heeft als Egyptische prins partij gekozen voor de arme Israëlieten. En dat zal hem duur komen te staan.

Als hij de volgende dag weer op het veld is en ziet hoe twee Israëlieten ruzie maken en daar wat van zegt, wordt hij afgesnauwd: 'Wie heeft u tot een rechter over ons gemaakt? Wil je mij soms ook doden, zoals je gisteren die Egyptenaar hebt doodgeslagen?' Dan slaat de schrik Mozes om het hart: 'O, de zaak is bekend geworden.' De moedige Mozes krimpt ineen. Hij weet het: dit loopt niet goed af. En ja hoor, de Farao hoort ervan en hij wil Mozes doden. Mozes vlucht. *Jongens en meisjes, hebben jullie de keuze van Mozes gezien? Wat vinden jullie ervan? (Benadruk in het gesprek twee dingen: 1. Dat Mozes partij kiest voor het volk van God. 2. Dat hij het niet op de goede manier doet. Impulsief. Met eigen kracht. Je kunt ook zeggen: Mozes kiest voor God. En wat is het gevolg? Wat is zijn loon? Hij moet vluchten. Hij houdt niets van al zijn rijkdom over!)*

Ja, zo lijkt het. Maar er is een God in de hemel, Die alles weet en bestuurt. Hij vergist Zich niet. Hij zal Mozes rijk belonen, maar dat kan Mozes nu niet zien! Eerst komt Mozes op de school van de Heilige Geest. Daar moet hij vooral veel afleren. Hij moet schapen leiden door de woestijn. Veertig jaren lang!

## GOD ROEPT MOZES

Veertig jaar later is het Gods tijd. Zomaar, onverwachts! Het lijkt een dag net zoals alle andere. Mozes is met de kudde van zijn schoonvader aangekomen op het gebergte van de Sinai, bij de berg Horeb. Dan ineens wordt zijn aandacht getrokken door een vuur. Niets bijzonders, een braamstruik staat in brand. Dat gebeurt wel meer in die hete, droge woestijn. Maar dan ontdekt Mozes dat die braamstruik in het vuur niet verteert. Mozes voelt het aan, dit is iets heel bijzonders. Vanuit de braamstruik klinkt een stem: 'Mozes, Mozes!'

Probeer je dat eens voor te stellen. In een eindeloos grote, lege woestijn hoort Mozes daar plotseling twee keer zijn naam noemen. 'Mozes, Mozes!' En Mozes antwoordt: 'Zie hier ben ik!' Dat betekent net iets meer dan 'Ja, wat is er?' Als Mozes zegt: 'Zie, hier ben ik' dan zegt hij daarmee eigenlijk ook: ik wil doen wat U zegt. 'Zie hier ben ik, ik ben tot Uw dienst bereid.' 'Doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig land!' Weer zoiets bijzonders. Zonder dat je het weet, kom je op een stuk land, dat speciaal van God is. Diepe eerbied maakt zich van Mozes meester. Hij trekt niet alleen zijn schoenen uit, maar verbergt ook zijn gezicht in zijn mantel. Dan hoort hij God spreken. Luister maar mee. 'Ik ben de God van uw vader, van Abraham, Izaäk en Jakob! En ik heb het geschrei van de kinderen Israëls in Egypte gehoord. Hun verdriet heb ik gevoeld en daarom ben ik nedergekomen om het te verlossen uit de hand van de Egyptenaren en ik zal het brengen in een land dat vloeit van melk en honing. Mozes, ik zal jou naar de Farao sturen om het volk Israël uit Egypte te leiden.'

## IK BEN

Dat zal Mozes wel mooi vinden. Vroeger wilde hij Israël toch verlossen, toen is het mislukt. En nu roept God hem, dat komt dus goed uit. Maar kijk eens naar Mozes. Hij maakt alleen maar tegenwerpingen. Eerst zegt hij: 'Wie ben ik, dat ik dit doen zal?' Maar de HEERE zegt: 'Ik zal met jou zijn, ik zal je helpen.' Dan vraagt hij: 'Wat moet ik eigenlijk zeggen? Welke naam moet ik gebruiken voor God?' (Want de Egyptenaren hebben zoveel goden.) En dan maakt God aan Mozes Zijn mooiste Naam bekend. Hij zegt: 'Mijn Naam is: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.' Je mag ook zeggen: IK BEN of IK ZAL ZIJN DIE IK BEN. In de taal van de Bijbel zijn het vier letters: JHWH. In onze Bijbel staat er dan HEERE met vijf hoofdletters.

*Jongens en meisjes, wat maakt deze Naam zo bijzonder?*

1. Niemand weet wat het precies betekent.
2. Het heeft te maken met het werkwoord ZIJN. God IS. God is altijd Dezelfde. Hij verandert niet. Zoals de dominee ook wel zegt: Die IS en Die WAS en Die komen zal.

3. Het is de Naam van de God van het verbond. Dat is God Die trouw houdt en eeuwig leeft. Wat God belooft, doet Hij, ook al lijkt het onmogelijk. God denkt aan Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob en daarom zal Hij Zijn volk verlossen!

Als Mozes deze bijzondere Naam hoort, zal hij toch wel blij zijn. Maar nee hoor, er komt een derde tegenwerping: 'Ze zullen mij niet geloven.' Dan geeft God drie tekenen. Je kent ze wel: de staf die een slang wordt, de hand die melaats wordt en het water dat bloed wordt. Gehoorzaamt Mozes dan? Nee. Hij zegt: 'Maar ik kan niet goed praten.' De Heere zegt: 'Dan gaat Aäron met je mee.' Maar nog is Mozes niet gehoorzaam. Hij zegt: 'Stuur maar iemand anders.' Dan wordt de HEERE boos, zodat Mozes wel begrijpt dat er niets anders voor hem op zit. En zo gaat Mozes op stap naar Egypte. Als God roept, dan kan Mozes alleen maar gehoorzamen. God gaat door Mozes grote dingen doen. Niet omdat Mozes zo goed is, maar alleen omdat God de IK BEN is, de onveranderlijke trouwe Verbondsgod.

## AFSLUITING

Jongens en meisjes, heeft Mozes spijt van zijn goede keuze gehad? Wat denk je toen hij naar Midian moest vluchten? Ik denk, dat hij zich wel honderd keer heeft afgevraagd, hoe hij zo dom heeft kunnen doen. Maar tegelijk heeft hij ook de vrede in zijn hart gevoeld, omdat hij liever met de Israëlieten wilde lijden, dan nog langer in het plezier van Egypte te blijven. God heeft Mozes heel groot gemaakt, zodat Mozes zelfs samen met Elia bij de Heere Jezus was op de berg van de verheerlijking. Nee, ook al is het wel eens moeilijk, van de goede keuze krijg je nooit spijt!

## VERWERKING

### QUIZ: WIE IS DE MOEDER VAN?

Abel	Eva
Absalom	Bathseba
Augustinus	Monica
Benjamin	Rachel
Eva	geen moeder!
Ezau	Rebekka
Ismaël	Hagar
Izaäk	Sara
Jakob	Rebekka
Jezus	Maria
Johannes de Doper	Elizabeth
Jozef	Rachel
Juda	Lea
Kain	Eva
Mozes	Jochebed
Ruben	Lea
Salomo	Bathseba

