

# De voetwassing

Thema: Lijden en sterven  
Johannes 13: 1-20

## KERNTEKST

'Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen.' (Joh. 13: 14)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus was in de eerste plaats gekomen om te dienen. Hij wilde Zijn leven geven om onze levens te kunnen reinigen. Tegelijk geeft Hij ons hiermee een les. Wij moeten Hem hierin navolgen, zodat wij ook gericht zijn op de ander en het beste met hem of haar voor hebben.

## BEGINSITUATIE

Vlak voor Zijn lijden en sterven wil de Heere Jezus nog eenmaal het Pascha met Zijn discipelen houden. De laatste woorden van iemand maken vaak veel indruk. Vandaag luisteren we naar één van de laatste woorden van de Heiland voor Zijn sterven.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien dat wij van onszelf hoogmoedige mensen zijn.
- Ze beseffen dat ze reiniging door de Heere Jezus nodig hebben.
- Ze worden opgeroepen in navolging van Hem nederig te zijn.

## INDELING

- De Heere Jezus houdt met Zijn discipelen de paasmaaltijd.
- Jezus weet dat zij voor de laatste keer samen zijn.
- Niemand van de discipelen wil de voeten van de anderen wassen.
- Na de maaltijd staat Jezus Zelf op om het te doen.
- Hij wast ieders voeten, ook die van Judas!

- Petrus schaamt zich diep dat Jezus dit voor hem doet.
- Petrus weigert zijn voeten te laten wassen.
- Als Jezus dit uitlegt, slaat Petrus door naar het andere uiterste.
- Ze zijn geheel rein als ze zich door Christus laten reinigen.
- Als de voeten gewassen zijn, vraagt Jezus of ze het verstaan hebben.
- Zij behoren net zo nederig elkaar te dienen als Hij hen dient.

## ZINGEN

Psalm 51: 1

## UITLEG VAN DE PSALM

David beseft in deze psalm dat hij gereinigd moet worden van al zijn vuile zonden. Dat moesten de discipelen ook leren en wij met hen.

## INTRODUCTIE

Bedenk eens een heel vervelend karweitje (bijv. rommel van de vloer opruimen o.i.d.). Vraag in de klas wie dat voor u wil doen. Waarschijnlijk komen er weinig of geen vrijwilligers. Bespreek daarna met de klas hoe het komt dat niemand dit sponstaan wil doen. Waarom willen wij dat (dienende, nederige) werk niet graag doen? Is het 'gewoon' niet leuk of zit daar meer achter?

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Er is er Eén geweest, Die Zich wel wilde vernederen en dat om anderen te kunnen redden...

## Vertelling

De Heere Jezus loopt met tien van Zijn discipelen de trap op, richting het dak. Daar is de opperzaal. In deze zaal heeft de Heere Jezus vanmiddag alles voor het Pascha door Petrus en Johannes klaar laten zetten. Hier zal de Heere Jezus voor de laatste keer de paasmaaltijd met Zijn discipelen houden. Eén voor één lopen de discipelen naar binnen. Bij het binnengaan aarzelen de discipelen. Ze kijken naar de watervaten. Normaal is er een slaaf die hun voeten wast. Maar hier is geen slaaf. Ze kijken elkaar aan, maar niemand van hen bukt zich. Ze lopen allemaal door en zoeken een plaats aan tafel. Daar ontstaat wat onrust. De discipelen dringen om de beste plaatsen. Allemaal willen ze zo dicht mogelijk bij het hoofdeinde van de tafel liggen, naast Jezus. Niet één van de discipelen zegt: 'Laat mij daar maar zitten (liggen) aan het einde van de tafel.' Als ze allemaal een plek gevonden hebben, wordt het rustiger. De Heere Jezus ziet het allemaal gebeuren. Wat zal dit Hem pijn gedaan hebben. Nu zijn ze al zolang met Hem opgetrokken, maar wat hebben ze er nog weinig van begrepen. Wat zijn ze hoogmoedig! Wat hebben ze nog weinig geleerd van Zijn nederigheid.

Toch wil de Heere Jezus met deze discipelen het Pascha eten. Het is voor het laatst. Hij weet dat Zijn ure, het uur van Zijn sterven, is gekomen. Zoals het paaslam geslacht is, zo zal Hij geslacht worden. Dan zal Hij heengaan naar Zijn Vader in de hemel. Jezus neemt de kan met wijn en schenkt daarvan in de beker. Hij bidt: 'Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Die de vrucht van de wijnstok geschapen hebt.' Met bewogen stem zegt Hij: 'Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg jullie: Ik zal niet meer van het paaslam eten, totdat Mijn lijden vervuld zal zijn.' Jezus drinkt van de wijn en geeft de beker door aan Zijn discipelen en zegt: 'Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat het Koninkrijk van God in volle heerlijkheid gekomen is.'

Ja, naar die grote toekomst gaat het toe. Dan zal de Heere Jezus met al Zijn discipelen, met alle gelovigen zitten aan het hemelse paasmaal. Daar zal geen hoogmoed meer zijn, geen jaloezie. Zelfs geen zonde wordt daar meer gevonden!

Dit moet een indrukwekkend moment geweest zijn! De discipelen horen hier de laatste woorden van hun Meester voor Zijn sterven. Maar hoor eens! Waar hebben de discipelen het nu over? Ze zijn aan het ruziemaken! Hoe bestaat het? Ze twisten wie van hen het belangrijkste is. Misschien zijn sommigen nog niet tevreden met hun plaats aan tafel...

Dan staat Jezus op. Hij doet Zijn opperkleed af en loopt naar de watervaten. Hij giet water in een schaal en doet een linnen doek om Zijn middel. Dan loopt Hij terug naar de tafel waar de discipelen liggen. Het wordt doodstil. Gaat Jezus nu als slaaf de voeten wassen? Ja, als een slaaf bukt Hij zich en wast de voeten van al Zijn discipelen. Horen jullie dat? Van allemaal! Ook van Judas. Merk je hoe bereidwillig de Heere Jezus is om ook hem te reinigen?

Petrus komt aan de beurt. Maar als de Heere Jezus het water neemt om ook zijn voeten te wassen, kan Petrus zich niet meer inhouden. Zou Zijn Meester een slaaf voor hem moeten zijn? Ineens trekt hij zijn voeten terug en zegt: 'Heere, zult U mijn voeten wassen?' Rustig antwoordt Jezus: 'Wat Ik doe, begrijp je nu niet. Maar later zul je het wel begrijpen.' Maar Petrus laat zich niet zomaar overtuigen. Hij blijft weigeren: 'U zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid!' Dan zegt Jezus ernstig: 'Als Ik je voeten niet was, heb je geen deel aan Mij. Dan ben je geen echte discipel en zul je niet met Mij het eeuwige leven ontvangen.'

Als Petrus dit hoort, roept hij uit: 'Heere, was me maar! Maar dan niet alleen mijn voeten, ook mijn handen en mijn hoofd.' De Heere Jezus legt uit dat dit niet nodig is. Iedere Jood heeft zich toch voor de paasmaaltijd al helemaal gereinigd, daarom zijn nu de voeten voldoende, dan ben je rein. De Heere Jezus laat met dit voeten wassen zien waar het om gaat. Zoals het lichaam rein is, nadat je gewassen bent, zo is je ziel rein als je in de Heere Jezus gelooft. 'Jullie zijn rein', zegt de Heere Jezus, 'omdat je in Mij gelooft. Maar niet allemaal...' Jezus weet dat één van Zijn discipelen Hem zal verraden. Als alle voeten gewassen zijn, trekt Jezus Zijn opperkleed weer aan. Hij kijkt Zijn discipelen liefdevol aan en vraagt: 'Hebben jullie begrepen wat Ik net gedaan heb?' De discipelen zeggen niets. Dan gaat Jezus verder met Zijn uitleg: 'Jullie noemen Mij Meester en Heere. En dat is zo.'

Nu heb Ik, jullie Heere en Meester, jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen, als teken om elkaar te dienen. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Jullie zijn niet belangrijker dan Ik ben. Doe dan hetzelfde als Ik. Nu je deze dingen weet, ben je zalig als je ze ook doet.'

Horen jullie dat? Dat is moeilijk! Om nederig te zijn, om de minste te willen zijn. Wij zijn vaak zo hoogmoedig. We willen graag het belangrijkste zijn, ja toch? Is het voor ons niet onmogelijk om dat te doen? Ja, vanuit onszelf wel!

En toch is het te leren! Weet je hoe? Alleen door Zijn kracht. Door Hem Die ons dit voorgedaan heeft. De Heere Jezus wil jou dat leren, als je Hem daarom vraagt. Hij heeft het zelfs beloofd. Dan ben je zalig, volkomen gelukkig! Heb jij daar al iets van geleerd?

## VERWERKING

Gesprek:

- Wat is nu eigenlijk 'nederigheid'. Is dat te leren? Zo ja, hoe dan?
- Wat bedoelen we met 'nederige hoogmoed'? Wat is het verschil met echte nederigheid?
- Mark. 10: 45a 'Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen' Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee?
- Laat kinderen zelf een aantal psalmen zoeken die bij dit verhaal passen. Laat ze uitleggen waarom ze dat vinden.

Lezen:

- Lees en bespreek van de Heidelbergse Catechismus, zondag 26, vraag en antw. 69. Waarom past deze vraag ook bij deze geschiedenis?

Zingen:

- Psalm 41: 5; 51: 1, 4 en 5; 103: 2 en 6  
Morgenzang: 4

