

Jezus verschijnt aan Johannes

Periodethema: Nieuwe hemel en aarde
Openbaring 1

KERNTEKSTEN

'Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; en Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.' (Openb. 1: 17b-18)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

Zie vertelling.

BEGINSITUATIE

Dit is de eerste vertelling van het laatste thema 'nieuwe hemel en aarde' wat handelt over het boek Openbaring.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten wat openbaring betekent.
- Zij weten waarom Johannes op Patmos was
- Zij kunnen in een aantal dingen noemen die Johannes zag.
- Zij kunnen uitleggen dat niet Domitianus, maar Christus alle macht heeft

INDELING

- Een stem als een bazuin.
- De Zoon des mensen.
- Vrees niet.

OPMERKING

Als je deze vertelling als Bijbelleesles gebruikt, kun je het Schriftgedeelte ook kopiëren, (eventueel iets vergroot), zodat de kinderen er bij kunnen schrijven.

ZINGEN

Psalm 16: 5; 25: 7; 93: 4

'Eens als de bazuinen klinken' (OTH 327)

'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht' (OTH 345)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 16: 5 Dit vers is een beetje moeilijk te begrijpen. Een kwijnend hart is een hart wat heel verdrietig is. Het vlees (=lichaam) is afgesloofd: heel moe. Weet je hoe dat komt? De dichter wordt belaagd door zijn vijanden. Die willen hem doden. Maar nu mag de profeet zingen: Ik ben zo blij. Want zelfs in de dood, zelfs in het graf, zult U mij niet verlaten. Zelfs daar zal Ik niet sterven. En daarom zal Ik zingen met mooie tonen die aan God gewijd (= voor God) zijn. Weten jullie over Wie deze psalm gaat? Over de Heere Jezus die opgestaan is uit de dood.

MATERIALEN

Eventueel een kleedje of theedoek om het woord *openbaren* te demonstreren. Leg de doek voor de les over iets heen en haal het weg bij de uitleg van het woord 'openbaren' = verborgen dingen onthullen.

BORDPLAN

Patmos

Johannes

Domitianus

Kaart van de zeven gemeenten in Klein-Azië
Éfeze - Smyrna - Pérgamum - Thyatíra - Sardis -
Filadélfia - Laodicéa

INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, vandaag maken we een begin maken met het laatste boek uit de Bijbel. Wie weet hoe dat boek heet? Openbaring. (Laat het in de Bijbel zien.)

In mijn Bijbel staat: Openbaring van Johannes. Maar je zou misschien beter kunnen zeggen: de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Wat is een openbaring? Verborgene dingen, geheimen, worden bekendgemaakt, ze worden geopenbaard. De Heere Jezus laat Zijn geheimen aan Johannes zien. Hij mag in de hemel kijken en in de toekomst. Je kunt het hele boek Openbaring zo samenvatten: het mooiste komt nog! Wie weet waar Johannes was, toen hij deze openbaringen (want het zijn veel visioenen) kreeg. Op Patmos, een eiland van ongeveer 7x5 kilometer, dat nu voor de westkust van Turkije ligt.

Het is in het jaar 91. Ongeveer 60 jaar geleden hebben de discipelen hun Meester op zien varen naar de hemel. In de hemel zit de Heere Jezus op de troon, aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij regeert. Op aarde kun je dat zien. Wie had gedacht dat het evangelie na de pinksterdag zich zo zou verspreiden. Het woord van het evangelie is doorgedrongen in heel het Romeinse rijk. Maar in Rome staat ook een troon. Daarop zit de machtige keizer van het grote Romeinse rijk. (Waarvan toen de noordgrens de Rijn was, die bij Katwijk in de Noordzee stroomt.) De Romeinse keizer voelt zich zo groot, hij is zo trots. Hij noemt zichzelf Theos (=God) en Kurios (=Heere). Hij wil dus goddelijke eer. Jullie begrijpen wel dat deze twee rijken met elkaar in botsing komen. De keizer van Rome wil dat alle mensen wierook voor hem roken. De meeste mensen doen dat gewoon, maar de christenen kunnen dat niet. Daardoor breekt er in het jaar 90 een grote vervolging uit tegen de christenen. De keizer - hij heet Domitianus - laat de enige apostel die dan nog leeft, verbannen naar het eiland Patmos.

BRUGZIN OF BEGINZIN

En zo komt het dat op die zondag de oude Johannes niet kan preken in zijn gemeente van Efeze, maar eenzaam op het zand staat bij de zee. Maar daar gebeurt iets heel bijzonders. Luister maar.

Vertelling

EEN STEM ALS EEN BAZUIN

Misschien staat Johannes wel te staren naar de altijd bewegende golven. Misschien denkt hij aan zijn geliefde gemeente. Is keizer Domitianus sterker dan God?

Maar dan ineens staat hij aan de grond genageld. Want achter zich hoort Johannes een onvoorstelbaar sterk geluid, een geluid als van een bazuin! Een geluid - hoe moet ik dat zeggen? - het is alsof je ergens staat en ineens stort er achter jou een flat in elkaar. Het is een geluid wat alles overtreft. Je denkt dat de wereld vergaat. En zo, in dat geluid, hoort Johannes een stem.

(Plechtig, met twee handen als een bazuin naast je mond.) 'IK BEN DE ALFA. IK BEN DE OMEGA. DE EERSTE EN DE LAATSTE! SCHRIJF!' Schrijf aan de zeven gemeenten in Klein-Azië: aan Efeze... en dan hoort Johannes de namen van de gemeenten noemen die hij goed kent. Weten jullie al Wie dit zegt? (Wees niet tevreden met 'God'.) De Heere Jezus! Hij zegt: 'Ik ben de Eerste en de Laatste, het Begin (alfa = a) en het Einde (omega = z).' Niets is er vóór Hem en niets komt er na Hem en dat betekent eenvoudig dat er buiten Hem niets is. Hij is er altijd en Hij is altijd de hoogste. Kijk (laat op een kaart zien), hier ligt Efeze. Daar was Johannes 'dominee'. De volgende stad is Smyrna, dan Pérgamum, Thyatíra, Sardis, Filadélfia en Laodicéa. Zien jullie hoe deze zeven gemeenten liggen? Het is een rondje. Waarschijnlijk kent Johannes deze gemeenten wel en heeft hij hen, samen met wat ouderlingen, van tijd tot tijd bezocht. Dan maken ze een rondreis van zo'n 450 km.

DE ZOON DES MENSEN

Wat doen jullie als je achter je rug je naam hoort noemen? Dan draai je je om om te kijken wie dat zegt. Dat doet Johannes ook. Maar dan weet hij niet wat hij ziet. Als eerste ziet hij zeven gouden kandelaren. Waar denk je dan aan? Aan de tempel. Hoeveel kandelaren stonden daar? Eén, met zeven armen. Maar de tempel in Jeruzalem is in het jaar 70 door de Romeinen verwoest. De kandelaar is weg. Maar hier op Patmos ziet Johannes nieuwe gouden kandelaren. Niet één, maar zeven, als in een kring. In de tempel werd de kandelaar verzorgd door de priester. En wat denken jullie? Hier ziet Johannes ook iemand lopen, met een lang kleed tot aan Zijn voeten. Weten jullie Wie dat is? De Heere Jezus. Johannes zegt: 'Eén, de Zoon des mensen gelijk'. Maar o, wat is deze Christus vol van majesteit.

- 1 Om Zijn borsten is Hij omgord met een gouden gordel.
- 2 Zijn hoofd en Zijn haar is wit als de sneeuw.
- 3 En Zijn ogen... ze zijn als een felle vlam, als heet vuur.
- 4 En dan de voeten, die onder het lange kleed uitkomen, het lijkt net alsof ze van koper zijn. Niet zomaar, maar gloeiend, als gesmolten koper, heet als in een oven.

- 5 In Zijn rechterhand ziet Johannes zeven sterren.
 6 Uit Zijn mond komt een scherp zwaard, wat ge-
 slepen is aan beide zijden.
 7 In Zijn gezicht kun je niet kijken, want het schijnt
 zo fel, net als de zon midden op de dag.

Voordat ik verder ga, moet ik eerst iets uitleggen. Want het boek Openbaring zit vol betekenis. Het is eigenlijk een soort geheimtaal.

- Eerst het witte haar. Als mensen ouder worden, krijgen ze eerst grijs en daarna wit haar. Haar dat wit is als sneeuw betekent hier dat de Zoon des mensen zo 'oud' is als God: eeuwig.
- Het gezicht, dat schijnt als de zon, is de hemelse heerlijkheid. Christus is volkomen heilig.
- De gouden gordel om Zijn borsten laat zien dat Christus niet stil zit, maar aan het werk is zoals de priester.
- Hij heeft als een koning een vlijmscherp zwaard. Dit zwaard komt uit Zijn mond. Het is dus niet een gewoon zwaard, maar Zijn Woord, de Bijbel.
- Zijn voeten zijn hard als koper en zo heet als vuur. Daarmee zal Hij al Zijn vijanden verpletteren.
- De zeven sterren die Hij in Zijn rechterhand houdt, zijn de dominees, Zijn dienstknechten. Hij houdt ze vast en laat ze nooit vallen.
- Deze Jezus wandelt als een priester tussen de zeven gouden kandelaren. Die kandelaren betekenen de zeven gemeenten van Klein-Azië.

Als ik het met een paar woorden moet zeggen. Wat ziet Johannes hier? Hij ziet de verhoogde Christus uit de hemel, Die altijd klaar staat voor Zijn kerk op aarde.

VREES NIET

Johannes ziet het in één ogenblik en dan, dan bezwijkt alle kracht in hem. Hij valt op de grond, alsof hij dood is. In de Bijbel staat iets moois, want hij valt als dood... aan Zijn voeten. Deze Heere Jezus komt naar hem toe. Hij legt vriendelijk Zijn rechterhand op zijn hoofd en zegt: 'Vrees niet!' Dan hoort Johannes zulke mooie woorden. 'Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste.' Dat wil zeggen: Johannes, jij hoeft niet bang te zijn. Ik, jouw Zaligmaker, heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ik, en niemand anders, ben de Eerste en de Laatste. En dan gaat het verder: 'Ik ben het Die leef en Ik ben het ook Die dood is geweest.' Ja, dat weet Johannes nog heel goed. De Heere Jezus is dood geweest. Dat is Goede Vrijdag, maar Hij is ook opgestaan, dat is Pasen. Daar was Johannes zelf bij. 'En zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen!' Mooi hè? 'En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood.' De Heere Jezus heeft de sleutel van de hel. Wie kan de hel openen als de Heere Jezus hem sluit? Of wie kan hem sluiten als de Heere Jezus hem opent?

Als deze Jezus jouw Koning is, waar moet je dan nog bang voor zijn? Zelfs niet voor de dood. En wat kan Domitianus dan nog beginnen?

En dan klinkt nog één keer de opdracht: 'Schrijf het allemaal op wat Ik je nu laat zien en zend dat naar de zeven gemeenten in Klein Azië.'

AFSLUITING

Welk getal heb je het meest gehoord? Zeven. Zeven kandelaren, zeven gemeenten, zeven sterren. Ook dat betekent wat. Zeven is het getal van de volheid, het getal van Gods volmaaktheid. Het getal zeven komt heel veel voor in het boek Openbaring. Het hele boek is ingedeeld in zeven delen. Die delen hebben ook vaak weer zeven dingen. Het eerste deel heeft zeven brieven aan de zeven gemeenten, daarna komen de visioenen van de zeven zegels, daarna zeven bazuinen, enz. En het eindigt met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Precies als Domitianus denkt dat hij heel machtig is, stuurt hij de apostel Johannes naar het eiland Patmos. Maar de Heere Jezus bezoekt Zijn eenzame discipel en Hij geeft hem het grootste geschenk wat Hij Zijn gemeente geven kan: een openbaring van de dingen die komen gaan. Weet je wat dat uiteindelijk is? Dat Hij komt op de wolken. Dan zullen alle mensen Hem zien. Dan zullen alle mensen om Hem gaan huilen. Ook degenen, die Hem hier verworpen en doorstoken hebben. Zalig is hij die de woorden van deze profetie in hun hart bewaren. Ben jij dat ook?

VERWERKING

Quiz over Openb. 1 en samenhang met de Bijbel

- 1 Hoe noemde de Heere Jezus Zichzelf toen Hij op aarde was?
Zoon des mensen
- 2 Welke profeet wordt 'mensenkind' genoemd?
Ezechiël
- 3 Welke profeet heeft geprofeteerd van een steen die zonder handen van de bergen kwam rollen en de hele aarde vulde?
Daniël
- 4 Welke koning had van die steen gedroomd?
Nebukadnezar
- 5 Wat ging in die droom door die steen ondersteboven?
Het grote beeld, dat Nebukadnezar zag
- 6 Van welk metaal was het hoofd van de grote beeld?
Van goud
- 7 Waarvan waren de voeten gemaakt?
Van ijzer met klei gemengd
- 8 De voeten stellen een koninkrijk voor dat aan de macht was tijdens en na het leven van de Heere Jezus. Welke koninkrijk is dat?
Het Romeinse Rijk

- 9 Welke keizer regeerde tijdens de geboorte van de Heere Jezus?
Keizer Augustus
- 10 Ook Augustus gaf een wet waardoor Jozef en Maria precies op de plaats kwamen waar de Heere Jezus geboren moest worden. Welke plaats was dat?
Bethlehem
- 11 Welke profeet moest zijn gordel verstoppen bij de Eufraat?
Jeremia
- 12 Welke profeet heeft een nachtgezicht gezien van de gouden kandelaar?
Zacharia
- 13 Wat stond er in dat nachtgezicht links en rechts naast die kandelaar?
Twee olijfbomen
- 14 Hoeveel olielampjes had de kandelaar?
Zeven
- 15 In welk deel van de tempel stond de kandelaar?
In het heilige
- 16 Wat is de betekenis van de zeven gouden kandelaren in Openbaring?
De zeven gemeenten