

# De brief aan Laodicea

Periodethema: Nieuwe hemel en aarde  
Openbaring 3: 14-22

## KERNTEKST

'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.' (Openb. 3: 20)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

weet dit wel. Ik sta aan de deur: van uw gemeente en vraag toegang tot uw hart. Christus gebruikt het beeld van een deur om duidelijker te maken dat hun hart voor Hem gesloten is. En ik klop: Ik sta daar niet alleen, maar Ik geef ook door herhaald kloppen te kennen dat Ik naar binnen wil. Christus klopt op de deur van ons hart als wij het evangelie horen. Indien iemand Mijn stem zal horen: als er ook maar iemand is die Mij wil horen. Christus blijft niet alleen kloppen, maar Hij blijft ook roepen: doe open! Kenmerkend voor de gelovigen is dat zij Christus' stem in het evangelie horen, dat is gehoorzamen. Ik zal tot hem inkomen: ik zal woning maken in zijn hart door Mijn Geest.

## BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de tweede in een serie van drie over het boek Openbaring. Na de inleiding van de vorige week buigen we ons nu over een van de brieven.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten wat openbaring betekent.
- Zij weten waarom Johannes op Patmos was.
- Zij kunnen in een aantal punten noemen wat Johannes zag.
- Zij kunnen uitleggen dat niet Domitianus, maar Christus alle macht heeft.

## INDELING

- Laodicea.
- Niet warm of koud.
- Koop van Mij.
- Zie, Ik sta aan de deur.

## OPMERKING

Deze vertelling is moeilijk om eerlijk te vertellen, want wij zijn vaak zelf ook lauw. Maar juist dat besef maakt ons afhankelijk. En zo wil God ons gebruiken! Deze vertelling leent zich voor een Bijbellesles, maar het is niet noodzakelijk. U kunt ook als het ware zelf steeds een zinnetje uit de brief voorlezen aan de klas.

## ZINGEN

Psalm 139: 14

'Is je deur nog op slot' (OTH 429)

## UITLEG VAN DE PSALM

Een gebed van iemand die zichzelf niet vertrouwt. Laat U, o Heere, zien wat er in mijn hart leeft, ook al zou ik schrikken van mijzelf. De inwoners van Laodicea wisten ook van zichzelf niet dat het er zo slecht voor stond. Op Gods ontdekkend woord volgt een oproep tot bekering. Met het gebed om die bekering eindigt ons psalmvers.

## MATERIALEN

Kaartje met de zeven gemeenten in Klein-Azië.

## BORDPLAN

Patmos

Johannes

Domitianus

Kaart van zeven gemeenten in Klein-Azië.

Efeze - Smyrna - Pérgamum - Thyatíra - Sardis - Filadélfia - Laodicéa

**INTRODUCTIE**

Heb je wel eens een brief gehad van de koning of koningin? Ik denk dat je er dan wel heel zuinig op bent. Je laat hem aan iedereen zien. Je zegt: 'Kijk eens...' (Neem de Bijbel in je hand.) Hier heb ik een brief van de Heere Jezus. Niet van de Heere Jezus toen Hij op de aarde was, maar toen Hij in de hemel was. Daar is de Heere Jezus nog steeds en Hij is de Koning van alle koningen van de aarde! Vind je dat niet bijzonder? Hoe komen we aan die brief? Die heeft de apostel Johannes gekregen, toen hij op het eiland Patmos was. Dat weet je nog wel van de vorige keer. In het boek Openbaring (laat het weer zien in uw Bijbel) staan zeven brieven van de Heere Jezus. Voor de zeven gemeenten in Klein-Azië. Voor elke gemeente één. Ben je niet nieuwsgierig wat er in die brieven staat? Die zeven brieven staan in Openb. 2 t/m 3.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Laten we eens gaan kijken.

## Vertelling

(Laat de kaart zien!) Kijk, hier ligt Efeze. Dat was de gemeente waar de apostel Johannes werkte. En hier liggen de zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardis, Filadélfia, en Laodicea.

**LAODICEA**

We gaan vandaag de brief aan Laodicea lezen. Maar eerst vertel ik je iets over de stad, want daardoor kun je de brief veel beter begrijpen. Nu bestaat Laodicea niet meer, maar in de tijd van Johannes is het een rijke stad. Hij wordt druk bezocht door handelaren, want Laodicea ligt op een kruispunt van twee belangrijke wegen. Er wordt goed geld verdiend. De mensen zijn rijk, ze hebben veel goud. Rondom de stad liggen prachtige weidegronden. Daar grazen veel schapen en geiten en die leveren wol. Laodicea is beroemd om de goede wol en de mooie kleren die daarvan gemaakt worden. Vlakbij de stad staat de tempel van de god van de medicijnen (Asclepius, het 'slangetje' op de auto van de dokter). Er werken knappe dokters en die maken goede medicijnen. De ogenzalf uit Laodicea is wereldberoemd. Het water in de stad moet van de bergen komen. Dat water stroomt door een soort goot van zo'n vijf of tien kilometer lang en komt zo bij de stad. Behalve koud water komt er ook een stroom heet water uit de bergen. Dat hete water heeft een geneeskrachtige werking. Maar wat gebeurt er met heet water dat vijf kilometer door een stenen goot stroomt? Juist, het hete water koelt af en wordt lauw. Maar wat gebeurt er met ijskoud water dat vijf kilometer door een goot stroomt?

Juist, dat warmt op en wordt ook lauw. Lauw water smaakt niet, je kunt er ziek van worden. De mensen in Laodicea zien dan ook vaak dat reizigers het lauwe water uitspugen.

**NIET WARM OF KOUD**

Laten we nu eens lezen in de brief van Christus. Weet je hoe hij begint? 'Aan de engel van de gemeente van Laodicea.' Dat betekent aan de dominee (bisschop) van Laodicea. (*Plechtig*) 'Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige van God.' De Heere Jezus stelt Zichzelf voor. Hij is de Afzender: de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige van God. Weten jullie wat dat betekent? De Heere Jezus kan Zich niet vergissen. Hij zal je nooit bedriegen. Elk woord wat Hij zegt is waar. 'Ik weet uw werken.' Kijk, ik (*wijs naar uzelf*) zie jullie hier wel zitten en dan denk ik: dat zijn heel lieve aardige kinderen, die maken nooit ruzie, die zijn nooit brutaal. Maar ik weet niet alles. De Heere Jezus wel. Hij ziet alles wat je doet, Hij hoort wat je zegt en Hij weet wat je denkt! 'Ik ken jou, door en door, Ik weet uw werken!' Nu ben je wel nieuwsgierig, want wat zal de Heere Jezus nu zeggen over de gemeente van Laodicea? 'Ik weet uw werken, maar jullie zijn niet koud en niet heet. Jullie zijn lauw! *Weet je nog van dat lauwe water bij Laodicea?* Bah, Ik sta op het punt jullie uit Mijn mond te spugen.' Dat is schrikken voor de mensen van Laodicea, want de Heere Jezus zegt het. Hij kan Zich niet vergissen. 'Bah, Ik spuug je uit Mijn mond!'

Wat betekent: koud of warm zijn? Wat bedoelt de Heere Jezus? (Laat kinderen met antwoorden komen.) De Heere Jezus bedoelt natuurlijk niet of je het warm of koud hebt. Het gaat hier over de liefde voor Hem. Wanneer ben je koud? Als je de Heere Jezus niet lief hebt. Wanneer ben je heet? Als je Hem helemaal liefhebt. En wanneer ben je lauw? Als je de Heere Jezus een beetje lief hebt. Dan doe je een beetje je eigen zin en je doet een beetje wat God wil. De Heere Jezus wil ALLES of niets. Maar als ik eerlijk ben, dan ben ik steeds weer te koud voor de Heere Jezus. En wat moet de Heere Jezus dan van mij zeggen? 'BAH! VIES! Je bent lauw. Weg er mee!' De Heere Jezus zegt 'Och, of je heet was of... koud!' Kan de Heere Jezus ook willen dat je koud bent? Hij bedoelt: Wees eerlijk. Wees niet tevreden met een halve liefde. Want als je weet dat je koud bent, dan kun je nog heet worden. Dan kan Ik je tenminste nog helpen.

**KOOP VAN MIJ**

De mensen van Laodicea zijn lauw, om uit te spugen. Maar van zichzelf denken ze juist dat ze heel goed zijn. Ze zijn dik tevreden met zichzelf. Luister maar: 'Jullie zeggen: Ik ben rijk en ik heb geen gebrek, ik kom niets te kort!'

Ja, Laodicea is een rijke stad, dat wel, maar de Heere Jezus ziet het een beetje anders. 'Jullie voelen je rijk, jullie zeggen: Ik kom niets te kort. Maar jullie weten niet (tel het uit op je vingers)

- dat je ellendig bent (ellendig = ver van huis, zonder beschutting),
- dat je jammerlijk bent (jammerlijk = beklagenswaardig, om te huilen),
- dat je arm bent (terwijl jullie in Laodicea zo rijk zijn),
- dat je blind bent (terwijl jullie in Laodicea zulke beroemde ogenzalf maken),
- dat je naakt bent (terwijl jullie beroemd zijn om de wol en mooie kleren).

Dat is nog harder schrikken.

Nou, als op straat iemand tegen zulke dingen tegen jou zou zeggen, zou je blij worden? Nee, hè? Maar de Heere Jezus zegt het met zoveel liefde. Dat kun je horen aan wat Hij verder zegt. 'Jullie zijn arm, maar weet je wat je moet doen? Kom en koop goud van Mij. Ik kan je rijk maken. Ik heb echt goud, dat beproefd is in het vuur.'

Goud is veel waard. Maar sommige handelaren zijn niet eerlijk. Zij willen betalen met vals goud. De inwoners van Laodicea zijn niet gek. Om te kijken of het zuiver goud is, moet je het laten smelten in het vuur. En nu zegt de Heere Jezus: 'Ik heb goud wat beproefd is in het vuur. En dit goud wat Ik voor je heb, raak je niet kwijt als je sterft, want dit is het goud, waarmee je naar de hemel kunt! Met dat goud ben je echt rijk! Jullie zijn naakt, maar weet je wat je moet doen? Kom en Ik zal je kleden. Ik heb mooie, witte klederen, waarmee je echt gekleed bent. Dan ben je zo goed bedekt, dat zelfs Mijn Vader in jou geen zonde meer ziet. Jullie zijn blind, maar weet je wat je moet doen? Kom en Ik zal je beter maken. Ik heb kostbare ogenzalf, waarmee je ogen echt opengaan. Dan ga je zien, wat Ik zie, hoe je echt bent. Dan zal je ook zien, Wie Ik wil zijn voor jou.'

Misschien denken jullie wel: Maar hoe kun je nu naar de Heere Jezus gaan om die kostbare dingen van Hem te krijgen? Zal ik het jullie eens vertellen? Als je Zijn goud wilt hebben, moet je eerlijk aan Hem vertellen hoe arm je bent. Als je zijn mooie, witte kleren wil hebben, moet je Hem vertellen hoe naakt je bent. Als je zijn ogenzalf wil hebben, vertel Hem dan hoe blind je bent. Echt, ga het maar eens proberen, want de Heere Jezus ziet ook jou.

### ZIE IK STA AAN DE DEUR

De mooie brief gaat verder. Luister maar. 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.' In Laodicea komen vaak reizigers aankloppen om onderdak. En nu zegt de Heere Jezus: 'Ik ben ook zo'n reiziger. Ik sta buiten.

Ik klop op de deur van je hart. Ik smeeek: Toe, mag Ik binnenkomen? Doe de deur toch voor Mij open.' In Laodicea kloppen de reizigers vaak tevergeefs op de deur. Want niet iedereen heeft er zin in om 's avonds laat nog een onbekende man binnen te laten. Dan gaat die reiziger naar de volgende deur, net zolang totdat iemand de stem van die reiziger hoort en de deur opent. Luister nu wat de Heere Jezus zegt: 'Als iemand Mijn stem hoort en opendoet, dan zal Ik binnenkomen.' Voelen jullie dat de Heere Jezus hier met al de liefde van Zijn hart spreekt? Doe Mij open, want Ik wil in je hart wonen. Ik wil je gelukkig maken. 'Als iemand Mijn stem hoort en opendoet, dan zal Ik binnenkomen en dan zal Ik de maaltijd met hem houden.' Je mag ook lezen: dan zal Ik een feestmaal met hem houden. O, je zal zo gelukkig zijn, als de Heere Jezus binnekomt. Weten jullie wat de Heere Jezus dan doet? Dan zal Hij jouw koude hart zo in vuur en vlam zetten, dat je het gewoon niet meer begrijpen kunt. Dan is er in je hart een feest, wat wel een begin heeft, maar geen einde. Want dat feest is - ook al merk je er soms helemaal niets meer van - het begin van de eeuwige zaligheid.

O, de Heere Jezus is zo groot, Hij is zo lief. Weet je wat Hij zegt? 'Wie overwint (= wie echt met zijn hele hart naar Mij luistert), die mag later net als Mij op de troon zitten.' Wie dus echt naar de Heere Jezus luistert, is een koningskind. Zouden jullie dat niet graag willen? En nog een keer spreekt de Heere Jezus. 'Hebben jullie het goed gehoord? Hebben jullie je oren goed gebruikt? Hoor dan - en vergeet het nooit meer - wat de Geest tegen de gemeente zegt.'

### AFSLUITING

Denk je dat de mensen van Laodicea blij waren met deze brief? Waarom wel, waarom niet? En jij, ben jij blij? (In dit verband kun je nog stilstaan bij vers 19: 'Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u.')

### VERWERKING

Samen de brief een keer doorlezen.

Quiz over naar aanleiding van Openb. 3

1. Waarom wil de Heere Jezus de gemeente van Laodicea uit Zijn mond spuwen?  
*Omdat ze lauw zijn*
2. Waarom was dat voor de inwoners van Laodicea herkenbaar?  
*Er waren koud- en warmwater bronnen*
3. Wie moest een beker drinken waar Hij heel bang voor was?  
*De Heere Jezus in Gethsémané*
4. Wie weet wat de betekenis van die beker is? Wat zat er in de beker van de Heere Jezus?  
*Onze zonden, de toorn van God, het lijden*

5. Wie was ellendig? Hij zat op de straat en de honden likten zijn zweren.  
*Lazarus*
6. Wie was ellendig? Hij stond met een ramme-  
lende maag te kijken naar de varkens.  
*De verlorene zoon*
7. Weet je de naam van een blinde man, die door  
de Heere Jezus is genezen?  
*Barthomeüs*
8. Weet je de naam van een blinde man, die door  
zijn zoon werd bedrogen?  
*Izaak*
9. Van wie weet je zeker, dat Hij naakt was toen  
Hij stierf?  
*De Heere Jezus aan het kruis*
10. Wie kregen zijn kleren?  
*De soldaten onder het kruis*
11. Waarvan maakte de Heere Jezus 'ogenzalf'?  
*Van speeksel en zand*
12. In welk water moest die blinde zijn ogen toen  
wassen?  
*Het water van Siloam*
13. Wie klopte aan de deur van de herberg, maar  
er was geen plaats?  
*Jozef en Maria*
14. Wie klopte aan de deur van de bruiloftszaal,  
maar het was te laat?  
*De 5 dwaze maagden*
15. Wie was zo ontevreden, dat hij niet bij het  
feestmaal van zijn vader wilde komen?  
*De oudste zoon in de gelijkenis*