

De messias aangekondigd

Periodethema: God blijft trouw
Maleachi 4

KERNTEKST

Ik ben het licht der wereld (Johannes 8:12)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus vergelijkt Zich met de zon. Zoals de zon licht, leven, vruchtbaarheid en vreugde op aarde geeft, zo is Christus het heil van wereld. Die Mij volgt: Als Leermeester en Leidsman. We volgen Christus, als we ons geheel en al aan Hem overgeven, ons aan Zijn Woord onderwerpen en ons door Zijn Geest laten leiden. Zal in de duisternis niet wandelen: de hele wereld verkeert sinds de zondeval in de duisternis van de onwetendheid, dwaling, bijgeloof en zonde. Maar zal het licht des levens hebben: Christus verlicht ons verstand door Zijn Geest en ons levenspad door Zijn Woord, zodat we zien hoe we moeten leven.

BEGINSITUATIE

Met deze vertelling over Maleachi wordt het thema 'God blijft trouw' weer opgepakt. Maar tussen deze en de vorige vertelling (A2.13) ligt een behoorlijke tijd. In de introductie zullen we een en ander weer in herinnering roepen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten dat Maleachi de laatste profeet is van het Oude Testament.
- Zij weten wat zijn naam betekent.
- Zij onthouden dat hij de komst van Johannes de Doper en van de Messias voorzegt heeft.
- Dat er vierhonderd jaar tijd ligt tussen de boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

INDELING

- Vierhonderd jaar.
- Maleachi.
- Dialoog.
- Ik stuur Maleachi (3: 1).
- De dag komt (4: 1).
- Zon der gerechtigheid (4: 2).
- Elia (4: 5).

OPMERKING

Als je deze vertelling als Bijbelleesles gebruikt, kun je het Schriftgedeelte ook kopiëren (eventueel iets vergroot), zodat de kinderen er bij kunnen schrijven.

ZINGEN

Psalm 1: 1; 93: 4; 113: 2; 138: 3; 147: 2

UITLEG VAN DE PSALM

Maleachi heeft geprofeteerd van de Zon der gerechtigheid. Psalm 113 zingt ook over de zon. In het oosten komt hij op. Dan rijst hij op en na een lange reis hoog langs de hemel gaat hij helemaal in het westen weer onder. En zo, van het ene einde van de wereld, tot het andere moet de Naam van God worden geprezen. Want onze God is nog veel hoger dan de zon en de maan. Hij heeft Zijn troon in de hemel.

MATERIALEN

Bijbel

BORDPLAN

Haggai
Zacharia
Maleachi
OT 400 jaar
NT Johannes de Doper

INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, ik heb een vraag. De Bijbel bestaat uit twee delen. Welke delen zijn dat? Juist, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Waarover gaat het Nieuwe Testament? Over de Heere Jezus en wat daarop volgde. Weten jullie wie de drie laatste profeten zijn van het Oude Testament? (Laat eventueel iemand het opzoeken in een Bijbel.) Juist: Haggai, Zacharia, Maleachi. Wat weten jullie van Haggai en Zacharia? Dat zijn de profeten vlak na de ballingschap. Zij hebben de teruggekeerde Joden bemoedigd om de tempel te bouwen. Zacharia is de profeet van de nachtgezichten.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaan we luisteren naar Maleachi. Hij preekte ongeveer honderd jaar later. Ja, en dan zijn er onder de Joden weer allerlei zonden ingeslopen. En daartegen komt Maleachi in verweer.

Vertelling

VIERHONDERD JAAR

In mijn Bijbel (Bijbeltje in de hand) zit tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament één bladzijde. Maar in werkelijkheid was dat meer dan vierhonderd jaar. Moet je je eens voorstellen. Als je nu vierhonderd jaar teruggaat, dan kom je uit in de tijd van Prins Maurits en van Oldenbarnevelt. Na Maleachi is er geen profeet meer geweest. Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Het lijkt net alsof Maleachi wist dat de Joden lange tijd moesten wachten. Want hij zegt: 'Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht' (Mal. 4: 4). Hij lijkt net op een vader, die voordat hij op reis gaat, nog even zijn kinderen toespreekt. 'Hé kinderen, zullen jullie goed luisteren? Zullen jullie goed oppassen? Houd je dan aan de wet van Mozes!' Zo laat de Heere als het ware Zijn volk achter.

Al die vierhonderd jaar moesten de Israëlieten het doen met hun 'Bijbel': de boeken van Mozes en van de profeten (ons Oude Testament). En weten jullie wat wonderlijk is? De Heere heeft die Bijbel niet alleen gegeven, Hij heeft hem ook op een bijzondere manier bewaard. Want vroeger werden Bijbels niet gedrukt. Bijbels werden overgeschreven. Maar overschrijven zonder fouten is heel moeilijk. En juist in die tijd waren er mannen die dat heel nauwkeurig deden, omdat ze de Bijbel zo lief hadden. Zij hadden ervoor gestudeerd. Woord voor woord, letter voor letter schreven ze de heilige boeken over! Als ze één foutje maakten, al was het in de allerlaatste letter, dan gooiden ze het hele schriftwerk weg en begonnen ze weer helemaal opnieuw! Die mannen noemen we 'Schriftgeleerden'. Eén zo'n Schriftgeleerde kennen jullie misschien wel, Ezra.

Zo heeft de HEERE ervoor gezorgd dat Zijn Woord zorgvuldig is bewaard.

MALEACHI

Maar nu over Maleachi. Wie is hij eigenlijk? Dat is snel gezegd. Hij is wat hij heet. Ja! Hij heet Maleachi en dat betekent: Mijn boodschapper. Je mag ook zeggen: Mijn engel. Want engel is een ander woord voor boodschapper, iemand die een bericht, een boodschap brengt. Veel meer is er van hem niet bekend. Maleachi profeteert tegen de zonden in Israël. Welke zonden zijn dat? Het zijn er twee. Zonden van de priesters en zonden van het huwelijk. Valt jullie iets op? Welke zonde staat er nu niet meer bij? Afgodendienst, beeldendienst. Met de ballingschap hebben de Israëlieten dat voorgoed afgeleerd. Dat heeft God gedaan.

DIALOOG

Maleachi schrijft op zijn eigen manier. Er is een klein zinnetje dat steeds weer terugkomt in zijn profetie. En dat is: 'Maar jullie, Israëlieten, zeggen...' Elke keer als de Heere iets tegen het volk zegt, dan stellen de Israëlieten een vraag. De Heere zegt: 'Jullie zijn ongehoorzaam geweest.' En het volk zegt: 'Waarom dan?'

Bijvoorbeeld: De Heere zegt: 'Ik heb u liefgehad.' De Israëlieten zeggen: 'Hoe dan? Wat merken wij ervan?' De Heere zegt: 'Als Ik jullie Vader ben, waarom zijn jullie dan niet eerbiedig?' Het volk: 'Wanneer zijn wij dan oneerbiedig geweest?' De Heere zegt: 'Keert weder, bekeer je! Het volk zegt: 'Wat hebben we dan verkeerd gedaan? Waarvan moeten wij ons bekeren?' Zouden jullie er niet moe van worden? Maar weet je wat Maleachi doet? Hij wijst op de onverbreekbare trouw van God tegenover zo'n volk. 'Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd' (Mal. 3: 6). O, de Heere is zo goed voor Zijn volk. Hij heeft zoveel geduld. En dat is Hij ook voor ons.

IK STUUR MALEACHI (3:1)

Midden in het Bijbelboek zegt Maleachi ineens zijn eigen naam. 'Zie, Ik zend Mijn engel.' Want in het Hebreeuws staat daar: 'Zie, Ik zend Maleachi!' (Lees de zin nog een keer voor en leg de nadruk op het laatste deel.) Maleachi betekent toch 'mijn engel'? Wie wordt er met die engel bedoeld? 'Zie, Ik zend Mijn engel die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal.' Nou, wie was de wegbereider voor de Heere Jezus? Johannes de Doper. Maleachi is wel de laatste profeet van het Oude Testament, maar hij belooft dat er nog een 'maleachi' zal komen: Johannes de Doper. Na meer dan vierhonderd jaar. 'Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal... en snel zal tot Zijn tempel komen die Heere Dien gijlieden zoekt; zie, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.'

Wie is 'die Heere Die jullie zoeken'? Wat zegt Maleachi? Hij zal snel komen. Is dat snel, na 460 jaar! Bij de Heere zijn duizend jaar als één dag. Snel betekent hier dus 'zeker'! Snel dat is precies op tijd, op Gods tijd. Wanneer? Vaak als wij denken: Nu is het te laat. Maar je kunt deze tekst ook anders lezen. Als Johannes de Doper er is, dan zal de Heere Jezus snel komen. En dat klopt beter, want Johannes heeft persoonlijk de Heere Jezus aangewezen: 'Zie het Lam van God, Dat de zonden der wereld wegneemt.' In die vierhonderd jaar heeft Israël het heel moeilijk gehad. Heidense koningen willen de dienst van God uitroeien. De ergste van hen was wel de Griekse koning Antiochus Epifanes. Hij heeft zelfs varkens in de tempel geofferd. Maar de Heere heeft uitkomst geven. Net zoals in de tijd van de richteren heeft God Zijn volk bevrijd door eenvoudige mensen. Het zijn de Makkabeeën. Maleachi heeft voorspeld dat er moeilijke tijden zullen komen. 'Als door een vuur zal Israël gelouterd worden' (Mal. 3: 2-3).

DE DAG KOMT (4:1)

Dan komen we nu bij het laatste hoofdstuk. 'Want zie, die dag komt, brandende als een oven; dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel noch tak laten zal.' Wat zijn hoogmoedige mensen? Dat zijn mensen die zich beter voelen dan anderen. Dat zijn mensen die liever doen wat zij zelf willen, mensen die op hun eigen manier luisteren naar God. Maar als God komt, dan blijft er van die hoogmoedige mensen niets meer over. Dan zijn ze niet meer dan een stoppel. Weet je wat een stoppel is? Dat wat na het maaien van het koren overblijft in de grond. Je hebt dat vast wel eens gezien na het maiskneuzen. Een paar droge stokjes en wat droge wortels. In Israël is dat droog en dor. Als zo'n stoppel in het vuur komt, dan is hij binnen de kortste keren verbrand. Er blijft niets van over.

Eigenlijk zijn we in ons hart allemaal hoogmoedig. Maar weet je wat God wil? Dat we met ons hoogmoedige hart naar de Heere Jezus gaan. Want voor zulke mensen heeft Maleachi een heel andere boodschap. Luister maar.

ZON DER GERECHTIGHEID (4: 2)

'Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren.' Wat betekent 'God vrezen'? Dat betekent niet 'bang zijn voor God'. Maar wel dat je bang bent voor de zonde. God vrezen betekent: de HEERE zo liefhebben, dat je niets wilt doen wat Hij niet wil.

Dan heb je steeds de HEERE nodig. Maleachi heeft een mooie belofte: 'Voor jullie zal de Zon der gerechtigheid opgaan.' Als de zon opgaat, wordt het dag. Dan is de nacht voorbij. Dan is het licht. Maar Maleachi heeft het niet over de gewone zon, maar over 'de Zon der gerechtigheid'? Daarmee bedoelt hij de Heere Jezus. 'En er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen.' Denk maar aan een kip met kuikentjes. Onder de vleugels van de hen zijn de kuikentjes heel veilig. Zo mag je steeds weer bij de Heere Jezus komen, ook al doe je steeds weer verkeerde dingen. Bij Hem is genezing. Hij maakt je boze, zondige hart rein en goed.

ELIA (4: 5)

'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.' De Joden hadden gezegd: 'Hoe kun je nu weten of God regeert? Het maakt eigenlijk niet uit of je wel of niet naar God luistert' (Mal. 3: 14-15). 'Nee', zegt Maleachi, 'de Heere ziet alles. Hij onthoudt alles. Er is een gedenboek voor Zijn aangezicht. Hij schrijft alles op. En dan zal er een grote en vreselijke dag komen. Dan zal God alle mensen oordelen. Maar voordat die dag er is, zal Elia komen.' Wie is Elia? Dat is Johannes de Doper. Hij gaat voor de Heere Jezus uit om de weg te bereiden. Dan zullen de mensen zich bekeren.

AFSLUITING

Wat vinden jullie van deze profeet? Vind je het niet mooi? Heb jij ook de Heere Jezus lief of houd je meer van verkeerde dingen? Ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar als je straks naar de hogere school gaat, dan komt er heel veel op jullie af. Jongens en meisjes, Maleachi zegt dan tegen jou: 'Houd je aan de wet van Mozes. Bid of de Heere Jezus je vast wil houden, want anders ga je zeker verloren.'

VERWERKING

- Gesprek over tijd. De vervulling van Gods beloften.
- Bijbellesoefening

Dit onderwerp leent zich ook goed voor een Bijbellesoefening. Ik doe een voorstel van tekstvolgorde met (na het bovenstaande) een korte aanduiding voor gesprek.

1:1 lezen

Wie is Maleachi - vertel over naam - tijd

1: 2a lezen

Kenmerkend voor de stijl: een uitspraak van God gevolgd door een vraag van onbegrip van het volk. Laat de kinderen meer van deze voorbeelden zoeken. Zie ook: 1: 6; 2: 1; 2: 14; 2: 17; 3: 7.

1: 6-14 niet lezen

Wie worden hier bestraft? (de priesters)

2: 1-9 niet lezen

Tot welk vers gaat de bestraffing van de priesters door? (vers 9)

2: 10-17 *niet lezen*

Waarover gaat dit gedeelte? (Over het huwelijk.) God is tegen scheiden (vers 16).

3:1 *lezen*

Vragen stellen. Wie is Mijn engel, (Hebr. lett. 'maleachi!')? Die de weg zal bereiden! Johannes de dooper! Wijs op verband tussen Maleachi en Johannes de Doper. (Voorlaatste en laatste profeet van het oude verbond.) Zie Hij komt, snel! Ja, maar dat duurde wel 460 jaar! God rekent anders dan wij.

3: 2-3 *lezen*

Vraag: Is dit positief of negatief, vriendelijk of waarschuwend? Vuur = verdrukking. Louteren= positief effect. Alleen het (ware) geloof zal de proef doorstaan. U kunt iets vertellen over Antiochus Epifanes en de Makkabeeën.

3: 6 *lezen*

Wijzen op de onveranderlijke trouw van God. Betrek het ook op onszelf.

3: 14 *lezen*

Herkenbare vraag!

3: 16, 18 *lezen*

Een duidelijk antwoord

4: 1 *lezen*

Leg het beeld uit: wat betekent een stoppel in een laaiend vuur?

Waarschuwing om niet oppervlakkig te verlangen naar de dag van het oordeel. God vraagt nauwkeurige zelfbeproeving.

4: 2 *lezen*

Troost. Wat is de tegenstelling met 'die Mijn Naam vreest'? hoogmoedigen (vers 1). Wijs uw kinderen met warmte op Psalm 138: 3 (berijmd).

4: 4 *lezen*

Wat bedoelt Maleachi? (Zie boven bij Vertelling.)

4: 5 *lezen*

Wie is Elia? Als u tijd hebt, kunt u het de kinderen laten opzoeken via de verwijstekst, Matth.11: 14 = Johannes de Doper.

4: 6 *lezen*

Een ernstig slot van het Nieuwe Testament, maar welmenend!