

# Jezus geboren

Periodethema: Geboorte en rondwandeling  
Lukas 2: 1-20

## KERNTKSTEN

'En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.' (Luk. 2: 10-11)

## UITLEG VAN DE KERNTKSTEN

De geboorte van de Heere Jezus wordt aangekondigd door een boodschapper uit de hemel. God Zelf heeft de opdracht gegeven om de geboorte van Zijn Zoon te verkondigen. Zoals Hij het hele wereldgebeuren in Zijn hand houdt, zo bepaalt Hij ook wanneer Zijn beloften worden vervuld. En op het juiste moment wordt dit bekendgemaakt. God had het al gezegd door de profeet Micha (Micha 5: 1), Zijn belofte is nu uitgekomen, dat mag, nee, dat moet verkondigd worden. En op wat voor een heerlijke, majestueuze manier!

## BEGINSITUATIE

De vorige keer is verteld over de geboorte van Johannes. Johannes is de heraut, de voorloper van de Heere Jezus. De aankondiging van de geboorte van Johannes is groot, de wonderlijke gebeurtenissen na zijn geboorte zijn ook groot, maar de bekendmaking van de geboorte van de Heere Jezus, de Redder en Verlosser van zondaren, is nog veel groter. God Zelf zorgt voor de bekendmaking van de geboorte van Zijn Zoon. De Heere regeert. Hij bepaalt hoe, waar en wanneer Zijn Zoon geboren wordt.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien dat de Heere regeert.
- De kinderen leren het wonder van de geboorte van Christus.
- De kinderen geloven dat God Zijn beloften waarmaakt.
- Breng de kinderen in Bethlehem, bij de kribbe, bij de Zaligmaker.

## INDELING

- Het bevel van keizer Augustus.
- Jozef en Maria op reis.
- In de stal.
- De geboorte.
- Herders en engelen.
- De Messias gevonden.
- De boodschap doorgegeven.
- Ook voor jou!

## OPMERKINGEN

Hoeveel keer hebben de kinderen het kerstfeest al meegemaakt? Maar is het al kerstfeest in hun hart geworden? De engelen mochten de boodschap van de geboorte van Christus aan de herders verkondigen. U mag de blijde boodschap verkondigen aan de kinderen. Breng hen, net als de herders, naar de kribbe in Bethlehem.

## ZINGEN

Psalm 98

Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5

Lofzang van Maria: 1 en 4

'Ik kniel aan Uwe kribbe neer' (OTH nr. 69)

'Hoor de eng'len zingen d' eer' (OTH nr. 68)

'In de stad van koning David' (OTH nr. 71)

### UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 98 zingt Gods lof, Zijn genade. Deze psalm bezingt hoe God gedacht heeft aan Zijn belofte. Denk hierbij aan de moederbelofte uit Gen. 3: 15. Wij mensen zondigen telkens weer. Tegenover de ontrouw van ons mensen staat de eeuwige Verbondsgod. Hij verandert nooit! In eeuwigheid blijft Hij dezelfde.

### MATERIALEN

Voor de beeldvorming kan een afbeelding van een stal uit het Midden-Oosten helpen.

Een stal of schaapskooi ziet er in onze tijd namelijk heel anders uit. Datzelfde geldt voor de kribbe, vaak niet meer dat een 'bak' uitgehakt in de rotsachtige grond. Zo diep wilde de Zaligmaker afdalen.

### BORDPLAN

Gebruik een landkaart op het bord om aan te geven welke route Jozef en Maria hebben moeten afleggen van Nazareth naar Bethlehem.

### INTRODUCTIE

In Rome is de rust weergekeerd na de dood van Julius Caesar. Zijn moordenaars zijn gestraft en zijn neef en adoptiezoon Octavianus heeft alle rijkdommen van Julius Caesar geërfd. En na een aantal jaren van burgeroorlogen heeft Octavianus de meeste van zijn tegenstanders weten uit te schakelen en heeft de senaat hem de eretitel Augustus (de verhevene) gegeven. Daarbij heeft hij nog een aantal bevoegdheden gekregen van de senaat, zodat hij als keizer kan regeren en de rust in het rijk kan herstellen. En dat lukt hem ook, maar het kost wel veel geld. De legioenen soldaten, die de rust in het grote Romeinse rijk moeten bewaren, moeten wel betaald worden. Ook daarvoor heeft keizer Augustus een oplossing. Er moeten belastingen komen, iedereen in het Romeinse rijk moet belasting gaan betalen. Maar dan moet hij wel weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen

### BRUGZIN OF BEGINZIN

'En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.'

## Vertelling

In het hele Romeinse rijk gaan de boodschappers rond. Overall vertellen zij dat iedereen naar de plaats moet gaan waar zijn of haar familie vandaan komt om zich te laten beschrijven. De keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Zo komen de boodschappers ook in Israël, zij trekken het land door en komen ook in een klein plaatsje in Galilea, Nazareth. Daar klinkt de boodschap: 'Iedereen moet zich laten beschrijven in de stad waar zijn of haar familie vandaan komt.' Jozef komt bij Maria: 'Heb je het gehoord? We moeten op reis. Naar Bethlehem, zeven kilometer ten zuiden van Jeruzalem, want daar komt onze familie vandaan. Dat is de stad van onze voorvader koning David. Het is dagen lopen! Juist nu het niet zo heel lang meer duurt tot jouw Kindje geboren wordt, Maria.'

Ja, Maria weet het. Het zal een lange, vermoeiende reis worden. Helemaal naar Bethlehem. En dat terwijl ze hoogzwanger is. Hoe kan keizer Augustus het bedenken, juist op dit moment?

*Is het keizer Augustus die dit heeft bedacht? Is het echt keizer Augustus die regeert? Nee! Er is een Koning, Die ver boven keizer Augustus staat. Deze Koning bestuurt en regeert alle dingen. Hij heeft besloten dat juist nu Jozef en Maria op reis moeten naar Bethlehem. God is Koning, Hij regeert en niet keizer Augustus. Want lang geleden heeft de Heere al door de profeet Micha laten voorzeggen dat de Messias, Zijn Zoon, in de stad van David geboren zou worden. En de stad van David is Bethlehem. God heeft het voor het zeggen in de wereld, toen en nu. Zo is het ook in jouw leven. Niet jij, maar de Heere heeft het voor het zeggen. Wil je dat?*

Samen gaan Jozef en Maria op pad. Vanuit hun woonplaats Nazareth naar het zuiden, naar Bethlehem. Een reis van verschillende dagen. Het gaat niet snel, zeker niet voor Maria, die met haar dikke buik niet zo snel kan lopen.

Eindelijk komen ze aan in Bethlehem. Ze zijn moe en willen graag uitrusten. In Bethlehem is een herberg, daar kloppen ze aan voor een slaapplek. Maar wat valt dat tegen. De herberg is vol. Er zijn ook zoveel mensen op reis om beschreven te worden. De herberg is echt helemaal vol. Wat nu? Waar zullen zij nu de nacht moeten doorbrengen? Ze lopen door Bethlehem en dan zien ze een plaats om te slapen, om uit te rusten. Daar is een dierenverblijf, een grot, een stal. De dieren zijn nu in het veld, dus kunnen zij vannacht deze plaats gebruiken om de nacht door te brengen.

En juist in deze nacht, in dit armoedig onderkomen, wordt Maria's Kindje geboren! Maria neemt Het in haar armen. Zij windt Hem in doeken, van katoen of linnen, lekker warm. Zo wordt dat met pasgeboren baby's gedaan. Maar een wieg is er niet, er is wel een soort voerbak uitgehakt in de grond, de kribbe, daar legt zij het Kind in. Kan het nog lager? Kan het nog armoediger?

*Zie jij Hem ook liggen? Moet dit Koningskind in dit dierenverblijf geboren worden? Moet Hij zo diep afdalen? Ja, zo wil de Heere het. Hij heeft het voor het zeggen. Jouw en mijn hart is ook net een beestestal, vuil en vies door onze zonden. Maar Jezus wilde zo diep afdalen, dat ook jouw (en mijn) hart niet te min is voor Hem. Hij wil ook in jouw hart komen. Geloof je dat?*

Verderop in de velden van Efratha zijn de herders bij hun kudde. Het is nacht, ze hebben een vuur aangestoken. Het vuur geeft wat warmte en licht in de nacht. Zo kunnen ze wat zien als ze de wacht houden over de kudde. Het vuur houdt ook roofdieren op een afstand. Het is rustig, de schapen slapen. Zachtjes praten een paar herders met elkaar, zo is het wat gemakkelijker om wakker te blijven. Straks zullen ze worden afgelost door de herders die nu slapen. Plotseling verbleekt het licht van het vuur. Een heerlijk licht vervult het donker van de nacht. De heerlijkheid van de Heere schijnt in de donkere nacht. De herders zijn bang, want wie zal God zien en leven? In het licht zien zij een engel, een boodschapper van God. In hun doodsangst horen de herders de stem van de engel: 'Vreest niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.' Horen de herders dat goed? Zegt de engel 'vreest niet'? Wacht, de hemelse boodschapper zegt nog meer: 'Name-lijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David.' De herders kunnen het niet bevatten. Wat een boodschap krijgen zij! Zij, herders, mannen die onbelangrijk zijn bij het volk, de mensen van hun volk kijken op hen neer en zij krijgen deze geweldige boodschap. Waar is de Zaligmaker geboren? Waar kunnen zij de Messias vinden? Luister! De engel geeft antwoord op deze vraag. 'Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.'

*Hoor jij het wonder ook? De allerhoogste Koning, de Heere van hemel en aarde, de Redder van de wereld is geboren als baby, krachteloos en teer. Zo diep wil Hij afdalen om zondaren te verzoenen. Bij zo'n Koning zou je alles verwachten, behalve de armoedige tekenen van een onopvallend Kind in doeken gewikkeld, in de voerbak voor dieren.*

Nog voordat de herders op weg gaan naar hun Verlosser is er met de engel een menigte van engelen. De hemelse legermachten prijzen God en zingen Zijn lof. 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Zij geven God al de eer die Hem toekomt. De engelen eren Hem om Zijn zondaarsliefde, om de geboorte van Zijn Zoon.

Zo gaan de engelen terug naar de hemel, God lovend en prijzend. En de herders? Ze hebben de boodschap gehoord, de hemelse boodschappers gezien. Blijven ze bij hun schapen de wacht houden? Nee! Zij gaan naar Bethlehem, want daar is de Koning geboren. Ze laten hun schapen in het veld en gaan op pad. Naar de stal, naar de kribbe. Naar hun Redder. Daar aangekomen vinden ze Jozef en Maria. Maar nog belangrijker, ze vinden het Kindje Jezus. En als zij Hem gezien hebben, geloven ze dat dat Kindje in de kribbe de beloofde Messias, de Christus is. Hoe wonderlijk is het verslag van de herders, als ze aan Maria en Jozef vertellen wat hen is verteld door de engel. Wat een bemoediging voor Maria en Jozef dat God het grote geheim heeft bekendgemaakt.

### AFSLUITING

De herders gaan weer terug naar hun schapen, maar ze houden het wonder niet voor zichzelf. Overall vertellen zij wat de Heere hun over dit Kind heeft gezegd. Hoe wonderlijk, hoe onuitsprekelijk groot heeft Hij de komst van de Messias bekendgemaakt. Hun boodschap wekt verwondering, maar we lezen niet in de Bijbel dat de mensen die het hoorden ook op zoek gaan naar de geboren Redder van de wereld. En jij? Wat doe jij met deze boodschap? Misschien heb je al heel vaak het evangelie van de geboren Koning gehoord. Misschien vind je het een mooi verhaal, maar geloof je ook dat deze hoogste Koning Zich zo wilde vernederen, dat Hij geboren wilde worden in een wereld verloren in zonde en schuld om te redden en zalig te maken die in Hem geloven? 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Joh. 3: 16). Kom, aanbid dit Kind, deze Jezus, Hij wil ook jouw Zaligmaker zijn. En geef God de eer over de geboren Zaligmaker, net als de herders.

### VERWERKING

- Zing met de kinderen de opgegeven liederen
- Kerst is een (heils)feit. De Heere Jezus is geboren. Dat was in Genesis al beloofd door God. Zo zeker als deze belofte is uitgekomen, zal de Heere Jezus ook terugkomen. Zijn wij bereid Hem te ontmoeten? Verwachten wij Zijn wederkomst? Praat hierover door met de kinderen. Betrek hierbij ook de Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels, zoals aangegeven in de exegese.
- Zing aan het eind van deze les samen het 'Ere zij God'.

