

# Jezus en Petrus

Periodethema: Opstanding  
Johannes 21: 15-25

## KERNTEKST

'Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?' 'Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.' (Joh. 21: 17a en c)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Deze vraag van Jezus is de kern waar het in het geloof om draait. Jezus vraagt aan Petrus niet: 'Ben je bekeerd?' Ook niet: 'Weet je zeker of je zonden vergeven zijn?' Al deze belangrijke vragen liggen opgesloten in deze ene vraag: 'Heb jij Mij lief?'

Jezus had Petrus al eerder gesproken na Zijn opstanding. Toch moet Petrus het nu publiekelijk belijden. Ook de anderen discipelen weten hierdoor dat het nu weer goed is.

## BEGINSITUATIE

Na de wonderlijke visvangst zijn de discipelen aan land gekomen. Daar blijkt dat Jezus al brood en vis heeft! Hij heeft de vissen van de discipelen eigenlijk helemaal niet nodig. Toch gebruikt Hij daarvan. Ze houden nu met elkaar het middagmaal.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen begrijpen waarom Petrus drie keer hardop moet belijden dat hij Jezus liefheeft.
- Ze zien dat het volgen van Jezus ook moeite met zich mee kan brengen.
- Ze denken na over wat zij als antwoord zouden geven.

## INDELING

- De discipelen houden met Jezus het middagmaal.
- Opeens vraagt Jezus of Petrus Hem meer liefheeft dan de anderen.

- Petrus zegt dat de Heere Jezus weet dat hij Hem liefheeft.
- Petrus mag straks herder over Zijn kudde zijn.
- Jezus vraagt voor de tweede keer of Petrus Hem liefheeft.
- Petrus bevestigt dat en weer vertrouwt Jezus Zijn gemeente aan hem toe.
- Als Jezus het weer vraagt, wordt Petrus bedroefd; dat weet Hij toch!
- Voor de derde keer herstelt Jezus Petrus in zijn ambt.
- Jezus voorzegt Petrus dat hij een gewelddadige dood zal sterven.
- Petrus vraagt naar Johannes' einde.
- Jezus zegt dat dit niet zijn zaak is.
- Jezus roept Petrus (en ons!) op om Hem te volgen, zonder vragen.

## ZINGEN

Psalm 116: 1

## UITLEG VAN DE PSALM

In deze psalm wordt het antwoord van Petrus bijna letterlijk bezongen: 'God heb ik lief'. Hopelijk is dat ook ons antwoord op de geschiedenis van vandaag.

## INTRODUCTIE

### Optie 1:

Stelling: 'Liefde is belangrijker dan eten' Laat kinderen hierover nadenken en reageren. (Voorbeeld: Hongerige kinderen zagen na lange tijd hun moeder weer terug, die ook voor hen eten meegenomen had. Toch kozen ze als eerste de knuffel van hun moeder voor het eten, terwijl ze zo'n honger hadden.)

### Optie 2:

Lees hardop uit uw Bijbel: 'En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde' (1 Kor. 13: 13). Vraag: Waarom is de liefde het meeste? Laat kinderen reageren. (De liefde is ook het meest, omdat zij eeuwig is. Geloof en hoop gaan in de hemel over in aanschouwen, terwijl de liefde in eeuwigheid blijft!)

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Met 'liefde' staat of valt alles! Het is een zaak van 'leven' of 'dood'.

## Vertelling

Stil en zwijgend zitten de discipelen bij elkaar. Wat is het toch een bijzondere nacht geweest. Heel de nacht niets gevangen en na het machtswoord van Jezus vanaf de oever ineens zo'n grote vangst...

De discipelen kunnen het eigenlijk nog steeds niet bevatten. Wat is hun Jezus, hun Meester, toch machtig. Hij heeft zelfs de dood overwonnen, maar ook de natuur, de vissen in de zee, alles is aan Zijn macht onderworpen. Onbegrijpelijk toch?

Stil zitten ze bij elkaar. Ze zouden het wel willen vragen: 'Heere Jezus, U bent het toch wel echt?' Maar niemand vraagt het, want ze weten dat Hij het moet zijn. Het is nu de derde keer dat hun Meester aan hen verschijnt. Opeens verbreekt Jezus Zelf de stilte. Hij richt Zich tot Petrus en vraagt: 'Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan deze?' Petrus schrikt een beetje. Dat is een directe vraag, zo te midden van de andere discipelen. Misschien heeft hij wel een kleur gekregen. Toch zegt hij: 'Ja Heere, Gij weet dat ik U liefheb.' Dan zegt Jezus: 'Weid Mijn lammeren.' Horen jullie dat? Nu Petrus openlijk belijdt dat hij bij Jezus hoort, zegt Jezus dat Petrus straks het grote werk toch mag gaan doen. Hij zal het evangelie toch mogen verkondigen. Het is alsof Jezus zegt: Petrus, let dan in het bijzonder op de zwakken, de lammetjes van de kudde. De discipelen eten weer zwijgend verder. Wat een wonderlijk moment was dat... Maar opeens verbreekt Jezus weer de stilte. 'Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?' Hé, dat heeft de Heere Jezus toch al gevraagd?

Zou Jezus het toch niet helemaal goed verstaan hebben? Snel antwoordt Petrus: 'Ja Heere, Gij weet dat ik U liefheb.' Dan zegt Jezus: 'Hoed Mijn schapen.' Ja Petrus, jij zal straks Mijn gemeente moeten hoeden, moeten beschermen tegen wolven, dwaalleraren e.d. Petrus zal straks toch een grote taak krijgen binnen het Koninkrijk van God. Ook de andere discipelen moeten dit toch wel heel bijzonder gevonden hebben. Toch durft niemand een opmerking te maken. Stil eten ze verder...

Dan vraagt Jezus het zelfs voor de derde keer: 'Simon, zoon van Jonas, hebt Gij Mij lief?' Merken jullie dat? De Heere Jezus spreekt Petrus niet aan als Petrus, als de rotsman. Nee, drie keer noemt Hij Petrus bij zijn oude naam: Simon. Petrus begrijpt waarom Jezus dat doet. Want hij heeft zijn Meester immers verloochend. Hij heeft er zelfs bij gevloekt: 'Ik ken Hem niet!' Daarom vraagt Jezus nu drie keer in het openbaar of Petrus Hem wel echt liefheeft. Maar weet je waarom Jezus dit ook doet? De andere discipelen moeten het ook weten dat Petrus er weer helemaal bijhoort. Daar mag ook bij hen geen twijfel over bestaan. Zij moeten later met elkaar het evangelie de wereld in brengen! Als Petrus deze vraag van Jezus voor de derde keer hoort, wordt hij bedroefd. Het lijkt wel of Jezus zijn antwoord in twijfel trekt. Ook voor het woordje 'liefhebben' gebruikt Jezus hier een zwakker woordje dan bij Zijn eerste vraag. Geloofd Jezus Hem dan niet? Dan zegt Petrus met tranen in zijn ogen: 'Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.' Dan zegt Jezus: 'Weid Mijn schapen.' Ja, Petrus zal straks ook de gemeente, de gelovigen voedsel moeten geven. Hij zal ze gaan weiden in de grazige weiden van het Woord! Toch zal dat niet altijd makkelijk zijn! Niet veel mensen zitten op de boodschap van het evangelie te wachten. Ze zullen de apostelen gaan tegenwerken. Ja, zelfs vervolgen en doden! Dat is wat! Daarom bereidt Jezus Petrus ook eerlijk voor: 'Toen je jong was, kon je nog gaan en staan waar je wilde, maar er zal een tijd aanbreeken dat je dat niet meer kunt. Anderen zullen je binden, gevangennemen met alle gevolgen van dien.' Petrus kijkt verschrikt op. Als hij de woorden van Jezus goed begrepen heeft, zal hij later gevangengenomen worden en waarschijnlijk worden gedood. Je zal dat maar te horen krijgen! Maar hoe zal het dan met bijvoorbeeld de discipel Johannes gaan? Petrus is daar dan ook wel benieuwd naar. Hij vraagt dat ook. Maar dan zegt Jezus: 'Als Ik wil dat hij tot de wederkomst zal blijven leven, dan zal dat gebeuren, maar dat gaat jou niets aan Petrus. Volg jij Mij!' Helaas begrijpen de discipelen deze woorden van Jezus niet goed. Ze denken dat Johannes niet zal sterven. Maar dat bedoelde Jezus niet. Jezus wilde duidelijk maken: Als Ik dat zou willen, dan zou dat gebeuren, maar daar heb jij niets mee te maken Petrus: volg jij Mij!

**AFSLUITING**

Daar moet Petrus het mee doen en wij ook. Wij hoeven en mogen niet nieuwsgierig zijn naar anderen. Het gaat erom wat wij persoonlijk doen. Volg jij Mij! Durf jij dat aan? Hem zo te vertrouwen en te volgen? Weet je wat dan zo mooi is? Er staan in de Bijbel geweldige beloftes voor iedereen die Hem volgt. Eén van die beloftes zegt: Wie Hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Dat betekent niet dat het leven hier op aarde altijd makkelijk zal zijn. Dat was het voor de discipelen ook niet. Maar één ding mochten zij (en ook wij!) weten: met Hem kom je uiteindelijk nooit beschaamd uit. In deze geschiedenis komt de Heere Jezus vandaag heel persoonlijk naar jou toe. Hij stelt maar één vraag. Het is de allerbelangrijkste vraag: 'Heb jij Mij lief?' Wat is daarop jouw antwoord?

**VERWERKING**

Gesprek:

- Wat is eigenlijk 'liefhebben'?
- Kun je liefhebben leren? Zo ja, hoe? (Misschien het voorbeeld van een huwelijk. Bij ons trouwt men, omdat men elkaar liefheeft. In de tijd van de Bijbel (als ouders een partner voor je uitkozen) ging je liefhebben, omdat je met elkaar getrouwd was.
- Waarom mocht Petrus niet nieuwsgierig zijn naar het einde van Johannes?
- Kunnen wij ook die fout maken? Waar denk je dan aan?
- De Heere Jezus zegt dat in de laatste dagen de liefde zal verkillen. Wat bedoelt Hij daarmee denk je? Merk jij daar weleens iets van?

Lezen: 1 Kor. 13: Wie de liefde niet heeft, mist alles!

Zingen:

- Psalm 73: 1 en 13; 92: 3; 100: 2; 116: 1
- Paasliederen

