

Hemelvaart

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Handelingen 1: 1-11

KERNTEKSTEN

'... werd Hij opgenomen' en '... zal also komen.'
(Hand. 1: 9b en 11b)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

De Heere Jezus is zichtbaar opgeheven van de aarde naar de hemel; Hij zal ook zichtbaar terugkomen van de hemel op de aarde.

BEGINSITUATIE

Voordat de Heere Jezus is opgenomen in de hemel zijn er heel bijzondere dingen gebeurd. Nadat de Heere Jezus is gekruisigd, is Hij opgestaan uit de dood. Na Zijn opstanding heeft de Heere Jezus Zich diverse keren getoond aan de discipelen. In die tijd geeft de Heere Jezus een opdracht aan Zijn discipelen, maar Hij geeft ze ook een belofte. En dan, veertig dagen na Zijn opstanding, zien we de Heere Jezus op de Olijfberg.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen horen over de hemelvaart van de Heere Jezus, Zijn kroningsdag.
- Kinderen moeten weten dat de Heere Jezus Koning is Die regeert en macht heeft in hemel en op aarde.
- Kinderen moeten weten wat de Heere in de hemel doet; plaats bereiden (Joh.14: 2).
- Kinderen vernemen dat de uitstorting van Heilige Geest beloofd is.
- Kinderen weten dat, voordat de Heere Jezus teruggaat naar de hemel, Zijn discipelen (en ook wij) een opdracht krijgen.
- Het is van belang dat we antwoord kunnen geven op de volgende vraag: Hij komt terug. Zien we naar Hem uit? Verwachten we Hem? Wie zien er naar Hem uit?

INDELING

- Op de berg.
- Flashback.
- Op de berg, een opdracht van de Heere.
- Het Koninkrijk van God.
- Hemelvaart.
- Gehoorzamen aan de opdracht.

ZINGEN

Psalm 47: 3

UITLEG VAN DE PSALM

De Heere Jezus is God. Hij vaart voor het oog - dat is dat we het kunnen zien - omhoog naar de hemel. Daar mag Hij op de troon zitten. We mogen Hem alle eer en lof toezingen. Hem zij de glorie. Hij heeft dat verdiend. Hij is dat waard.

MATERIALEN

- Een kaart van waar de Olijfberg ligt.
- Een plaat of foto van de Olijfberg.

BORDPLAN

Olijfberg
Opdracht
Koninkrijk van God
Hemelvaart
Gehoorzaam wachten

INTRODUCTIE

Een kroningsdag is een bijzondere dag. Dan wordt de kroonprins tot koning gekroond. Wat weten we ervan te vertellen?

BRUGZIN OF BEGINZIN

De Heere Jezus ging naar de hemel om voor Zijn kinderen plaats te bereiden. In de hemel is Zijn troon. Daar wordt Hij met eer en heerlijkheid gekroond. Daar is Koning Jezus. Zul jij daar eens bij Hem zijn?

Vertelling

OP DE BERG

Daar staan de discipelen aandachtig te luisteren naar hun Meester, de Heere Jezus. Ze moeten hier zijn op de Olijfberg. Ze voelen wel aan: dit is een plechtig moment. Een heel bijzonder en belangrijk moment. Ze horen dat de Heere Jezus Zijn werk hier op aarde gaat stoppen, maar dat Hij in de hemel verder gaat met Zijn werk. De discipelen krijgen een opdracht: 'Jullie moeten in Jeruzalem blijven.' Niet weg gaan. 'Je moet hier wachten. Ik heb jullie de Heilige Geest beloofd en daar moet je op wachten.'

FLASH BACK

De discipelen moeten denken aan de afgelopen jaren en in het bijzonder aan de laatste veertig dagen. Dat de Heere Jezus op aarde is gekomen, is op zich al een wonder. Petrus heeft het eens beleden: 'Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.' Het leven van de Heere Jezus, Zijn wonderen, Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn begrafenis en opstanding. Ook over Zijn verschijningen. Zijn woorden.

Ze zijn uitgezonden om de woorden van de Heere door te geven. Ze werden van discipelen (= leerlingen) tot apostelen (= uitgezondenen). 'Je moet van Mij getuigen.' In Jeruzalem, wonderlijk, juist daar waar de vijanden zijn, het Sanhedrin, daar moeten ze beginnen. En dan ook in Judea, Samaria, een veracht gebied. Overal. Heel de wereld moet van Jezus horen. *Ook nu. Ook alle mensen bij jou in de buurt.*

De discipelen hebben elkaar vast aangekeken. Discipelen, leerlingen, worden apostelen, uitgezonden om te getuigen van wat ze gehoord en gezien hebben. *Moeten wij dat doen? Kan ik dat wel? Van Hem vertellen... Wil jij dat? Kun jij dat? Ik...? Vaak ben ik bang om wat te zeggen. Zeker als het over de Heere Jezus gaat. Dat weet de Heere wel. Hij stuurt ons niet zomaar de wereld in om van Hem te vertellen. Nee, de Heilige Geest, de Trooster komt en Die vertelt wel wat we zeggen moeten.*

Hij zal Zijn knechten kracht geven, wijs maken en liefde leren. Zo alleen kunnen ze Zijn Woord doorgeven. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Durf jij altijd tegen je buurjongen of klasgenoot te vertellen over de Heere Jezus? Het is geen gemakkelijke opdracht, maar we hebben een bijzondere Meester Die Zijn Heilige Geest stuurt om ons te leren.

De discipelen zijn gegaan. Ze hebben hun Meester na de opstanding nog veertig dagen bij zich gehad, verschillende keren hebben zij Hem gezien. Wat zijn ze na alle droevige dagen blij geweest. Eerst was daar de confrontatie in de hof van Gethsémané, daarna het kruis. Toen het sterven. Hoe verdrietig waren ze met elkaar. Wie had dat verwacht? Ze hadden gedacht dat Hij Koning zou worden. Koning op de troon in Jeruzalem. Een machtige heerser die de vijanden wel een lesje zou leren. Maar zo ging het niet. Nee, het leek erop dat Hij de verliezer was en dat de vijand, de duivel het gewonnen had. Na de kruisdood kwam het graf. Alles was voorbij... Zo leek het. Toen kwam de boodschap van Zijn opstanding uit het graf. Hij leeft. Het graf is leeg. Bijna niet te geloven. Hij had het wel gezegd, maar... Ze hoorden het nu: Hij is waarlijk opgestaan, echt waar. Hij is van Simon gezien. Wachters, soldaten en spotters wilden het niet horen. Maar zij, de discipelen, hebben het toen met eigen ogen gezien. Een leeg graf. Een levende Heere Jezus. Later heeft Hij Zichzelf aan hen laten zien. 'Kijk Mijn handen, Mijn voeten en Mijn zijde.' Moet je Thomas maar vragen. Hij kon het niet geloven. Totdat... Toen kwam het uit zijn mond: 'Mijn Heere en Mijn God.' Thomas wist het zeker. Hij leeft.

Verschillende keren is de Heere Jezus aan de discipelen verschenen de afgelopen veertig dagen na de opstanding uit het graf. Hij heeft Zich aan hen laten zien. Zelfs door gesloten deuren. 'Hier ben Ik. Ik leef. Ik ben er voor jullie.' Alleen... De discipelen moeten wel weten dat het nog maar voor even is.

OP DE BERG, EEN OPDRACHT VAN DE HEERE

Hier op de Olijfberg wordt het stil. Een plechtig moment. De Heere Jezus spreekt. Stil maar, luister maar. Het is Zijn afscheidspraak. Maar dat weten de discipelen nog niet. Hij spreekt Zijn discipelen nog één keer toe. 'Jullie moeten in Jeruzalem blijven wachten. Daar zal Ik Mijn Geest uitstorten. Uitstorten! Hij maakt jullie vol. Vol van Mij en van Mijn Vader. Zo vol dat je niet meer kunt zwijgen. Je kunt niet anders en je zult van Mij vertellen en van Mijn woorden. Van Mijn liefde het allermeest.' Daar worden de discipelen stil van. Wachten... Jeruzalem... Heilige Geest... Hoe zal dat gaan? Wat gaat er gebeuren? Hun Heere Jezus. Hij is werkelijk de Zoon van God. De Messias. Hij is nu nog bij hen. Een heerlijk moment. Totdat...

HET KONINKRIJK VAN GOD

Hier op de berg, de Olijfberg, is hun geliefde Meester nog bij hen. Hoe lang nog? De Heere Jezus vertelt van Zijn Koninkrijk. Hij vertelt hen van Zijn heerlijkheid, macht en majesteit. De discipelen luisteren naar hun Meester. Koninkrijk? Ze denken na. Door Zijn wonderen heeft Hij iets laten zien van Zijn Koninkrijk. In Zijn Koninkrijk is alles goed en volmaakt.

Heb jij ook wel eens iets gezien van Zijn Koninkrijk? Misschien is er wel iets waarvan je denkt: Ja, zo moet het zijn in Gods Koninkrijk. Alles goed en volmaakt. Rein. Geen enkele zonde meer. Heerlijk moet dat zijn!

Komt het Koninkrijk van God dan nu? Zal de Heere Jezus dan nu Koning worden over Israël? Is het dan eindelijk zover? Komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? De profeten hebben het ook gezegd. Eenmaal zal Zijn Koninkrijk komen en zal Hij de Koning zijn. Is dat nu misschien heel dichtbij?

Jullie weten al: het Koninkrijk van de Heere Jezus is geen koninkrijk op aarde, geen werelds koninkrijk. Nee, het is een hemels Koninkrijk. Alles wordt nieuw. Wanneer? Op Gods tijd. Het zal er zeker komen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Eenmaal zal Koning Jezus op de troon zitten.

Dan komen vragen bij mij naar boven: Ben ik dan ook Zijn onderdaan? Buig ik eerbiedig voor Hem neer? Is Jezus nu al mijn Koning? Is Hij al Koning in jouw leven? Heeft de Heere Jezus het voor het zeggen? Of doe je je eigen zin? Eenmaal zullen alle mensen voor Hem buigen. Vijanden en vrienden van de Koning. Er is wel een groot verschil. Vijanden buigen, omdat het moet. Kinderen van God buigen, omdat ze niet anders willen en kunnen. Vol eerbied buigen ze hun knieën voor Koning Jezus.

Het is nog niet zover. Nog niet. Even wachten.... hier in Jeruzalem. Wachten op de Heilige Geest en van Hem getuigen tot aan de uitersten der aarde. Dat is de opdracht aan de discipelen.

HEMELVAART

Dan zien de discipelen het met hun eigen ogen. Kijk eens, de voeten van de Heere Jezus komen los van de grond. Ze zien het gebeuren. Los. Omhoog. Hoe kan het? Wat gebeurt er nu?

Zie Hem gaan. Waarheen? Naar de hemel. God de Vader haalt Zijn Zoon thuis. Hun Meester. Gaat Hij weg? Maar kijk eens goed. Hij heeft Zijn armen uitgebreid. Hij zegent hen. Verbaasd, verwonderd, stilzwijgend kijken de mannen omhoog. Vol ontzag en aanbidding. Ze zien Hem gaan. Hoger en hoger. En dan... een wolk... Ze zien Hem niet meer. Weg. Uit het zicht verdwenen. Hij is door de wolken heen terug naar het Vaderhuis.

Daar zijn Vader en Zoon weer samen. Aan het kruis was Hij van God verlaten, maar nu is Hij bij Hem. De discipelen staan er nog even. Ze kijken Hem na. Hoe fijn waren de afgelopen veertig dagen, toen Hij bij hen was en Zich liet zien. En nu? Ze staren maar omhoog. Ze turen geconcentreerd. Dan opeens een stem: 'Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel?' Er staan mannen in witte kleren bij hen. Die twee engelen, want dat zijn het, zeggen dat Hij eens terug zal komen. 'Deze Jezus zal terugkomen, Hij Zelf.' Het heeft geen zin hier te blijven staan. 'Zoals jullie Hem hebben zien gaan, zo zal Hij terugkomen op de wolken van de hemel.'

Hoor je dat goed? Hij komt terug. Alle ogen zullen Hem dan zien. Wanneer? Ik weet het niet. God de Vader weet het. Het is wel zeker dat Hij komt. Hij heeft het Zelf beloofd.

GEHOORZAMEN AAN DE OPDRACHT, WACHTEN

Wat de Heere beloofd, doet Hij. Dat weten de discipelen. Dat hebben ze geleerd. Dus, wat nu? De discipelen verlaten de Olijfberg. Ze gaan gehoorzaam aan de woorden van hun Meester naar Jeruzalem. Daar moeten ze wachten. Wachten op de Heilige Geest. Hoe lang duurt het? De discipelen weten het niet. Daarom zijn ze eendrachtig bijeen; alsof ze één zijn. Ze blijven bidden en smeken.

Wij weten al hoe lang het zou duren. Het duurt niet zo heel lang. Straks wordt het Pinksteren. Dan zullen ze zien, merken, beleven Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Nog tien dagen... Samen wachten. Samen bidden: 'Heere, U hebt Uw Heilige Geest beloofd en wat U belooft dat doet U.' Daar vertrouwen ze op. De Heilige Geest zal hen straks in vuur en vlam zetten. Helemaal vol van hun Heere Jezus zullen ze van Hem vertellen. Alle mensen moeten het weten. Hij was hier, is hier en zal komen. De Zaligmaker, de Verlosser, de Redder van zondaren. Hij heeft het Zelf gezegd: 'Kom maar bij Mij. Ik zal je rust geven, een nieuw hart, een nieuw leven en - dat is geweldig - een leven tot in eeuwigheid.'

AFSLUITING

Daar boven in de hemel... daar is de Heere Jezus als het ware gekroond. Daar zit Hij aan de rechterhand van God. Hij regeert. Daar is de Heere Jezus en daar vinden we ook Zijn kinderen. Hoor ze zingen: 'Heilig, heilig, heilig.' Volmaakt klinkt daar het lied. Het lied tot eer van Hem, Die de zonde, de dood en het graf heeft overwonnen. Zingen we mee? Nu al... totdat Hij komt? Hij komt terug op de wolken van de hemel. Verwacht je Hem? Daar boven juicht een grote schare van kinderen voor Gods troon.

VERWERKING

Zingen:

- Psalm 24: 5; 47: 1; 68: 9; 119: 3
- 'Heilig, heilig, heilig' (OTH 219)

Praat met de kinderen

- Over de kernteksten.
- Over discipelen (leerlingen) worden apostelen (gezonden om te getuigen).
- Over vernedering en (trappen van) verhoging.
- Waarom hebben we het over het 'opnemen in de hemel' en 'opvaren naar de hemel'? (God doet het. Hij neemt op. Christus doet het. Hij gaat naar de Vader. Hij is mens en God).
- Kroningsdag van Christus. Hoezo? Hemelvaart wordt ook wel het Kroningsfeest genoemd (zie ook Ps. 68: 9). Kun je dat begrijpen? Welke overwinningen heeft Jezus dan behaald?
- 'Jezus ging weg om nog dichterbij te kunnen zijn!' Begrijp jij dat? Leg eens uit?
- Zou het erg zijn als de hemelvaart niet gebeurd was? Laat kinderen vooral hun gedachten uitleggen!
- De discipelen 'wachten' niet alleen, ze 'verwachten' ook. Wat is het verschil?
- Jezus zal terugkomen! Kijk jij daar naar uit? Waarom wel/niet?
- Heidelbergse Catechismus, zondag 18, vraag en antw. 46-49.

Met name vraag en antwoord 49 over de hemelvaart en het nut voor ons. Voor ons! Drie dingen.

- Aan de slag met het verwerkingsboekje bij het rooster.
- Houd een 'stille-borddiscussie'. Schrijf op het bord een stelling, vraag of zin. Laat de kinderen er schrijvend op reageren. Dit kan klassikaal, maar ook in kleine groepjes. Als er geen bord voorhanden is, kan het ook op een vel papier.

Voorbeelden:

- Wat hebben wij er aan dat de Heere Jezus in de hemel is?
- Hemelvaart is kroningsdag.
- Hemelvaart – wederkomst.

Creatieve opdracht: Als je nu naar de hemel (lucht) kijkt, wat zie je dan? Teken en kleur dat. (Niet de hemelvaart tekenen, maar de lucht.) Laat de kinderen gerust eerst kijken naar de lucht en dan tekenen/kleuren/schilderen.

Lezen:

- Luk. 1: 1-4. Lukas schrijft over de dingen 'die onder ons volkomen zekerheid hebben'. Hoe wist hij dat zo zeker? Hoe kunnen wij zeker weten dat de Bijbel waar is? (De Bijbel bewijst zichzelf en de Heilige Geest wil daarvan getuigen in onze harten, Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 5.) Waarom draagt hij zijn boek op aan Theofilus? (Antwoord: vers 4).