

# Belofte van bekering

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren  
Ezechiël 36: 22-38

## KERNTEKSTEN

'Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden (...). En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u.' (Ezech. 36: 25a, 26 en 27a)

## UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

De Heere wast je helemaal schoon. Schoon van zonden. Helemaal rein. De Heere geeft je een nieuw hart; Hij bekeert je totaal en Hij geeft je Zijn Heilige Geest in je binnenste, in je hart. Dan woont de Heilige Geest in je hart.

## BEGINSITUATIE

Deze vertelling staat in het periodethema: Hemelvaart en Pinksteren. Na de vertelling over de hemelvaart is dit een mooie voorbereiding op het feest van de Heilige Geest.

## DOELSTELLINGEN

De kinderen weten van de belofte van het reine water

- onder welke omstandigheden Ezechiël daarover gepreekt heeft.
- dat dit te maken heeft met de bekering, met de doop en met de uitstorting van de Heilige Geest.
- dat het geheel Gods werk is.
- dat God het toch niet buiten ons om doet, maar er om gebeden wil zijn.

## INDELING

- Door eigen schuld in Babel.
- God zal het doen.
- Maar alleen om Zijn grote Naam.
- Daarom zal Hij Zijn volk terug brengen.
- God zal de harten vernieuwen door rein water.
- Hij zal een nieuw vlezen hart geven.
- Hij zal Jeruzalem weer vol inwoners maken.
- Hij wil er om gebeden zijn.

## OPMERKING

Het is een belangrijk onderwerp, maar ook betrekkelijk moeilijk. Zeker als je ook zelf van het Levende water hebt gedronken, mag je voor de kinderen als het ware een fontein zijn.

## ZINGEN

Psalm 103: 5

## UITLEG VAN DE PSALM

De Heere zou Zijn kinderen straf moeten geven, zelfs zonder ophouden. Maar dat doet hij niet. Hij straft niet naar dat wij verdiend hebben, maar Hij biedt zelfs vriendschap, vergeving aan. Dat is onverdiende genade.

## MATERIALEN

Kaart van het Midden-Oosten (met Kanaän en Babel).

## BORDPLAN

Ezechiël - Babel - 570 voor Christus

## INTRODUCTIE

Kan het ooit goed komen? Wat? Luister maar...  
 Hebben jullie dat ook wel eens? Je gaat naar school. Je denkt: Vandaag zal ik heel goed mijn best doen en goed luisteren. En toch gebeurt er iets waardoor je straf krijgt.... Dan val je jezelf tegen. Als je er eerlijk over nadenkt, zeg je vast: ik wil het goed doen en ik doe het toch verkeerd. Weet je eigenlijk hoe dat komt? Dat komt doordat wij allemaal een verkeerd, een zondig hart hebben. Niet alleen kinderen, ook grote mensen. Ik net zo goed als jullie. Kan het ooit goed komen?

## BRUGZIN OF BEGINZIN

(Neem een Bijbel in de hand.) Kijk, hier heb ik het medicijn. Hier hebben we de Bijbel en door het Woord van God worden boze en verkeerde harten gereinigd en nieuw gemaakt. Dat doet God. Daarover gaan wij vandaag samen nadenken.

## Vertelling

We luisteren naar de profeet Ezechiël. Hij profeteerde in Babel. Daar zaten de Israëlieten voor straf. Jeruzalem was een grote puinhoop en de tempel was verwoest. Wat zijn de Israëlieten verdrietig. De heidenen wijzen hen aan. 'Zijn jullie nu het volk van God? Is dit jullie einde?' De Israëlieten buigen het hoofd. Ze weten geen antwoord. Ja, de Heere had Zijn volk zo vaak gewaarschuwd. Maar het heeft allemaal niets geholpen. Daarom is uiteindelijk de zwaarste straf gekomen. Het volk Israël is weggevoerd en het huis van God, de tempel, is verwoest. Het is uit en dat is hun eigen schuld.

Jongens en meisjes, ik denk dat jullie nóg een verhaal kennen waar het 'uit' was. Het was een groepje mannen, die dachten: Nu is het uit, het komt nooit meer goed. Het waren er elf... Juist! De discipelen van de Heere Jezus! Wanneer? Toen de Heere Jezus gestorven was. Ik neem Petrus als voorbeeld. Was hij blij, toen de Heere Jezus gestorven was? Nee hè. Wat was zijn grootste verdriet? Dat de Heere Jezus gestorven was. Ja, maar er is nog iets. Juist, zijn zonde, dat Petrus de Heere Jezus verloochend had, dat was het ergste. Hij kon het nooit meer goed maken. O, wat was Petrus zichzelf verschrikkelijk tegengevallen. Voor Petrus was het 'uit'!

Deze vertelling gaat in stapjes. Want ik wil jullie iets vertellen en uitleggen wat heel belangrijk is. Het gaat over bekering en de vergeving van de zonden. Daarom gaan we eerst weer terug naar Ezechiël. God had de Israëlieten zo vaak gewaarschuwd en toch heeft het niets geholpen.

Wat denken jullie, zou God niet moedeloos worden? Net als een vader, die zijn jongen zo vaak gewaarschuwd heeft en het wordt alleen maar erger! Hij is ten einde raad en weet het niet meer. Die jongen heeft het zo bont gemaakt dat hij alleen nog maar straf verdiend heeft. De doodstraf! (Denk maar aan de verloren zoon.) Zo was het nu ook met Israël. Ze hebben het zo erg gemaakt. Eigenlijk hebben ze de totale ondergang verdiend. Door eigen schuld. Erg he?!

En God, stopt Hij er nu mee? Gaat Hij misschien ergens anders een ander volk zoeken, dat beter naar Hem luistert? Nee. Gods trouw is zo groot. God heeft een ander plan. Luister maar naar Zijn knecht. Luister maar naar Ezechiël, hoofdstuk 36. Alsof hij een bazuin aan zijn mond zet: 'Zo zegt de HEERE: IK ZAL...' Meer dan dertig keer staat het in dit hoofdstuk: 'Ik zal het doen', zegt God. Daar worden de Israëlieten in Babel stil van. In plaats van dat God zegt: Ik stop er mee, gaat Hij opnieuw beginnen. Laten we snel luisteren naar deze mooie woorden.

Maar vooraf klinkt een waarschuwing in vers 22: 'Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt.' Alsof God zegt: Wat Ik ga doen, doe Ik niet omdat jullie zo lief en aardig zijn, o nee, maar omdat Mijn Naam heilig is. Wat Ik ga doen, hebben jullie niet verdiend. En toch doe Ik het, want Ik ben de goede en heilige God. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om Mijn heiligen Naam.

Wat gaat God dan doen? Luister! (vers 24) 'Want Ik zal u uit de heidenen halen en Ik zal u terugbrengen in uw land.' De Israëlieten weten niet wat ze horen. Is dat echt? Gaat God Zijn volk ook weer terugbrengen? En gaat het dan weer van voren af aan met die ongehoorzame Israëlieten? Nee, want als God het doet, dan doet Hij het goed. Hij zal nu niet wachten op de Israëlieten of zij gaan luisteren, maar God gaat zelf voorop. Hij zal ervoor zorgen dat zij doen wat Hij vraagt. Luister maar.

(Vers 25-27, tel het op je vingers.)

- 1 Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein worden.
- 2 Ik zal u een nieuw hart geven.
- 3 Ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven.
- 4 Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en Ik zal u een vlezen hart geven.
- 5 Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u.
- 6 Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen.
- 7 Ik zal maken dat gij Mijn rechten zult bewaren en doen.

Hebben jullie het gehoord? Wat gaat God doen? God gaat de Israëlieten reinigen, schoon maken. Hij gaat hun een nieuw hart geven. Hij zal Zijn Heilige Geest geven. God zal er Zelf voor zorgen dat de Israëlieten op het goede pad zullen lopen. Hoe kun je dat heel kort zeggen? God zorgt voor de bekeering van Zijn volk. We zullen een aantal van die mooi en rijke 'Ik zal-uitspraken' bespreken.

1 Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein worden.

Het eerste wat Ezechiël zei: rein water. God sprenkelt rein, zuiver water over Zijn volk, over de Israëlieten. Wat bedoelt God daarmee? Dat het gaat regenen? (Kinderen mogen lachen.) In Nederland regent het heel vaak, maar in Israël niet. Na de lange, droge zomer zit alles onder het stof. De regen spoelt het stof van de straat weg. Zou God dat bedoelen? (Misschien komt een kind op het idee van de doop.) Bij ons worden de kleine kinderen gedoopt. Zou God dat bedoelen? De doop komt pas in het Nieuwe Testament, zeshonderd jaar later. Maar omgekeerd is het wel waar. Het water van de doop dankt zijn betekenis aan wat Ezechiël hier zegt. Op de kinderen wordt rein, zuiver water gesprenkeld. Rein water waar je mee besprenkeld wordt, kenden de Israëlieten uit de wetten van Mozes. Als je een dode had aangeraakt, dan mocht je niet meer in de tempel komen. Je was onrein. Alleen als je besprenkeld werd met speciaal water, werd je weer rein. Eén druppeltje van dat water nam alle onreinheid van je af (Num. 19). Hebben jullie dat gehoord? Eén druppeltje van dat reinigende water en je bent rein. Wat betekent dat toch? Ik kan eigenlijk dezelfde vraag stellen over de doop. Kleine kinderen worden gedoopt. Dat betekent twee dingen. 1. Dat die kleine kinderen vuil, onrein zijn voor God. 2. Dat ze door dat water weer schoon worden. Wat is dat dan voor water? Het is gewoon water uit de kraan. (Misschien komt een kind op het idee van het bloed van de Heere Jezus.) *Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein worden!* Het reine water betekent het bloed van de Heere Jezus. Als het bloed van de Heere Jezus over jou heen gaat, ben je rein voor God. Dan zijn al je zonden weg. Dan ziet God niet één zonde meer in je. Begrijpen jullie dat? Nou, ik begrijp dat niet. Hoe kan het bloed van de Heere Jezus nu over jou heen gaan? We gaan eerst weer een stapje verder. Want God belooft nog meer. Daardoor ga je het eerste ook beter begrijpen.

2 Ik zal u een nieuw hart geven.

3 Ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven. De Israëlieten hadden geen goed hart. Ze waren ongehoorzaam geweest en hoe God ook had gewaarschuwd, het hielp niets. Petrus had ook geen goed hart.

De Heere Jezus heeft hem nog zo gewaarschuwd. Voordat de haan kraait, zul je Mij drie keer verloochenen. Petrus had de Heere Jezus niet geloofd. Maar toen hij die nacht in de zaal van Kajafas was, heeft hij drie keer gezegd: 'Ik ken die Mens niet. Ik heb niets met Hem te maken.' Maar nu komt Gods belofte: Ik zal jou een nieuw hart geven. Dat nieuwe hart heeft alles te maken met het reinigende water. Want dat reinigende water, dat is de verging van je zonden. Luister maar. Petrus heeft de Heere Jezus verloochend. Maar de Heere Jezus heeft Petrus niet losgelaten! Nee, Hij is juist voor die zondige Petrus gestorven. Hij heeft juist voor Petrus Zijn leven gegeven. De Heere Jezus heeft voor Petrus Zijn bloed gestort! Toen dacht Petrus: Nu is het uit! Maar God denkt veel anders dan wij. Want de Heere Jezus is weer opgestaan en toen heeft Hij Petrus opgezocht. Toen heeft de Heere Jezus aan Petrus de gaten in Zijn handen laten zien. Kijk, Petrus, dit heb Ik voor jou gedaan. Ik heb voor al jouw zonden betaald. Al jouw zonden zijn nu weg. Ze zijn vergeven. Jij bent voor God nu witter dan sneeuw.

4 Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en Ik zal u een vlezen hart geven.

Ga je het nu een beetje begrijpen? Als Petrus die woorden van de Heere Jezus hoort, als die woorden in zijn hart komen, dan wordt Petrus ook vanbinnen schoon. Want dan wordt hij vanbinnen zo warm van liefde voor de Heere Jezus! Dan gaat dat stenen hart smelten. Dan krijgt hij een nieuw hart. En dat nieuwe hart wil maar één ding: doen wat God vraagt. Dat nieuwe hart wil maar één ding: leven voor de Heere Jezus. En weten jullie wat God beloofd heeft? Daar zal Ik voor zorgen. Ik zal maken dat jij doet wat Ik vraag, want Ik zal in je hart een nieuwe geest geven. Ik zal dat harde, stenen hart wegnemen en daarvoor in de plaats geef Ik jou een zacht, een vlezen hart. Dan kun je niet meer zo ongehoorzaam zijn. Want dan komt de Heilige Geest Zelf in je hart wonen. Wat ben je dan gelukkig. Want dan mag je leven tot Gods eer. Dan wandel je op de weg van de hemel. Ik zal rein water op u sprenkelen. Dat reine water is eigenlijk het bloed van de Heere Jezus. Dan denk ik aan Goede Vrijdag.

5 Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u.

Ik zal Mijn Geest in u geven. Waar moeten jullie dan aan denken? Mijn Geest, de Heilige Geest... Dan denk ik aan het pinksterfeest. Toen is het gaan regenen in Jeruzalem. Toen viel er geen water uit de hemel, maar toen werd de Heilige Geest uitgestort en werden drieduizend mensen bekeerd. Ook kinderen. Word je nu niet een beetje warm van binnen? Kwam dat water ook maar op mij! Weet je, dat water is al op jou gevallen, want je bent gedoopt. Ben je dan klaar? Nee!

Luister naar Ezechiël. Zijn mooie preek gaat nog verder, want de Joden in Babel zijn zo moedeloos. Dat is wel te begrijpen ook. Jeruzalem is één grote puinhoop. Het land van Israël is helemaal stil en verlaten. De tempel is verwoest. Maar God is zo rijk en zo goed. Ik zal er voor zorgen dat de stad Jeruzalem weer vol met mensen is. Ja, dan zal ik er voor zorgen dat er zóveel mensen zijn, als dat er schapen zijn in de tijd van het Pascha. Duizenden schapen zijn er dan. Want ik zal hen vermenigvuldigen als schapen. 'Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden' (vers 38).

O, de Israëlieten beginnen te lachen. Ze weten niet wat ze horen. 'Ja', zegt Ezechiël, 'want jullie zullen weten hoe goed en hoe groot en hoe sterk God, de HEERE is.'

Worden jullie nu ook een beetje blij vanbinnen? Want als er zoveel schapen zijn, dan mag jij toch ook wel een schaapje van die grote kudde zijn? Nu moet ik jullie er nog één ding bij vertellen. Luister naar Ezechiël. 'Alzo zegt de Heere HEERE: Daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe' (vers 37). Wat wil God? Dat je aan Hem vraagt wat Hij heeft beloofd. Want wat God beloofd heeft, doet Hij. Dat is zeker. Maar Hij doet dat niet zomaar. Hij doet dat door de weg van het gebed. God wil dat je het net zolang aan Hem vraagt, totdat Hij het doet.

Misschien denk je: hoe moet ik dan bidden? Precies zoals Ezechiël dat beloofd heeft.

- God belooft dat Hij rein water op ons wil sprenkelen. Hoe moet je dan bidden? Je vuile hart aan Jezus laten zien.
- God belooft dat Hij een nieuw hart wil geven. Hoe moet je dan bidden? Aan God vertellen hoe boos je hart is.
- De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij het stenen hart uit mij weg zal nemen. Hoe moet ik dan bidden? Dat ik God laat weten hoe hard mijn hart is.
- Als God beloofd heeft dat Hij Zijn Geest in ons binnenste zal geven, dan mag ik biddend tegen Hem vertellen hoe ik daarnaar verlang dat Hij het doet. Dan mag ik ook biddend uitzien naar het pinksterfeest. Want God wil niets liever dan dat jij er bij Hem net zolang om vraagt of zelfs 'zeurt' totdat Hij het doet! Want God zal je zeker horen en verhoren!

### AFSLUITING

Zullen we dan daar samen biddend om zingen? Heer', ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, druppels vallen op mij neer. Ook op mij!

### VERWERKING

Lezen:

Lees Ezechiël 36: 22-38. Dan valt op dat er vaak 'Ik zal' staat. Hoeveel keer? Wat is het verschil tussen enerzijds God Die zegt: 'Ik zal' en anderzijds mensen die zeggen 'Ik zal dit en ik zal dat'?

Bespreken:

- Trek vanuit vraag en antwoord 70 van de Heidelbergse Catechismus lijnen naar Ezechiël 36 en vervolgens naar ons leven. Daarbij kunnen vragen gesteld worden als:
  - 1 Hoe kun je zien dat iemand 'gewassen is in het bloed van Christus'?
  - 2 Wat merk je er zelf van als je leven door de Heilige Geest vernieuwd wordt?

Heidelbergse Catechismus, zondag 26 (over de doop): Vraag 70 'Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?' 'Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft; daarna ook, door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven, en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.'

Uitleg: De Heere Jezus heeft op Golgotha Zijn bloed uitgestort als een offer. Hij stierf. (*Probeer je dit voor te stellen alsof je deze woorden voor het eerst hoort.*) Het water van de doop zegt: dit bloed is ook voor jou! In dit bloed heb je vergeving van al je zonden. Het water van de doop komt op ons voorhoofd, het blijft aan de buitenkant. De Geest, Die in de doop beloofd is, komt in ons hart. Hij werkt het geloof en maakt dat onze boze hart vernieuwd wordt en wij gaan doen wat God van ons vraagt.

- De meeste kinderen zullen gedoopt zijn. Vertel van de beloften die de Heere in onze doop gegeven heeft.
- De meeste kinderen zullen wel eens gehoord hebben van transplantaties, bijv. van een lever of nier. Praat er met hen over wat het verschil is tussen een harttransplantatie en het krijgen van een nieuw hart van de Heere.
- Kunnen de kinderen een parallel trekken met elende, verlossing en dankbaarheid?

Zingen:

Psalm 31: 4; 51: 9; 72: 11; 81: 10, 11, 12, 13 en 18; 103: 5 en 7;