

# De keuze van Ruth

Periodethema: Roeping en keuze  
Ruth 1

## KERNTEKSTEN

'Maar Ruth zeide: Waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u.' (Ruth 1: 16b-17)

## UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

Ruth kiest voor het volk van God en voor de God van Naomi, zuiver en alleen om Wie God is tot in de dood. Dit kan niet anders zijn dan het werk van de Heilige Geest. Hij heeft deze geloofskennis in haar hart gewerkt.

## BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de vierde van het thema: roeping en keuze. Het verhaal van Ruth is bij de kinderen goed bekend. Daarom is het extra belangrijk dat je je het verhaal goed inleeft. Wat dan zal het je steeds weer ontroeren.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten de namen van deze geschiedenis en het verhaal.
- Zij begrijpen de keuze van Orpa.
- Zij proeven iets van de diepte van de keuze van Ruth.
- Zij identificeren zich zowel met Orpa (onze natuur) als met Ruth (door genade of in verlangen).

## INDELING

- Drie vrouwen.
- Drie doden.
- Orpa.
- Ruth.
- Bethlehem.

## ZINGEN

Psalm 86: 6; 143: 10; 146: 3

'Waar gij henen gaat' (Ult aller mond 159)

'Zoek eerst het Koninkrijk van God' (Opwekking 128)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 146: 3 Wie is zalig? Die zonder God niet kan leven. Welke God? De God van Jakob, dat wil zeggen, de God van een man die het steeds weer verkeerd deed. Je mag ook lezen: de God van het geslacht van Jakob, dat is van het volk Israël. Hoe ziet dat vertrouwen er dan uit? In alle dingen, maar zeker in de noden van het leven mag hij of zij de toevlucht nemen tot deze God. Wie op Hem hoopt, komt niet beschaamd uit.

## MATERIALEN

Kaart van Israël met Bethlehem en Moab

## BORDPLAN

Leviraatshuwelijk

Naomi - Elimelech - Machlon - Chiljon

Ruth

Orpa

Boas

Obed - Isaï - David ..... Heere Jezus

## INTRODUCTIE

### HET LEVIRAATSHUWELIJK

Jullie weten dat Jozua het land verdeeld heeft onder de Israëlieten. Het stuk land wat ieder kreeg, was het erfdeel van de HEERE, een erfenis. Een erfenis is iets wat je krijgt, omdat er iemand anders gestorven is. God wilde dat de erfenis van het beloofde land binnen de familie bleef. En daarom was er de wet van het leviraatshuwelijk. Weet je wat dat is? Als een man getrouwd was en stierf, terwijl hij nog geen kinderen had, dan moest de broer van die overleden man met de weduwe trouwen. Het eerste kind wat dan geboren werd, was dan in naam het kind van de gestorven man.

Als er geen broer was, dan was een ander familielid de lossers. Hij kocht de verloren erfenis en trouwde de weduwe. In deze geschiedenis is Boaz de lossers (Hebr.: goël). Zo bleef de erfenis binnen de familie.

### BRUGZIN OF BEGINZIN

Dit moet je eerst weten, om het volgende verhaal beter te begrijpen. Luister maar!

## Vertelling

### DRIE VROUWEN

Aan de andere kant van de Jordaan is een vlakke, de vlakke van Moab. Daar, op de grens van het beloofde land, stond eens Mozes, toen hij afscheid nam van het volk. Maar dat is nu driehonderd jaar geleden. Nu staan daar drie vrouwen. Van een afstand kun je al zien dat er iets bijzonders aan de hand is. Steeds weer vallen ze elkaar om de hals en steeds weer zijn ze met elkaar in gesprek.

Als we dichterbij komen, zien we dat de ene vrouw oud is. Aan haar gezicht kun je zien dat ze veel heeft meegemaakt. De twee andere vrouwen zijn jong. We komen nog dichterbij om te horen wat ze zeggen. De oude vrouw zegt steeds: 'Keer terug.' De jongere vrouwen zeggen: 'Nee, we blijven bij u. We gaan mee.' 'Maar mijn lieve dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Denken jullie soms dat ik nog kinderen kan krijgen waar jullie mee kunnen trouwen? Zouden jullie daarop wachten? Keer terug, mijn dochters. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle goede zorgen die jullie aan mij en aan de overleden mannen hebben besteed. De God van Israël moge jullie zegenen.'

Misschien weet iemand van jullie nu al wel over wie ik het heb. Die oude vrouw heet Naomi. En die twee anderen? Orpa en Ruth. *(Als kinderen meer willen vertellen, dan kun je dit gedeelte ook vragenderwijs vertellen, maar waak voor de rust en aandacht.)*

### DRIE DODEN

Tien jaar geleden liep Naomi ook op deze weg. Toen liep ze de andere kant op. Toen was ze blij en voelde zij zich rijk. Toen liep ze naast haar man. Toen keek ze als een trotse moeder naar haar twee jongens. Hoe heette haar man ook al weer? Elimelech. Wat betekent zijn naam? Mijn God is koning. En de twee jongens? Machlon en Chiljon. Waar kwamen ze vandaan? Uit Bethlehem. Wat betekent de naam Beth-lehem? Broodhuis. Maar waarom gingen ze weg uit Bethlehem? Omdat er honger was in het land. Kijk, dat is apart: Er is honger in het broodhuis en Elimelech (=mijn God is Koning) bedenkt zelf een oplossing. Hij gaat weg uit het beloofde land, naar Moab. En daarmee verlaat hij het erfdeel van de Heere. Jullie weten hoe het in Moab is gegaan. Elimelech is gestorven. Wat een verdriet. Machlon en Chiljon zijn getrouwd met Ruth en Orpa. Maar ook de twee zonen zijn gestorven. Wat is dat moeilijk voor Naomi in het vreemde land. Drie keer stond zij bij het graf. Maar ze heeft gehoord dat er weer brood is in Kanaän. Daarom gaat ze weer terug. Haar beide schoondochters gaan ook mee. En zo zijn ze bij de Jordaan gekomen, bij de grens van Kanaän. Daar wil Naomi afscheid nemen.

### ORPA

'Keer terug. Ga maar weer naar het huis van je moeder. Ik hoop dat jullie weer een goede man krijgen. Dag, lieve dochters.' Ze vallen elkaar om de hals en moeten alle drie huilen. Eerst zeggen ze allebei hetzelfde. 'O nee, we gaan met u mee.' 'Ach', zegt Naomi, 'waarom zouden jullie dat doen? Ik kan toch geen kinderen meer krijgen? Bij mij hebben jullie geen toekomst. En... het is voor mij veel erger dan voor jullie. Want de hand van de Heere heeft mij geslagen.' Weer vallen de vrouwen elkaar huilend om de hals. En dan neemt Orpa haar besluit. Ze begrijpt Naomi en geeft haar gelijk. Ze geeft haar nog een paar dikke zoenen en wenst haar het allerbeste. Dan draait ze zich om en loopt terug naar Moab.

### RUTH

En Ruth? 'Zou je ook niet terugkeren, net zoals je schoonzus, naar je volk en naar je goden? Ga toch terug!' *Jongens en meisjes, wees nu eens heel stil, niet alleen met je mond, maar ook in je hart om de mooie woorden van Ruth goed te horen.* Ze zegt: 'Ach moeder, maak het mij niet moeilijk. Ik laat u niet in de steek. Want waar u heengaat, daar zal ik heengaan, waar u overnacht, daar zal ik overnachten, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u zult sterven, daar wil ik ook sterven en daar zal ik begraven worden.' Dan zweert Ruth bij de Naam van de God van Israël dat alleen de dood scheiding zal maken tussen haar en Naomi.

Hebben jullie het goed gehoord? Naomi zei tegen haar schoondochters: 'Ik heb jullie niets meer te bieden.' En wat zoekt Ruth? Een gouden toekomst? Nee, ze zegt: 'Waar u begraven wordt, daar wil ik begraven worden.' Ze heeft liever de dood in Israël, dan het leven in Moab. Hoe kan dat toch? Wat is er met Ruth aan de hand? Ruth heeft het zelf gezegd: 'Uw volk is mijn volk en (vooral) uw God is mijn God!' Het gaat haar om de God van Israël. Weten jullie welke God dat is? Dat is dezelfde God, waarvan Naomi gezegd heeft: 'De hand des Heeren is tegen mij uitgegaan.' Ruth kiest dus voor de God die slaat. Begrijpen jullie dat? Hoe kan Ruth zo'n God liefhebben? Dat is het werk van de Heilige Geest. Ruth heeft in het leven van Naomi iets gezien wat haar jaloers maakt. Want in al haar verdriet was er toch eerbied, liefde en gehoorzaamheid in het hart van Naomi. En dan de verhalen die Naomi verteld heeft. De Heilige Geest heeft die in het hart van Ruth geheiligd. Daardoor ziet Ruth zoveel in die God, dat ze Hem niet meer kan missen, al zou ze moeten sterven.

### BETHLEHEM

Zo is Ruth met Naomi meegegaan, de grens over in het beloofde land. Zo zijn ze samen in Bethlehem gekomen. En de mensen van Bethlehem? Wat zijn ze geschrokken toen ze Naomi zagen. 'Is dit Naomi?' 'Noem mij niet Naomi (=lieflijke), maar noem mij Mara (= bitterheid). Want vol ben ik heengegaan, maar leeg ben ik teruggekomen. De Heere getuigt tegen mij. De Almachtige heeft mij kwaad gedaan.' Maar de Heere zal het ook goed maken. Na het zure geeft Hij het zoet.

Ruth is met haar schoonmoeder meegegaan. Jullie kennen de geschiedenis. In de Bijbel staat dat ze 'toevallig' op de akker van Boaz kwam om koren te rapen. Boaz was een bijzonder rijke man in Bethlehem. Maar Boaz was ook familie van Elimelech. Boaz was de lossen. Hij was dus ook degene, die met Ruth moest trouwen om de naam van de overleden man levend te houden. *Weet iemand nog het moeilijke woord? Leviraatshuwelijk.*

En zo is het gebeurd dat Boaz met deze Moabitische vrouw getrouwd is. En daarmee werd dit arme meisje in eens schatrijk. En toen is uit dit huwelijk een zoontje geboren: Obed. Hij is de vader van Isaï. En Isaï is de vader van David. En Wie was lange tijd later de Zoon van David? De Heere Jezus. Zo is uit de familie van Ruth dus de Heere Jezus geboren. Ruth ging met Naomi mee om daar te sterven. Waarom? Omdat ze de God van Naomi heeft lief gekregen. En wat heeft ze gekregen? God heeft haar gezegend en schatrijk gemaakt.

Je kunt het zo zeggen: Ruth ging mee om te sterven, maar God liet haar schatten erven. En Orpa, zij is heel dicht bij het beloofde land geweest. Maar toen is ze toch weer teruggegaan. Terug naar Moab om daar te leven. Maar dat was maar 'even' en toen is zij daar gestorven. Zij kon in de dood niets meenemen van alle fijne dingen in Moab. En Ruth? Zij vond het eeuwige leven. Vind je dat niet mooi?

### AFSLUITING

Ruth is een vrouw uit Moab. Weten jullie van wie de Moabieten afstammen? Van Lot (net zoals de Ammonieten). Toen Lot uit Sodom moest vluchten, is hij met zijn twee dochters in de bergen gaan wonen. We hebben ook verteld over de keuze van Lot. Hij zag de mooie vlakte van Sodom en ging daar wonen. Maar Abraham kreeg het beloofde land. Nu heb ik een moeilijke vraag. Van wie is Ruth een dochter, van Lot of van Abraham? Van Lot (in de natuurlijke weg). Van Abraham in haar hart. Want zij heeft net als Abraham alles verlaten om God te volgen. En wie God volgt, erft koninkrijken. Op wie lijkt jij, op Orpa of op Ruth? Ben jij ook een kind van Abraham?

### VERWERKING

Vragen over Ruth (om quiz of woordspel met te doen).

- 1 De achterkleinzoon van Ruth  
*David*
- 2 De kleinzoon van Ruth  
*Isaï*
- 3 De man van Naomi  
*Elimelech*
- 4 De man waar Ruth later mee is getrouwd  
*Boaz*
- 5 De schoonzus van Ruth  
*Orpa*
- 6 De stamvader van de Moabieten  
*Lot*
- 7 De stamvaders van de Israëlieten  
*Abraham, Izaäk, Jakob*
- 8 De twee zonen van Naomi  
*Machlon en Chilion*
- 9 De vrouw van Elimelech  
*Naomi*
- 10 De woonplaats van Boaz  
*Bethlehem*
- 11 De zoon van Ruth  
*Obed*
- 12 Het volk van Ruth  
*Moabieten*

