

De belijdenis van Petrus

Periodethema: Roeping en keuze
Mattheüs 16: 13-20

KERNTEKST

'En Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.' (Matth. 16: 16)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Dit is de belijdenis van Petrus. Zie verder het verhaal hieronder.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de vijfde van het thema: Roeping en keuze. Nu een voorbeeld vanuit het Nieuwe Testament. Deze les leent zich heel goed als Bijbellesles!

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten iets over Caesarea Filippi en iets over de paus.
- Ze begrijpen de vraag die de Heere Jezus stelt en wat de mensen zeggen.
- Ze proeven iets van de diepte in de belijdenis van Petrus.
- Ze zien dat Petrus tegelijk een kind van God is en toch kan spreken als een kind van de duivel.

INDELING

- Caesarea Filippi.
- De Zoon des mensen.
- Wat de mensen zeggen.
- Wat de discipelen belijden.
- De rots van Christus' gemeente.
- Ga weg, jij satan.

ZINGEN

Psalm 25: 4 en 42: 4

'Vaste rots van mijn behoud' (Gezang 174)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 25: 4 Palen zijn grenspalen. De goedheid van de HEERE kent geen grenzen. Laat dat eens op je inwerken. In vers 6 wordt Hij het allerhoogst en eeuwig goed genoemd. Deze oneindige goedheid wil heel dicht bij jou zijn! Hij wil jou als een vader met een peuter stap voor stap leren hoe je moet lopen. Welke kant je op moet. Maar dat vraagt wel een kinderlijke houding: een zacht gemoed. Dan moet je denken aan klei, dat zacht is in de handen van de pottenbakker. Dat vraagt een biddend en ootmoedig leven. Wie Hem ootmoedig te voet valt, zal ook Zijn wegen leren.

MATERIALEN

Kaart van Israël met Caesarea Filippi

BORDPLAN

Simon Petrus

INTRODUCTIE

DE PAUS

Wij hebben dominees. Maar in het eerste begin van de christelijke kerk waren dat bisschoppen. Elke kerk in elke stad had een bisschop (met een muts van Sinterklaas). Vooral de bisschoppen van de grote steden waren belangrijk. Bijvoorbeeld: de bisschop van Alexandrië (in Egypte), van Constantinopel (in Turkije) en van Rome (in Italië). En wat doen mensen altijd? Kijken wie de grootste, de sterkste, de belangrijkste is. Dat deden de discipelen ook. Maar de Heere Jezus zei: 'Jullie moeten worden als een kind.' Nou, van ongeveer 400 tot 1000 na Chr. zijn de bisschoppen met elkaar aan het wedijveren. Wie is de belangrijkste? Uiteindelijk werd de bisschop van Rome de belangrijkste. Hij noemde zichzelf pa-us (zeg: pa-oes). Dat betekent hetzelfde als papa, maar dan in het Latijn. De bisschop van Rome zei dus eigenlijk: Ik ben de vader van de kerk. En zo komt het dat in de Roomse kerk (= de kerk van Rome) de paus aan het hoofd staat.

BRUGZIN OF BEGINZIN

De paus noemt zich de (vertegenwoordiger van) Petrus. En dat heeft te maken met het verhaal wat ik jullie vandaag ga vertellen. Luister maar!

Vertelling

CAESAREA FILIPPI

Helemaal in het Noorden van Israël, vlakbij Dan, ligt een stad met een bijzondere naam: Caesarea Filippi. Je hoort twee woorden en in elk woord zit een andere naam verstopt. Caesarea = Cesar, keizer; Filippi = Filippus. Deze stad is gebouwd door Filippus ter ere van de keizer Augustus. Daar in het hoge Noorden zul je weinig Farizeeërs of andere Joden tegenkomen, want het is erg heidens. Er staan tempels voor de afgoden. Maar de omgeving is er wel heel mooi. Want Caesarea Filippi ligt aan de voet van de machtige berg, de Hermon (2180 m hoog) met zijn witte toppen en hier ontspringen de bronnen van de Jordaan. In deze omgeving speelt het verhaal wat ik nu wil vertellen. Nou ja, verhaal, het is meer een gesprek, maar wel heel bijzonder. Want het gesprek wat daar plaatsvindt, zullen de discipelen nooit meer vergeten. De discipelen waren alleen met hun Heiland. En dat gebeurde niet zo vaak. Meestal werden ze omringd door de menigte. En terwijl de twaalf discipelen zo samen met Jezus wandelen, stelt Hij hen ineens een vraag. Luister maar.

DE ZOON DES MENSEN

'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' De Heere Jezus zegt niet gewoon 'Ik', maar Hij noemt Zichzelf de Zoon des mensen.

'Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon van de mensen, ben?' Zoon des mensen? Ik kijk eerst naar jullie. Van wie zijn jullie een zoon of dochter? Van je vader en moeder. Dat zijn mensen, toch? Dus als je het goed bekijkt, dan zijn wij allemaal zonen of dochters van mensen. Dat geldt voor alle mensen. Waarom noemt de Heere Jezus Zich dan zo? Nou, in deze naam zit een geheim. Aan de ene kant is het een nederige naam. De Heere Jezus is aan alle mensen gelijk geworden. Hij is één met ons. Maar aan de andere kant maakt de Heere Jezus met een klein woordje toch een groot verschil. Want Hij noemt Zich niet een, maar de Zoon des mensen. En als je dat zegt, dan denken de Joden gelijk aan de profetie van Daniël. In één van de visioenen heeft Daniël de heerlijkheid van God gezien in het laatste oordeel. En daar komt een mensenzoon, de Engel, dat is Christus, naar Daniël toe. In Daniël is de Mensenzoon dezelfde als de Engel van God, de Messias. Dus met de naam Zoon des mensen zegt de Heere Jezus eigenlijk dat Hij ook de Zoon van God is.

WAT DE MENSEN ZEGGEN

'Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen ben?' Op die vraag weten de discipelen wel te antwoorden. Want de mensen praten veel over de Heere Jezus. Ze zijn diep onder de indruk van de wonderen die Hij doet. Iedereen weet dat dit geen gewone rabbi is. Dit is een echte knecht van God. Eén van de discipelen zegt: 'Ze zeggen dat U Johannes de Doper bent.' Voor de mensen was Johannes de Doper heel bijzonder. Waarom? (1) Hij leefde in de woestijn van wat de natuur bood: sprinkhanen en wilde honing. (2) Hij preekte niet in Jeruzalem, maar bij de Jordaan. (3) Hij doopte de Joden. Maar (4) dan de woorden die hij sprak! Iedereen wist het: dit is een profeet uit de hemel. Maar koning Herodes (Herodes Antipas, een broer van Filippus) heeft Johannes onthoofd. Toen hij de verhalen over Jezus hoorde, sloeg de schrik hem om het hart. 'Is Johannes soms weer opgestaan uit de dood?' En dat gerucht ging ook onder de Joden. Maar de Heere Jezus is Johannes de Doper niet.

Een andere discipel zegt: 'Ze denken dat U Elia bent.' Elia, jullie weten wel, de profeet van de Karmel die niet gestorven is, maar met vurige paarden naar de hemel is gegaan. Jongens en meisjes, wij weten nu alles over de Heere Jezus. Maar dat wisten de mensen toen niet. De Heere Jezus was gewoon een man, een mens. En dat Hij Elia is, dat is niet slecht bedacht. Want de profeet Maleachi heeft voorspeld dat Elia terugkomen zou. 'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal' (Mal. 4: 5). Maar de Heere Jezus heeft het Zijn discipelen uitgelegd.

Met Elia wordt Johannes de Doper bedoeld. Dat had de engel Gabriël in de tempel ook al tegen Zacharias gezegd. Weer een andere discipel zegt: 'Ze denken dat U Jeremia bent.' Jeremia? Dat is die profeet die jaren lang het oordeel over Jeruzalem voorzegt heeft, maar die niemand wilde geloven. Dat is de profeet die huilend op de puinhopen van Jeruzalem zat. Jongens en meisje, deze profeet, die in zijn leven alleen maar bespot werd, hebben de Joden na zijn dood hoog geëerd. Want toen zagen ze dat alles wat hij voorzegt heeft, ook is uitgekomen. En in Psalm 71 staat een regeltje (in mijn eigen woorden gezegd): U hebt mij veel kwaad doen zien, maar U zult mij weer levend maken (Ps. 71: 20). De Joden denken daarbij direct aan Jeremia. God zal hem weer levend maken. Hij zal uit de dood opstaan. (Zoals je hierboven ziet, is dat -geestelijk - ook gebeurd, namelijk met zijn woorden.)

WAT DE DISCIPELEN BELIJDEN

De Heere Jezus hoort het aan. En als alle mogelijke antwoorden gegeven zijn, gaat de Heiland verder. En dan lijkt het net alsof de Heere Jezus Zich om draait en hen met Zijn vinger aanwijst. Want dan zegt Hij: 'Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Kijk, de mensen om de Heere Jezus horen en zien wel heel bijzondere dingen van de Heere Jezus, maar zij gaan steeds weer naar hun eigen huis. De discipelen zijn altijd bij hun Meester. En de Heere Jezus wil nu van hen heel persoonlijk horen hoe zij over Hem denken. Dan is het Simon Petrus, die zijn mond niet kan houden. Zijn hart brandt om het te zeggen. Want hij weet het heel zeker. Hoor wat hij zegt: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God.' Je kunt ook zeggen: 'U bent de Messias.' Want wat in het Grieks 'Christus' is, dat is in het Hebreeuws 'Messias'. En in het Nederlands betekent dat Gezalfde. Petrus zegt hier wat alle discipelen denken. O, ze hebben de tekenen en de wonderen gezien en weten: 'Dit is niet anders dan de Zoon van God.' De hemel is op aarde gekomen en de discipelen mogen het zien. Ze zijn blij. Kijk, alle mensen dachten wel groot over de Heere Jezus. Maar Wie Hij echt was, dat wisten ze niet. Dat geheim was voor hen verborgen. Maar de discipelen zijn kinderen van het licht. Zij mogen het echt zien. Jezus is de lang beloofde Messias Die gekomen is om Israël te verlossen. Daarom is dit de belijdenis van Petrus en van hen allemaal: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God.'

DE ROTS VAN CHRISTUS' GEMEENTE

Het lijkt net alsof de Heere Jezus ook blij is met deze woorden. Luister wat Hij antwoordt. 'Zalig ben je, Simon Bar-Jona; want dit weet je niet uit jezelf, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is, Die heeft het jou laten zien.

'Vinden jullie dit niet mooi? Jezus spreekt Petrus zalig, want hij heeft door de Heilige Geest mogen zien Wie Jezus echt is. 'Zalig ben je, Simon Bar-Jona!' Dat betekent: Simon, zoon van Jona. De Heere Jezus noemt Petrus bij zijn oude naam, bij zijn doopnaam. Maar dan gaat hij verder. Luister maar. 'En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.' Petrus betekent rots. De Heere Jezus maakt een zinspeling op zijn naam. Jij heet Petrus (dat is zijn nieuwe naam) en op deze petra zal Ik Mijn gemeente, Mijn kerk bouwen. Wat is het verschil tussen Petrus en petra? Het is mannelijk en vrouwelijk, net zoals bijvoorbeeld: boer, boerin, leeuw, leeuwin. (Petra een meisjesnaam.) Een rots in Israël noemen ze niet petrus, maar petra. Dus eigenlijk zegt de Heere Jezus: Jij bent Petrus en op deze rots (petra) zal Ik Mijn gemeente bouwen. Een rots is het symbool van vastheid, betrouwbaarheid. Wij zeggen: Als een rots in de branding. In Israël was veel zand, maar door de wind en het regenwater werden hele zandbergen weggeblazen en weggespoeld. Maar een rots blijft 'eeuwig' op dezelfde plaats staan, vast en onbewogen.

De paus zegt: de Heere Jezus bouwt Zijn gemeente op Petrus. Daarom ben ik de belangrijkste in de kerk. Maar zou de Heere Jezus Zijn gemeente echt op een mens bouwen? Natuurlijk niet. Maar wat dan wel? Nou, de belijdenis van Petrus, die is als een rots, waarop het fundament van de Kerk rust. Jezus is de Messias, de Zoon van God. En welke stormen er dan ook woeden, welke slagregens er dan ook vallen, die gemeente blijft onbewogen op dat fundament staan. Dat kunnen wij nu zien in landen waar de christenen vervolgd worden. De duivel doet er alles aan om het geloof uit te roeien. Maar helpt het? O nee, het lijkt net andersom. Des te meer vervolging er is, des te meer groeit de kerk. Tegen de verdrukking in. Zodat we wel eens zeggen: 'Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.'

GA WEG, JIJ SATAN

Dat de Heere Jezus niet Petrus zelf bedoelt, kun je wel zien als ze een stukje verder lopen. Want dan gaat de Heere Jezus iets over Zichzelf vertellen wat de discipelen niet fijn vinden. Hij zegt dat Hij straks veel moet gaan lijden en gedood zal worden, maar ook dat Hij daarna weer zal opstaan. Maar dat laatste horen de discipelen al niet meer. Petrus loopt achter de Meester. Hij voelt zich heel groot. De Heere Jezus heeft hem toch zalig gesproken? Daarom denkt hij nu dat hij wel wat mag zeggen. En dan, zo staat het in de Bijbel, gaat Petrus Jezus bestraffen. Weten jullie wat hij zegt, een beetje zachtjes? 'Heere, spaar Uzelf, dat zal beslist niet gebeuren.'

Petrus bedoelt het goed, maar hij weet niet wat hij zegt. Maar de Heere Jezus doorziet het. Het lijkt alsof Hij door een wesp is gestoken. Hij draait Zich om en zegt op luide toon: 'Ga weg achter mij, jij satan, want je bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar de dingen die van de mensen zijn.' En dan gaat de Heiland Zijn discipelen onderwijzen. 'Wie achter Mij aan wil komen, die moet niet aan zichzelf denken, die moet niet zijn best doen om zijn leven te sparen, maar die moet alles voor Mij over hebben, ook al kost dat je leven. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie het verliezen zal om Mijentwil, die zal het vinden.' En daarmee bedoelt de Heere Jezus dat het echte leven niet hier op de aarde is, met al het plezier en alle mooie dingen, maar in de hemel. Want deze aarde gaat voorbij met alles wat daarin is, maar wie de Heere Jezus liefheeft, die blijft in eeuwigheid.

AFSLUITING

Wat vinden jullie van dit verhaal? Laat in het gesprek terugkomen dat Petrus het ene moment een kind van God is en op het andere moment op een kind van de duivel lijkt. De les is dat wij nooit onszelf moeten vertrouwen. Maar ook dat de Heere Jezus toch Petrus niet wegstuurt. Hij heeft zoveel geduld. Hij wil al onze zonden vergeven.

Dat komt nog sterker openbaar als deze rotsman bezwijkt voor de vraag van een meisje in de zaal van Kajafas. Dan zweert deze zelfde Petrus: 'Ik ken de Mens niet.' Maar hoe onvoorstelbaar betrouwbaar blijft dan deze Zoon des Mensen. Hij verstoot Petrus niet, maar verlost hem met Zijn dood.

Na Zijn opstanding is Petrus de eerste discipel die Hij opzoekt en is Petrus de eerste die de vergeving van zijn zonden mag zien in de doorboorde handen van Zijn Heiland. Want juist voor zwakke, verloren mensen is Jezus de vaste Rots van hun behoud.

Je kunt ook terugkomen op de paus. Let dan ook op Matth. 23: 9 'En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.'

VERWERKING

Vragen over de discipelen (om quiz of woordspel mee te doen).

- 1 Andere naam voor Mattheüs
Levi
- 2 Broer van Johannes
Jakobus
- 3 Broer van Petrus
Andreas
- 4 De zoon van Jona
Petrus
- 5 Discipel met dezelfde naam als een Herodes
Filippus
- 6 Discipel die de Heere Jezus liefhad
Johannes
- 7 Hij heeft de Heere Jezus verraden
Judas
- 8 Hij was eerst tollenaar
Mattheüs
- 9 Hij kon eerst niet geloven dat Jezus was opgestaan
Thomas
- 10 Hij zat onder de vijgenboom, toen Filippus hem riep
Nathanaël