

Gamaliëls raad

Periodethema: Het evangelie de wereld door
Handelingen 5: 24-42

KERNTEKST

'Indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken.'
(Hand. 5: 39)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Als God Zelf achter het werk zit – het werk van de verkondiging van het evangelie – dan is dat niet te stoppen. Hij zal Zijn werk voleinden, afmaken. Niets en niemand kan dat tegenhouden.

BEGINSITUATIE

De verlossing uit de gevangenis is best een spannende geschiedenis. Deze kunnen de kinderen op enigerlei wijze wel gehoord hebben, bijvoorbeeld op een christelijke basisschool of thuis. Toch nemen we dit mee in de vertelling, om de verwarring bij de hoge raad te kunnen verklaren waarmee deze geschiedenis in dit Bijbelgedeelte begint. De geschiedenis van de raad van Gamaliël zal minder bekend zijn bij de kinderen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten dat God op wonderlijke wijze mensen kan verlossen uit benarde situaties.
- De kinderen begrijpen dat er een boosaardige weerstand is tegen God, tegen Zijn Zoon en tegen de verkondiging van de blijde boodschap: het verlossingswerk aan het kruis.
- De kinderen zijn overtuigd dat Gods werk niet te stoppen is. Het evangelie gaat de wereld door.
- De kinderen voelen mee dat ze blij kunnen zijn met smaad om Jezus' wil, ook al druist dat in tegen ons menselijk gevoel.

INDELING

Hogepriester en overpriesters van hun stuk.
Wonderlijke bevrijding.
Opnieuw voor de raad.
Gamaliëls raad.
Straf en toch blijdschap.
Het evangelie gaat door.

OPMERKING

Verdiep u van tevoren in de blijdschap van de apostelen terwijl ze smaadheid lijden vanwege de Naam van Jezus. Het gaat tegen onze natuur in. En toch...

ZINGEN

Psalm 97: 6

UITLEG VAN DE PSALM

Ieder die de HEERE liefheeft, ieder die Zijn Naam eert en doorgeeft, houd vaste hoop op Zijn genade en blijf verre van het kwade.
God is het Die in tegenspoed voor Zijn kinderen zorgt, door hen te beschermen en te ondersteunen. Door hen te redden uit handen van de satan die telkens maar op hen loert.

MATERIALEN

Een (afbeelding van een) gesel
Een Bijbel

BORDPLAN

Boze verwarring
Wonderlijke bevrijding
Opnieuw voor de raad
Gamaliëls raad
Straf en toch blij
Het evangelie gaat door

INTRODUCTIE

Huh? Hoe kan dat nou? Verbaasd kijken de hogepriester en de overpriesters elkaar aan. Ze zijn van hun stuk gebracht. Ze vragen zich af: Waar moet dit nu op uitlopen? Wat moet hier toch van worden? Waar leidt dit toe?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar waarom ze zo van hun stuk zijn gebracht.

Vertelling

HOGEPRIESTER EN OVERPRIESTERS VAN HUN STUK

Gisteren hadden zij hen nog laten oppakken. Wie zijn er dan opgepakt? De apostelen! Ze zijn maar blijven vertellen van die Jezus uit Nazareth en die lui krijgen steeds maar meer aanhang. Straks krijgen die apostelen nog meer volk achter zich dan wij; dan komt onze positie in gevaar. Dat moet afgelopen zijn! Straks krijgen wij bovendien als hogepriester en overpriesters, als leiders van het Joodse volk, nog last van de Romeinse overheerser. Dan worden wij erop aangekeken. En dan moeten wij wijken, plaats maken voor... waarschijnlijk voor een Romeinse hoogwaardigheidsbekleder. Maar dat mag niet gebeuren. Dat moeten we zien te voorkomen. Laat ze daarom maar opsluiten; zo hadden ze met een boos hart vol nijdigheid beslist. Maar nu ze 's morgens opnieuw bijeen zijn gekomen als hoge raad en willen beslissen wat er uiteindelijk met die apostelen moet gebeuren, komt er opeens een bode binnen met een bijzondere boodschap. 'Ze zijn er niet meer! Ze zitten niet meer in de gevangenis! Terwijl de gevangenisdeuren nog helemaal op slot zijn en de wachters bij de deuren staan te posten!' Daaropvolgend komt een andere boodschapper met het bericht dat de apostelen in de tempel zijn en dat ze de mensen daar aan het onderwijzen zijn. Huh? Hoe kan dat nu?

WONDERLIJKE BEVRIJDING

Die vraag kun je wel begrijpen. De avond ervoor hadden ze de apostelen in de gevangenis gestopt en hen voor alle zekerheid goed opgesloten achter slot en grendel met wachters erbij voor alle zekerheid. Het was gewoon onmogelijk om uit die gevangenis te ontsnappen. Maar wat onmogelijk voor mensen is, is mogelijk bij God. Luister maar. Want wat de leden van de hoge raad niet weten, is dat 's nachts in de gevangenis een engel bij de apostelen is gekomen, die hen uit de gevangenis heeft gehaald. Deze engel heeft ook de opdracht gegeven dat de apostelen naar de tempel moeten gaan om het volk te vertellen van het nieuwe leven. Het leven met Christus.

's Morgens vroeg zijn de apostelen gehoorzaam naar de tempel gegaan om daar de mensen te onderwijzen, te vertellen van het Koninkrijk van God, van het nieuwe leven met Hem. En het volk... dat luistert naar de apostelen. Ze zijn onder de indruk van de woorden, maar ook over de wonderlijke werken van de apostelen die ze al eerder mochten verrichten. Daar zorgt de Heilige Geest voor.

De bode van de hoge raad is in de gevangenis tot de conclusie gekomen dat er toch wel iets heel vreemds aan de hand is: de kerker is helemaal dicht, de wachters staan erbij, maar de apostelen zijn er niet meer! Snel gaat hij naar de hoge raad.

OPNIEUW VOOR DE RAAD

Wat nu? Meteen hardhandig oppakken? Nou nee, want de groep mensen die naar de apostelen luistert wordt groter en groter. En het volk wil graag luisteren naar die boodschap van de apostelen. De hoofdman, die de apostelen op moet pakken, gaat nu anders te werk. Hij gaat wel, samen met een aantal knechten, naar de apostelen toe. Maar in plaats van ze te arresteren en met geweld de mannen mee te nemen, vraagt hij nu netjes of ze met hem mee willen gaan.

Waarom doet die hoofdman zo voorzichtig? Wel, hij is bang dat het naar de apostelen luisterende volk tegen hem in opstand zal komen en zó furieus zal reageren dat ze stenen zullen pakken en hem en zijn knechten zullen doden door ze te stenigen. En de apostelen? Ze gaan vrijwillig met hem mee. Ze zijn bereid om verantwoording af te leggen van hetgeen ze prediken. Zo verschijnen ze opnieuw voor de hoge raad.

'We hebben u toch streng verboden om over deze Naam te vertellen?' zegt de hogepriester, 'en kijk nu eens wat u met deze praatjes veroorzaakt in Jeruzalem. Je wilt het bloed van deze Mens over ons brengen.' O, wat is deze man toch gemeen. Alsof het de schuld van de apostelen is. De mensen hebben zelf, onder aanvoering van de priesters en Schriftgeleerden geroepen bij de veroordeling van de Heere Jezus door Pilatus: 'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.' En nu wordt het in de schoenen van de apostelen geschoven. Terwijl de apostelen niet wraakzuchtig zijn geweest of hebben gevraagd om straf door God aan de mensen die de Heere Jezus aan het kruis hebben laten nagelen. Trouwens, de hogepriester zegt 'deze Naam', hij zegt niet 'deze Jezus'. Hij vindt zichzelf kennelijk te goed om de Naam van Jezus uit te spreken. Joden hebben er vaker moeite mee om namen van heidenen of andere in hun ogen niet-deugende mensen uit te spreken. En dan nog wat... die wonderlijke bevrijding uit de gevangenis dan? Daar wordt niets meer over gevraagd. Daar kunnen de leden van de hoge raad helemaal niets mee.

De Sadduceeën geloven niet in een God Die in deze wereld ingrijpt en Zijn kinderen helpt. Ze zwijgen er maar over. En de apostelen? Zijn ze bang? Zijn de apostelen nu bevreesd voor hun leven? Geenszins! Petrus geeft vrijmoedig antwoord en zegt: 'Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen.' Zo, hogepriester, steek die maar op zak. Want daar is niets tegenin te brengen. Maar Petrus gaat verder: 'De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt. Jezus, Die u hebt omgebracht door Hem aan het kruishout te laten nagelen, is door God opgewekt en Hij heeft Hem aan Zijn rechterhand gezet. Dat is een ereplaats. God heeft Hem verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen en vertellen het aan de mensen. De Heilige Geest doet dat ook. Die wordt gegeven aan degenen die God gehoorzaam zijn.'

GAMALIËLS RAAD

De mannen van de hoge raad worden zierend van woede. Ze zouden die apostelen het liefst per direct willen laten doden. Maar dan staat er een lid van de hoge raad op. Het is Gamaliël, een Farizeeër. Hij is een gerenommeerde (belangrijke/invloederijke) leraar met veel kennis van de wetten, die bij het volk in hoog aanzien staat en alom zeer gerespecteerd wordt. Hij geeft een seintje dat de apostelen even naar buiten moeten, zodat hij met de hoge raad kan overleggen. 'Mannen van Israël, kijk goed uit, wees voorzichtig met deze mensen', zo begint Gamaliël. 'Want', zo gaat hij verder, 'een poos geleden kwam een zekere Thaddeüs en die beweerde dat hij heel wat was. Er waren zo'n vierhonderd aanhangers, maar toen Thaddeüs is omgebracht bleef er van die aanhang niets meer over.' 'En nog wat', vervolgt Gamaliël, 'tijdens de volkstelling was er een zekere Judas de Galileeër. Ook hij wist veel aanhangers achter zich te krijgen. Maar toen hij is gestorven, viel de aanhang ook weg. En nu geef ik u de raad om u niet te bemoeien met deze mensen. Laat ze gaan. Immers, als het mensenwerk is, zal het vergaan. Dan komt er op den duur een einde aan. Maar als het werk van God is, dan kunt u dat echt niet tegenhouden. Sterker nog, dan bent u bezig met tegen God te strijden.'

STRAF EN TOCH BLIJDSCHAP

En de hoge raad? Ze moeten hem wel gelijk geven. Maar toch niet zonder meer... De apostelen moeten komen en ze krijgen geselslagen. Zeer pijnlijk. Dat hebben ze verdiend, vinden de leden van de hoge raad, want ze hadden naar hen moeten luisteren en ze hadden niet mogen vertellen van die Jezus. Ze mogen niet meer spreken in de Naam van Jezus. Als de apostelen naar buiten lopen, kermen en klagen ze zeker en zijn ze zeker boos en verdrietig over die pijnlijke straf met de gesel?

Niks daarvan! Nee, ze zijn blij! Blij, omdat ze smaadheid hebben moeten verdragen. Pijn en vernedering. *Snap jij dat?* Weet je waarom ze blij zijn met die pijn en vernedering? Omdat ze dat moeten lijden om de Naam van Jezus. God heeft hun het voorrecht gegeven om ter wille van Jezus zo slecht behandeld te worden. Ook de Heere Jezus heeft smaad en pijn geleden. Ze lijken nu op Hem.

HET EVANGELIE GAAT DOOR

Stoppen de apostelen nu met het doorgeven van de blijde boodschap? Geenszins! Ze houden niet op. Elke dag leren ze de mensen in de tempel en in de huizen en verkondigen Jezus Christus. Ja, ook al zijn er tegenslagen, ook al worden ze letterlijk geslagen, de apostelen hebben maar één ding op het oog. Beter gezegd: ze hebben maar één lemand op het oog: de Heere Jezus.

AFSLUITING

En? Is de verkondiging van het evangelie al gestopt?

[Na deze bovenstaande vraag kunt u meteen door met de gespreksvragen in de verwerking.]

VERWERKING

Gesprek

Waarom merk je dat de verkondiging van het evangelie is gestopt, of juist niet is gestopt?

Wie zorgt ervoor dat het evangelie de wereld door gaat?

Hoe gebeurt dat tegenwoordig? En wat merk jij daarvan?

Wat is jouw rol, jouw taak bij de evangelieverkondiging?

Hoe zou jij reageren als je werd vernederd, omdat je over de Heere Jezus spreekt?

Creatief

U kunt eventueel met de kinderen de geschiedenis verwerken met het vervaardigen van een stripverhaal. Dat kan individueel. Dat kan ook als groepsopdracht, waarin elk kind een eigen scene uit de geschiedenis uitbeeldt: de gevangenneming en wonderlijke verlossing t/m de verkondiging van Gods Woord en de verbreiding via evangelisatie anno nu.

Zingen

Psalm 27: 3; 99: 2; 138: 4

'Als g' in nood gezeten' (ZB 4)

'De kerk van alle tijden' (ZB 30)

