

# Simon de tovenaar

Periodethema: Het evangelie de wereld door  
Handelingen 8: 9-25

## KERNTEKST

‘En verkondigden het evangelie in vele vlekken.’  
(Hand. 8: 25b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De apostelen reisden – in dit geval van Samaria naar Jeruzalem – door het half-heidense Samaria en in elk stadje en dorpje vertelden ze de blijde boodschap, het evangelie, aan de mensen. Zo wordt het Woord van God verbreid.

## BEGINSITUATIE

Wellicht is de geschiedenis over de dood van Stefanus, en hoe Saulus van Tarsen als jonge leerling van de rabbi's daarbij stond, bekend bij de kinderen. De vervolging van christenen is begonnen en wordt steeds heviger. De geschiedenis die nu verteld wordt, staat in de lijn van christenvervolging en evangelieverbreiding. We besteden dan ook aandacht aan het voorafgaande stuk in vers 1 t/m 8 uit Handelingen 8.

Het is raadzaam om goed na te denken in hoeverre u door wilt spreken over Simon de tovenaar en zijn magische krachten. Hij handelde onder invloed van de satan. In onze tijd zien we dat ook steeds meer. Hekserij, occulte spelletjes, heidens bijgeloof e.d. De kinderen in de bovenbouw mogen zich daar wel bewust van worden. En – indien u zich daarop voorbereid – kan er met deze groep over worden doorgepraat. Dat kan ook in de verwerking.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien hoe de Heere het evangelie laat verspreiden dwars door de verdrukking.

- De kinderen zien de kracht van het evangelie en de daaruit voortvloeiende blijdschap.
- De kinderen horen hoe ruim Gods verlossingsplan is, dat het Zijn werk is en dat Hij daarvoor mensen gebruikt.
- De kinderen weten dat ze niet op zichzelf gericht moeten zijn, maar dat ze hun hart op God moeten richten.
- De kinderen weten dat Gods gaven niet te koop of te verdienen zijn, maar dat ze te verkrijgen zijn uit genade. Genade om Jezus' wil.

## INDELING

- Vervolging en verstrooiing.
- Filippus vlucht naar Samaria.
- Simon de tovenaar in Samaria.
- De kracht van het evangelie.
- Petrus en Johannes in Samaria.
- Gave van de Heilige Geest.
- Satan loert, verzoek van Simon.
- Het evangelie de wereld door.

## OPMERKING

Het te vertellen gedeelte uit de Bijbel is Handelingen 8: 9-25, maar lees om het in de juiste context te zien ook vers 1-8 door. Bereid u voor op vragen van kinderen c.q. het gesprek met kinderen aangaande occulte zaken.

## ZINGEN

Psalm 72: 10

## UITLEG VAN DE PSALM

De Heere heeft al zoveel goeds gedaan aan Zijn volk Israël, maar ook aan de heidenen. Het heidendom is dus gezegend met het goed doen door God.

En het mooiste van alles is dat de Heere Jezus ook Zijn verzoeningswerk voor de heidenen heeft verricht. De Heere Jezus is de Koning die de troon van David beklom en voor eeuwig regeert. Die Koning mogen we – ook als heidenen – prijzen. Wat zijn we toch gelukkig! God, Die eeuwig leeft en almachtig is, wordt in Israël (maar ook daarbuiten dus) geprezen, geëerd. Want Hij alleen doet wonderen.

#### MATERIALEN

Een kaart van Israël waarop Samaria duidelijk staat afgebeeld, maar ook Judea en de stad Jeruzalem.

#### INTRODUCTIE

Bloed wordt zaad. Wat? Bloed wordt zaad? Dat kan niet! Nee, dat klopt, maar ik moet het ook anders zeggen. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk.

#### BRUGZIN OF BEGINZIN

En dat zal ik eerst toelichten.

## Vertelling

#### VERVOLGING EN VERSTROOIING

Kijk, daar worden weer mannen en vrouwen uit hun huis gesleurd. Kinderen huilen. Wat een toestand! Ruw worden ze meegevoerd naar de gevangenis. Want daar horen ze. Hoezo? Waarom is dat dan? Nou, dan hadden ze maar niet van die Jezus moeten vertellen. Je weet wel, die oproerkraaiër uit Nazareth. Dan hadden ze maar wel moeten luisteren naar de priesters en de Schriftgeleerden, de Farizeeën in het bijzonder; die weten namelijk precies hoe het zit. Saulus uit Tarsen laat ze allemaal oppakken. Goed zo. Eigen schuld. Hadden ze maar moeten luisteren. *Jullie snappen, hier is niet een volgeling van de Heere Jezus aan het woord.*

Een paar straten verderop in Jeruzalem, buiten het zicht van de anderen, gaan mensen uit hun huis weg. Ze vluchten. Stel je voor dat die Saulus van Tarsen straks bij hen binnenstormt en hen in de gevangenis gooit. Nee, dan kunnen ze beter wegwezen. De mensen die vluchten zijn wél volgelingen van de Heere Jezus. Ze hebben de woorden van de apostelen gehoord en die woorden geloofd. Ze hebben Jezus uit Nazareth ook eerst veracht, maar na de preek van Petrus op het pinksterfeest zijn ze tot bekering gekomen. Ze hebben gevraagd: 'Wat moeten wij doen, mannenbroeders?' Toen hebben zij zich bekeerd en ze zijn gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Hun zonden zijn vergeven door het verzoeningswerk van de Heere Jezus. De Heilige Geest heeft dit geloof in hun hart gegeven.

#### BORDPLAN

'Bloed wordt zaad.'

Vervolging

Verstrooiing

Verkondiging van het evangelie door apostelen (Filippus, Petrus en Johannes).

Tegenstand (door satan): Simon de tovenaer.

Het evangelie de wereld door.

Ze hebben nog vele vertellingen van andere apostelen gehoord. Ze zijn veel bijeengekomen om te bidden. Ze hebben veel van hun bezittingen verkocht en de opbrengst aan de apostelen gegeven om het uit te laten delen aan de armen. Maar nu, nu moeten ze weg. Anders kost het hun bloed, hun leven. Ze worden vervolgd. Ze vluchten. Ze gaan alle kanten op. Ze raken verstrooid, verspreid over het hele land van Judea en Samaria. En als ze in een andere plaats komen, vertellen ze wat er met hen is gebeurd. Maar vooral: ze vertellen die bijzondere boodschap van het evangelie. Ze vertellen van de vergeving van zonden door het verzoeningswerk van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Van Zijn opstanding. Van Zijn opvaren naar de hemel. Dat moet de Messias wel zijn. De Christus. Mensen die het horen geloven ook! Daar zorgt God Zelf voor. Zo groeit Gods kerk hier op aarde. Hoe? 'Het bloed der martelaren is het zaad der kerk.' Ik denk dat je dit nu beter begrijpt.

#### FILIPPUS VLUCHT NAAR SAMARIA

Een voorbeeld van dat 'bloed wordt zaad' zien we bij Filippus. Kijk maar, daar gaat hij, diaken Filippus. Stilletjes verlaat hij Jeruzalem. Wie had dat kunnen denken? De gemeente in Jeruzalem groeide en groeide. De apostelen Petrus en Johannes en de anderen konden het bijna niet aan. Zó druk hadden ze het. Toen zijn er zeven mannen gekozen om te helpen in de gemeente. O, wat was Filippus blij geweest toen hij gekozen werd. Hij wilde graag dienaar zijn in de gemeente van zijn Heere Jezus Christus. Weet je, ook Stefanus was gekozen. Maar daarna kwam die vreselijke ruzie tussen de Joodse mannen van de synagoge en Stefanus. Vreselijk wat er daarna gebeurde. Stefanus werd gevangengenomen en tenslotte gestenigd door de Joodse raad. Een jonge man moest op hun jassen passen; die jonge man was Saulus van Tarsen. Diezelfde jongeman, Saulus van Tarsen bleek een christenhater te zijn. Zodra hij de kans kreeg, ging hij op jacht naar mannen en vrouwen die zich bekeerd hadden tot de Heere Jezus. Hij sleurde ze uit hun huizen en gooide ze in de gevangenis.

Petrus en Johannes en de andere apostelen durfde hij nog niet gevangen te nemen. Maar hij ging wel de straten door en de huizen in om maar zoveel mogelijk christenen op te sporen. Het is gedaan met de rust in Jeruzalem, het is er niet veilig meer. Zie je hem gaan, Filippus? Uiteindelijk komt hij in Samaria aan. Daar zal Saulus van Tarsen hem vast niet zoeken. Waarom niet? De Samaritanen zijn immers vijanden van de Joden. Beter gezegd: van die half-heidense Samaritanen moesten de Joden niks hebben. Ze deden wel godsdienstig, maar dan meer heidens. Tussen die mensen zou Filippus wel veilig zijn. Verstoopt Filippus zich? Is hij bang? Nee, Filippus gaat doen wat hij niet laten kan. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Hij gaat vertellen van zijn Heere Jezus! Maar dat is niet alles, Filippus spreekt woorden, maar verricht ook daden. Hij ontfermt zich over zieken en kreupelen, armen en verlamden. Hij gaat zelfs naar mensen toe die bevriend zijn met de duivel. Filippus beveelt dat die lelijke geest uit hen weg moet gaan. En dat gebeurt! Is Filippus zó machtig? Nee! Het is omdat Filippus een knecht van de almachtige God is. De Heere zegent het werk van Filippus. Heel veel mensen in Samaria gaan geloven in de Heere Jezus. Ze doen wat Filippus hen zegt. Ze zien dat ellendige mensen gelukkig worden, dat kreupelen en lammen weer lopen. Er is grote blijdschap in de stad.

### **SIMON DE TOVENAAR IN SAMARIA**

Grote blijdschap en totale verwondering is er in de stad Samaria. Want wat er rondom Filippus gebeurt, kan zelfs Simon de tovenaars niet doen. Simon de tovenaars, wie is dat? Simon is de machtigste man van de stad. Iedereen kent hem. Hij heeft ook veel vrienden. Mensen die net als Simon eigenlijk knecht waren van de satan. Wat Simon deed, kon niemand anders. Telkens weer wist hij de mensen te verbazen met zijn toverkunsten. Altijd weer gebeurden er zulke vreemde dingen als Simon bezig was. Velen verwonderden zich en wilden graag vriend van hem zijn, anderen waren juist bang van hem. En Simon? Die vond het prachtig dat ze hem zo goed vonden. 'Ik ben een groot en machtig man', zei hij altijd. En de mensen zeiden: 'Hij is de grote kracht van God.' Ze dachten echt dat hij al die toverij kon doen, omdat hij kracht van God kreeg. Maar dan ga je je toch wat afvragen. Dat is toch vreemd? Waarom waren er dan zoveel mensen bang in die stad? Waarom waren er zoveel mensen die een boze geest in zich hadden? Is dat dan de kracht van God? Nee! Dat is niet de kracht van God. Dat is de kracht van de satan die alles in de war wil schoppen en kapot wil maken. En dat doet hij zo gemeen, het lijkt alsof er iets bijzonders, of iets groots gebeurt, maar het brengt je naar de dood.

*Jongens en meisjes, let altijd goed op of de Heere ermee geëerd wordt als er wat bijzonders gebeurt! En nog een ding: houd je niet bezig met duistere zaken van satan. Het maakt je diep ongelukkig.*

### **DE KRACHT VAN HET EVANGELIE**

Simon de tovenaars deed al een poos zijn duivelse werk. Maar toen kwam Filippus. En Filippus preekte het Woord van God. Hij vertelde over Jezus Die verlost van angst, zonden en pijn. Door de kracht van Christus stuurde hij die boze geesten weg. En wat denk je? Wat waren die de mensen blij en verrast! Verlost van de boze macht. Heel veel mensen gingen in de Heere Jezus geloven. Ze werden gedoopt, mannen, vrouwen, kinderen en zelfs Simon de tovenaars. Zo wilde hij ook bij Filippus horen. Als je bij deze mensen hoort, dan tel je pas mee! Zo bedacht Simon dichtbij de macht te blijven. Hij wilde zelf machtig en belangrijk zijn. Door de kracht van het evangelie komt er in dat heidense Samaria een hele gemeente van de Heere Jezus Christus. Wie had dat gedacht? De Joodse mensen dachten dat de Messias alleen voor hen gekomen was. Maar God heeft anders beschikt. Het evangelie begon in Jeruzalem, toen in Judea, nu in Samaria. En later in Azië, dan in Europa tot aan de einden van de aarde! Gods werk is eindeloos groot, zodat er straks in de hemel een schare zal zijn die niemand tellen kan van Joden, Samaritanen, Nederlanders, Chinezen, Afrikanen en ga zo maar door! De kring van het evangelie wordt steeds groter, totdat Zijn Woord over de hele aarde verspreid zal zijn. En zij allen zullen de Heere prijzen! *Jij ook?!*

### **PETRUS EN JOHANNES IN SAMARIA**

In Jeruzalem hebben ze het mooie nieuws gehoord. Ook de apostelen vernemen het. 'In de stad Samaria hebben heel veel mensen het Woord van God aangenomen!' Is dat geen goed nieuws? Wie had dat kunnen denken? Ja, ook zij horen erbij! Dat heeft God beschikt. Petrus en Johannes worden naar Samaria gestuurd om polshoogte te gaan nemen. Als ze daar aankomen, vinden ze een grote groep mensen die gedoopt zijn en geloven in de Heere Jezus. Gods Koninkrijk wordt uitgebreid. Dan gaan Petrus en Johannes in gebed. Ze danken de Heere, maar tegelijk bidden ze heel bijzonder om de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest? Ja, de Heilige Geest was hier al aan het werk. Anders konden er niet zoveel mensen gaan geloven. Maar de Heilige Geest kan en wil nog veel meer geven. En daar bidden Petrus en Johannes om.

### **DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST**

God verhoort dat gebed. En kijk eens wat er gebeurt. Verschillende mensen komen naar Petrus en Johannes toe en knielen voor hen neer.

En dan gebeurt het wonder. Als Petrus en Johannes de handen op hun hoofd leggen, ontvangen zij de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt nu ook in Samaria uitgestort over vele mensen. De mensen worden vol van de Heilige Geest. Heel veel mensen beginnen te vertellen van de Heere Jezus en anderen kunnen in de Naam van de Heere Jezus zieken beter maken. Er gebeuren heel veel wonderlijke dingen, net zoals in de eerste christengemeente, net zoals Filippus deed toen hij in Samaria kwam.

### SATAN LOERT, VERZOEK VAN SIMON

Mooi hè, als de gemeente van de Heere, het Koninkrijk van God, groeit. Satan denkt daar anders over. En misschien kennen jullie deze uitdrukking wel: Waar de Heere Zijn kerk bouwt, bouwt satan een kapelletje. Satan loert, ook hier in Samaria. Dat gebeurt via... Simon. Simon, de voormalige toevenaar. Hij ziet wat er gebeurt bij de apostelen. Zij leggen de handen op de hoofden van mensen. En dan gebeurt het! Niet te geloven wat deze mannen kunnen! Dan heb je pas écht macht. Dan heb je pas écht aanzien. Alle mensen volgen je dan! Dat wil hij ook! Simon is jaloers. Hij stapt op de apostelen af en zegt: 'Geef mij ook die kracht om dat te kunnen. Ik zal er goed voor betalen.' Simon toch! Kun je betalen voor iets wat God geeft? Bij God kun je niets kopen. God geeft alles uit genade. Geloof alleen! Maar geloven doet Simon alleen om er zelf beter van te worden. Niet tot eer van God, maar voor zijn eigen eer. Hij wil het liefst zelf één van de belangrijkste personen zijn. En daarom wil hij dat kunstje ook leren. Maar de apostelen verrichten geen kunstje. Het is Gods werk.

Petrus doorziet het verzoek van Simon. Ook dát is een gave van de Heilige Geest: het verschil zien tussen goed en kwaad. Petrus wordt boos op Simon. 'Laat uw geld met u naar het verderf gaan. U denkt dat Gods gaven voor geld te koop zijn.' Simon begrijpt er helemaal niets en wil het ook niet echt begrijpen. Simons hart is niet oprecht voor God. Zijn hart is alleen maar vol van zichzelf. 'Simon, bekeer je van deze slechtheid en bid tot God of Hij je deze zonde wil vergeven. Het is noodzakelijk dat je bidt tot God anders loopt het slecht met je af.' Dan smeekt Simon: 'Och apostelen, bidden jullie alstublieft voor mij tot de Heere zodat mij niet iets verschrikkelijks overkomt.' Simon is bang, bang voor zijn eigen hachje. Maar snappen dat God een levende God van vergeving is, nee, dat doet Simon niet. Bij deze God hoef je niets te verdienen, niets te kopen; alleen maar te ontvangen uit genade. En dat gelooft Simon niet. Het liefst zou hij geld gegeven hebben aan de apostelen, zodat zijn zonden vergeven zouden zijn. Dan had hij zelf betaald voor zijn zonden. Maar Simon moet leren dat niet hij, maar de Heere Jezus alleen kan betalen voor de zonden.

*Satan loert in Samaria, maar ook nu nog. Hij probeert nog steeds mensen bij de Heere weg te halen en weg te houden. Hij is uit op je verderf. Heel anders is de Heere, Hij heeft jouw redding op het oog. Hij wil je zelfs voor eeuwig gelukkig maken om voor eeuwig met Hem te leven.*

### HET EVANGELIE DE WERELD DOOR

Hoe kan Simon dat leren? Hoe kun jij dat leren? Door te luisteren naar de stem van God. Door te luisteren naar Petrus, Johannes en Filippus. Zij vertellen immers Wie de Heere Jezus is. Er staat niets meer geschreven over Simon, ook niet of hij geboden heeft of geluisterd heeft. Wel staat er geschreven dat de apostelen door zijn gegaan met vertellen. Met blijdschap gaan Petrus en Johannes terug naar Jeruzalem. Er is nog veel werk te doen. In Jeruzalem, maar ook onderweg. Want één ding hebben ze geleerd. Het Woord van God, de verlossing van de Heere Jezus is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Samaritanen. In ieder dorpje waar ze komen vertellen ze de blijde boodschap. Zo gaat het Woord van de Heere God door, totdat elk land, totdat ieder volk zal weten Wie de Jezus is!

### AFSLUITING

Het evangelie gaat door over de gehele wereld. Ook hier. Ook vandaag. Wonderlijk hè? Wonderlijk mooi! En... geloof jij ook? En help jij het evangelie verder over de wereld te verbreiden?

### VERWERKING

Zingen

Psalm 72: 10; 87: 1 t/m 5 (in vers 3 worden heidenen bij name genoemd)

'Roept uit aan alle stranden' (ZB 151)

'Ere zij aan God de Vader' (ZB 37)

Gesprek

- Wanneer was er ook iets wonderlijks gebeurd in Samaria? Nog niet zo heel lang geleden toen de Heere Jezus Zelf langs kwam. Weet je nog van de vrouw die Jezus tegenkwam bij de waterput? Na lang praten met de Heere Jezus liet ze tenslotte zelfs haar waterkruik staan om zo snel mogelijk naar de stad te gaan om de mensen te vertellen: 'Ik heb de Christus gevonden.' Zo gaan in Samaria heel veel mensen in de Heere Jezus geloven.
- Praat door over de verbreiding van het evangelie. Op welke manier zie je dat het Gods werk is dat het evangelie verbreid wordt? Op welke manier kunnen wij het evangelie verbreiden? Moet je altijd de zending in gaan om het evangelie door te geven?
- Praat door over de vraag hoe het kan dat Simon wel gedoopt werd, maar niet geloofde. Misschien kunt u uitleggen dat er 'verschillende soorten geloof' zijn. Geloven in de verhalen, een tijdje geloven en daarna niet meer, een wondergeloof (zoals Simon) en een echt geloof.

Misschien kunnen de kinderen er voorbeelden van noemen. Zet die op het bord.

- Simon de tovenaer deed allerlei wonderlijke dingen. Zijn daar vandaag de dag ook nog voorbeelden van? (glaasje draaien, tarotkaarten, horoscopen, waarzeggerij enz.) Dat lijkt allemaal onschuldig. Maar is dat ook echt onschuldig? Waarom niet? Dat noemen we ook wel 'occulte dingen', dingen van de macht der duisternis. Van wie komt die macht? (Van satan.) Het kan zijn, dat je er heel nieuwsgierig naar bent. Herken je dat? Waarschuwing: blijf er ver van af!

De Bijbel waarschuwt ook, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Zie de volgende teksten:

Oude Testament

- Lev. 19: 26-31
- Lev. 20: 6 • 27
- Deut. 18: 9-14
- 1 Sam. 28 + 1 Kron. 10: 13, 14
- 2 Kon.17: 17-18
- 2 Kon. 21: 6-7
- Jes. 8: 19
- Ezech. 13: 6-7 Nieuwe Testament
- Matth. 12: 43-45
- Mark. 1: 21-28
- Mark. 3: 15
- Mark. 6: 13
- Mark. 16: 17
- Luk. 4: 33-37
- Luk. 9: 1
- Joh. 8: 44
- Hand. 19: 18-19
- 1 Kor. 10: 21
- Openbaring 21: 8

