

Profetie: de wegvoering van Zedekia

Periodethema: Een ongehoorzaam volk
Ezechiël 12: 1-20

KERNTEKST

'Ik heb u den huize Israëls tot een wonderteken gegeven.' (Ezech. 12: 6b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Ezechiël preekt niet alleen met woorden, maar met wonderlijke daden. God maakt onweerlegbaar duidelijk dat Hij regeert en dat Zijn Woord zal bestaan.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de derde van het nieuwe thema: een ongehoorzaam volk. Nu zijn we in Babel bij de profeet Ezechiël. Hij brengt daar dezelfde boodschap als die Jeremia in Jeruzalem brengt. Deze profetie van Ezechiël speelt in dezelfde tijd als de profetie van Jeremia, die vorige week verteld is.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen begrijpen dat de profeet Ezechiël in Babel een tijdgenoot is van Jeremia.
- Ze zien daarin het wonder van Gods trouw.

- Ze kunnen iets vertellen over het roepingsvisioen van Ezechiël.
- Ze zien het wonderteken van Ezech. 12 voor hun ogen gebeuren.
- Ze zijn nieuwsgierig naar de vertelling van de volgende week.

INDELING

- Visioen.
- Wonderteken.
- Betekenis.

ZINGEN

Psalm 1: 1; 79: 4, en 7; 81: 13 en 15

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 1: 1 Welzalig is hij die naar God luistert en niet mee doet met de spotters.

MATERIALEN

Kaart van het Midden-Oosten met Israël en Babel.

BORDPLAN



INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, kennen jullie God? God is zo goed, zo oneindig goed. Maar tegelijkertijd is Hij oneindig streng tegen de zonden. Ja, en toch brandt Hij van oneindige liefde voor zondaren. Begrijp je dat? (Ik niet.) Weten jullie hoe lief de Heere zondaren heeft, zondaren die de vloek verdienen? Hij heeft ALLES gegeven wat Hij had: Zijn enige, geliefde Zoon. Aan het kruis heeft de Heere Jezus de straf gekregen die wij verdienen. En jij, heb jij deze Heere Jezus lief? We hebben al een paar keer verteld over Jeremia en het ongehoorzame volk. Jeremia heeft 42 jaar gepreekt en de Israëlieten hebben niet geluisterd. Maar God heeft wel gesproken. Want toen Jeremia ongeveer dertig jaar gepreekt had, is Nebukadnezar gekomen en heeft drieduizend man gevangen meegenomen naar Babel (598 v Chr.). Een jaar later is hij weer gekomen en heeft toen tienduizend man meegevoerd uit Jeruzalem. Gods doet wat Hij zegt. Weet je nog van de waakboomtak? Schrikken de Joden van deze waarschuwing? Gaan ze nu wel luisteren naar de Heere? Nee. Niet de Joden die in Jeruzalem blijven en zelfs niet de Joden die naar Babel zijn afgevoerd. Ze luisteren liever naar de valse profeten. Die preken wat de Joden graag willen horen: binnen enkele jaren zal God Jeruzalem bevrijden van alle vijanden. Maar God is oneindig goed. Weet je wat Hij doet? Hij geeft de weggevoerde Joden in Babel twee zeer bijzondere profeten. De één is wel bekend. (Wie heeft in Babel veel dromen van God gehad? Wie heeft de dromen van Nebukadnezar uitgelegd? Wie is er in Babel in de leeuwenkuil gegooid?) Daniel. Hij is met zijn drie vrienden meegevoerd tijdens de tweede wegvoering. Maar tussen de gevangenen van de eerste wegvoering liep ook een man, waarvan jullie de naam wel kennen. Het is Ezechiël. En hieraan kun je zien dat God Zijn volk wel straft, maar niet heeft verlaten. Zijn trouw is zo groot.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het over de profeet Ezechiël. Luister maar!

Vertelling

VISOEN

Vijf jaar na de wegvoering gebeurt er, meer dan duizend kilometer van Jeruzalem, een groot wonder. Ezechiël was daar samen met andere Joden bij de rivier Chebar. Sommige denken dat dat vlakbij Ur ligt, de plaats waar Abraham vandaan komt. Ezechiël moet wel heel verdrietig geweest zijn. Hij is de zoon van een priester en zou zelf ook priester zijn geworden. Maar nu is hij zo oneindig ver bij de tempel vandaan. Maar dan ineens, daar bij de rivier Chebar, krijgt hij een visioen.

Dat betekent dat hij helemaal in beslag genomen wordt door een droom overdag. Hij ziet iets, wat niemand kan zien.

De hemel gaat open en hij ziet een soort engelen, met vier vleugels. Maar hun hoofden zijn heel apart. Ze hebben vier gezichten. Van voren een mensengezicht, naar links, rechts en van achteren het gezicht van een leeuw, een os en een arend. Die engelen zijn vol vuur. Ze vliegen door de lucht, zo snel als de bliksem, precies waar de Heere hen stuurt. Maar ze draaien zich nooit om, of ze nu naar voren, naar links, naar rechts of naar achteren gaan. Terwijl die engelen zo door de lucht vliegen, beweegt er op de aarde iets met hen mee. Want precies onder die engelen draait een reusachtig wiel. Maar ook dat wiel is heel apart. Het zijn eigenlijk vier wielen in één die dwars op elkaar staan en een soort bal vormen. En dan ziet Ezechiël een fascinerend schouwspel. Steeds als de engelen de ene kant op vliegen, rolt dat wiel over de aarde met hen mee. En als de engelen stil houden, blijft het wiel stil, precies daaronder. Maar Ezechiël ziet nog meer. Want boven die engelen ziet hij iemand op Zijn troon in alle heerlijkheid en pracht. Het is God, vol majesteit, vol vuur. En rondom Zijn hoofd ziet Ezechiël een grote regenboog.

Vinden jullie dit niet indrukwekkend? Weten jullie wat dit betekent? Dat God regeert. Het zijn eigenlijk de strijdswagens van de God van Israël. De machtige legers van Nebukadnezar doen alleen maar precies wat God wil. Maar weten jullie wat nog meer bijzonder is? Dat Ezechiël dit gezicht te zien krijgt ver bij de tempel vandaan. Weten jullie wat dat betekent? God is niet gebonden aan de tempel. Maar Hij is een God van de hele aarde. (En dat was toen voor de Joden een heel bijzondere ontdekking!) Met dit visioen heeft God Ezechiël geroepen tot profeet. Ezechiël krijgt van God een grappige naam: mensenkind. Ik denk dat God dat doet om hem klein te houden. Na al die bijzondere visioenen is Ezechiël toch maar gewoon een kind van de mensen. Dus: terwijl Jeremia in Jeruzalem preekt en dáár de mensen waarschuwt, brengt Ezechiël Gods boodschap in het verre Babel. Terwijl Jeremia de kruiken kapot slaat in het dal van Hinnom, doet Ezechiël in Babel iets anders. Luister maar.

WONDERTEKEN

'Hé Ezechiël, wat ben jij aan het doen?' Lachend staan de Joden naar Ezechiël te kijken. Hij zet zijn koffertje naast de zijkant van zijn huis. Het lijkt net alsof hij gaat verhuizen. Maar het is zo raar. Heel de middag staat dat koffertje klaar en verder gebeurt er niets. Het wordt bijna donker. Ineens horen de Joden in Babel harde klappen in het huis van Ezechiël. Het lijkt net alsof hij aan het slopen is.

En midden in de nacht komt hij daardoor naar buiten. Met zijn soldaten vlucht hij. Hij ontsnapt in de richting van Jericho. Wat? Is Zedekia gevlucht door een gat in de muur van zijn paleis? (Kijk de kinderen aan en wacht tot iemand de profetie van Ezechiël noemt.) Wat had Ezechiël voorspeld van de vlucht van Zedekia? Zou dat lukken? Nee, God zal hem vangen, zoals een jager een hert vangt in een onzichtbaar net wat hij tussen de struiken spant. Kijk, daar gaat de koning er met zijn soldaten vandoor. Zo snel ze kunnen vluchten ze naar de vlakke velden van de Jordaan. Maar wat denk je? De soldaten van Nebukadnezar krijgen het in de gaten. Ze zetten de achtervolging in. En nog voor dat Zedekia de Jordaan bereikt, hebben ze hem al ingehaald. Dan gebeurt er iets vreemds. In plaats dat zijn soldaten gaan vechten, vluchten ze alle kanten op. En daardoor is het niet moeilijk voor de soldaten van Nebukadnezar om Zedekia te vangen. Samen met zijn knechten, zijn vrouwen en zijn zonen. Ze nemen hen mee naar Nebukadnezar. Die is in Ribla in Syrië. Dat is een tocht van driehonderd kilometer naar het noorden, nog boven Damascus.

RECHTSAAK

Nebukadnezar is woedend. 'Jij hebt mij trouw beloofd. Weet je nog wel? En nu denk je zeker een loopje met mij te kunnen nemen. Weet jij wel wie ik, Nebukadnezar, ben? Ik zal je leren.' En dan, het is vreselijk om te zeggen. Dan worden één voor één alle zonen van Zedekia en zijn knechten afgeslacht op een steen. Zedekia kijkt er naar en ziet dit vreselijke schouwspel aan. En als hij dat allemaal gezien heeft, komen de soldaten bij Zedekia en ze steken zijn beide ogen uit zijn hoofd. Het vreselijkste wat een vader kan zien, is het beeld wat altijd in zijn hoofd zal blijven hangen. Het is het laatste wat hij ziet. Nu is zijn wereld zwart. En zo loopt Zedekia op dezelfde weg waar elf jaar eerder Jojachin gelopen heeft. Maar Zedekia is blind, totdat hij eindelijk in Babel sterft. Had hij maar geluisterd naar de woorden van Jeremia! Ondertussen rekent Nebukadnezar genadeloos af met het steeds weer opstandige Jeruzalem. De tempel wordt beroofd van al het goud, zilver en koper (=brons). Daarna wordt dat prachtige gebouw, de woning van God, verbrand! Ook worden alle muren van Jeruzalem afgebroken.

Vreselijk. En daar, op de puinhopen van de rokende stad, zit een eenzame man te huilen. Kennen jullie hem? Het is Jeremia. De dingen waarvoor hij zo gewaarschuwd had, zijn gekomen. O, wat een verdriet.

GENADE

Jongens en meisjes, maar in Babel gebeurt een wonder. Als Jojachin 55 jaar is, heeft hij daar zevenendertig jaar in de gevangenis gezeten. En wat denk je? Op een dag, de Bijbel noemt precies de datum: zeg maar 27 december, is de deur van zijn gevangenis opengegaan. Jojachin mag eruit. Want er is een nieuwe koning gekomen, Evil-Merodach, de opvolger van Nebukadnezar. En Evil-Merodach behandelt Jojachin als zijn vriend. Hij spreekt vriendelijk met hem. Hij geeft hem nieuwe kleren en Jojachin krijgt een ereplaats aan de koninklijke tafel. Elke dag kreeg hij precies wat hij nodig heeft. Elke dag krijgt hij zijn dagelijks brood. Alle dagen van zijn leven. Vinden jullie dat geen wonder? Het is een teken van Gods onverbreekbare trouw.

AFSLUITING

Wat is het verschil tussen Jojachin en Zedekia? Zedekia heeft zich tot het laatste toe verzet, maar Jojachin heeft zich overgegeven. En dat is precies wat God wil. Dat was ook wat Jeremia steeds heeft gezegd. 'Geef je over en dan zal de HEERE het goed maken.' Maar jezelf overgeven is niet gemakkelijk. Dat gaat ten koste van je eer. Dan moet je buigen. Dan lijk je op een 'mietje'. Maar je kan beter een 'mietje' zijn in de ogen van de mensen, dan stoer blijven en een vijand van God. Trouwens, uit de profetie van Jeremia weten wij dat ook Zedekia zich in Babel voor God vernederd heeft en genade gevonden heeft bij God. Jongens en meisjes, God is zo goed!

VERWERKING

Nabespreking over God, Zijn strengheid in Zijn oordelen en Zijn onvoorstelbare genade. Je kunt hier ook het 'loon' van de vaders bij betrekken. Achter de ongehoorzaamheid van Zedekia zit ook de verborgen regering van God, die de zonde van Manasse niet ongestraft wil laten (2 Kon. 24: 3-4). Maar ook zijn genade over Jojachin en over Zedekia, die resp. een kleinzoon en een zoon is van de godvrezende Josia.

