

Izak trouwt met Rebekka

Periodethema: Abram en Izak
Genesis 23 en 24

KERNTEKST

'En ik neigde mijn hoofd en aanbad den HEERE; en ik loofde den HEERE, den God van mijn heer Abraham, Die mij op den rechten weg geleid had, om de dochter des broeders van mijn heer voor zijn zoon te nemen.' (Gen. 24: 48)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Eliëzer vertelt aan de familie van Rebekka dat de Heere zijn reis bestuurd heeft. Hij dankt God om Zijn leiding en vertelt dat hij weet dat Rebekka de vrouw van Izak moet worden.

BEGINSITUATIE

Vorige week is er verteld over het offer dat Abraham moest brengen. Stel duidelijke vragen:

- Welke opdracht kreeg Abraham van de Heere?
- Wat doet Abraham 's morgens vroeg?
- Hoe lang duurt de reis?
- Wat zegt Abraham tegen zijn knechten en wat zegt hij tegen Izak?
- Welke vraag stelt Izak aan zijn vader en wat is het antwoord van Abram?
- Wat blijkt uit dat antwoord?
- Wat bouwt Abraham boven op de berg?
- Wat roept de Heere tot Abraham en welke opdracht krijgt hij dan?
- Wat zit er verward in de struiken en wat moet Abraham daarmee doen?
- Waar ziet dit offer op? Aan Wie moet je nu denken?
- Welke belofte krijgt Abraham tenslotte?

DOELSTELLINGEN

- De kinderen duidelijk laten merken dat de Heere alle dingen in je leven bestuurt.
- Hen laten zien dat je alle dingen in het gebed aan Hem mag vragen.

INDELING

- Het sterven en de begrafenis van Sara.
- Het verdriet van Abraham en Izak.
- De opdracht aan Eliëzer.
- De reis van Eliëzer.
- Het bidden van Eliëzer en de verhoring van zijn gebed.
- Het geschenk aan Rebekka.
- De uitnodiging van Laban.
- Het verhaal van Eliëzer.
- De toestemming van Bethuël en Laban.
- De vraag aan Rebekka.
- De terugreis van Eliëzer en Rebekka.
- Het bidden van Izak
- De ontmoeting tussen Izak en Rebekka
- Het huwelijk van Izak en Rebekka

OPMERKINGEN

Enkele tips:

In het eerste stukje gaat het over sterven en begraven. Ook daar kunnen kinderen uit uw klas mee geconfronteerd zijn. Ga er op een voorzichtige manier mee om: we mogen het niet verzwijgen, maar denk wel na over de emoties die bij de kinderen naar boven kunnen komen, zeker als een van de ouders overleden is.

Besef bij de voorbereiding van uw verhaal dat niet alle kinderen ervaren wat een goed huwelijk is. Het kan zijn dat een kind (of zelfs meerdere kinderen) uit uw klas uit een gebroken gezin komt. Zij kunnen zich dan ook afvragen: heeft de Heere het huwelijk van mijn vader en moeder dan niet geleid? Waarom is dit kapot gegaan?

Bij de voorbereiding kunt u de site <http://abcvanhetgeloof.nl> gebruiken. Zowel voor de kinderen als voor de jongeren wordt het begrip 'gebed' en 'geloof' goed uitgelegd en besproken:

www.abcvoorkinderen.nl/wij-doen/gebed
 www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof
 en abcvanhetgeloof.nl/gebed
 abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/geloof-jongeren

ZINGEN

Psalm 2: 7; 25: 2; 75: 1; 81: 1; 99: 1 en 8; 100: 1-4
 Voor de kinderen uit groep 5 en 6: psalm 17: 3
 'Mijn knecht, ga er op uit' (AWN, deel 3, nr. 1)
 'Eliëzer, trouwe knecht' (OMK, deel 3, nr. 7)
 'God zij met u elke dag en nacht' (OMK, deel 3, nr. 93)
 'Wat de toekomst brengen moge' (UAM, nr. 176, Hervormde bundel, Gezang 300)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 2: 7 De mensen die alles van de Heere verwachten zijn welgelukzalig (heel erg gelukkig). Zij luisteren naar wat de Heere hen leert.

Zij erkennen de God als hun Koning en stellen alleen op Hem hun vertrouwen.

MATERIALEN

Bijbelland in beeld II: de plaat over de waterput. Eliëzer ontmoet Rebekka bij de waterput.
 Bijbelland in beeld II: de plaat over de tent. Abram en Izak wonen in tenten.
 Voor de kinderen uit groep 5 en 6 is het goed om een kaart te gebruiken van het Midden-Oosten, om de afstand te laten zien die Eliëzer aflegt vanaf Kanaän naar Mesopotamië.

BORDPLAN

Abraham
 Eliëzer
 Rebekka
 Laban
 Izak

INTRODUCTIE

In een gesprekje kunt u ingaan op de tijd vóór het huwelijk. Misschien hebben de kinderen wel een broer of zus die verkering heeft. Ze hebben elkaar leren kennen en komen nu steeds bij elkaar. Probeer het verschil met de tijd van de Bijbel duidelijk aan te geven: meestal kiest de zoon of de dochter niet zelf een vrouw of een man, maar gebeurt dit door de vader van de jongen. In sommige oosterse landen gebeurt dit nog steeds: dan moeten ze met elkaar trouwen, omdat de ouders het willen, zonder dat er liefde tot elkaar hoeft te zijn. De kinderen zullen misschien veel over een bruiloft willen vertellen, maar dat is niet het belangrijkste van dit verhaal.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Wat is Abraham verdrietig. Zie je hem zitten? Hij zit bij het bed van Sara, zijn vrouw. Sara is gestorven. Ze is 127 jaar geworden.

Vertelling

Abraham is zijn vrouw verloren en Izak zijn moeder. Daarom zijn ze verdrietig. *Misschien heb je het zelf meegemaakt dat iemand in je familie gestorven is. Dan ben je heel verdrietig en dat mag ook. Daarvoor hoef je je niet te schamen.*

HET STERVEN EN DE BEGRAFENIS VAN SARA

Voor Sara was het niet erg om te sterven: Sara was een kind van de Heere. Daarom mag ze nu eeuwig bij de Heere in de hemel zijn. *Wat ben je dan gelukkig! Je kunt nooit meer zonde doen. Je mag voor altijd de Heere loven en prijzen. Word je niet jaloers?*

En nog iets... We weten dat oude mensen moeten sterven. Maar ook jonge mensen kunnen sterven, ook kinderen. Het liefst wil je niet aan sterven denken, maar toch is het goed om er over na te denken. Ken jij de Heere, net als Sara? Is het goed met jou als je moet sterven? Nu kun je nog een nieuw leven van de Heere krijgen. Bid daarom, elke dag!

Abraham kan niet blijven zitten bij het sterfbed van zijn vrouw. In het oosten moeten de mensen door de warmte nog dezelfde of de volgende dag begraven worden. Abraham woont in Kanaän. Maar geen enkel stukje grond in dat land is van hem. Waar moet hij Sara begraven? Hij gaat naar één van de mannen van het land, Efron. Van hem koopt Abraham een spelonk: een grot, een holte in een berg. Abraham moet veel geld voor deze spelonk betalen: wel 4½ kilo zilver, een heel bedrag. De Heere heeft aan Abraham heel Kanaän beloofd, maar het eerste stukje eigen grond moet hij kopen. Abraham en Izak begraven Sara in deze spelonk. Daar blijft haar lichaam liggen tot de dag dat de Heere Jezus terugkomt. *In ons land worden mensen niet in een spelonk begraven. Misschien heb je wel eens een begrafenis meegemaakt. Dan heb je dat gezien. Bij ons worden de mensen in een graf begraven.* Na de begrafenis is het stil in de tenten. Zo gaan drie jaren voorbij. Izak heeft verdriet, omdat zijn moeder gestorven is. Abraham ziet dat. Zelf is hij ook oud, al bijna 140 jaar. Daarom wil hij graag dat Izak trouwt voor hij sterft. Maar wie moet de vrouw van Izak worden? In het oosten is het heel normaal dat de vader een vrouw zoekt voor zijn zoon. Daarom gaat Abraham op zoek naar een vrouw voor Izak. In Kanaän kan hij geen goede vrouw vinden. Er wonen genoeg meisjes in het land. Maar ze dienen de Heere niet. Ze dienen de afgoden.

Daarom wil Abraham geen vrouw uit Kanaän. Maar waar kan hij dan een vrouw voor Izak vinden? Abraham denkt aan zijn familie. Misschien is er daar een vrouw voor zijn zoon te vinden. Zelf kan hij niet naar Haran toe. De reis is te lang en hij is te oud. Bovendien heeft de Heere hem in Kanaän gebracht. Hij mag niet teruggaan. Izak naar dat land sturen, wil hij niet. Stel je voor dat Izak daar wil blijven wonen. Dat kan en dat mag niet! Izak moet in Kanaän wonen.

DE OPDRACHT VAN ELIËZER

Daarom heeft Abraham een ander plan. Hij roept zijn belangrijkste knecht. Hij zegt: 'Eliëzer, ik wil dat jij een vrouw voor Izak gaat zoeken. Maar het mag geen vrouw zijn uit dit land. Je moet naar het land gaan waar ik gewoond heb. Daar moet je een vrouw voor Izak halen.' Abraham weet het wel: ook in Haran in Mesopotamië worden de afgoden gediend, maar minder dan in Kanaän. In zijn geboorteland weten de mensen nog iets van de enige God. Hij zegt tegen zijn knecht: 'Eliëzer, ik wil dat je zweert dat je alleen een vrouw uit dat land mee zult brengen voor mijn zoon.' Wat is zweren? Abraham wil dat Eliëzer zijn hand op de heup van hem legt. Hij moet beloven dat God hem zal straffen, als hij niet doet wat hij aan Abraham belooft. Hij legt zo een eed af. *Dat gebeurt bij ons ook. Als iemand lid wordt van de Tweede Kamer of de gemeenteraad legt hij een eed af. Hij zegt dan: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.' Ook bij een rechtbank moet je soms een eed afleggen. Dan zeg je: 'Ik spreek de waarheid en als dat niet zo is, mag de Heere mij straffen.'* Misschien heb je wel eens ruzie met iemand gehad die jou niet geloofde. *Dan zeg je soms: 'Ik zweer het je.'* Maar dan mag je het niet zeggen. Op dat moment spot je met de dingen van de Heere. Je mag alleen zweren als het echt nodig is. Eliëzer denkt na. Wat een moeilijke opdracht geeft zijn meester hem. Hij zegt: 'Maar als die vrouw niet met mij mee wil naar Kanaän? Moet ik dan Izak naar haar toebrengen in Mesopotamië?' 'Nee', antwoordt Abraham heel kort. 'Dat mag je nooit doen. De Heere, de God van de hemel en de aarde, heeft mij uit dat land gehaald. Hij heeft mij hier gebracht. Hij heeft beloofd dat dit land voor mij en voor mijn nageslacht zal zijn. Izak moet hier blijven. Dezelfde God, Die mij Zijn belofte gegeven heeft, zal met jou meegaan. Hij zal Zijn engel met jou meesturen. Zo zal je een vrouw voor Izak vinden.' Abraham begrijpt dat het een hele moeilijke opdracht is. Daarom zegt hij: 'Als die vrouw echt niet met jou mee wil, dan ben jij onschuldig. Maar breng alsjeblieft mijn zoon Izak niet naar Mesopotamië.' Dan belooft Eliëzer het. Hij legt zijn hand op de heup van Abraham. Hij zal doen wat hij beloofd heeft. Daarna gaat hij voorbereidingen treffen voor de reis. Hij neemt tien kamelen van Abraham. Die worden volgeladen met eten en drinken.

Maar Eliëzer neemt ook sieraden en goud mee, dure dingen om als cadeaus weg te geven. De lange tocht begint. De reis duurt waarschijnlijk wel een paar weken. Eliëzer neemt bewust kamelen om op te reizen. Kamelen zijn grote dieren. Ze zijn wel drie meter lang en twee meter hoog. Op hun rug zitten twee bulten. Daarin zit als het ware reservevoedsel. Als een kameel net gegeten heeft, kan die bult ongeveer vijftien kilo zwaar zijn. Als een kameel lange tijd niet gegeten en gedronken heeft, kan die bult slinken tot twee kilo. In de zomer kan een kameel minstens vijf dagen zonder water. Daarom wordt er in de tijd van Abraham zoveel gebruik gemaakt van een kameel. Zeker als je door warme gebieden moet reizen.

HET BIDDEN VAN ELIËZER EN DE VERHORING VAN ZIJN GEBED

Na de tocht komt Eliëzer bij Haran. Hij gaat buiten de stad bij een waterput zitten. Dat is in die tijd een soort ontmoetingsplaats voor de mensen. Het is tegen de avond, dus er zullen straks vrouwen komen om water te putten. Maar hoe moet het nu verder? Kan hij zomaar een meisje aanspreken en vragen of zij met Izak wil trouwen? Hij kent hier niemand. Op dat moment blijkt dat Eliëzer ook de God van zijn meester kent. Eliëzer wil alles niet zelf regelen. Zijn naam betekent: God is mijn hulp. Eliëzer vraagt de Heere om hulp en bidt. 'Heere, God van mijn meester Abraham, laat mij toch een vrouw voor Izak ontmoeten. Wees mij genadig en help mij. Straks komen de meisjes om water uit de put te scheppen. Ik zal aan zo'n jonge vrouw vragen: 'Geef mij uw kruik, dat ik wat water kan drinken.' laat het dan zo zijn, dat een meisje tegen mij zal zeggen: 'drink maar. Ik zal ook uw kamelen drinken geven.' Laat dat het teken zijn dat dit meisje de vrouw van Izak moet worden. Ik zal dan weten dat U mij geholpen hebt.' Eliëzer vraagt om een teken. Dat doet hij niet omdat hij twijfelt aan God. Hij vraagt om een teken omdat hij erop vertrouwt dat de Heere hem op die manier de weg zal wijzen. Zelf weet Eliëzer niet welke vrouw hij voor Izak moet nemen. *Weet je dat dit vandaag nog steeds geldt? Dat je altijd de Heere om hulp mag vragen? Dat kan voor allerlei dingen in je leven zijn. Misschien is er iemand ziek in je familie. Je wilt zo graag dat die persoon beter wordt. Vraag het aan de Heere. Misschien is er verdriet, omdat er veel ruzie is: bij jullie thuis of in de familie. Vertel het aan de Heere. Misschien vind je het moeilijk op school: je wordt gepest of je kunt niet goed leren. Vraag aan de Heere of Hij je wil helpen. Misschien moet je een moeilijke beslissing nemen. Vraag aan de Heere om wijsheid. Heb je last van je zonden en de verkeerde dingen die je doet? Vraag aan de Heere om vergeving. Als je goed nadenkt, kun je zelf ook nog wel dingen noemen.*

Een meisje met een kruik op haar schouder komt de poort van de stad uit. Ze loopt naar de waterput en schept haar kruik vol water. Eliëzer loopt naar haar toe en vraagt: 'mag ik wat water uit je kruik drinken?' Ze haalt haar kruik van haar schouder en zegt: 'drink maar, mijn heer.' Wat zal Eliëzer met spanning gewacht hebben op wat er gebeurt. Als hij klaar is met drinken, zegt ze tot zijn grote verwondering: 'ik zal ook voor uw kamelen water uit de put halen. Net zo lang tot uw beesten genoeg gedronken hebben.' Wat is Eliëzer blij als hij dat hoort. Dit is precies wat hij aan de Heere gevraagd heeft. Zou de Heere alles zo voorspoedig maken? Hij staat stil, verwonderd en dankbaar te kijken. Ze giet vlug water uit haar kruik in de drinkbak bij de put. Ze schept opnieuw water in de kruik en giet weer water in de bak. Net zo lang tot de kamelen drinken genoeg hebben. Al die tijd zwijgt Eliëzer. Hij denkt aan de wonderlijke leiding van de Heere. Dit meisje zal de vrouw van Izak worden. God heeft zijn gebed verhoord. Eliëzer vindt het een groot wonder.

HET GESCHENK AAN REBEKKA

Als ze klaar is, maakt Eliëzer een mand open. Hij haalt er een gouden voorhoofdsiersel en twee gouden armbanden uit en geeft ze aan de jonge vrouw. 'Wie is je vader en kan ik soms vannacht bij jullie slapen?' Het meisjes antwoordt: 'Ik ben Rebekka, een dochter van Bethuël, de zoon van Milka en Nahor. We hebben stro en voer genoeg. Er is ook wel plaats om te slapen.' Dan gaat ze weg. Naar haar moeder, om alles te vertellen. Eliëzer knielt op de grond en buigt zijn hoofd. De naam Nahor kent hij wel: Nahor is de broer van zijn meester Abraham. Eliëzer dankt de Heere: hij kan niets anders. Hij zegt: 'Heere, God van mijn heer Abraham, ik loof U. U bent goedertieren en trouw. U hebt mijn weg heel bijzonder gemaakt. U hebt mij naar de familie van mijn meester gebracht.'

Eliëzer is hier een voorbeeld voor ons. Hij bidt niet alleen. Hij dankt de Heere voor alles wat hij gekregen heeft. Als je eerlijk bent... bidden doe je misschien wel als het moeilijk is, maar danken? Vergeet je dat niet al te vaak? Als je ziek geweest bent en je weer beter bent, dank je dan de Heere? Als je gespaard bent bij een ongeluk, dank je dan de Heere?

HET VERHAAL VAN ELIËZER

Daar komt weer iemand aan. Een man loopt naar Eliëzer toe en zegt: 'Komt u maar met mij mee. De Heere heeft u gezegend. Bij ons is genoeg plaats om te slapen. Ook voor uw kamelen is plaats genoeg.' Het is Laban, de broer van Rebekka. Ze heeft thuis haar mooie sieraden laten zien. Ze heeft verteld over de man die ze bij de put ontmoet heeft. Laban houdt erg van mooie dingen en ook van geld. Hij wil de man, die zijn zus zulke mooie ca-

deaus gegeven heeft, ook zien. Bovendien is Eliëzer een knecht van de broer van zijn opa. In het oosten zijn ze altijd gastvrij. Na de vriendelijke uitnodiging gaat Eliëzer mee. De pakken en manden worden van de kamelen gehaald. De kamelen krijgen voer en stro. Eliëzer krijgt water om zijn voeten te wassen. Die zijn vuil geworden van de tocht door de woestijn. Ook de knechten die bij hem zijn, kunnen zich wassen. Het eten wordt op tafel gezet. Maar eerst vraagt Eliëzer of hij iets mag zeggen. 'Ik wil eerst alles vertellen.' Normaal wordt er eerst gegeten voordat een gast zijn verhaal mag vertellen. Maar Laban vindt het goed: 'vertel maar wat je zeggen wil.' Dan begint Eliëzer zijn verhaal: 'Ik ben een knecht van Abraham. De Heere heeft mijn meester rijk gezegend. Hij heeft veel schapen, koeien, kamelen en ezels. Hij heeft veel zilver en goud, terwijl er ook veel knechten en dienstmeisjes in dienst zijn. Sara, de huisvrouw van mijn meester, heeft een zoon gekregen toen ze al oud was, Izak. Alles wat Abraham heeft, is voor zijn zoon. Mijn meester heeft me hier naar toegestuurd om een vrouw voor Izak te zoeken.' De mensen luisteren naar zijn verhaal. Ze zijn blij dat het goed gaat met Abraham, maar ze zijn verdrietig dat Sara gestorven is. Eliëzer vertelt verder: 'Ik heb beloofd aan mijn meester dat ik geen vrouw uit het land Kanaän zal zoeken. Daarom heb ik deze reis gemaakt. Toen ik wegging zei mijn heer: 'een engel van de Heere zal met je meegaan. Hij zal je weg voorspoedig maken, zodat je een vrouw kunt zoeken bij mijn familie.' Eliëzer denkt na over alles wat er deze dag gebeurd is. Bewogen vertelt hij: 'ik bad bij de waterfontein om een teken van de Heere, de God van Abraham. Ik vroeg aan de Heere of de vrouw aan wie ik om drinken zou vragen, niet alleen mij drinken zou geven, maar ook mijn kamelen, de vrouw voor Izak zou zijn. Toen ik nog aan het bidden was, kwam Rebekka uit de stad. Zij deed precies zoals ik aan de Heere gevraagd had. Ik loofde en dankte daarop de Heere, Die mijn weg zo voorspoedig gemaakt had. Vinden jullie het goed dat ik Rebekka meeneem naar Abraham en Izak? Of geven jullie daar geen toestemming voor? Even blijft het stil. Ze zijn diep onder de indruk van het verhaal van Eliëzer. Dan zeggen Laban en Bethuël: 'het is duidelijk dat de Heere aan het werk is. Wij kunnen hier geen kwaad van zeggen. Neem Rebekka mee. Zij zal de vrouw van Izak worden, zoals de Heere het wil. Hij heeft duidelijk laten zien, dat het Zijn plan is, dat Rebekka naar Kanaän gaat.' *Het kan zijn dat jij je afvraagt of het echt waar is dat God alle dingen bestuurt en leidt. Soms gebeuren er zoveel verdrietige dingen dat je denkt: weet God wel van al het verdriet? Toch is het echt waar: de Heere zorgt voor alle dingen. Hij weet wat voor jou nodig is, ook als het moeilijk is. Heb je gehoord dat niet aan Rebekka gevraagd wordt of ze mee wil?*

Dat komt omdat in die tijd de meisjes niet zelf mogen beslissen met wie ze gaan trouwen. Daarom beslissen haar broer Laban en haar vader Bethuël voor haar. Wat doet Eliëzer? Hij staat op en knielt op de grond voor de Heere. Hij is zo dankbaar en verwonderd over alles, dat er maar één ding overblijft: de Heere danken voor al Zijn goedheid en voor al Zijn weldaden. Daarna staat hij op. Uit de manden en de zakken haalt hij nog meer geschenken: zilveren en gouden sieraden en mooie kleren voor Rebekka. Ook Laban en de moeder van Rebekka krijgen allerlei mooie dingen. Eindelijk kunnen ze met het eten beginnen. Niet alleen Eliëzer, maar ook de knechten die bij hem zijn. Wat zullen ze veel met elkaar gesproken hebben.

DE TERUGREIS VAN ELIËZER EN REBEKKA

De volgende morgen wil Eliëzer terug naar Kanaän. Hij zegt: 'ik wil naar mijn meester om hem alles te vertellen.' Daar zijn Laban en zijn moeder het niet mee eens. 'Nee hoor', zeggen ze, 'we willen dat Rebekka nog een dag of tien bij ons blijft. Jullie kunnen dan zo lang wel bij ons logeren.' Eliëzer antwoordt heel zeker: 'nee, laat mij gaan. De Heere heeft gezorgd dat alles voorspoedig is gegaan. Daarom wil ik zo snel mogelijk terug naar Abraham.' 'Laten we het dan maar aan Rebekka zelf vragen, wat ze wil', is het antwoord van Laban. Rebekka zegt: 'Ik zal meegaan.' Als ze dat horen, wordt alles voor de reis klaargemaakt. De spullen worden op de kamelen geladen. Behalve Rebekka gaat ook de voedster van haar, Debora, mee. Een voedster is iemand die voor de kleine kinderen zorgt en die vaak haar hele leven bij die kinderen blijft. Bij haar vertrek krijgt Rebekka een soort zegen mee. Ze zeggen: 'we hopen dat onze zuster een groot nageslacht zal krijgen.' Dan wordt het tijd voor een afscheid. Niet een afscheid voor een paar weken of een paar jaar. Nee, een afscheid voor altijd. Rebekka zal haar familie nooit meer zien. Ze zal voor altijd in een ander land gaan wonen. Toch gaat ze mee, omdat ze weet dat het de weg van de Heere is. Na een tocht van enkele weken komen ze in het zuiden van Kanaän, in de buurt bij de put Lachai-Roï. Rebekka ziet een man in het veld lopen. Ze weet dat ze in de buurt bij de tenten van Abraham en Izak zijn. Ze vermoedt dat die man Izak is. Daarom laat ze zich snel van haar kameel afglijden. Rebekka vraagt aan Eliëzer: 'wie is die man, die daar in het veld loopt? Hij komt ons tegemoet.' Eliëzer antwoordt: 'Dat is mijn heer, mijn meester.' Rebekka pakt haar sluier en bedekt haar gezicht. Izak zal pas na het trouwen haar gezicht mogen zien. Waarom loopt Izak daar in het veld? Hij weet dat Eliëzer elk moment terug kan komen van de reis. Hij kijkt en wacht. Maar hij doet nog iets: hij bidt.

Hij vraagt in de eenzaamheid de Heere of Hij ervoor wil zorgen dat de reis van Eliëzer voorspoedig mag zijn. Hij vraagt God om een lieve, goede vrouw. Hij weet: zonder de zegen van Heere is er geen goed leven, ook niet in het huwelijk. *Nu zijn jullie nog te jong, vergeet het later nooit: je mag bidden om een goede man, om een goede vrouw. Bid om iemand die de Heere vreest. De Heere brengt ook nu nog een man en een vrouw bij elkaar.* Over hun ontmoeting lezen we verder niets. Wel dat Eliëzer alles vertelt wat er de afgelopen weken is gebeurd. Daarop neemt Izak Rebekka mee naar de tent van zijn moeder.

AFSLUITING

Een tijdje later is er een bruiloft in de tenten van Abraham. Izak en Rebekka trouwen. Rebekka wordt de vrouw van Izak. Nee, ze kenden elkaar voor die tijd niet, maar ze krijgen elkaar lief. Ze houden erg veel van elkaar. Zo wordt Izak getroost na het sterven van zijn moeder. Hij kan weer blij en dankbaar zijn.

VERWERKING

Sluit aan bij de introductie:

- Zing met elkaar enkele liederen die bij een huwelijk gezongen kunnen worden of leer een nieuw lied aan.
- Met de kinderen uit groep 5 en 6 kunt u misschien een stukje uit het huwelijksformulier lezen en het met elkaar bespreken.
- Wanneer heeft de Heere het huwelijk ingesteld, waarom heeft de Heere dit gedaan en is het huwelijk nu nog van belang? U hoeft niet diep op deze vragen in te gaan, maar het is wel belangrijk dat kinderen weten dat het huwelijk nog steeds door God gewild wordt, ook in onze maatschappij.
- Met de kinderen van groep 5 en 6 kunt u misschien ook praten over belang van het trouwen met een christelijk(e), kerkelijk(e) jongen of meisje.
- Probeer een gesprekje op gang te brengen over bidden:
 - Wat is bidden?
 - Waar mag je voor bidden?
 - Mag je alles vragen in je gebed?
 - Worden alle gebeden altijd door God verhoord?
- Praat behalve over bidden, ook over het belang van danken: dat wordt door ons maar al te snel vergeten.
- Aan het eind van het uur wordt opnieuw gebeden en gedankt: u kunt de kinderen zelf allerlei dingen laten noemen om voor te bidden en/of voor te danken.
- Op de site kunt u nog een extra verwerking vinden.

