

Gabriël bij Maria

Periodethema: de belofte vervuld
Lukas 1: 26 - 38

KERNTekSTEN

'en zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren en zult Zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.' (Luk. 1: 31-32)

UITLEG VAN DE KERNTekSTEN

Maria zal een Kindje krijgen. Ze moet het Kind Jezus noemen. Het Kind zal groot en almachtig zijn. Het is niet alleen Maria's Kind, maar ook Zoon van de allerhoogste God. Hij zal regeren op de troon van David; Hij is de grote Davidszoon.

BEGINSITUATIE

Vorige week is verteld over de aankondiging van de geboorte van Johannes. Het verhaal van vandaag is eigenlijk een vervolg. Daarom is het goed het verhaal duidelijk terug te vragen.

- Over wie ging het vorige week?
- Welk werk deed Zacharias?
- Wat gebeurde er in de tempel?
- Hoe reageerde Zacharias op de boodschap?
- Waarom moest het volk buiten bij de tempel zo lang wachten?
- Hoe kon hij toch zijn vrouw de blijde boodschap vertellen?

DOELSTELLINGEN

- De kinderen duidelijk maken dat de Heere altijd doet wat Hij belooft, ook al moet er soms lang op vervulling gewacht worden.
- de kinderen in de vertelling laten zien, dat voor de Heere niets te wonderlijk is.

INDELING

- De begroeting door Gabriël.
- De ontroering van Maria.
- De boodschap van Gabriël.
- De Naam van het beloofde Kind en Zijn werk.
- De vraag van Maria.
- Het antwoord van de engel.
- Het antwoord van Maria.

OPMERKINGEN

Enkele aandachtspunten voor uzelf:

Veel kinderen zullen dit verhaal kennen. Ze hebben het misschien zelfs deze week al op school gehoord. Probeer daarom in uw vertelling ook de betekenis van de belofte aan Maria, toen en nu, door te geven. Bedenk dat het voor kinderen moeilijk kan zijn, als ze graag een broertje of zusje willen en ze weten dat dit niet meer kan (door diverse oorzaken).

Bij de voorbereiding kunt u de site <http://abcvanhetgeloof.nl> gebruiken. Zowel voor de kinderen als voor de jongeren wordt het begrip 'Christus' en 'geloof' goed uitgelegd en besproken:

www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/christus
www.abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/christus-jongeren
en www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof
www.abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/geloof-jongeren

ZINGEN

Psalm 98: 1 en 2; Lofzang van Maria: 1 en 3

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 132: 7

'Gabriël, door God gezonden' (OMK, deel 2, nr. 33)

'Met hart en mond te zingen' (OMK, deel 3, nr. 32)

'O kom, o kom, Immanuël' (UAM, nr. 30)

'Dit is de dag, die God ons schenkt' (UAM, nr. 34, Hervormde bundel, Gezang 2)

'Mijn ziel maakt groot de Heer' (WKK, nr. 47)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 98: 2. God vergeet Zijn genade niet. Zijn trouw verbond aan Israël beschadigt Hij niet. De einden van de aarde zullen het zien dat God Zijn heil, in de Heere Jezus, schenkt. Dat is een reden voor de hele wereld om te juichen en God te loven. Heel de aarde is blij om het heil dat God schenkt!

MATERIALEN

Bijbelland in beeld, deel II: dorpswoning. Eventueel voor de kinderen uit groep 5 en 6 een kaartje van Israël, waarop te zien is waar Nazareth in Galilea ligt.

BORDPLAN

Teken op het bord twee kolommen met de woorden: belofte houden/belofte niet nakomen. Zet in de twee kolommen begrippen en woorden die bij het introductiegesprek naar voren komen.

INTRODUCTIE

Begin met een gesprekje over beloven. Voorbeeld: je vader heeft beloofd om samen met jou een vogelhuisje te timmeren om in de tuin te kunnen zetten. Elke week vraag je wanneer hij kan helpen, maar elke week krijg je hetzelfde antwoord: 'misschien volgende week, ik heb nu geen tijd.' Hoe reageer je dan? Waarom blijf je het elke week vragen? Waarom zegt je vader dat elke week? Heeft hij echt geen tijd? Of heeft hij misschien geen zin? Doen mensen altijd wat ze beloven? Doe jij altijd wat je belooft? Misschien heb je vanmorgen wel beloofd om geen ruzie meer te maken met je zusje, maar heb je die belofte gehouden of is het nu al misgegaan?

BRUGZIN OF BEGINZIN

God is héél anders, ja totaal anders dan de mensen. Hij doet altijd wat Hij belooft. Maar soms laat Hij de mensen lang wachten.

Vertelling

Het kan lijken alsof de Heere helemaal niet doet wat Hij belooft. Dan lijkt het helemaal onmogelijk. Zo is het ook in Israël. Al heel lang is er geen koning meer. De Romeinen zijn de baas. De Joden zelf hebben niets te vertellen. Ze willen graag een eigen koning hebben. Een koning zoals vroeger koning David. Sommige mensen in Israël verlangen naar de Messias, maar zal Hij ooit komen? Zal God Zijn belofte vervullen? Het is al zo lang geleden dat een profeet iets over de Messias verteld heeft.

DE BEGROETING DOOR GABRIËL

Een knecht van God, een engel, krijgt een belangrijke, mooie opdracht. Zes maanden geleden is hij naar de tempel gestuurd. Daar heeft hij een boodschap gebracht bij Zacharias. Diezelfde engel, Gabriël, krijgt nu de opdracht om naar een klein plaatsje in het noorden van Israël te gaan.

Nazareth heet dat stadje. Het stadje ligt in Galilea en is tegen een helling gebouwd. Als je boven op de berghelling staat, heb je een prachtig uitzicht. Je ziet in het westen de Middellandse Zee liggen. Als je naar het noorden kijkt, zie je de heuvels van Galilea. Als het heel helder is, kun je de sneeuw zien op de toppen van de berg Hermon. Toch is Nazareth helemaal geen belangrijk stadje. Het is maar klein. De mensen in Israël praten er altijd een beetje minachtend over. Het heeft geen enkele betekenis. Kapernaüm is veel belangrijker. Maar Gabriël moet in opdracht van God juist naar dit stadje toe. Hij heeft een belangrijke boodschap. Misschien denk je: een belangrijke boodschap van God? Die moet bij de Schriftgeleerden en de Farizeeën gebracht worden. Dat zijn de mensen die veel over God en Zijn wet weten. Maar God wil dat niet. Hij doet wat Hij wil. God gaat zorgen voor verlossing, maar op een andere manier dan de Schriftgeleerden en Farizeeën in Jeruzalem denken. In het stadje Nazareth staan kleine, eenvoudige huisjes. De mensen zijn niet rijk. Ook Maria, een jong meisje van ongeveer zestien jaar, niet. Maria is een heel eenvoudige vrouw. Maar toch is ze gelukkig. Over een tijdje gaat ze trouwen. Ze is verloofd met Jozef. In de Bijbel staat: ze is ondertrouwd. Dat betekent dat ze nog niet getrouwd zijn, maar ze hebben elkaar wel beloofd dat ze snel gaan trouwen. Daarom is Maria blij. *Je hoeft niet altijd rijk te zijn om gelukkig te kunnen zijn. Vaak zijn rijke mensen helemaal niet gelukkig. Als je tevreden bent met wat de Heere je geeft, dan kun je echt blij zijn. Soms zelfs met heel kleine dingen.* Eigenlijk is Jozef een prins. Hij is familie van koning David. Maar dat kun je niet zien. Jozef woont niet in een mooi paleis. Ook niet in een grote, dure villa. Jozef is een gewone man. Hij verdient zijn geld als timmerman. Op een dag is Maria in haar huisje aan het werk. Misschien is ze de vloer aan het vegen. Of is ze bezig met het eten. Dat weten we niet. Dat staat niet in de Bijbel. Maar opeens krijgt ze bezoek. 'Wees gegroet!' Maria kijkt verbaasd. Ze hoort een stem. Van wie is die stem?

Van Jozef? Is het familie? Ook niet! Is het een buurvrouw of iemand anders uit het stadje? Helemaal niet! Het is een engel van God. Een engel uit de hemel. Met een boodschap voor Maria. De engel gaat verder: 'Maria, je bent gezegend onder de vrouwen. Je bent de gelukkigste van alle vrouwen op de aarde. De Heere heeft jou genade gegeven. Hij is met je.'

DE BOODSCHAP VAN GABRIËL

Maria is verwonderd. Ze begrijpt er niets van. Waarom is zij de gelukkigste van alle vrouwen? Zij, een arm, onbelangrijk meisje uit Nazareth? Maria denkt heel goed na over de woorden van de engel. Wat bedoelt hij? Het is allemaal zo vreemd. Waarom komt de engel bij haar in huis? Ze raakt helemaal in verwarring. Ze wordt bang. Maar dat is niet nodig. Gabriël zegt: 'Maria, wees niet bang. Ik kom je een heel mooie boodschap van God brengen.' Dan gaat de engel uitleggen waarom hij bij haar gekomen is: ze zal een Kindje, een Zoon, krijgen. Ze zal moeder worden. Gabriël vertelt haar ook hoe ze haar Kindje moet noemen. Ze mag de naam niet zelf bedenken. Ook Jozef mag dat niet doen. Haar Zoon moet Jezus heten. Die Naam betekent: de Heere redt. Ja, dit Kindje is Zelf de Redder. De enige Redder, de Zaligmaker. Hij komt om mensen van hun zonden te redden. Om mensen te verlossen van hun zonden. *Wil jij verlost worden van je zonden? Ben je verdrietig over de verkeerde dingen die je doet, die je zegt, die je denkt? Dan heb je een Redder nodig, een Verlosser. Om jou te redden en te verlossen. Zo'n Verlosser is de Heere Jezus. Hij is de Enige, Die jou helpen kan. Die jou helpen wil. Ook vandaag nog.* Gabriël vertelt dat het geen gewoon Kind zal zijn. Geen Kind van Jozef. Hij is de beloofde Zoon van God. De profeten hebben veel over Hem verteld. Maria mag nu Zijn moeder worden. Zij mag voor Hem gaan zorgen. Als het Kind groot is geworden, zal Hij Koning zijn. Geen aardse koning zoals David, maar Hij zal een hemelse Koning worden. De mensen zullen Hem erkennen als Koning. Ze zullen voor Hem buigen en Hem dienen. *Dat vraagt de Heere ook vandaag van jou, van mij. Hij wil het voor het zeggen hebben in jouw leven. Hij wil jouw Koning zijn! Wil jij dat Hij de baas is in jouw leven? Of wil je liever zelf alles regelen? Als Hij Koning is in jouw leven ben je echt gelukkig. Dat lijkt het soms erg moeilijk, maar dan is het toch goed. Waarom? Omdat Hij weet wat goed voor jou is.*

DE VRAAG VAN MARIA

Maria moet over de woorden van Gabriël eens goed nadenken. Ze vindt het allemaal zo wonderlijk. Ze gelooft de woorden van de engel. Maar ze heeft wel een vraag. Ze begrijpt iets niet zo goed. Daarom zegt ze: 'Hoe kan dat? Ik ben nog niet getrouwd. Dan heeft het Kind toch geen vader?

Hoe kan ik dan moeder worden?' Op die moeilijke vraag heeft Gabriël een antwoord. Hij zegt: 'Maria, God zal Zelf de Vader van het Kind zijn. De Heilige Geest zal met Zijn kracht bij je komen.' Er zal dus een groot wonder gebeuren. Een wonder dat niet te begrijpen is. Gabriël vertelt verder: 'Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Hij is Gods Zoon.' Maria begrijpt niet alles, maar ze is niet net als Zacharias. Hij wilde een teken van de engel. Hij was ongelovig. Maria gelooft de woorden van de engel. De engel geeft haar nu een teken, een bewijs, dat het echt waar is wat hij zegt. Hij vertelt iets moois: 'Maria, uw nicht Elizabeth zal ook een kindje krijgen. Zij is al oud. De mensen denken dat het niet meer kan, maar toch zal de Heere haar een zoon geven. Ze is al zes maanden in verwachting.' De engel zegt daarna nog: 'want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat geen mens kan, is wel mogelijk bij God.' *God is zó machtig, dat Hij alles kan. Nee, de Heere kan niet zondigen, maar Hij kan wel dingen laten gebeuren die wij niet kunnen. Waar wij zelfs niet aan denken. Daarom mag je Hem ook bidden om alle dingen. Je mag Hem alles vragen. Het gebeurt niet altijd zoals jij het wil in je leven. Maar de Heere weet wat jij nodig hebt.* Maria gelooft de woorden van de engel. God zal wonderen doen. Hij zal zorgen, ook voor haar. Daarom zegt ze: 'ik ben een dienstmaagd van de Heere. Mij geschiede naar uw woord.' Dat betekent: het is goed wat de Heere doet. De engel Gabriël gaat weer weg. Maria blijft alleen achter. Het is allemaal zo wonderlijk. Ze wil er eigenlijk met iemand over praten. Maar met wie? Met Jozef? Zal hij begrijpen wat ze vertelt? Met haar familie? Nee, zij zullen misschien wel lachen om haar verhaal. Wie in Nazareth zal haar begrijpen?

AFSLUITING

Ze weet het! Ze moet naar Elizabeth. Met haar zal ze kunnen praten over het grote wonder. Maar dan moet ze naar Judea, waar haar nicht woont. Daarom gaat ze haar spullen pakken en gaat ze op reis.

VERWERKING

- Sluit aan bij de introductie en bespreek of de woorden die opgeschreven zijn ook in dit verhaal terugkomen.
- Met de oudere kinderen (groep 5 en 6) kunt u praten over de almacht van God: doet God ook altijd wat Hij kan? Waarom wel/niet?
- Kun je uit de Bijbel nog meer gebeurtenissen noemen, waarvan iedereen dacht dat het niet kon, maar waardoor God liet zien dat alles bij Hem mogelijk is? Denk aan de geboorte van Izak; de ontmoeting van Jozef met vader Jakob in Egypte; de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee en later door de Jordaan; het koningschap van David na de achtervolgingen van Saul; de kroning van Joas tot koning over Juda.

- Praat met de kinderen over de belofte van God: God doet altijd wat Hij belooft. Welke beloften heeft God gegeven? Misschien kunnen de kinderen wel dingen noemen die God over de Heere Jezus beloofd heeft. Denk aan de plaats van de geboorte, aan het geslacht waaruit de Heere Jezus geboren zal worden.
- Vertel de kinderen dat Gods beloften twee kanten hebben. Het betekent dat Zijn beloofde zegeningen uitkomen, maar God zal ook de voorspelde straffen laten komen. Hoe is onze reactie daarop? Heeft God ook iets aan jou/ons beloofd? In dit verband kunt u wijzen op de belofte die God bij de doop gegeven heeft.
- In dit verhaal gaat het over wonderen. Wat is het grootste wonder in dit verhaal?
- Op de site kunt u nog een extra verwerking vinden.