

Jezus wandelt op de zee

Periodethema: de rondwandeling
Matthéüs 14: 22-36

KERNTEKST

'Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet.' (Matth. 14: 27b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus stelt de discipelen gerust. Zij menen dat ze een spook zien, maar het is hun Meester. Ze hoeven niet bang te zijn. Hij is de Zoon door Wie alle dingen geschapen zijn Die tot hen komt over het water. Daarin laat Hij Zijn goddelijkheid zien. Hij is ook de Verlosser, Die alle kwade machten en demonen overwint. Volgelingen van Hem behoeven ook daarvoor niet te vrezen.

BEGINSITUATIE

De discipelen zijn getuige geweest van de wonderbare spijziging. De Heere Jezus heeft ze geboden naar de overzijde van het meer te varen. In de nacht overvalt een storm het schip. Maar Jezus laat Zijn discipelen niet in de steek.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren dat op de Heere vertrouwen een betere weg is, dan kijken naar de omstandigheden.
- Kinderen leren dat de Heere Jezus boven alle machten op deze wereld staat.

INDELING

- Het gebod om over te varen.
- De Heere Jezus bidt in de stilte.
- De storm op zee.
- Angst bij de discipelen.
- Jezus komt over het water.
- Petrus gered.

ZINGEN

Psalm 2: 7; 62: 1; 93: 2 en 3; 107:15

'Al de weg leidt mij Mijn Heiland' (JdH 5)

'k Stel mijn vertrouwen' (OTH 2015: 291, WK 615, JdH 970)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 62: 1a De verwachting van de psalmdichter is van de Heere. In welke omstandigheden hij ook verkeert: in God vindt hij een vaste grond. Daarmee kan hij de toekomst aan.

MATERIAAL

Een landkaart van Israël kan duidelijk maken waar het meer van Galilea zich bevindt en welke route de discipelen per schip afleggen

BORDPLAN

Ik ben het, vreest niet!

INTRODUCTIE

Praat met de kinderen over bang zijn. Waar zijn ze (wel eens) bang voor? Wie helpt hen als ze bang zijn? Wie vertrouwen ze hun angsten toe? Laat ook gerust merken dat ook volwassenen bang kunnen zijn. Het mooiste is dat als dat met een voorbeeld uit het eigen leven verduidelijkt kan worden.

BRUGZIN OF BEGINZIN

De discipelen worden vandaag ook erg bang.

Vertelling

Het was zo'n mooie dag geweest! De discipelen zijn nog helemaal onder de indruk. De Heere Jezus heeft met vijf broden en twee vissen duizenden mensen te eten gegeven. De discipelen mochten het eten uitdelen. En alle mensen waren verwonderd. Deze Jezus van Nazareth moest toch wel een heel bijzonder iemand zijn. De discipelen zouden er graag nog even over napraten met al die mensen die genoten hebben van het wonder. Maar de Heere Jezus heeft andere plannen. Hij beveelt Zijn discipelen in het schip te gaan en naar de overkant te varen. De Heere Jezus gaat Zelf niet mee. Hij zegt tegen de mensen dat ze ook naar huis moeten gaan. Dan blijft de Heere Jezus alleen achter. Hij klimt een berg op en is daar op de top van de berg helemaal alleen. Nu kan Hij rustig met Zijn Vader in de hemel spreken. *De Heere Jezus neemt de tijd om 's avonds rustig te bidden. Hij geeft daarmee het goede voorbeeld voor ons!*

Intussen varen de discipelen op het meer. De meeste discipelen zijn ervaren vissers. Ze weten hoe ze moeten varen, dat doen ze al jaren. 's Nachts in het donker varen kunnen ze ook. Ze vissen immers meestal 's nachts. Maar vannacht lijkt alles anders. De wind is opgestoken en blaast over het meer van Galilea. Het stormt! Het kleine vissersscheepje danst op de woeste golven. Met man en macht proberen de discipelen ervoor te zorgen dat hun scheepje niet zal vergaan. *Het meer overvaren was een opdracht van de Heere Jezus. Maar soms kan het heel moeilijk zijn om een opdracht van de Heere Jezus uit te voeren. Dat merken de discipelen nu.*

Waar is de Heere Jezus nu ze Hem zo hard nodig hebben? Het is al ver in de nacht: de vierde nachtwake. Het is al drie uur 's nachts geweest. De discipelen worden moe van het harde werken tegen de storm. Maar wat is dat? Ze schrikken enorm. Ze zien een lichte gedaante op het schip afkomen. Het lijkt net of de gedaante zo over het water loopt. Wat kan dat zijn? 'Het is een spook!' roept iemand van de discipelen. Alle discipelen beginnen te schreeuwen van angst. Die grote mannen zijn zo bang als een klein kind.

Waar is hun geloof nu? Als je bang bent, kun je zomaar vergeten dat de Heere voor je zorgt!

Maar meteen maakt de gedaante Zich bekend. Het is de Heere Jezus. Hij zorgt wel voor Zijn discipelen! De Heere Jezus komt dwars door de storm over de golven aangelopen om ze te helpen. 'Heb goede moed, ik ben het, vreest niet!' zegt Hij tegen de discipelen. *Zo is de Heere Jezus. Als jij bang bent en misschien helemaal niet aan de Heere denkt, is Hij al op weg om voor je te zorgen.*

Petrus is de eerste die antwoordt: 'als U het echt bent Heere, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen.' Net was Petrus nog zo bang dat hij schreeuwde om een spook. Nu gelooft hij dat het water hem kan dragen. De Heere Jezus zegt eenvoudig: 'kom.' En Petrus stapt meteen overboord. Wat een wonder! Niet alleen de Heere Jezus, maar ook Petrus kan gewoon op het water staan. Ferm loopt hij op de Heere Jezus af.

Maar dan twijfelt Petrus. Hij kijkt naar de golven en naar de harde wind. Zou het wel echt kunnen? Moet hij niet snel terug naar het schip? En dan zakt Petrus zo door het wateroppervlak heen. Hij dreigt te verdrinken. 'Heere, red mij', roept Petrus in paniek. Maar de Heere Jezus is al bij Hem en grijpt Petrus' hand vast. Hij trekt Petrus zo uit het water. 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld', zegt de Heere Jezus tegen Petrus. *Als de Heere Jezus zegt: 'Kom', dan moet Petrus gewoon komen. Als de Heere Jezus zegt dat het kan, dan kan het. Wij moeten altijd vertrouwen op het Woord van de Heere en niet op wat we zelf zien, voelen of denken.*

De Heere Jezus en Petrus klimmen in het schip. Meteen gaat de wind liggen. De storm is voorbij. De discipelen zijn diep onder de indruk. Misschien hadden ze het vanavond nog niet helemaal begrepen, na de wonderbare spijziging. Maar nu begrijpen ze het wel. Als de Heere over het water kan lopen en de storm kan laten ophouden, dan moet Hij macht hebben over de natuur. Ze aanbidden de Heere Jezus en zeggen tegen Hem: 'U bent echt Gods Zoon!' De dag breekt aan. Het scheepje is aan de overkant gekomen, in het land van Gennesareth. Als de mensen horen dat de Heere Jezus er is, brengen ze alle zieken mensen bij Hem. De Heere Jezus laat weer zien dat Hij echt de Zoon van God is. Hij is machtig om alle mensen te genezen. Ze hoeven slechts de zoom van Zijn kleed aan te raken, dan worden ze al gezond. De discipelen zijn er getuige van. De afgelopen vierentwintig uur hebben bewezen dat ze echt discipelen zijn van niet zomaar iemand, maar van de Zoon van God: Hij vermenigvuldigt brood, loopt op het water in de storm en geneest de zieken. Wat een wonderlijke dag!

AFSLUITING

We mogen uit deze geschiedenis leren dat de Heere Jezus echt Gods Zoon is. Hij is het Die voor ons wil zorgen. Hij zorgt niet alleen voor ons eten, maar wil ook voor ons zorgen als wij bang zijn. Als we in Hem geloven, behoeven we nooit meer echt bang te zijn. Wat er ook in ons leven nog zal gebeuren: niets kan ons nog scheiden van de liefde van onze Heere Jezus. De Heere Jezus kan en wil je redden. Dat zegt Hij vanmiddag tegen jou en mij.

VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- Doe een oefening in vertrouwen. Laat een kind voor de klas komen en de ogen sluiten. Vervolgens moet het kind zich achterover laten vallen, in het vertrouwen dat u als leidinggevende het kind opvangt. Durft het kind dit? Wat zal de Heere doen als je dreigt te vallen?
- Praat met de kinderen door over hun angsten. Heeft de geschiedenis ze geholpen om hun angst bij de Heere Jezus te brengen?
- Maak op het bord een lijst met bewijzen dat de Heere Jezus echt God is. Kunnen de kinderen dat met voorbeelden uit de Bijbel aantonen? Kinderen kunnen dit ook eerst individueel of in tweetallen bedenken, waarna de resultaten op het bord worden verzameld.
- Probeer in een gesprek de lijn door te trekken. Wat betekent het als de Heere Jezus ons bij de hand wil nemen? Waarom is dit nodig? Hoe dreigen wij ten onder te gaan in de zonde?

