

Stéfanus

Periodethema: Handelingen
Handelingen 6: 1-15 en 7: 54-60

KERNTEKST

'En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.' (Hand. 7: 60)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Stéfanus valt op de knieën, een gebedshouding. Hij bidt voor zijn vijanden, zoals Jezus deed aan het kruis. Daarna ontslaapt hij, om bij de Heere te ontwaken.

BEGINSITUATIE

Ananias en Saffira verkopen een eigendom, waar ze veel geld voor krijgen. Ananias brengt een deel van de opbrengst naar de apostelen, maar hij doet alsof hij alles aan hen geeft. Hij probeert niet alleen de mensen te bedriegen, maar ook God. Petrus geeft aan dat Ananias niet alles had hoeven geven, maar dat het verkeerd is dat hij doet alsof hij alles geeft. Ananias sterft voor de voeten van Petrus en de jonge mannen begraven hem. Saffira komt na drie uren ook naar Petrus. Zij beaamt dat ze de hele opbrengst gegeven hebben. Zij sterft ook en wordt begraven. De hele gemeente is geschrokken en ontdaan van de gebeurtenis.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren dat het werk van God altijd op tegenstand stuit.
- De kinderen leren dat wie op God vertrouwt, niet beschaamd uit komt.
- De kinderen leren dat de Heere Jezus van ons wil dat we ook voor onze vijanden bidden.

INDELING

- De groei van de eerste christengemeente.
- Ruzie in de gemeente.

- Een vergadering.
- Zeven diakenen, apostelen blijven Woord verkondigen.
- Stéfanus.
- Verzet.
- Steniging.

OPMERKINGEN

Bid nadrukkelijk deze zondag voor de vervolgte kerk en maak het heel concreet door te bidden voor één bepaald persoon die vervolgd wordt om zijn of haar geloof. Bijv. voor Bao (zie onder bij verwerking).

ZINGEN

Psalm 46: 6; 68: 10; 73: 12 en 13

Avondzang: 7

'Ga niet alleen door 't leven' (WK 505)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm: 68: 10 God geeft ons elke dag Zijn *gunstbewijzen*, tekenen van goedheid. God is de zaligheid, Hij is de Majesteit, prijzenswaardig. Deze God schenkt uit goedheid *zonder peil*, zonder maat, het eeuwige leven. Hij geeft uitkomst, zelfs bij de dood. Door Christus is de dood voor de gelovigen slechts de doorgang naar het eeuwige leven. Daarom kan Stéfanus als martelaar sterven.

MATERIALEN

Kijk op sites van bijv. Open Doers en andere organisaties naar een actueel voorbeeld dat je mogelijk kunt gebruiken ter illustratie van je verhaal.

BORDPLAN

Ik ben met u, alle dagen...!

INTRODUCTIE

Iedere zondag mag je samen met je ouders en andere familieleden naar de kerk. Niemand in Nederland houdt je tegen. De deuren staan open en je wordt van harte welkom geheten. Het orgel speelt, de dienst kan beginnen. Ook thuis hebben jullie de Bijbel open op tafel liggen. En als vriendjes uit de buurt bij jullie thuis zijn, vertel je hoe belangrijk de Bijbel in jullie gezin is en voor jou!

BRUGZIN OF BEGINZIN

Niet overal in de wereld is dit zo, vroeger niet, maar ook nu niet...

Vertelling

Wat is alles mooi! Wat is de Heere machtig en goed! In Jeruzalem wordt de gemeente van de christenen steeds groter en groter. Steeds meer mensen geloven in de Heere en willen Hem dienen. Wat is dat heerlijk! De discipelen, die nu eigenlijk ook apostelen zijn, omdat de Heere Jezus ze gestuurd heeft, mogen overal van Hem vertellen. En dat doen ze! Iedereen moet de blijde boodschap horen. Maar... zijn ze dan niet bang voor de priesters en de Sadduceeën van de Joodse Raad? Zij hadden toch pas gezegd dat ze er tegen niemand meer over mochten praten! Petrus en Johannes hadden er toch voor in de gevangenis gezeten? Ja, dat is waar. Maar weet je nog wat Petrus zei? 'We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen.' En daarom gaan ze toch door om overal van de Heere te vertellen. Ze geloven dat de Heere bij hen is. Dat had Hij Zelf beloofd: 'Ik ben met u, al de dagen...!' Zo gaat het werk van de Heere toch door. Maar... één is er die dat niet wil. De duivel. Hij probeert altijd het mooie werk van de Heere kapot te maken. Weet je nog van vorige week? Toen Ananias en Saffira zo logen? En nu probeert hij het weer. Hoor je dat? Luister eens! Een groepje mensen is met elkaar aan het ruzie maken. Ruzie? Dat hoort toch niet bij christenen? Nee, eigenlijk niet! Dan hoor je elkaar lief te hebben. Zo wil de Heere het. *Doe jij dat ook weleens? Ruzie maken? Dat is erg. De Heere wil dat we net als Hem onze naaste liefhebben. Vriendelijk zijn, ook als anderen dat niet zijn. Moeilijk hè?* We gaan eens luisteren waar ze over praten. Het zijn mensen die een andere taal praten: Grieks. Waar hebben ze ruzie over? 'Het is gewoon niet eerlijk', zegt iemand. 'Onze weduwen, de vrouwen van wie hun man gestorven is, worden helemaal door de apostelen vergeten. Het lijkt wel of ze niet bij onze gemeente horen!' De apostelen horen het. Nee, dat mag niet. Ook de weduwen van de Grieken horen bij de gemeente. Voor hen moet ook gezorgd worden. Maar ja, de apostelen hebben het al zo druk.

Ze hebben eigenlijk helemaal geen tijd om voor al die mensen te zorgen en te kijken welke mensen hulp nodig hebben. Ze moeten toch ook van de Heere vertellen? Anders zijn ze straks heel de dag bezig om armen en zieken te helpen en andere mensen die het moeilijk hebben. Dat is óók heel belangrijk, maar dan hoort niemand meer van de blijde boodschap. Hoe moet dat nu? Het is allebei zo belangrijk. Het moet allebei gebeuren! Dan hebben de apostelen een goed idee. Iedereen van de gemeente moet bij elkaar komen. Ze zullen er eerst met elkaar over praten. *Wat slim van de apostelen. Als er ruzie is, moet je proberen er met elkaar over te praten en naar elkaar te luisteren. Misschien kan het dan toch weer goed komen.* Als alle christenen bij elkaar zijn, vertelt één van de apostelen wat het probleem is en ook hoe ze het misschien kunnen oplossen. 'Het is niet goed als wij niet meer uit het Woord van God kunnen vertellen en alleen mensen helpen. Maar toch moeten ze ook geholpen worden. Daarom moeten jullie goed om je heen kijken en zoeken naar zeven mannen, die vol van de Heilige Geest zijn en ook heel verstandig, die dit werk kunnen doen. Dan kunnen wij doorgaan met het vertellen van de mensen uit Gods Woord.' Alle mensen hebben goed geluisterd en ze vinden het een goed plan. Zó moet het gebeuren. Al gauw hebben ze zeven mannen gevonden die heel veel van de Heere houden, maar die ook heel wijs zijn en dit werk voor de armen kunnen doen. Zeven diakenen. *Daar heb je vast weleens van gehoord. Diakenen. Die zijn er ook bij jullie in de kerk. Weet je wat zij doen? (Afhankelijk van uw groep laat u nu kinderen vertellen of komt u hier na de vertelling op terug.)* Zeven diakenen. Eén van hen heet Stéfanus, een ander Filippus en zo nog vijf mannen. Ze komen voor de apostelen staan. Die bidden voor deze mannen en leggen hun handen op hen. Ja, want alleen kunnen deze mannen dit werk niet doen. Daar hebben ze de hulp van de Heere bij nodig. En daar bidden ze om. Wat heerlijk! Nu is het toch weer goed gekomen. De ruzie is opgelost en de kerk groeit! *Dat mag jij ook doen na een ruzie. Samen bidden. Bidden of de Heere het wil vergeven. Dan is het écht weer goed en kun je samen weer verder.* Steeds meer mensen geloven in de Heere Jezus. Zal het nu altijd zo mooi blijven? O nee, weer niet! Weer bedenkt de duivel een plan om het mooie werk van de Heere kapot te maken. De diaken Stéfanus is vol van de Heere. Er is maar één ding het belangrijkste voor Stéfanus en dat is Gods werk! Dat doet hij het liefst. In de Bijbel staat dat hij niet alleen vol van de Heere is, maar ook grote tekenen en wonderen doet. Iedereen kan zien dat de Heere in Stéfanus woont, dat hij een knecht van God is. Maar niet iedereen is daar ook blij om. Wat erg. Er zijn mensen die boos worden. Ze willen Stéfanus kwaad doen en bedenken moeilijke vragen waar Stéfanus misschien wel geen antwoord op weet.

Maar de Heere heeft Stéfanus zoveel wijsheid gegeven, dat het de mannen niet lukt. Toch willen ze het en dan gaan ze het op een gemene manier proberen. Ze bedenken geen eerlijke vragen meer, maar leugens. Net als toen de Heere Jezus werd berecht. *Stéfanus gaat echt op de Heere Jezus lijken. Maar Stéfanus hoeft niet bang te zijn, want hij weet ook dat de Heere Jezus beloofd heeft voor Zijn kinderen te zorgen. Hij heeft zelfs gezegd: Je hoeft niet ongerust te zijn over wat je moet zeggen als ze moeilijke vragen aan je stellen, de Heilige Geest zal het je dan in je gedachten geven wat je moet zeggen!* (Vereenvoudiging Luk. 12: 11-12.) *Dat mag jij ook weten als je de Heere Jezus volgen wil. En daar mag je ook om bidden, want Hij heeft beloofd dat Hij de Heilige Geest zal geven aan hen die Hem erom bidden! Wat ben je dan gelukkig!* De oversten en ouderlingen van het volk roepen nu allemaal mensen bij elkaar en fluisteren ze van alles in over Stéfanus. Zij moeten maar roepen dat Stéfanus een leugenaar is en dat hij spot met Mozes en met God. *Je kunt gelijk horen dat het een leugen is. Want juist Stéfanus spreekt heel goed van de Heere. En je kunt het ook zien! Hoor maar!* Ineens is het stil. Allemaal kijken ze naar het gezicht van Stéfanus. Het is zo'n wonderlijk gezicht! Zijn gezicht blinkt! Het lijkt wel op het gezicht van een engel! Dan houdt Stéfanus een lange preek. Hij begint helemaal bij het begin van de Bijbel en vertelt zo steeds verder. Over alles wat de Heere heeft gedaan en ook dat er toen ook al zoveel mensen waren die niet geloofden wat Mozes en de profeten zeiden. 'Jullie doen wel alsof je Mozes wil volgen, maar je gaat een heel andere weg! Jullie zijn hardnekkig, ongelovig en proberen juist steeds het werk van de Heere tegen te houden! Jullie hebben ook de Heere Jezus verraden en gedood.' Als Stéfanus dat zegt worden ze nog bozer. Het is alsof er een mes in hun hart steekt. Ze barsten uit in woede en boosheid! Maar Stéfanus gaat nog verder. Hij vertelt over nog een wonder, waaraan ze echt kunnen zien dat hij een knecht van God is: 'Kijk, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen, de Heere Jezus, aan de rechterhand van God.' Maar dan luisteren de mensen niet meer. Ze stoppen hun vingers in hun oren. Stéfanus moet gedood worden! Ze gooien hun jassen uit en leggen ze bij een jonge man, Saulus. Dan pakken ze stenen op. Ze zullen Stéfanus. Hij moet gestenigd worden. Toch is Stéfanus niet bang, want we hebben het geleerd voor vandaag: 'Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'

En hoor eens! Stéfanus zegt nog iets. Weer iets waarin hij zo heel veel op zijn Meester lijkt: 'Heere Jezus, ontvang mijn geest.' Dat betekent: ik ga nu sterven, neemt U mijn ziel in Uw handen. Daar ben ik veilig. *Weet je nog dat de Heere Jezus dat ook bad, toen Hij stierf?* Zo wordt Stéfanus steeds harder geraakt door de stenen. Hij knielt neer en bidt nog één keer. Voor hemzelf? Of de Heere voor hem wil zorgen? Nee, hij bidt, net als de Heere Jezus, voor zijn vijanden. 'Heere, reken hun deze zonde niet toe.' Wilt U deze mensen niet straffen voor hun zonde, maar hen vergeven. Zo mag Stéfanus sterven. Ja, en altijd bij de Heere zijn!

AFSLUITING

Een leven met de Heere is dus niet altijd makkelijk. Kijk maar naar Stéfanus. Maar een leven met de Heere is tóch het mooiste! Je bent dan nooit alleen. En als je mag leven met de Heere, dan mag je ook sterven met de Heere en eeuwig bij Hem zijn! Verlang jij daar ook naar?

VERWERKING

- Wanneer ben jij een getuige van de Heere Jezus?
 - Zien wij ook het andere christenen getuigen van hun geloof?
 - Bidden we ook voor de kerk in de vervolging en verdrukking?
 - Wat kunnen we leren van Stéfanus?
 - Ken je nog meer martelaren, die gestorven zijn om hun geloof? In welke landen is de vervolging op dit moment heel ernstig?
- Op de site van Open Doors kwam ik dit voorbeeld tegen:

Vervolging in Vietnam

Het verspreiden van Bijbels is lastig in Vietnam aangezien er een constante controle vanuit de overheid is. Bao heeft dit persoonlijk ervaren tijdens zijn werk als evangelist. Tijdens een kerkdienst was er een politie-inval waarbij hij werd gearresteerd en verhoord. Na zijn vrijlating zette de politie veel druk op de christenen in zijn omgeving en werd zijn werk bijna onmogelijk gemaakt. Bao verhuisde noodgedwongen en heeft bijna geen contact meer met deze christenen.

Bao werkt al twee jaar voor het kinderbijbelproject in Vietnam. Ze werken in het geheim en proberen zo anoniem mogelijk te blijven. Ondanks de controlerende overheid hebben ze in 2017 al meer dan honderd-duizend Bijbels verspreid.

