

Simon de Tovenaar

Periodethema: Handelingen
Handelingen 8: 9-25

KERNTEKSTEN

'Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, (...) want uw hart is niet recht voor God.' (Hand. 8: 20a en 21b)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

Het gaat de Heere niet om ons geld of goed, maar om ons hart!

BEGINSITUATIE

Vorige week is de geschiedenis van Stéfanus verteld. In deze vertelling sluiten we daar direct op aan.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat Gods Woord de wereld overgaat.
- Ze zien hoe de Heere heel verschillend in de harten van mensen werkt.
- Ze worden opgeroepen om ook anderen het Evangelie te vertellen.

INDELING

- De opdracht.
- Simon.
- Filippus.
- De boodschap.
- De doop.
- Petrus en Johannes.
- De Heilige Geest.
- Niet begrepen, maar het werk gaat door.

ZINGEN

Psalm 12: 3; 108: 1; 136

'Heer', ik hoor van rijke zegen' (WKK194)

'Door de wereld gaat een woord' (OTH 225)

'Maak ons tot een stralend licht' (OTH 385)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 12: 3 God weet wat in ons hart leeft of het waar of vals is. Hij doorziet ons listige hart. Lippen die vleien en tongen die grootspreken (hier: Simon), worden door Hem afgesneden, gesloten.

MATERIALEN

Neem eventueel een estafettestokje mee of een foto ervan.

BORDPLAN

Gods werk gaat de gehele wereld over!

INTRODUCTIE

Wie weet wat de zendingsopdracht van de Heere Jezus was? 'Gaaf dan heen, onderwijst alle volken.' Weet je waar dit staat in de Bijbel? In het laatste hoofdstuk van Matth  us, hoofdstuk 28. Het Evangelie moet dus de gehele wereld over. Ieder volk, iedere plaats moet horen van de Heere Jezus. Maar gaat dan nu vanzelf na Pinksteren? Nee, veel christenen bleven in Jeruzalem. Maar dan gaat God Zelf ingrijpen. Hij zorgt dat er een vervolging komt na de dood van St  fanus (verhaal vorige keer) en weet je wat dat tot gevolg heeft? Ja, juist men verspreidt zich ook buiten Jeruzalem.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag horen we hoe het Evangelie ook in Samaria komt. En hoe mensen tot geloof komen, allemaal? Of toch niet?

Vertelling

Als mensen Simon over de straat zien gaan in Samaria, kijken ze hem verwonderd na. Kijk, daar gaat Simon de tovenaaf. Ja, zo wordt hij genoemd. Simon kan iets wat andere mensen niet kunnen. Zo speelde hij met een aantal balletjes en ineens waren er een aantal weg. En hoe dicht je er ook bij stond, je kon niet zien waar ze gebleven waren. Weg waren ze. Maar dan ineens tovert Simon ze weer tevoorschijn. Mensen zijn verwonderd en vinden hem best wel knap. Iedere dag opnieuw is Simon bezig met zijn kunsten en trucjes. En daarom noemen ze hem Simon de tovenaaf.

Iemand die niet zo bekend is in de stad van Samaria is Filippus. Hij is diaken. Net als St  fanus. *Wij hebben ook diakenen. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die niet zelf de boodschappen en de huur kunnen betalen door allerlei omstandigheden. De diakenen helpen hen daarbij vaak tijdelijk. Ze geven dus geld aan mensen die bijvoorbeeld eten halen bij de voedselbank. Maar ook aan organisaties die mensen helpen in Kenia en Malawi bijvoorbeeld. Diakenen kunnen natuurlijk alleen maar geld uitgeven als ze ook geld ontvangen. Dat doen ze door iedere week te collecteren in de kerk. Luister dus iedere zondag maar goed waar het geld die week voor bestemd is. Dan kun je ook voor dat project of collectie-doel bidden.*

Filippus is niet alleen heel actief als diaken en in de zorg voor ouderen. Je zou kunnen zeggen: hij is ook een heel actieve evangelist. Als hij mensen ontmoet, wil hij ze graag vertellen van de Heere Jezus. Dat is zijn doel en ook het liefste wat hij wil doen, vertellen en spreken over Jezus. Twee heel verschillende mensen vinden we dus in Samaria. Filippus en Simon.

Laten we eens gaan kijken wat er gebeurt als Filippus het Evangelie verkondigt. Hij is al vroeg opgestaan en heeft een plekje in Samaria gevonden, waar hij rustig de mensen kan vertellen over Jezus. Hij is langzamerhand geen onbekende meer in Samaria. Want als mensen luisteren naar hem, dan gebeurt er iets. Ze voelen aan Filippus dat hij het echt meent en heel betrokken is op hen. En wat gebeurt er? Mensen zeggen het tegen hun burens en vrienden. 'Kom ga eens mee, we hebben nu iemand ontmoet die zo mooi kan vertellen.' En zo komen er steeds meer mensen naar de plaats waar Filippus het Evangelie verkondigt. Op een dag zegt iemand tegen Simon: 'je moet nu eens mee gaan. Sinds kort is Filippus in onze stad en hij vertelt ook over het werk van Jezus, de Zoon van God. En er gebeuren ook wonderen.' Nu Simon wil daar wel meer van weten. Is er nog iemand die, net als hij, kan toveren? Simon loopt mee met de mensen en samen komen ze op de plaats waar Filippus vandaag spreekt. Het is een drukte van belang. Niet alleen gezonde mensen luisteren naar Filippus, er zijn ook mensen die niet zo goed kunnen lopen of bijna helemaal niet. Verlamden en kreupelen staat er in de Bijbel, ook zij komen luisteren. Filippus vertelt de mensen dat ze alleen gelukkig kunnen zijn als ze hun hart openstellen voor God. En dat de Heilige Geest nu niets liever doet dan mensen meer te leren over Jezus. Hun zondige leven verandert dan helemaal. Ze vinden geld en eer niet meer belangrijk. Ze willen zich helemaal richten op Jezus. Simon luistert aandachtig, wat een bijzonder verhaal en wat vertelt Filippus zijn boodschap rustig en gemeend. Ook Simon raakt onder de indruk, hij wil er wel meer van weten. Als Filippus ook nog mensen geneest van hun ziekten zodat ze weer kunnen lopen, dan is Simon verbaasd, dat kan hij niet. Wat wonderlijk, dat zou hij ook wel willen, denkt hij.

Iedere dag opnieuw wordt de groep groter. En soms moet Filippus de groep zelfs splitsen. Steeds meer mensen in Samaria komen tot geloof en dat geeft veel beroering in de stad. De stad verandert, mensen veranderen. Ze worden veel gelukkiger, er is minder ruzie onderling en men wil alles met elkaar delen. Niet alleen ouders en opa en oma's komen tot geloof, nee, ook kinderen zien Filippus als een evangelist van God. Na verloop van tijd worden de ouderen, maar ook de kinderen gedoopt. Dat waren ze nog niet, omdat ze nooit van de Heere Jezus hadden gehoord. Bijzondere momenten zijn dat als jonge maar ook oude mensen worden gedoopt. Tranen van vreugde komen er. Nu zijn ze echt gelukkig. God wil hun Vader zijn en hun zonder vergeven. Iedere dag leren ze weer meer van het Evangelie en het Koninkrijk van God wat hij werkt in Samaria.

Weet je wie er ook gedoopt wordt? Ja, inderdaad Simon. Hij is nadat hij Filippus heeft zien preken, dopen en wonderen doen, niet meer weggegaan. Overal waar Filippus is, zien we nu ook Simon lopen. Hij is heel leergierig. Maar is dat nu zijn echte wil, of zit er ook nog een andere kant aan bij Simon...

De grote wonderen die gebeuren door het werk van Filippus blijven niet onzichtbaar. De rijke zegen op zijn werk wordt ook bekend in de gemeente van Jeruzalem. Dat geeft daar veel vreugde. De opdracht die Jezus bij Zijn afscheid heeft gegeven, wordt langzamerhand zichtbaar. Zijn boodschap gaat over de gehele wereld! Al snel wordt besloten dat de discipelen Petrus en Johannes (ooggetuigen van het werk van Jezus op deze aarde) naar Samaria gaan om Filippus te ondersteunen en de nieuwe gemeente daar te bemoedigen. Zij gaan op reis naar Samaria en verblijven enige tijd bij Filippus. Filippus is blij en dankbaar dat hij hulp ontvangt in deze steeds meer groeiende gemeente. Petrus en Johannes verkondigen ook het Evangelie in Samaria. En we lezen in de Bijbel dat ze ook iets toevoegen. Ze bidden nadrukkelijk om de werking van de Heilige Geest. Dat Hij nog meer en dieper in het leven van de gelovigen mag doorwerken, hun geloof mag verdiepen en versterken. Als teken van de Heilige Geest leggen de discipelen de handen op de gelovigen. Zo krijgen de mensen in Samaria opnieuw een teken van God. Eerst de doop en nu ook door de discipelen de Heilige Geest. De Geest werkt in de mensen die geloven. Dat wordt ook zichtbaar. Ook Simon ziet dat. We krijgen het beeld dat deze mensen overgelukkig zijn en misschien wel tranen van vreugde en geluk hebben gehuild om alles wat God aan rijkdom in hun hart wil geven. Ze zijn zo blij dat de Heere voor hen wil zorgen. Dat Hij ook in Samaria Zijn gemeente wil stichten. Dat ze nu echt zien wat een zegen het is om Jezus te kennen en in Hem te geloven. Dat geeft een heel ander leven. Geld, eer en rijkdom zijn niet meer belangrijk. Dat is allemaal maar tijdelijk. God biedt door Zijn Koninkrijk hier op aarde, maar ook in de hemel een veel grotere rijkdom.

Gelooft Simon dat nu ook allemaal? Ik had graag ja gezegd. Maar in de Bijbel lezen we dat Simon aan Petrus vraagt of hij ook de macht om de Heilige Geest op andere mensen te leggen kan krijgen. Hij heeft er zelfs veel geld voor over. Waarom vraagt hij dit nu? Eigenlijk maar om één reden. Simon wil ook weer belangrijk worden in Samaria.

Hij was een bekende tovenaars die veel bewondering van mensen kreeg. Maar sinds Filippus, Petrus en Johannes zijn gekomen, hebben die de aandacht en kijken de mensen niet meer naar Simon om. Wat jammer nu, vind je niet? Simon begrijpt als gedoopte nog niet echt wat het belangrijkste in het leven is. Ook Petrus doorziet dat en zegt tegen hem: 'Simon, je denkt toch niet dat dit, wat van God komt te koop is? Je hart is niet eerlijk en oprecht, Simon. Bekeer je van deze boze en slechte gedachten, want anders zal het niet goedkomen met je.' Petrus is wel heel duidelijk. *Soms is dat ook binnen de kerk nodig. Eerlijk elkaar aanspreken, omdat het over het belangrijkste in het leven gaat. In Jezus geloven met heel je hart en al het andere is niet meer het belangrijkste.*

Simon kijkt heel beteuterd als Petrus dit tegen hem zegt. En heel stil vraagt hij of Petrus wil bidden tot God, zodat niets van wat Petrus net tegen Simon heeft gezegd echt zal gebeuren.

AFSLUITING

Hoe is het met Simon afgelopen? Een goede vraag. De Bijbel is er stil over. We weten het niet. Wel lezen we dat Petrus en Johannes teruggaan naar Jeruzalem en onderweg ook in de omgeving van Samaria het Evangelie verkondigen. Later wordt Filippus geroepen om het Evangelie aan iemand uit Ethiopië te vertellen. Gods Woord gaat heel de wereld over en wordt aan iedereen verteld. Maar het maakt wel uit hoe je ernaar luistert en wat je ermee doet in je eigen leven.

VERWERKING

- Gebruik het beeld van een estafettestokje (Estafettestokje met 'geef het door'. Samen met anderen hardlopen en het stokje overdragen. Pas vertrekken nadat het stokje is ontvangen), om de kinderen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de boodschap, het Evangelie van de Heere Jezus door te geven binnen je familie, buurt, club, school e.d.
- Praat met de kinderen door over het doorgeven van het Evangelie. Van wie heb jij het gehoord? Van wie hebben jouw vader en moeder het gehoord? Teken daarbij een lijn op het bord van het kind naar het verleden en van het kind naar de toekomst.
- Deze geschiedenis vraagt om een open gesprek met de kinderen, gedoopt net als Simon. Hoe belangrijk is het geloof voor hen. Herkennen ze de blijdschap van tranen? Echt en onecht.

