

De verheerlijking op de berg

Periodethema: lijden en sterven

Matthéüs 17: 1-13 (Mark. 9: 2-13, Luk. 9: 28-36)

KERNTEKSTEN

'Deze is mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem!' (Matth. 17: 5b)

'Zagen zij niemand, dan Jezus alleen.' (Matth. 17: 8b)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

God bevestigt hoorbaar vanuit de hemel dat Zijn geliefde Zoon de beloofde Messias is. Alleen door naar Hem te horen is de zaligheid mogelijk. Dat Woord zal eeuwig blijven bestaan.

BEGINSITUATIE

Dit gedeelte staat aan het begin van de lijdensgeschiedenissen die we gaan vertellen. Hier mogen de discipelen even de Goddelijke heerlijkheid van Christus zien. Dat Hij de vervulling is van de wet (Mozes) en de profeten (Elia). Hij zal die heerlijkheid vrijwillig afleggen om zo de wet en de profeten te vervullen. Om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader en Verlosser te zijn van zondaren. Net daarvoor heeft Petrus beleden dat Jezus de Christus is en heeft Jezus verteld van Zijn aankomend lijden.

DOELSTELLINGEN

- We zien dat Jezus de Messias, de Verlosser is.
- We zien dat Jezus de vervulling is van wet en profeten.
- We horen dat de hemelse Vader Zijn Zoon beoedigt voordat het lijden begint.
- We zien iets van de heerlijkheid waar al Zijn kinderen ooit in zullen delen.

INDELING

- Tijdstip.
- Gedaanteverwisseling.
- Petrus' idee.
- De stem van de Vader.
- Angst van de discipelen.
- Gesprek met Jezus.
- Wat een vreugde.

OPMERKINGEN

Let erop welke vertelling aan deze vooraf gaat. De belijdenis van Petrus kan namelijk al wat weken terug op het rooster gestaan hebben. Als dat het geval is, heeft de vertelling aan het begin wat herhaling nodig om een goed begrip te krijgen.

Het eerste stuk is in de verleden tijd verteld alsof het achteraf verteld wordt. U kunt het ook in de tegenwoordige tijd vertellen alsof het nu beleefd wordt.

ZINGEN

Psalm 8: 1; 17: 8; 68: 17

'Lichtstad met de paarlen poorten'

'Bron van licht en leven' (OTH 299)

'Onze Vader Die in de hemelen zijt' (OTH 164)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 17: 8 Wij zullen Hem in gerechtigheid aanschouwen, er zal geen enkele zonde meer tussen de Heere en ons in staan. We zullen vol zijn van God en Hem loven als wij ontwaken uit de dood.

BORDPLAN

De hemel op aarde...

INTRODUCTIE

Als je iets heel moeilijks moet doen, bijvoorbeeld je zwemdiploma halen, hoe heerlijk is het dan te weten dat als het klaar is, het feest zal zijn. Dit is maar een voorbeeldje wat wij goed kunnen begrijpen. Wat de Heere Jezus moet gaan doen, is nog veel moeilijker dan wat wij ooit moeten doen. En het feest, Zijn heerlijkheid, is nog veel groter dan wat wij hier ooit viëren. Vandaag laat de Heere Jezus al iets zien van dat heerlijke feest, van die eeuwige heerlijkheid die komen gaat. Waar de Heere Jezus Zelf zal wonen en waar al Zijn kinderen zullen wonen, eeuwig in de hemel.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Wat een blijdschap zal dat wezen....

Vertelling

TIJDSTIP

Het is nog maar zes dagen geleden dat Petrus het heeft gezegd. 'Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God.' De Christus, de Messias. De lang verwachte Verlosser. Petrus had het goed gezien en de Heere Jezus noemde hem daarom rots. Sterke man waarop je kunt bouwen. Maar toen de Heere Jezus later doorging met vertellen over de leiders van de tempel en de Schriftgeleerden over hun kwaad en hun haat, toen Hij hen vertelde over Zijn lijden en sterven, over Zijn dood en opstanding, werden de discipelen ongerust. Zo ongerust dat Petrus de Heere Jezus apart nam en zei: 'dat mag zeker niet gebeuren, hoe kunt U nu zo praten. God zal dat zeker niet laten gebeuren!' En het antwoord van Jezus? Hij keerde hem de rug toe en zei: 'ga weg van Mij satanas, je denkt alleen maar zoals mensen kunnen denken en niet zoals God denkt. Maar Ik zal samen met Mijn engelen komen in de heerlijkheid van Mijn Vader.' En toen zei de Heere Jezus nog wat. 'En sommigen van jullie die hier staan, zullen Mij tijdens hun leven nog zien in de Koninklijke heerlijkheid.'

GEDAANTEVERWISSELING

Is dat echt nog maar zes dagen geleden? Petrus, Johannes en Jakobus kunnen het bijna niet geloven. Want wat er daarna gebeurde? Dat was wel iets heel anders dan het praten over boze overpriesters en kwade Schriftgeleerden, over lijden en sterven. Opeens zei hun Meester: 'Petrus, Johannes en Jakobus, jullie gaan met Mij mee. Jullie alleen.' Heel soms gebeurde dat wel vaker. Maar zoals nu hadden ze het nog nooit meegemaakt. Ze liepen een heel eind en tenslotte bracht Jezus hen op een hoge berg. Het leek wel of de Heere Jezus opklom naar Zijn Vader. Toen ze er eenmaal waren, was de dag al bijna ten einde. Maar toen....

Plotseling veranderde het gezicht van de Heere Jezus helemaal. Er trok een gloed overheen die straalde als het licht van de zon. Ook Zijn kleren veranderden, ze werden wit als het helderste licht. Zo blinkend, zo stralend, zo helder! Hemels licht! De discipelen wisten niet waar ze kijken moesten. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar dat was nog niet alles. Ineens stonden daar ook twee mannen bij Jezus, zij spraken met Hem. Wie dat toch waren? Ineens zagen de discipelen het. Het leek wel of ze ogen hadden die meer konden zien dan normaal. Het waren Mozes en Elia. Mozes, de grote leider van het volk Israël. Mozes die de wet van de Heere had gekregen, Mozes die de wet had opgeschreven, doorverteld. En Elia, de profeet met de ruwe kamelenharen profetenmantel. Hij die de mensen liet zien dat de Heere God was en niet Baäl. Maar waar kwamen die mannen ineens vandaan? Die waren toch allang gestorven? En wat deden ze hier op de berg? Deze mannen kwamen uit de hemel om met Jezus te praten over Zijn lijden en sterven. Ze kwamen Hem bemoedigen. Mozes die de wet kreeg, hij weet deze Jezus zal alles doen wat de wet vraagt. Hij is immers zonder zonden. En Elia en al die andere profeten die al zoveel over de Heere Jezus verteld hebben, Elia wist: nu is de tijd gekomen dat de Christus alles zal gaan doen waarover de profeten geschreven hebben. Hij zal lijden, Hij zal de straf voor de zonden dragen. Hij zal sterven en weer opstaan. En nu hier op de berg, nu leek het even de hemel op aarde. Nu leek het of Jezus even terug was in de heerlijkheid van de hemel, voordat Hij de diepste diepte in zal gaan.

PETRUS' IDEE

De hemel op aarde. En de discipelen mochten erbij zijn. Ze wisten niet wat ze meemaakten. Zo heerlijk, zo Goddelijk, zo stralend, zo volmaakt! Daar op die berg met Jezus, Mozes en Elia omringt door alleen maar licht, hemels licht. Wat heerlijk was dat! Voor hen, maar zeker voor de Heere Jezus. En toen kwam Petrus. 'Heere', zei hij, 'wat is het geweldig om hier te zijn. Zo iets heerlijks zou eigenlijk nooit moeten stoppen. Het zou voor altijd moeten blijven. Heere, zal ik drie tenten maken? Tenten om in te wonen, tenten om in te slapen. Zal ik er één voor U, één voor Mozes en één voor Elia maken, zodat dit heerlijke voorlopig niet zal ophouden?'

DE STEM VAN DE VADER

Maar nog voordat Petrus klaar was met praten, daalde er een wolk uit de hemel die net zo licht was als de kleren van Jezus. Net de vuurkolom van vroeger. Hij overdekte Jezus, Mozes en Elia. Als een schaduw viel hij over hen heen. Nu werden ze niet alleen verlicht door Jezus gezicht en kleren, nu werden ze ook verlicht door licht van boven. Het was net alsof God de Vader met nog meer hemels licht op de berg neerdaalde.

En toen... wat hoorden hun oren? Een stem uit de wolk: 'deze is Mijn geliefde Zoon.' Het was de stem van God de Vader Zelf. Wie anders kon het zijn? Een stem die spreekt over 'Mijn lieve Zoon.' Dan moest het wel God de Vader zijn Die hier op de berg sprak. Jezus en de Vader, ze waren weer bij elkaar zoals ze vroeger in de hemel bij elkaar waren. Als dat de hemel op aarde niet was? Wat een heerlijkheid, wat een blijdschap. De stem zei nog meer: 'Deze is Mijn geliefde Zoon in Welke Ik Mijn welbehagen heb. Van Hem houd Ik, Hij is de Man naar Mijn hart', zei God. 'Hij is de Zoon Die bij Mij in de hemel woonde, Hij is de Zoon Die Ik naar de aarde stuurde, Hij is de Zoon Die nog nooit iets kwaads heeft gedaan, Hij is de Man Die de straf voor al de zonden zal dragen. Hij is de Messias, de Verlosser! Discipelen hoort naar Hem. Luister naar Hem!'

ANGST VAN DE DISCIPELEN

De discipelen hoorden het wel. Een stem uit de hemel! Dat moest God Zelf zijn. Onmiddellijk lieten ze zich op de grond vallen. Wie kan God zien of horen en leven? Die heilige, machtige, grote God? Bevend van angst bleven ze liggen met hun hoofden diep naar beneden. De hemel op aarde, dat lichtende licht. Mozes en Elia, ja, dat was prachtig om te zien. Heerlijk om erbij te zijn. Maar de stem van de levende God? En toen kwam Jezus. Hij kende Zijn discipelen, Hij zag hun angst. Heel voorzichtig raakte Hij hen aan en zei: 'sta op mannen, vreest niet.' Wees niet bang. Niet bang? Nou, dat waren ze anders wel. En toch heel voorzichtig tilden ze hun hoofd op bij het horen van Jezus' stem en Wie zagen ze? Jezus, hun Meester. Jezus alleen. Mozes niet, Elia niet, die waren allang weer weg. Alleen Jezus. Hun Heiland, hun Heere.

GESPREK MET JEZUS

Het nu is het voorbij, die bijzondere heerlijkheid, dat geweldig licht, de hemel op aarde. Op de berg is het weer rustig en stil geworden. Alles gaat weer zoals het altijd gaat. De zon komt op, de vogels fluiten, de wind waait en de bomen ritselen. Zo gaan Jezus en Zijn drie discipelen weer de berg af. Het lijkt of er niets gebeurd is. Het lijkt! Maar er is wel wat gebeurd. Petrus, Johannes en Jakobus hebben het zelf gezien. En toch zegt Jezus: 'Mannen, vertel aan niemand wat je op de berg hebt gezien. Je mag er pas wat van vertellen als Ik weer opgestaan ben uit de dood.' Weer heeft Jezus het over opstaan uit de dood. Maar het lijkt wel of de discipelen het niet horen.

Ze moeten almaar denken aan wat er op de berg gebeurde. 'Elia, Meester, daar staat toch wat over geschreven? De Schriftgeleerden zeggen toch dat eerst Elias moet komen voordat de Messias, de Verlosser zal komen?' Discipelen hebben jullie het nog niet door? De Verlosser loopt naast jullie! Hij is zo dichtbij dat je Hem zelfs aan kan raken. Toch antwoordt de Heere Jezus rustig. Inderdaad, Elias zal eerst komen. Maar Ik zeg jullie, Elias is al gekomen. Dat is Johannes de Doper. Maar de mensen wilden niet naar hem luisteren. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Gevangengenomen en gedood! Zo zal het ook met de Zoon des mensen gebeuren. Jezus weet, zo zal het ook met Hem gebeuren. Maar of Petrus, Johannes en Jakobus het begrepen hebben? Eerst zal Hij gevangengenomen worden, eerst nog het lijden, eerst nog de strijd, eerst nog de dood, maar dan zal Hij opstaan en tenslotte voor eeuwig naar de Vader gaan. Ingaan in de Koninklijke heerlijkheid.

WAT EEN VREUGDE

Wat een vreugde, wat een blijdschap zal dat zijn. Het eeuwig durende feest. Voor altijd samen met de Vader. Maar wat de discipelen misschien nog niet helemaal begrijpen, is dat ook voor hen als het leven voorbij is het eeuwig heerlijkheid zal zijn. Voor eeuwig bij de Vader, voor eeuwig bij de Heere Jezus. Voor eeuwig gelukkig. Ze hebben er al een heel klein stukje van mogen zien daar boven op die berg.

VERWERKING

- Waar/niet waar vragen. Maak voor ieder kind een kaartje met een rode en een groene kant. Groen is waar, rood is niet waar. Stel de volgende vragen, laat eerst antwoorden en vraag dan door.
 1. Wie Jezus volgt, heeft nooit meer verdriet in zijn of haar leven.
 2. Het lijden en sterven van de Heere Jezus was niet echt nodig.
 3. Ook Mozes en Elia kwamen vanuit de hemel op de berg.
 4. Het was een goed plan van Petrus om op de berg te blijven.
 5. Het was dom van de discipelen om bang te zijn toen ze de stem uit de hemel hoorden.
 6. Er waren twaalf discipelen mee de berg op.
- Gebruik de kleurplaat van de website. Knip Mozes en Elia uit en plak deze op de goede plaats op de berg. Schrijf de goede namen bij elke persoon (zie verwerking website B1.38).

