

Hemelvaart

Periodethema: Handelingen
Handelingen 1: 4-14

KERNTEKST

'En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen en een wolk nam Hem weg van hun ogen.' (Hand. 1: 9)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De discipelen zien Jezus' hemelvaart tot een wolk tussen hen en de Heere komt.

BEGINSITUATIE

Tussen Pasen en de vertelling van vandaag zijn enkele andere verhalen verteld. Het is goed om uit te leggen dat we nu verspringen in de tijd met de geschiedenis van vandaag. Met de vertelling van vandaag sluiten we dus eigenlijk weer aan bij de geschiedenissen na Pasen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten wat er met hemelvaart gebeurd is.
- Ze begrijpen ook waarom de Heere Jezus deze weg gegaan is.
- Ze denken na wat de hemelvaart voor henzelf betekent.

INDELING

- De Heere Jezus verschijnt weer aan de discipelen in Jeruzalem.
- Terugblik:
Hij is al verschillende keren aan hen verschenen na de opstanding.
De discipelen denken nog aan de ontmoeting in Galilea op een berg. Zeer troostrijke woorden: 'Mij is gegeven alle macht...'
- Nu is het de laatste ontmoeting met Hem.
- Ze lopen de Oostpoort door, via het Kedrondal naar de Olijfberg.

- Discipelen moeten in Jeruzalem wachten op de uitstorting van de Heilige Geest.
- Ze vragen of Jezus binnenkort Zijn Koninkrijk al aan Israël opricht.
- Jezus zegt dat de tijd van de komst van Zijn Rijk niet hun zaak is.
- Zij zullen de kracht van de Geest ontvangen om van Hem te getuigen.
- Op de Olijfberg zegent Jezus hen en vaart voor hun ogen op naar de hemel.
- Ze kijken Jezus na, tot een wolk hun het zicht beneemt.
- Er verschijnen twee engelen, die zeggen dat Hij zo ook zal wederkomen.
- Vol vreugde keren de discipelen weer terug naar Jeruzalem.
- Daar verwachten ze, met vele anderen, volhardend in gebed de uitstorting van de Heilige Geest.

OPMERKINGEN

Heidelbergse Catechismus, zondag 18 vraag en antw. 46 t/m 49 (over de hemelvaart van Christus).

ZINGEN

Psalm 24: 4; 47: 3; 68: 9

'Voor 't oog van Zijn discipelenschaar' (WK 383)

'Jezus zei eens tot Zijn vrienden' (WK 584)

'Na veertig blijde dagen' (WK585)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm: 68: 9 *Gods wagens*, de engelen, boven het *zwerk*, uitspansel, zijn met velen en sterk. De heerlijkheid en heiligheid van God is gelijk aan de heerlijkheid die op Sinaï aanwezig was bij de wetgeving. Jezus ging vol eer naar de hemel, met de kerker als buit achter Zich aan.

De overwinning is door Hem behaald en de gaven deelt Hij uit tot troost. Zelfs het *wederhorig kroost*, eigenwijze kinderen, mag bij Hem wonen. Met Zijn hemelvaart gaat Jezus als Overwinnaar terug naar de hemel.

BORDPLAN

Weggaan en terugkomen.

INTRODUCTIE

Aan het begin van de twintigste eeuw waren er in Nederland veel arme mensen die een nieuwe toekomst wilden opbouwen in Amerika. Vaak ging de vader van het gezin eerst per schip naar het verre land. Pas als hij daar genoeg verdiend had, kwam hij later zijn gezin halen voor de overtocht. Wat keek zo'n gezin uit naar de dag dat hun vader weer terugkwam om hen te halen. Dan zouden ze met elkaar gelukkig zijn. Zo moeten de discipelen zich ongeveer gevoeld hebben toen hun Meester ten hemel voer. Maar eenmaal zal Hij terugkomen... Dan zullen zij (en wij?) altijd bij Hem zijn.

BRUGZIN OF BEGINZIN

'Iemand gaat weg om juist nog dichterbij te kunnen zijn. Dat kan toch niet? Ja toch wel! Luister maar of je dat begrijpt...

Vertelling

Daar loopt een groepje mannen. Ja inderdaad, het zijn de Heere Jezus en Zijn discipelen. Hij is weer bij hen! Het is inmiddels alweer veertig dagen nadat de Heere Jezus is opgestaan. Wat zijn het bijzondere dagen voor de discipelen geweest. Verschillende keren is Jezus aan hen verschenen. Dan was Hij soms ineens weer bij hen. Wat vonden ze dat fijn! Maar Jezus in na Zijn opstanding niet alleen aan de discipelen verschenen. Ook nog aan vele andere gelovigen. Hij is zelfs in een keer aan vijfhonderd mensen tegelijk verschenen. Waarom eigenlijk? Met al die verschijningen liet de Heere Jezus zien dat Hij echt is opgestaan! Stil lopen de discipelen achter Jezus aan door de straten van Jeruzalem. Ze hebben allemaal het gevoel dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Dat komt misschien wel het meest door die laatste woorden die Jezus tot hen gesproken heeft. Dat was in Galilea op een berg. Dat leken wel afscheidsworden! Ze waren in aanbidding voor hun Meester op de grond gevallen, maar ze waren ook bang geweest. Wat zou er allemaal gaan gebeuren? Wat moesten zij doen als hun Meester er niet meer was? Wat had Jezus toen machtige woorden gesproken. Woorden van troost! 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.' Jezus sprak daar als Overwinnaar!

Hij had hun ook een grote opdracht gegeven. Zij moesten straks het Evangelie gaan verkondigen, eerst dichtbij maar dan ook ver weg, ja tot zelfs over de hele wereld. Wat een opdracht! Zouden ze dat kunnen? Hoe zou dat allemaal gaan? Ze gaan nu de Oostpoort door en komen buiten de stad Jeruzalem. Daar lopen ze richting het Kedrondal. Ze steken de beek over en klimmen de Olijfberg op. Wat gaat er nu gebeuren? De Heere Jezus was weer ineens bij hen gekomen. Plotseling stond Hij weer in hun midden. Wat een blijdschap! Jezus zei dat ze nu in Jeruzalem moesten blijven. Daar moeten ze straks wachten op de belofte van de Vader. Daar zal de Heilige Geest hen vervullen! Ja, want Johannes de Doper doopte met water, maar zij zullen straks met de Heilige Geest gedoopt worden! Wat is er voor de discipelen veel om over na te denken! Zou de Heere Jezus nu voor het laatst bij hen zijn? Maar hoe moet het dan met Zijn Koninkrijk? Op eens vragen enkele van de discipelen: 'Heere, zult U nu in Israël het Koninkrijk weer oprichten?' De discipelen hopen dat het Koninkrijk van God nu snel zal komen, want dat heeft de Heere toch beloofd? Toch is Jezus' antwoord kort. De discipelen hoeven dat niet te weten. Zij hoeven niet te weten hoe en wanneer het Koninkrijk van God komt en doorbreekt. Daar zal God Zelf voor zorgen. Dat moeten ze in vertrouwen aan God over laten! De discipelen moeten het Evangelie verkondigen, dat is hun taak en al het andere hoeven zij niet te weten. Maar ze hoeven hun grote taak niet alleen te doen! Zij zullen de Heilige Geest ontvangen. Zo kunnen ze getuigen zijn, in Jeruzalem, Judea, maar ook in (het heidense) Samaria, tot zelfs aan de uiteinde van de aarde. Op eens blijft Jezus stilstaan. Hij strekt Zijn handen zegenend uit. Dan gebeurt er een groot wonder. Jezus' voeten maken zich los van de aarde. Met verbaasde ogen kijken ze Jezus na. Steeds hoger gaat Jezus. Zijn handen blijven zegenend uitgestrekt naar Zijn discipelen. Dan schuift er een wolk tussen. Jezus wordt zo opgenomen in de wolk door Zijn Vader! Ze kunnen Hem niet meer zien. Ze kunnen het niet bevatten wat hier gebeurt! Plotseling staan er twee mannen naast hen. Twee mannen in witte kleding. Het zijn engelen! Vriendelijk vragen ze: 'mannen uit Galilea, wat staat u toch naar boven te kijken?'

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen, zoals u Hem naar de hemel hebt zien opvaren.' Horen ze dat goed? Jezus is nu wel weggegaan, maar Hij zal eens weer terugkomen. Dan zullen ze Hem weer zien en dan zullen ze nooit meer van Hem gescheiden worden. Uiteindelijk draaien de discipelen zich om en gaan de berg weer af. Ze gaan terug de stad Jeruzalem in. Ze gaan naar de opperzaal waar ze vaker bijeenkwamen. Daar willen ze wachten, wachten op de Heilige Geest. Want Jezus heeft dat beloofd!

AFSLUITING

Ze wachten niet met hun armen over elkaar. Nee, ze wachten biddend, ze kijken er naar uit. Ze verlangen ernaar dat de Heilige Geest zo snel mogelijk uitgestort zal worden! En weet je waarom? Door middel van de Heilige Geest wil Jezus Zelf in harten van mensen gaan wonen. Hij is weggegaan, om nog dichter bij mensen (in harten!) te kunnen wonen. Zo zal het Koninkrijk van God uitgebreid worden, over de gehele aarde! Ook hier in Nederland! Ben jij ook al een gelukkige onderdaan van dit Koninkrijk?

VERWERKING

Gesprek:

- 'Jezus ging weg om nog dichterbij te kunnen zijn!' Begrijp jij dat? Leg eens uit?
- Is de hemelvaart een belangrijke gebeurtenis? Waarom?
- Is het belangrijker dan Kerst of Pasen? Of kun je dat niet zeggen?
- Zou het erg zijn als dat niet gebeurd was? Laat kinderen vooral hun gedachten uitleggen!
- Hemelvaart wordt ook wel het Kroningsfeest genoemd (zie ook psalm 68: 9) Kun je dat begrijpen? Welke overwinningen heeft Jezus dan behaald?
- De Heere Jezus komt weer terug. Kijken we net zo verlangend als de gezinsleden uit het introductieverhaal?

Lezen:

- Lees en bespreek van de Heidelbergse Catechismus zondag 18 vraag en antw. 49 (Wat nut ons de hemelvaart van? Drie dingen!).

