

# Pinksteren

Periodethema: Handelingen  
Handelingen 2: 1-41

## KERNTEKST

'En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.' (Hand. 2: 4)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Alle apostelen worden vol van de Geest en spreken wat de Geest hen leert.

## BEGINSITUATIE

Het vorige verhaal ging over de hemelvaart. De discipelen zaten biddend bij elkaar. Hier kunt u nu mooi bij aansluiten! Het pinksterverhaal is zeker bekend bij de kinderen. Begrijpen ze ook wat er werkelijk gebeurde?

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen begrijpen de essentiële betekenis van het pinksterfeest.
- De kinderen begrijpen de betekenis van de tekenen van het pinksterfeest.
- De kinderen denken na over de vraag waar hun hart vol van is.

## INDELING

- 'Waar het hart vol van is...'
- Brugzin.
- Drukke in de stad: oogstfeest.
- Bijeen om te bidden.
- Een geluid als van een geweldige wind.
- Tongen als van vuur.
- Spreken in andere talen.
- Ontzetting bij vele toehoorders.
- De spotters.
- De toespraak van Petrus.
- 'Wat moeten wij doen?'

- Vervuld.
- Afsluiting.

## OPMERKING

Heel mooi geven onze belijdenisgeschriften de betekenis van Pinksteren weer. Goed om daar zelf goed op ingelezen te zijn en daar ook van door te geven aan de kinderen!

## ZINGEN

Psalm 118: 12; 119: 3

't Is feest vandaag' (WK 586)

'Tekenen van vuur en wind' (WK 588 op de wijs van psalm 136)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 118: 12 Dit is een bijzondere dag, door God geheiligd. Dat geldt zeker van de pinksterdag. *Van zorg* ontslagen is door God gered om op Hem te zien. Gebed om zegen en heil op deze dag. Dat er een *rijke oogst*, velen mogen volgen op deze *eersteelingen*, met Pinksteren de eerste gelovigen.

## MATERIALEN

Voor het effect van de wind, kun je wijzen op de steeds meer zichtbare windmolens. Ze draaien door de onzichtbare wind (zie website voor voorbeeld).

## BORDPLAN

Waar het hart vol van is!

## INTRODUCTIE

'Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over.' Kennen jullie dit spreekwoord? Wat betekent het? Noem eens voorbeelden. (Heel belangrijk dat kinderen hun eigen verhaal (even!) kunnen vertellen. Komt er geen duidelijk voorbeeld, vertel dan zelf een kort inleidend verhaaltje, bijv. je krijgt een broertje of zusje (dat kan heel ingrijpend zijn voor een kind), je krijgt een eigen slaapkamer en mag van alles uitkiezen, etc.)

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Je kunt ergens dus erg vol van zijn. Pinksteren betekent eigenlijk ook: 'vol zijn'. De Bijbel noemt dat: 'vervuld zijn'. Daarover gaat het verhaal. Luister maar.

## Vertelling

Het is heel erg druk in Jeruzalem. Veel mensen zijn gekomen om het oogstfeest te vieren. Vijftig dagen geleden is men met de oogst begonnen en nu zijn heel veel mensen naar Jeruzalem gekomen om de eerste broden te offeren die van het nieuwe graan zijn gebakken. Je zou zeggen dat het een beetje lijkt op onze dankdag. Iedereen komt met dit brood de Heere danken voor de nieuwe oogst. Nou, dat het een groot feest is, kun je wel zien. Overall komen de mensen vandaan: uit alle provincies van Israël en uit Azië, uit Egypte, Lybië, noem het maar op. Het is een grote drukte in de stad. Midden in die drukte zoekt een groep mensen met elkaar juist de stilte op. Het zijn de discipelen van de Heere Jezus, samen met alle mensen die van de Heere zijn gaan houden. Zij bidden samen. En weet je waar ze om vragen: ze bidden of de Heere de Trooster wil geven Die de Heere Jezus heeft beloofd. 'Bid en u zal gegeven worden.' Dat had de Heere Zelf gezegd. Geloven de discipelen dat ook? Zijn ze zó aan het bidden, in de verwachting dat God hun gebed ook zal verhoren? Zo zou het in ieder geval wél moeten zijn. Plotseling gebeuren er heel vreemde dingen. Eerst is er een geluid als van een geweldige stormwind. Dat geluid vervult het huis waarin de discipelen bij elkaar zijn. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt: je was buiten aan het spelen, de lucht zag al wat donker en ineens begint het hard te waaien. Vaak begint het daarna ook te regenen. Hier in Jeruzalem waait het niet echt. Er is alleen wel het geluid van een storm. De Bijbel heeft het over een 'geweldige, gedreven wind'. Noem dat gerust een zware storm! En weet je wat het bijzondere is van een storm: je voelt hem, maar ziet hem niet. Je ziet wel wat de storm doet: bladeren en takken vliegen door de lucht en als het heel hard gaat, gaan zelfs grote bomen om.

De wieken van de windmolen draaien heel snel. Je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij zal stoppen. Zo is het ook met de Heilige Geest, want Die wordt hier op het pinksterfeest uitgestort, je mag ook zeggen, uitgegoten. En net zoals een echte storm de bomen om kan blazen en zelfs wel eens huizen wegblaast, blaast de Geest als het ware in de harten van mensen: niemand kan het werk van de Geest tegenhouden! Als de Geest in je hart wil komen, kun je hem beslist niet tegenhouden. Alles gaat aan de kant, net als blaadjes die door de wind alle kanten opgeblazen worden. Het geluid van de storm is te horen, er is ook wat te zien! De Bijbel heeft het over 'verdeelde tongen als van vuur'. Het lijkt op vuur, het is het niet. Het ziet er uit als een vuur dat om zich heen grijpt. *Vraag maar eens aan een brandweerman die een huis of een boerderij met een rieten dak moet blussen, hoe snel vuur om zich heen kan grijpen: soms moet je rennen om uit de vlammen weg te blijven. In de zomer zie je wel eens foto's van geweldige bosbranden die heel snel om zich heen grepen. Mensen moesten soms maken dat ze wegwamen om niet door het vuur ingesloten te worden.* Zo wil de Heilige Geest ook werken: mensen in vuur en vlam zetten voor de Heere. En door dát vuur gegrepen worden is helemaal niet erg, nee, het is het mooiste dat je kan overkomen! Dan ben je voor eeuwig gelukkig! Want weet je wat er dan gebeurt? De Geest gaat al het boze uit je hart wegbranden en je hart, dat eerst niet naar de Heere vroeg en waarin geen geloof was, verwarmen. Als je eenmaal bent 'aangestoken' door het vuur van de Heilige Geest, ga je met heel je hart de Heere liefkrijgen. Je hart wordt 'vol' van de Heere. Je wilt niets liever dan alleen tot eer van Hem leven. Je wilt graag ook andere mensen vertellen hoe goed de Heere is, je staat klaar om een ander te helpen. Je wilt niets liever dan al het kwade uit je leven wegdoen, omdat je weet dat je daarmee de Heere een groot verdriet doet. Zo werkt de Geest. Zo werkte Hij op die eerste pinksterdag, dat doet Hij nu nog... Ik noem nog een keer het spreekwoord van het begin. 'Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.' De discipelen zijn zo vol van de Heilige Geest dat ze over God gaan vertellen. Ze vertellen over 'de grote daden van God' zegt de Bijbel. En dat is het derde wonder van Pinksteren: alle mensen die in Jeruzalem zijn, kunnen het verstaan, waar ze ook vandaan komen en welke taal ze ook spreken. Ieder kan in zijn eigen taal horen hoe de discipelen vertellen over de goedheid en de genade van God. Ik lees in de Bijbel dat ze zich erover verwonderen. De mensen raken er opgewonden van. 'Hoe kan dit?' zeggen ze tegen elkaar. Ze begrijpen dat hier iets heel bijzonders aan de hand is. Deze discipelen, deze vissers, hebben nooit een vreemde taal geleerd en moet je nu eens horen! Wat is hier aan de hand?

Heftig wordt er gediscussieerd over wat er te horen en zien is. Gaat het 'vuur' van de Geest om zich heen grijpen? Niet iedereen ziet in wat er gebeurt een wonder. De overpriesters en Schriftgeleerden staan al klaar met hun antwoord: 'een wonder?' zo spotten ze, 'ben je mal, ze zijn dronken. Dan ga je vanzelf wartaal uitslaan.' Dan gaat Petrus wat hoger staan, zodat hij wat boven de mensen uitsteekt. Hij roept om stilte. En dan gaat deze Petrus, die nog maar een paar weken geleden zo verschrikkelijk bang was voor zijn eigen hachje dat hij de Heere Jezus tot drie keer toe verloochende, vol vuur en met enthousiasme vertellen. 'Beste mensen', zegt hij, 'het is nog vroeg in de morgen. We hebben amper wat gegeten, laat staan wat gedronken. Nee, wij zijn niet vol van wijn, wij zijn vol van de Geest. God heeft Zijn belofte vervuld: 'Ik zal in de laatste dagen mijn Geest uitstorten.' Dát is het wat jullie horen en zien. Kinderen en ouderen, slaven en slavinnen zullen vol worden van de Heilige Geest.' En Petrus vertelt verder, hoe de Heere Jezus, Die alleen maar wonderen deed en zieken beter maakte, Die zo liefdevol voor de kinderen was en omzag naar de armen, is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij vertelt ook dat God Hem weer heeft opgewekt uit de dood. 'En het is door deze Jezus, Die door God aan Zijn rechterhand is gezet, dat al deze wonderen gebeuren', zo zegt Petrus. 'Dezelfde Jezus Die door jullie aan het kruis is gehangen, Die door jullie is vermoord...' De mensen schrikken geweldig als ze dit horen. 'Hebben wij dat gedaan? Dat is verschrikkelijk.' En ze vragen het Petrus en de andere discipelen: 'wat moeten we doen?' Ze bedoelen: 'we hebben kwaad gedaan. Een vreselijk kwaad. Hoe kunnen we dit ooit weer goed maken?' Weet je, dat de mensen dit vragen is eigenlijk al een teken dat de Heilige Geest in hun hart werkt. De mensen hadden ook heel boos kunnen worden. Ze hadden in opstand kunnen komen en kunnen roepen: 'wat een onzin. Wij zijn geen moordenaars, wij zijn nette, gelovige mensen hoor! We zijn niet voor niets hier op het oogstfeest gekomen om God te eren! Zeg, wat denken jullie wel?' Het had heel gevaarlijk kunnen worden voor de discipelen, er hadden wel stenen door de lucht kunnen vliegen. Nee, er is geen opstand, maar verslagenheid bij de mensen. Ze gaan vragen naar een weg tot behoud, vragen om ontkomen aan de verdiende straf. 'Bekeer je en geloof in de Heere Jezus Christus', zegt Petrus. Dat is wat ze moeten doen. 'En het zal zijn dat een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.' Dat betekent dus: 'roepen moet je, de Naam des Heeren aanroepen. Bidden moet je tot God, dat Hij je het kwaad vergeeft en geloven dat Hij een bidder zal geven wat hij vraagt. Vertrouw er maar op dat de Heere doet wat Hij belooft. Hij wil je al het kwaad vergeven, om Jezus' wil.

Bekeer je tot God en laat je dopen, als teken van de afwassing van je zonden en de opstanding in een nieuw leven. Je verdient de dood, God wil je het leven geven, het leven tot in eeuwigheid!' En dan wordt het echt waar: ieder die de Naam van de Heere aanroept, die werkelijk zijn toevlucht neemt tot God, wordt zalig. De wind blaast in mensenharten, het vuur grijpt om zich heen en het woord van God vervult mensenharten met Zijn liefde. Drieduizend mensen bekeren zich op die éne 'preek' van Petrus. Geweldig, wat werkt de Geest met kracht hier in Jeruzalem.

### AFSLUITING

Een mooi verhaal, dat pinksterverhaal, vind je niet? Maar gaat dit verhaal alleen over die mensen van tweeduizend jaar geleden? Of gaat het ook over jou? Waar ben jij vol van? Heeft de Geest jou al te pakken gekregen? Leeft de liefde tot God al in jouw hart? Is de Heere jou al te sterk geworden? Dan begrijp je wat ik bedoelde, toen ik vertelde wat er allemaal in je hart verandert als het 'vuur' van de Heilige Geest in je hart komt. Als dat nog niet zo is, heb ik een goede raad: roep de Naam van de Heere aan. Of, om het wat begrijpelijker te zeggen: bid om de Heilige Geest in je hart. Je mag het aan God vragen: 'Heere, wilt U met de wind van Uw Geest door mijn hart waaien en alles omver blazen wat U tegenhoudt? Wilt U mij met het vuur van Uw Geest 'aansteken', zodat ik U ga liefhebben? Wilt U zo werken met Uw Geest dat ik in U leer geloven en op U durf vertrouwen?' Het is al meer verteld: ieder die de Naam van de Heere aanroept zal zalig worden. Jij ook? Ja, jij ook. Dat belooft de Heere. Hij wil ook jou 'vol' maken.

### VERWERKING

- Wat is de kinderen opgevallen in dit verhaal, wat was nieuw voor hen?
- De Heilige Geest wordt ook wel Trooster genoemd. Leg eens uit waarom deze naam gebruikt wordt. Ter verduidelijking kan een gedeelte gelezen worden uit Joh. 16.
- In Gal. 5: 22-23 worden de vruchten van de Geest genoemd. Begrijpen de kinderen de inhoud van de termen?
- Laat kinderen eens benoemen hoe je vruchten van de Geest in het leven van alledag gestalte kunt geven: vrede, geduld, goedheid, geloof, liefde vreugde...
- Efeze 5: 18 geeft aan dat we vervuld moeten worden van de Geest. Hoe moeten we dat doen? Lees vers 19-21.
- Lees met de kinderen vraag en antw. 74 van de Heidelbergse Catechismus, leg uit en vraag of ze het begrijpen. Heel mooi om daar samen wat dieper op door te gaan.

