

# Het verbond met Abram

Periodethema: Abram en Izak  
Genesis 15

## KERNTEKST

'En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.' (Gen. 15: 6)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Abram gelooft in dit verhaal niet voor het eerst, maar hij wordt sterker in zijn geloof. Hij gelooft dat God hem tot een groot volk zal maken en dat de Messias uit zijn nageslacht geboren zal worden. De gerechtigheid heeft Abram niet van zichzelf: het wordt hem toegerekend uit genade door zijn geloof in God.

## BEGINSITUATIE

De vorige keer is verteld over de keuze van Lot en de belofte van God aan Abram. Het is goed om duidelijke vragen te stellen over dit verhaal, omdat de belofte ook terugkomt in dit verhaal.

- Welke problemen zijn er tussen de herders van Lot en Abram?
- Welk voorstel doet Abram?
- Wat kiest Lot?
- Waarom maakt Lot deze keuze?
- Waar gaat Abram heen?
- Op welke manier wordt Abram door de Heere getroost?

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren dat de gerechtigheid niet ligt in de dingen die wij doen. Het komt aan op geloof. We moeten God vertrouwen op Zijn Woord.
- De kinderen duidelijk maken wat een verbond is en hoe dat vroeger gesloten werd.
- De kinderen oproepen om te vertrouwen op de beloften van God (denk aan de doop).

## INDELING

- De moedeloosheid van Abram.
- De herhaling van de belofte door God.
- Het offer van Abram.
- Het verbond van God met Abram.

## OPMERKINGEN

Bij de voorbereiding van uw verhaal kunt ook kijken op de site: <http://abcvanhetgeloof.nl> Voor jongeren worden de begrippen 'vreze des Heeren', 'rechtvaardigheid' en 'doop' goed uitgelegd en besproken: [abcvanhetgeloof.nl/vreze-des-heeren](http://abcvanhetgeloof.nl/vreze-des-heeren) [abcvanhetgeloof.nl/wij-belijden/rechtvaardigheid](http://abcvanhetgeloof.nl/wij-belijden/rechtvaardigheid) [abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/doop-jongeren](http://abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/doop-jongeren) Voor jongere kinderen kunt u de begrippen 'geloof' en 'doop' bekijken: [www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof](http://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof) [www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/doop](http://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/doop)

## ZINGEN

Psalm 31: 12 en 17; 105: 3 en 5; 142: 1  
Voor de kinderen uit groep 5 en 6: psalm 16: 3; 37: 2; 111: 5  
'Abram hoorde eens Gods stem' (OMK, deel 3, nr. 2)  
'De Heer' is mijn Herder' (OTH-2015, nr. 7-9; WK, Psalm 23a; UAM, nr. 14; (JdH, nr. 493 en 883)  
'Mijn herder is de Heere God' (JdH, 884)  
'Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer' (OTH-2015, nr. 269; JdH, nr. 541)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 105: 5a God werkt Zijn plannen uit. Abram wordt een schakel in de lijn van de geslachten van de Heere Jezus. God kan niet tegen Zijn eigen Woord, waarheid, verbond ingaan. Altijd wordt uitgevoerd, wat Hij belooft.

## MATERIALEN

Bijbelland in beeld II: de plaat over de tent: Abram en zijn familie woonden in tenten.  
 Neem eventueel een schild mee om te laten zien of vraag aan een kind om dit mee te nemen.  
 Een trouwring kan dienen om het begrip 'verbond'

duidelijk te maken. Denk dan wel aan kinderen van gescheiden ouders: voor hen kan dit pijnlijk zijn.

## BORDPLAN

Verbond  
 Abram

## INTRODUCTIE

Schrijf op het bord het woord 'verbond' en vraag aan de kinderen waaraan ze denken bij dit woord. Een trouwring kan dienen als voorbeeld: wat beloven de man en de vrouw aan elkaar? Zie verder de opmerking bij het kopje materialen.

U kunt denken aan woorden als: overeenkomst, verdrag, akkoord, groep mensen, vereniging, beloven, samenwerkingsverband, belofte, doen wat je met elkaar afgesproken hebben, je houden aan je woorden, verbintenis, trouw zijn, behoren bij, enz. Geef ze daarna de opdracht om goed te luisteren of de woorden ook in het verhaal terugkomen.

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Wachten duurt altijd lang. Soms denk je: gebeurt het nog?

## Vertelling

Abram wacht al heel lang. God heeft hem een nieuw land beloofd. Daar woont hij nu: in Kanaän. Dat heeft God hem gegeven. God heeft hem zelfs geholpen om tegen de vijanden te vechten. Ze hadden Sodom en Gomorra veroverd en ook Lot, zijn neef, meegenomen. God had aan Abram de overwinning gegeven. Iedereen kon terug naar Sodom en Gomorra. Ook Lot was weer teruggegaan naar de vlakke. Abram had zijn tenten weer opgezocht. Hij woonde in een mooi en goed land. De Heere zegende hem. En toch...

## DE MOEDELLOSHEID VAN ABRAM

Hoe moet het verder? De Heere heeft hem een zoon beloofd. Die mag in het beloofde land wonen. Hij zal tot een groot volk uitgroeien. Maar... Abram is al oud. Hij heeft nog steeds geen kind. Sarai wordt ook steeds ouder. Abram weet niet hoe het moet. Hij is verdrietig. Maar de Heere laat Abram niet in de steek. Hij doet altijd wat Hij belooft. Dat laat Hij aan Abram zien. *Abram wordt in de Bijbel 'de vader aller gelovigen' genoemd. Hij heeft een groot geloof, dat kun je overal in de Bijbel lezen. Maar je merkt dat ook Gods kinderen, die een groot geloof hebben, een tijd hebben dat ze niet weten hoe het moet. Ze twifelen dan en hebben het moeilijk met de belofte van God. Misschien heb je dat ook wel eens. Dan denk je: kunnen mijn zonden vergeven worden?*

*Ik doe elke dag verkeerde dingen. Een ander denkt misschien: ik ben nog zo jong. Kan ik dan wel de Heere dienen? Luister dan maar verder.*

De Heere verschijnt aan Abram in een visioen. Hij wil aan Abram iets laten zien en horen. Een visioen is geen droom. Bij een droom slaap je en zie je allerlei dingen in je droom. Bij een visioen ben je wakker: je ziet dan een bepaalde gebeurtenis. In de tijd van de Bijbel lees je vaak over een visioen: de Heere laat dan iets zien wat in de toekomst zal gebeuren. Waarschijnlijk krijgt Abram dit visioen bij het donker worden. De Heere zegt: 'Abram, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben een Schild voor je.' *Jullie weten vast wel wat een schild is. Een soldaat gebruikte dit vroeger om de pijlen mee op te vangen. Dan kon de pijl niet in zijn lichaam geschoten worden. Het beschermt de ridder.* Zoals een schild een soldaat beschermt, zal de Heere Abram beschermen. Je kunt dan denken aan de vijanden die nog in en rond Kanaän wonen. Abram hoeft niet bang te zijn voor vijandelijke soldaten. De Heere zegt nog iets: 'Ik ben je loon.' Abram wordt door de Heere beloond. Hij krijgt genadeloos. Abram had de beloning van de vorsten van Sodom en Gomorra geweigerd. Abram wilde niet dat de koningen later zouden zeggen: 'wij hebben Abram rijk gemaakt.' Nu vertelt God dat Abram loon van Hem krijgt. De Heere zal hem zegenen en gelukkig maken. Abram zal aardse zegeningen krijgen, maar ook geestelijke zegeningen.

## DE HERHALING VAN DE BELOFTE DOOR GOD

Abram stelt een vraag aan de Heere: 'Hoe kunt U mij dit land beloven? Ik heb geen kinderen. Dan kan mijn nageslacht hier toch niet wonen? Hoe moet dat nu? Zal alles wat ik heb voor mijn knecht Eliëzer zijn? Hij komt uit Damaskus en is een heel trouwe knecht.' Abram praat niet over Lot. Hij vraagt niet of Lot, zijn neef, alles moet krijgen. Nee, hij noemt de naam van zijn knecht. Als God dat wil, moet Abram Eliëzer voor zijn dood aannemen als zijn eigen zoon. Dan moet hij Eliëzer adopteren. Maar God zegt: 'nee Abram, Eliëzer wordt niet jouw erfgenaam. Al je bezittingen zijn niet voor een geadopteerde zoon, maar voor je eigen zoon. Je zult een zoon ontvangen.' De Heere bemoedigt Abram nog meer en zegt: 'Abram, ga eens mee uit je tent naar buiten.' Abram loopt naar buiten. Het is donker.

Duizenden sterren fonkelen aan de heldere lucht. 'Abram, kijk eens naar boven. Zie je al die sterren?' vraagt God. Abram tuurt naar boven. 'Probeer de sterren eens te tellen.' Abram doet het, maar dat lukt niet. *Heb jij als een geprobeerd de sterren te tellen? Als het helder is en je niet teveel licht hebt van lantaarns of andere lichten, dan zie je steeds meer sterren. Al snel raak je de tel kwijt.* 'Abram', zegt God, 'zo groot zal ook jouw nageslacht zijn. Het volk zal niet te tellen zijn.' De Heere wil tegen Abram als het ware zeggen: Ik heb de sterren gemaakt. Zo kan Ik er ook voor zorgen dat jouw huis vol wordt met kinderen. Abram hoeft in het vervolg alleen maar zijn tent uit te lopen en naar de hemel te kijken. De sterren zullen hem vertellen van Gods belofte. Wat is de reactie van Abram? Hij gelooft de woorden van de Heere. Het is waar wat de Heere zegt. Hij zal doen wat Hij belooft! Abram vertrouwt op de Heere. Niet alleen die dag, maar steeds weer opnieuw. *Zie je dat je niet hoeft te twijfelen aan de woorden van de Heere? Ook nu niet, zoveel jaar na Abram. God is nog altijd Dezelfde. Vertrouw maar op Zijn Woord.*

In de Bijbel staat: God rekent het Abram tot gerechtigheid. Dat is een moeilijk woord: gerechtigheid. *Je weet wel dat door de zonde in het paradijs alle mensen zondig geboren worden. We verdienen straf: de doodstraf. Maar God heeft in Zijn liefde voor zondaren Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde gestuurd. Hij is gestorven aan het kruis en weer opgestaan. Daarom kan iedereen die in Hem gelooft, het eeuwige leven krijgen. Je kunt nog zoveel goede dingen doen, maar daarmee ben je niet goed voor God. We kunnen niets zelf verdienen. God ziet altijd je zonde. Door de Heere Jezus ben je, ondanks de zonde, rechtvaardig voor God. Het komt er op aan dat je, net als Abram, God aan Zijn Woord houdt en Hem gelooft op Zijn Woord.*

### HET OFFER VAN ABRAM

De volgende dag komt de Heere opnieuw bij Abram en zegt: 'Abram, Ik heb je uit Ur der Chaldeeën gehaald en je hier gebracht. Dit land is voor jou en je nageslacht.' De vorige dag heeft de Heere een zoon beloofd, nu belooft Hij hem het land Kanaän. Abram antwoordt: 'Heere, hoe weet ik nu dat ik dit hele land in mijn bezit zal krijgen?' Abram is niet ongelovig, maar hij weet dat zijn geloof soms zo zwak is. Hij wil een teken van de Heere, zodat hij het zeker weet. 'Ga naar je kudde en haal een paar dieren. Je moet een driejarige vaars (een jonge koe, dus een kalf), een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif meenemen.' Abram haalt deze dieren. De grote dieren (de vaars, de geit en de ram) snijdt hij doormidden. De vogels laat hij heel. Dan legt hij de stukken tegenover elkaar. Ook de vogels legt hij tegenover elkaar. Er is een pad tussen. *In die tijd is het de gewoonte om op deze manier een verbond met iemand te sluiten.*

*Je loopt dan samen tussen de in tweeën gedeelde dieren door. Het is een teken dat je zult doen wat je beloofd hebt.*

Abram moet wachten op de Heere. Maar het duurt lang. De roofvogels, die rondvliegen, zien de dode dieren en willen ze verslinden en opeten. Maar Abram verjaagt ze elke keer. Tegen de avond is God nog niet gekomen. Als het donker wordt, valt Abram in de slaap. Hij is moe van het wachten en het weggagen van de roofvogels. Dan komt er een grote schrik, een grote duisternis, over hem heen. In een soort droom ziet Abram wat er in de toekomst met zijn geslacht zal gebeuren. De Heere laat hem dat zien. God zegt: 'uw familie zal eerst een tijd in een vreemd land, in Egypte, wonen. Vierhonderd jaar zullen ze daar blijven. Op het eind zullen ze verdrukt worden, maar dan zal Ik hen verlossen. Ze zullen het land mogen verlaten met heel veel vee. Dan zal Ik hen in dit land, in Kanaän terugbrengen.' *Misschien dat jij wel weet in welke tijd dat is. Jakob, de kleinzoon van Abram, zal naar Egypte gaan. Later zullen ze verdrukt worden. Mozes wordt dan door de Heere geroepen om leider van het volk te zijn. De Heere zorgt voor de tien plagen onder de Egyptenaren.*

De Heere vertelt nog meer aan Abram: 'Jij zult in vrede sterven. Je zult ook oud worden.' Abram hoeft de verdrukking van het volk niet mee te maken. Hij zal op hoge leeftijd in dit land sterven. De toekomst ziet er eerst somber uit, maar later zal er vrede en vreugde zijn. Abram mag op God vertrouwen. Hij zal in vrede sterven. Hoe dat kan? Daar zorgt de Heere voor. *Soms kan je leven zo donker lijken: vol zorgen en verdriet. Dat komt door de zonde en de duivel, die probeert het werk van God tegen te werken. Maar God zorgt Zelf in de toekomst voor de bevrijding uit Egypte. Dat belooft Hij aan Abram. God zorgt er ook voor dat je zonden vergeven kunnen worden, door de Heere Jezus. Dat is echte vrede. Dan mag je in vrede sterven, net als Abram.*

### HET VERBOND VAN GOD MET ABRAM

Opeens ziet Abram een oven en een fakkel, rook en vuur. Het gaat tussen de geslachte dieren door. Het is God Zelf. Niet Abram en God gaan tussen de dieren door. Als mensen in die tijd een verbond sloten, liepen ze samen tussen de geslachte dieren door. Dat betekende dan dat ze bij elkaar hoorden en dat ze gedood mochten worden als ze niet deden wat ze elkaar beloofd hadden. Nee, God gaat alleen. Het is een teken dat God een verbond met Abram sluit. Het nageslacht van Abram zal zeker in dit land mogen wonen. God belooft het. Dan doet Hij het ook. God is trouw. Hij verbreekt Zijn belofte nooit.

### AFSLUITING

God heeft jou ook een belofte gegeven: Hij heeft bij jouw doop beloofd dat Hij voor jou wil zorgen en dat Hij jouw zonden wil vergeven. Maar God vraagt wel dat je Zijn woorden gelooft en dat je Hem vertrouwt. God verbreekt Zijn belofte niet, maar wat doen wij de Heere vaak verdriet met al onze zondige dingen. Heb je daar verdriet over? Vertel het maar eerlijk aan de Heere en vraag Hem om vergeving.

### VERWERKING

U kunt een keuze maken uit onderstaande mogelijkheden:

Sluit aan bij de introductie: de woorden rond het woord 'verbond' staan nog op het bord. Vraag aan de kinderen of de woorden kloppen: misschien moeten er woorden weggehaald worden. Het kan ook zijn dat er woorden toegevoegd moeten worden. Praat over de betekenis van het verbond.

Vraag aan de kinderen of de Heere ook met hen een verbond gesloten heeft. Denk aan de doop. Wanneer is dat gebeurd? Wat houdt dat verbond in? Wat belooft God? Wat vraagt God? Probeer op eenvoudige manier over de doop te praten.

Bij kinderen van groep 5 en 6 kunt u praten over de nakomelingen van Abram: ze kunnen vast wel dingen vertellen over Izak, Jakob, Jozef, Mozes, enz.

God belooft iets aan Abram. Staan er in de Bijbel ook beloften voor ons? Welke? Wat betekenen ze? Laat de kinderen een tekening maken over de sterren in de lucht en laat ze de belofte van God erboven schrijven: Zo zal uw zaad zijn!

U kunt ook de opdrachten geven om de sterren 's avonds te tellen als het donker is en helder weer. Laat ze de volgende keer hun belevenissen vertellen.

Op de site kunt u nog een extra verwerking vinden.