

Water uit de rots

Periodethema: in de woestijn
Exodus 17

KERNTEKST

'Gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke.' (Ex. 17: 6b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere geeft Mozes de opdracht om op de rots te slaan. Hij zal zorgen dat er water uit de rots komt. Het volk zal voldoende water hebben om te drinken. Hij zal voor hen zorgen!

BEGINSITUATIE

Vorige week is er verteld over de kwakkels en het manna. Stel duidelijke vragen over het verhaal van vorige week:

- Waarom mopperen de Israëlieten?
- Wat belooft de Heere?
- Wat krijgen de Israëlieten 's avonds te eten?
- Wat vinden ze de volgende morgen?
- Welk gebod krijgen ze van God en hoe reageert het volk?
- Wat gebeurt er op de zesde dag en waarom?
- Welke opdracht krijgt Aäron?

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat God veel geduld heeft met het volk en dat Hij voor hen blijft zorgen.
- De kinderen duidelijk maken dat de schuld van het volk en van ons groot is, maar dat Gods genade nog groter is.

INDELING

- De ruzie over het water.
- Het water uit de steenrots.
- De aanval van de Amalekieten.
- De staf van Mozes.
- Het bevel van God.

OPMERKINGEN

Bij de voorbereiding kunt u de site <http://abcvanhetgeloof.nl> gebruiken. Zowel voor de jongeren als voor de kinderen wordt het begrip 'gebed' en 'geloof' goed uitgelegd en besproken:

abcvanhetgeloof.nl/gebed

abcvanhetgeloof.nl/wij-geloven/geloof-jongeren en
abcvoorkinderen.nl/wij-doen/gebed.html

abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof

ZINGEN

Psalm 68: 17; 75: 1; 81: 8; 95: 5; 105: 22; 121: 1 en 2; 142: 1 en 2

Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 116: 7 en 8; 143: 10; 145: 6 en 7

'Zomaar te gaan met een stok in je hand' (AWN, deel 2, nr. 6)

'Leer mij Uw weg, o Heer' (OTH, nr. 258)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 105: 22. Het volk Israël werd in de woestijn iedere dag verzorgd. De Heere gaf manna, brood uit de hemel. Gods hand bracht hen in dat dorre oord (in de woestijn). De Heere zorgde voor Zijn volk, net zoals Hij ook voor Zijn kinderen wil zorgen. De Heere zorgt door Zijn machtige hand ook dat er in de woestijn water de steenrots komt. Hij denkt aan wat Hij aan Zijn knecht Abraham beloofd heeft en vervult nu Zijn belofte.

MATERIALEN

Voor de kinderen uit groep 5 en 6 is het goed om een kaart te gebruiken die de reis van de Israëlieten door de woestijn laat zien.

Bijbelland in beeld II: de plaat over de tent: de Israëlieten woonden in tenten.

Bijbelland in beeld II: de plaat over de waterput: het water moesten ze uit een waterput halen of uit een beekje als dat er in de buurt was.

BORDPLAN

Zet het woord 'helpen' in een cirkel op het bord.

INTRODUCTIE

Laat de kinderen woorden noemen die met het woord 'helpen' te maken hebben en schrijf die woorden rond de cirkel. U kunt denken aan woorden als: voor iemand klaar staan, hulp geven, bijstaan, hulp verlenen, dienen, bijspringen, zorgen, goeddoen, redden, steunen, meewerken, ondersteunen, enz.

Geef de kinderen de opdracht goed te luisteren of deze dingen in het verhaal ook naar voren komen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Zie je de lange stoet mensen door de woestijn lopen? Ze lopen over de zandvlakte verder, ongeveer vijfentwintig kilometer per dag.

Vertelling

Ze komen in een breed dal. Aan beide kanten zijn hoge rotsen. In de verte zijn de bergen van de Sinai te zien. In dit dal, Rafidim, slaan de Israëlieten hun tenten op. Eten hebben ze genoeg, want elke dag, behalve op de sabbat, ligt er manna op de grond. De Heere heeft hen nog niet zo lang ook vlees gegeven. Er kwamen allemaal kwakkels die ze konden pakken, doden en braden.

DE RUZIE OVER HET WATER

De lange reis door de woestijn is niet zonder gevaren. Er is een nieuw probleem. Het water is op. In deze vlakte is geen water te zien, alleen maar zand. De mannen gaan zoeken of er wat water te vinden is. Maar ook bij de rotsen zijn geen kleine stroompjes water te vinden. De Israëlieten krijgen dorst. Zullen ze nu straks sterven van de dorst? Hoe moeten ze aan water komen? Ze worden boos en gaan naar Mozes: 'Geef ons water, zodat we kunnen drinken!' Mozes antwoordt: 'Waarom willen jullie ruzie met mij maken? Waarom stellen jullie de Heere op de proef?' Hij wil dat ze niet ongelovig zijn. Ze moeten op de Heere vertrouwen. Hij heeft al zoveel wonderen gedaan. Dat hebben ze toch gezien en meegemaakt? Zijn ze al die wonderen al vergeten? Zal de Heere nu ook niet voor hen zorgen? Waarom twijfelen ze aan de Heere?

Het is warm in het dal. De zon schijnt fel. Het zand wordt ook warm. De kinderen, maar ook de ouderen, willen maar één ding: water! Honger is erg, maar het schijnt dat dorst nog veel erger is. *Mis-*

chien kun je dat een beetje voorstellen. Als het in de zomer heel erg warm is, wil je heel graag water drinken. Niet zomaar een slokje, maar heel veel water.

De mensen worden moe van het lopen en moede-loos door gebrek aan water. Boos gaan ze naar Mozes toe. Ze geven hem de schuld van alles: 'Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Wilt u ons hier in de woestijn laten sterven, wij en onze kinderen en onze dieren?' Sommige mannen worden enorm boos. Ze pakken stenen van grond en willen die naar Mozes gooien. Straks zullen ze hem doden.

Wat komen we snel in opstand tegen de Heere. We vertrouwen de Heere niet en worden boos als we denken dat Hij niet naar ons luistert. Maar de Heere doet het soms anders dan wij willen. Hij weet veel beter wat goed voor ons is. We moeten leren op God te vertrouwen en alles van Hem te verwachten.

In zijn angst roept Mozes tot de Heere. Waar moet hij anders heen? Alleen de Heere kan helpen. 'Heere, wat moet ik toch met dit volk doen? Ze willen me doden met hun stenen.' De Heere ziet en hoort alles. Hij heeft Mozes elke keer geholpen en doet dat ook nu.

HET WATER UIT DE STEENROTS

De Heere zegt: 'Neem enkele mannen van de oudsten (belangrijke mannen in Israël) mee en neem ook je staf (waarmee je op de rivier sloeg) mee. Ik zal bij de rots van Horeb staan. Je moet met je staf op de rots slaan. Ik zal zorgen dat er water uit de rots komt. Het volk kan daarna het water drinken.' Mozes handelt dus in opdracht van God. Het is niet zijn plan, maar Gods plan.

De oudsten gaan met Mozes mee. Hij houdt zijn staf omhoog en slaat ermee op de rots. Op datzelfde moment stroomt het water uit de rots. De mensen kunnen drinken. Niemand komt te kort. Iedereen kan drinken zoveel hij wil, ook de kinderen. Er blijft nog genoeg water over. De Heere laat opnieuw zien dat Hij almachtig is. Hij wil voor Zijn volk zorgen, ondanks al hun gemopper.

Mozes geeft deze plaats een naam: Massa en Meriba. Die namen betekenen 'verzoeking' en 'twist'. Ze hebben de Heere verzocht en gevraagd: 'Is de Heere nu bij ons of niet?' Ze hebben ruzie gezocht met Mozes en wilden hem zelfs doden. Het volk moet zich diep schamen over wat ze zeggen tegen de Heere en tegen Mozes. God Die steeds voor hen zorgt en Mozes, die het beste voor hen zoekt. Wat

zijn ze ontevreden geweest. Ondanks hun zonde wil God hen toch genade geven. Daarom moet de naam van deze plaats hen elke keer herinneren aan de trouw van God.

Het water uit de rots wijst op de Heere Jezus. Dat schrijft Paulus later in de brief aan Korinthe. Het volk van Israël kreeg water in de woestijn. De Heere Jezus geeft het levende water: Hij is het water des levens. Als je de Heere Jezus kent in je leven, zul je geen dorst meer krijgen. Dat zei de Heere Jezus tegen de vrouw bij de waterput. Als je de liefde van de Heere Jezus kent, is het goed. Dan ben je echt gelukkig en zalig.

DE AANVAL VAN DE AMALEKIETEN

Opeens... geschreeuw, geroep, gehuil. Wat gebeurt er? Het geluid komt van de achterkant van de stoet. Dat is de plaats waar de zwakkeren en ouderen lopen en vrouwen met kinderen. Vooraan lopen de sterkste mannen. Wat is er aan de hand? Als snel wordt het duidelijk: op een gemene manier vallen de Amalekieten het volk van Israël aan. Ze beginnen niet te vechten met de sterkste mannen, maar met de zwakke mensen.

Wie zijn de Amalekieten? Het zijn mensen die als nomaden in dit gebied wonen en leven. Ze hebben geen vaste woonplaats, maar trekken (met hun vee) steeds van de ene plaats naar de andere plaats in de woestijn. De Amalekieten zijn eigenlijk een broedervolk van de Israëlieten. Het zijn nakomelingen van Ezau, de broer van Jakob. Ze zijn bang dat de Israëlieten zich in hun gebied zullen vestigen. Bovendien zijn ze uit op de rijkdommen van het volk Israël. Zij hebben immers veel mooie dingen gekregen van de Egyptenaren. Ze hebben gewacht om het volk aan te vallen. Iedereen is moe van de lange reis en nu slaan de Amalekieten toe. Het lijkt een verloren strijd. De Amalekieten zijn veel sterker.

Het is ten diepste de duivel die hier met God wil vechten. De duivel wil niet dat het volk Israël naar Kanaän gaat. In Egypte heeft hij al verloren. Het is niet gelukt om het volk uit te roeien. Nu probeert hij het opnieuw door de Amalekieten. De duivel probeert altijd Gods werk in de war te sturen. Hij wil ook vandaag niet dat mensen naar God luisteren. Hij wil maar één ding: onze ondergang. Daarom is het zo belangrijk om toch Gods woorden te horen.

DE STAF VAN MOZES

Mozes roept Jozua, zijn jongere knecht. 'Zoek mannen uit en ga tegen Amalek vechten. Ik zal met de staf in mijn hand op de hoogte gaan staan.' Jozua zoekt strijdbare mannen uit. Mozes loopt de heuvel op. Daar kan hij alles goed zien. Hij kan Jozua en zijn mannen aanmoedigen. Maar Mozes doet nog iets anders: hij bidt de Heere om hulp. Hij steekt zijn staf in de hoogte. Hij wijst als het ware naar de hemel waar God woont. Daar komt de hulp vandaan, omdat God een Helper is in nood.

Zie je hoe belangrijk bidden is? Je mag alles aan de Heere vertellen: je verdriet, je moeite, je zorgen, je zonden. Breng alles bij Hem. God kan en wil je helpen.

Bovenop de heuvel staan nog twee mannen: Aäron, de broer van Mozes en Hur, waarschijnlijk de zwager van Mozes, omdat hij met Mirjam getrouwd is.

Mozes steekt zijn staf omhoog. Kijk, er gebeurt een wonder: niet de Amalekieten zijn aan de winnende hand, maar het volk van Israël. Maar Mozes kan zijn arm met de staf niet zo lang omhoog houden. Zijn armen worden moe en hij laat de staf zakken. Kijk eens wat er nu gebeurt? De Amalekieten gaan winnen. Aäron en Hur zien het ook. Mozes probeert zijn armen weer omhoog te houden. Zolang hij dat kan, wint het volk van Israël. Maar als hij zijn armen even laten zakken, winnen de Amalekieten. Aäron en Hur helpen Mozes. Ze zorgen ervoor dat Mozes op een steen kan zitten. Ze ondersteunen zijn armen, zodat de staf naar boven blijft wijzen. Het is een teken van de afhankelijkheid van de Heere: 'Mijn hulp is van de Heere alleen...'

De hele dag duurt de strijd, tot de zon ondergaat. De Heere geeft de overwinning. De Amalekieten worden verslagen. De duivel verliest het en kan het volk Israël niet uitroeien.

Weet je wie er wel tegen de duivel kan vechten? Dat is de Heere Jezus. Hij heeft de duivel overwonnen op Golgotha. Daarom is het zo belangrijk dat je de Heere Jezus kent.

HET BEVEL VAN GOD

De Israëlieten mogen niet vergeten wat er is gebeurd. Mozes krijgt de opdracht van de Heere om alles in een boek, in dit geval op een boekrol, te schrijven. Het volk van Amalek moet helemaal uitgeroeid worden. Jozua moet dat ook weten om het door te kunnen vertellen aan de mensen die later leven. Pas heel veel jaren later worden de Amalekieten verslagen, door koning Saul. God laat niet met Zich spotten. Hij straft als Hij gezegd heeft dat er straf zal volgen.

AFSLUITING

Mozes is heel dankbaar. Hij bouwt een altaar voor de Heere en brengt een offer uit dankbaarheid. Het altaar krijgt een bijzonder naam: Jehovah Nissi. Dat betekent: de Heere is mijn Banier. Een banier is een vaandel of een vlag, die boven alles uitsteekt. Iedereen in het leger kan de banier zien. De banier steekt omhoog als een roep om Gods hulp. Het volk kan niet op eigen kracht roemen: ze waren zwak en niet gewend om te vechten. Ze kunnen alleen maar roemen in de kracht van God. 'U alleen, U loven wij!'

VERWERKING

Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

- Sluit aan bij de introductie: praat met de kinderen over de 'steekwoorden' bij het woord 'helpen'. Kunnen we na het verhaal nog meer woorden erbij schrijven?
- Zing met elkaar enkele liederen die met dit verhaal te maken hebben (zie boven) of leer een nieuw lied aan.
- Praat met de kinderen over het gebed. Waarom is het zo belangrijk dat wij bidden voor elkaar? Vraag aan het eind van het gesprek waar u deze zondag voor mag bidden (en danken).
- Probeer met de kinderen uit groep 5 en 6 over het water van de doop te praten. Dat water wijst op het bloed van de Heere Jezus en alleen daarvoor kunnen we vergeving krijgen.

- Het is niet makkelijk, maar probeer met de kinderen dingen te benoemen waarmee de duivel ons van de Heere af wil houden.
- Maak twee kolommen. Schrijf in de linkerkolom 'Amalek' en in de rechterkolom 'Israël'. Laat de kinderen verschillen noemen, bijvoorbeeld:
 - Amalek
 - Israël
 - afstammeling van Ezau
 - afstammeling van Jakob
 - beeld van de ongelovigen
 - beeld van de gelovigen
 - beeld van de wereld
 - beeld van de kerk
 - de satan
 - Christus