

# Gabriël bij Maria

Periodethema: Jezus' geboorte  
Lukas 1: 26-56

## KERNTEKST

'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.'  
(Luk. 1: 37)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Wat voor ons mensen ondenkbaar en onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij zal de mens verlossen door het onmogelijke heen. Het is een eenzijdig Godswerk.

## BEGINSITUATIE

Dit is de eerste vertelling naar het kerstfeest toe. We zijn geëindigd met de vertelling over de doortocht. Je kunt daarbij in de vertelling aanhaken als het over de lofzang gaat en als we vertellen over Gods beloften die op Zijn tijd en wijze altijd vervuld worden.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen hoe de Heere Maria uitkiest om de moeder van de Heere Jezus te worden.
- We leren hoe door alles heen de Heere Zijn belofte vervult. Dat is Gods trouw.
- We zien dat bij God onmogelijkheden mogelijk worden. Dat is Gods almacht.
- We mogen zien dat geloof in Gods woorden uitloopt op een lofzang tot Gods eer.

## INDELING

- Inleiding.
- Gods boodschap voor Maria.
- De inhoud van de boodschap.
- De reactie op de boodschap.
- Op weg naar Elizabeth.
- De lofzang van Maria.

## ZINGEN

De lofzang van Maria.

De lofzang van Zacharias: 1.

Psalm 93: 4.

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer' mijn God' (OTH 291)

'Stille nacht' (OTH 100)

'Heel gewoon' (OTH 410)

## UITLEG VAN DE PSALM

Lofzang van Zacharias: 1a. Lof, eer zij aan de God van Israël, Die Heere Die aan zijn volk, dat Hij verkoos, gedacht heeft. Door Zijn beloften te vervullen brengt Hij verlossing teweeg volgens Zijn plan.

## GEOLOFSLEER

Over de engelen: 'Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om Zijn zendboden te zijn en Zijn uitverkorenen te dienen.'

Over de ontvangenis van Jezus: 'ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen.' (Nederlandse Geloofsbelijdenis uit artikel 12 en 18)

## OPMERKING

Het is verstandig om aan het begin van de vertelling wat feiten en geschiedenissen aan elkaar te koppelen om zo deze bekende geschiedenis niet als 'los verhaal', maar als doorgaande lijn in Gods plan te laten zijn. In het begin zal ik ook wat vertellen over Zacharias en Elizabeth, omdat dat van belang is voor het einde van de vertelling.

## BORDPLAN

Gods beloften...

Hoe is 't mogelijk...

## INTRODUCTIE

Weten jullie nog van vorige week? Hoe is het afgelopen met de tocht door de Rode zee? (Het volk kwam erdoor en de Egyptenaren verdronken. Mozes en het volk zongen een lofzang tot eer van God.)

Hoe kwam het nu dat Mozes en het volk door die zee durfden te gaan? (Door het geloof, door vertrouwen op God.)

Geloven is erop vertrouwen dat de woorden van de Heere waar zijn. God beloofde het volk te redden en wat God belooft, doet Hij ook.

Nu weet ik nog een belofte die de Heere aan de mensen gegeven heeft. Al bijna op de eerste bladzijde van de Bijbel. Wie weet wat ik bedoel? Juist, dat de Heere Jezus geboren zou worden.

Waarom moest dat? Om de mensen te redden. Waar zou Hij geboren worden? In Bethlehem, in het land Israël.

Toen het volk door de Rode zee trok, waren ze nog lang niet in het land Israël. Toen ze daar eenmaal woonden, gebeurden er nog zoveel dingen. (Laat de kinderen wat geschiedenissen opnoemen.) Van Simson, Samuël, koning David en koning Salomo. Laat het hele Oude Testament maar eens zien aan de kinderen. Zoveel geschiedenissen en verhalen. Over hoeveel jaar zal dat gaan? Wel tweeduizend jaar. En nog steeds is de Heere Jezus niet geboren.

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Zou God Zijn belofte vergeten zijn?

## Vertelling

### INLEIDING

Als je bij ons heel lang moet wachten voordat er gebeurt wat er beloofd is, dan zijn de mensen het meestal vergeten, wat ze beloofd hebben. Misschien heb jij dat ook wel eens, dat je wat belooft en vervolgens vergeet je het helemaal. Tot je vader of moeder zegt: 'hé, ik dacht dat je beloofd had om je kamer op te ruimen?' 'O ja, dat is waar ook!'

God vergeet Zijn belofte echt niet hoor. Alleen zien de mensen niet altijd dat de Heere bezig is om te doen wat Hij belooft. Zo was het ook in het land Israël. Het was nu al meer dan vierhonderd jaar geleden dat de Heere voor het laatst iets gezegd had tegen het volk Israël. Heel veel mensen dachten er niet eens meer aan dat er een Verlosser, een Messias zou komen. O ja, ze wisten wel wat in de Bijbel in het Oude Testament stond, maar ze geloofden eigenlijk niet echt meer dat het gebeuren zou. En trouwens, het was nu wel een heel erg donkere tijd. Ze waren niet eens zelf meer de baas in hun eigen land. De Romeinen waren de baas. Overal liepen de Romeinse soldaten, ze woonden in een burcht vlakbij de tempel. Herodes was koning over

Judea en hij wist al helemaal niets van een belofte van Verlosser. Toch zit de Heere niet stil. In de hemel wordt gewerkt aan de verlossing van alle mensen die op de Heere vertrouwen. Luister maar.

## GODS BOODSCHAP VOOR MARIA

Het is nog maar zes maanden geleden dat er een knecht van God, de engel Gabriël, door de Heere vanuit de hemel naar de aarde is gestuurd om een boodschap aan Zacharias te brengen. Alleen Zacharias heeft de engel gezien en de boodschap gehoord. De boodschap dat hij en zijn vrouw Elizabeth op hun oude leeftijd nog een kindje zouden krijgen. Niet zomaar een kindje maar een voorloper van de Heere Jezus. Na vierhonderd jaar liet God weer van Zich horen, is dat geen wonder? Maar Zacharias kon het eigenlijk niet geloven en toen strafte de Heere hem. Hij kon ineens niet meer praten. Alles wat hij gehoord en gezien had moest hij opschrijven anders wist zijn vrouw nergens van. En alle andere mensen van Israël? Die wisten nog steeds nergens van.

En nu moet de engel Gabriël weer naar de aarde. Nee, niet naar de tempel, maar naar een klein stadje boven in Israël. Naar Nazareth. Wat moet een engel uit de hemel nu in zo'n klein, verachtelijke plaatje als Nazareth doen? Daar wonen toch alleen maar domme en arme mensen. En toch moet de hemelse boodschapper daar naar toe. Want in dat kleine, verachtelijke plaatsje woont een jonge vrouw Maria, die over een poosje gaat trouwen met Jozef de timmerman. Samen zullen ze in een klein huisje gaan wonen, want meer geld hebben ze niet. Jozef zal hard moeten werken voor zijn brood en Maria zal voor het huishouden zorgen. Ja, vroeger heel vroeger was het wel anders in hun familie. Toen waren ze rijk en voornaam, woonden ze in paleizen met knechten en personeel. Vroeger was hun familie koning over Israël. Koning David, koning Salomo, koning Hizkia en ga zo maar door. Maar het is uit eindelijk ellendig afgelopen. De laatste koning is blind gemaakt en weggevoerd. De paleizen zijn verwoest en van alle rijkdom is niets meer over! Nu honderden jaren later moeten Jozef en Maria hard werken om rond te komen en wonen ze in een klein huisje in het verachtelijke dorpje Nazareth. Maar toch blijven ze familie van koning David.

Bij deze Maria moet de engel Gabriël zijn. Zo komt hij binnen in het huisje van Maria. Een hemelse verschijning in een oud, klein, aardig huisje. Daar klinkt zijn stem: 'wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.' Wat een begroeting! Ik hoor woorden over genade en zegen! En ze klinken uit de mond van een engel! Een hemelse boodschapper! Maria is dan ook helemaal in de war. Wat betekenen deze woorden eigenlijk? Hoort ze het goed? Heeft zij,

Maria, genade bij God gevonden? Waarom dan wel? Omdat God nu juist haar heeft uitgekozen, alleen daarom. En wordt zij meer gezegend dan alle andere vrouwen? Waarom dan? Omdat God Zijn belofte gaat vervullen. Maria begrijpt het niet en is eigenlijk bang. Dat weet de engel wel en daarom klinkt nog een keer zijn stem: 'Maria, wees niet bang, want u hebt genade bij God gevonden. *En wie genade bij God vindt, hoeft nooit meer bang te zijn, nergens voor, hoe moeilijk het soms ook zal zijn.*

### DE INHOUD VAN DE BOODSCHAP

Voor Maria wordt het moeilijk, maar daar weet ze nu nog niets van. De engel praat verder, hij moet zijn hemelse boodschap nog aan Maria brengen. De boodschap van God. God gaat Zijn belofte vervullen. 'Maria', zegt de engel, 'je zult zwanger worden. Er zal een Kindje in je buik gaan groeien en als Het groot genoeg is, zal Het geboren worden. Het zal een Zoon zijn en je moet Hem de naam Jezus geven. Nee Maria, Het zal niet zomaar een zoontje zijn, Hij zal groot zijn en de Zoon van de allerhoogste God zijn. En deze Zoon zal straks op de troon van koning David zitten. Hij zal Koning zijn over heel Israël van nu aan tot in eeuwigheid.' Deze Zoon zal nooit meer stoppen om Koning te zijn. *Hij zal Koning zijn over de hele aarde en Zijn rijk zal alleen maar groter en groter worden, zodat de hemel straks vol zal zijn met mensen die juichen tot Zijn eer. Want al die mensen zal Hij verlossen van hun zonden en schuld en zij zullen Hem dienen. Want deze Zoon is Jezus de Zaligmaker, de Verlosser.* Eindelijk zal de Verlosser komen. Zie je wel dat God Zijn belofte niet vergeet!

### DE REACTIE OP DE BOODSCHAP

Stil heeft Maria geluisterd naar de boodschap van de engel. Maar dan vraagt ze: 'hoe zal dat toch kunnen, want ik ben nog niet eens getrouwd? Ik heb nog geen man.' Weer klinkt de stem van de engel. Zijn boodschap is nog niet af. 'De Heilige Geest zal over u komen, Maria en de kracht, de almachtige kracht van God, de Allerhoogste, zal als een schaduw over u komen. De Heilige Geest zal zorgen dat er een kindje in je buik zal gaan groeien, zonder dat je een man hebt. Het zal dan ook geen gewoon Kindje zijn, dit Kindje Dat uit u geboren zal worden, zal heilig zijn. Het zal een hemels Kind zijn. Hij zal de Zoon van God genoemd worden. En weet je Maria, ik zal je nog iets wonderlijks vertellen. Uw nicht Elizabeth, die geen kinderen kon krijgen, zal ook een kindje krijgen, ondanks dat ze zo oud is. Voor de Heere is niets te wonderlijk! Niets is bij God onmogelijk! Kun jij het begrijpen? Nee hè, nou Maria ook niet. Begrijpen kan ze het niet, maar ze gelooft de woorden van de engel wel, want het zijn Gods woorden. Het is Gods boodschap, het is Gods verlossingsplan. Daarom zegt Maria eerbiedig: 'Heere,

ik ben uw dienaar, mij geschiede naar uw woord.' Het zal gebeuren, zoals de Heere het wil, dan zal het goed zijn.

### OP WEG NAAR ELIZABETH

En nu? De engel is weggegaan, het huisje is weer leeg, net zoals eerder deze dag. En toch is niets meer hetzelfde. Alles is anders geworden. Maria is van een jong, arm meisje door de Heere geroepen om moeder te worden van de langverwachte Verlosser, de Messias. Dat is toch bijna niet te geloven? Dat is toch een Goddelijk geheim? Maar waar moet Maria heen met haar geheim? Naar Jozef? Nee, dat is niet zo'n goed plan. Zal hij haar wel geloven? Hoe moet ze het hem uitleggen? Nee, Maria heeft een beter plan. Ze zal naar haar nicht Elizabeth gaan. Want ook bij Zacharias en Elizabeth is een Goddelijke boodschapper geweest en ook bij hen is een wonder gebeurd. Haastig pakt ze haar spullen bij elkaar en reist af naar het bergland van Judea. Na een lange reis van dagen komt Maria aan bij het huis van Zacharias en Elizabeth. Vermoeid stap ze binnen en begroet haar nicht. Verrast draait Elizabeth zich om, want zodra zij de stem van Maria hoort, gebeurt er iets in haar buik.

Het lijkt wel of haar ongebooren kindje opspringt van vreugde en herkenning. Met luide stem roept zij: 'gezegend ben je onder de vrouwen, Maria en gezegend is het Kindje in je buik. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Zaligmaker bij mij op bezoek komt? Hoe ik dat weet? Nou toen je de drempel van mijn huis overstapte en het geluid van je groet in mijn oren klonk, toen sprong mijn kindje in mijn buik op van vreugde.' Precies toen kwam er ook nog iemand anders het huis en het hart van Elizabeth binnen. De Heilige Geest. Hij liet aan Elizabeth weten: dit jonge nichtje van jou is de gezegendste onder de vrouwen. Zij draagt de Verlosser, de Redder der wereld, de langverwachte Messias bij zich. 'Maria, zalig ben je, omdat je alles wat de Heere aan jou verteld heeft, geloofd hebt. Want alles zal gebeuren! Het Kindje groeit al reeds in je buik.' De oude Elizabeth juicht het uit! De Verlosser zal komen! Straks zal eerst haar kindje geboren worden en daarna de Verlosser. *Gods belofte wordt heerlijk vervuld.*

### DE LOFZANG VAN MARIA

Dan breekt bij Maria de lofzang door. Het stille huis wordt vol van Gods lof. Mijn ziel maakt groot de Heere, mijn hart verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. Hij heeft omgezien naar zo'n klein, arm zondig meisje zoals ik. Hij heeft mij uitgekozen om Zijn dienstmeisje te zijn, om moeder te worden van de Zaligmaker. Hoe is het mogelijk. Hij is machtig, de Heere heeft grote dingen gedaan en heilig is

Zijn Naam. Hij heeft gedacht in barmhartigheid, in liefde in medelijden aan alle mensen die in Hem geloven. Hij zal hen Verlossen. De Heere heeft Zijn almacht laten zien. Mensen die hoogmoedig zijn, worden vernederd, rijken worden arm weggestuurd, maar nederigen, kleine arme, zondige mensen zal Hij verhogen en hongerigen zal Hij rijk te eten geven. De Heere heeft aan Israël gedacht zoals Hij gesproken had tot onze vaders en tot Abraham. Wat Hij beloofd heeft, zal gebeuren. Zo zingt Maria maar door. Net zoals vroeger Hanna, de moeder van Samuël, net zoals Mozes en het volk na de doortocht door de Rode Zee. Net zoals alle anderen die weten: de Heere Jezus is ook mijn Verlosser. Zing je ook mee? 'Door te worden als een Kind heel klein, kon Hij onze Koning worden, kon Hij *mijn* Redder zijn!'

Drie maanden lang blijft Maria bij haar nicht Elizabeth, dan gaat ze weer naar huis. Hoe zal het verder gaan in Nazareth? God weet het en Zijn plannen mislukken nooit, ook het verlossingsplan niet!

#### VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

- Zing de lofzang van Zacharias uit het rooster. Maak duidelijk dat het hier om een andere lofzang gaat dan die van Maria.
- Gesprek: waarom zingen Zacharias en Maria allebei een lofzang? Wanneer deed Maria dat en wanneer deed Zacharias dat? Wanneer zongen mensen in de Bijbel lofliederen? (Na verlossing of gebedsverhoring, zie vb. in de vertelling.) Waarom zing je als je blij bent, waarom zing je als je verdrietig bent? Waarom zingen wij in de kerk en op zondagsschool?
- Stel denkvragen: waarom moest de Heere Jezus uit een jonge vrouw geboren worden, die nog niet getrouwd was? Waarom moet de Heere Jezus zonder zonde zijn? Welke moeilijkheden kunnen er voor Maria komen, denk je? Waarom is ze dan toch niet bang?
- Probeer uitleg te geven over de erfzonde. Wij krijgen onze zondige aard mee van onze ouders, maar de Heere Jezus is God uit God, dus zonder zonden. Doe het eenvoudig (Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 15). Gebruik het voorbeeld van een aardbeienplant. De jonge stekjes zijn precies hetzelfde als de moederplant. Alles wordt door gegeven (zie verwerking B2.19).
- Zoek een aantal beloften op in de Bijbel. Begin bij de moederbelofte. Vervolgens zet je deze op papiertjes. Deel deze uit aan de kinderen. Plak nu met de kinderen op een groot vel boven aan de moederbelofte. Daaronder de belofte aan Abram, Izak, David en de beloften uit Jesaja en Micha enz. Trek een streep vanuit de moederbelofte naar alle andere beloften die je eronder hebt geplakt. Eindig met de aankondiging van de geboorte. Trek vanuit alle beloften weer een streep naar de vervulling van de beloften de aankondiging van de geboorte. Laat zo de doorgaande lijn van de heilsgeschiedenis zien.