

# Jozef naar de gevangenis

Periodethema: Jozef  
Genesis 39

## KERNTEKST

'Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God!' (Gen. 39: 9b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hoe zou ik dan een zo'n grote zonde doen en daarmee zondigen tegen God! Jozef verkoos de Heere en Zijn heiligheid boven zijn eigen leven in Egypte, ook al moest hij daarvoor gevangen zitten, hij vluchtte voor de zonden. Vluchten we ook voor de zonden, ook als we daarmee misschien niet de populairste blijven onder onze vrienden? Durven we er voor uit te komen dat we de Heere dienen?

## BEGINSITUATIE

De broers hebben een hekel aan Jozef: hij verklikt hen en ze weten dat Jakob hem voortrekt. Hij kreeg een prachtige mantel. Als Jozef hen bezoekt, willen ze hem doden. Ruben, de oudste, wil hem redden en stelt voor hem in een put te gooien. Terwijl hij in het veld is en de rest eet, verkopen de broers hem voor twintig geldstukken aan Midianitische kooplui. Deze nemen hem mee naar Egypte waar ze hem als slaaf verkopen. Als Jakob de bebloede mantel ziet, concludeert hij dat Jozef door een wild dier verscheurd is.

## DOELSTELLINGEN

De kinderen vertellen hoe belangrijk het is om elke dag aan de Heere te vragen om niet in verzoeking te worden gebracht. De duivel probeert ons elke keer weer bij de Heere weg te trekken. Om te laten zien dat de Heere ons wil bewaren voor de zonden als wij Hem dienen.

## INDELING

- Jozef wordt huisbewaarder bij Potifar.
- De vrouw van Potifar probeert Jozef te verleiden.
- Jozef weigert het aanbod van de vrouw van Potifar.
- Jozef komt onschuldig in de gevangenis.

## ZINGEN

Psalm 121: 4; 130: 3; 105: 10; 42: 3

'Je hoeft niet bang te zijn' (OTH)

'Als je bidt, zal Hij je geven' (WKK 596)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm: 121: 4. De Heere zal u overal zien en voor u zorgen, zodat Hij in gevaarlijke (zondige) omstandigheden uw ziel voor erger bewaar. De Heere, het zij dat u in of uit of waar u ook maar heen mag gaan, Hij zal u eeuwig bewaren. Ook al moest Jozef nadat hij verkocht was naar de gevangenis, de Heere zag hem, bewaarde hem en richtte uiteindelijk alles ten goede.

## MATERIALEN

Indien mogelijk neem een oosterse jas/jurk mee om te laten zien hoe ook mannen toen gekleed waren of een plaat waarop het te zien is.

## BORDPLAN

In de val gelokt.

**INTRODUCTIE**

Als je een misdrijf hebt begaan, word je gestraft. Dat kan een gevangenisstraf zijn. De straf wordt opgelegd door de rechter. Je gaat dan bijvoorbeeld de gevangenis in, omdat je dat verdiend hebt. Maar het komt ook voor dat iemand geen strafbaar feit heeft begaan en toch in de gevangenis komt. Op de één of andere manier is er dan iets fout gegaan in de rechtspraak. Dat is heel erg. Je bent dan geen dader, maar wordt er toch voor aangezien. Als blijkt dat je onschuldig hebt vast gezeten, kun je geld vragen voor de schade die is ontstaan.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Vandaag hoor je ook van een man die onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Maar de Heere zorgde voor hem.

## Vertelling

Jozef heeft al heel wat meegemaakt in zijn korte leven. Hij is de lieveling van zijn vader Jakob. Jakob houdt meer van Jozef dan van al zijn andere zonen. Dat was de reden dat de broers Jozef haatten. Ook droomde Jozef dromen die hij aan zijn broers vertelde. Jullie weten nog wel die droom over die schoven (de broers van Jozef) die zich bogen voor die ene schoof (Jozef) en de droom van de zon, de maan en elf sterren welke zich voor Jozef neerbogen. Jongens en meisjes, de uitleg van die dromen was echt de laatste druppel. De broers konden Jozef niet meer verdragen. Ze waren hem meer dan zat. Jozef wordt door zijn broers in een kuil gegooid en kort daarop verkocht aan Midianitische kooplieden voor maar twintig zilverlingen. De kooplieden verkopen Jozef aan Potifar, een hoveling, een knecht aan het hof van Farao. Wat zal Jozef verdrietig zijn geweest. Ver van zijn vader, waar hij zoveel van houdt. De haat van zijn broers die hem in een put hebben gegooid en vervolgens als slaaf verkocht hebben. Wat zal Potifar met Jozef gaan doen? Maar jongens en meisjes, luister goed, want wat lees ik in de Bijbel? 'En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar.' Potifar merkt ook op dat de Heere met Jozef is. Jozef doet zijn werk met grote ijver. Hij moppert nooit en is een voorbeeld voor anderen. Dat heb je niet van jezelf, dat is genade als je zo mag werken! Dat laat de Heere Potifar zien. Daarom wordt Jozef goed behandeld door Potifar. Hij mag in huis werken en hoeft geen werk te doen op het veld. Toch denk ik dat Jozef, ondanks de goede behandeling van Potifar, het moeilijk heeft gehad. Maar de Heere bemoedigt en vertroost hem en schenkt hem genade keer op

keer. Dat Jozef goed wordt behandeld door de lijfwacht van Farao is een uitzondering. Veel slaven moeten hard werken voor weinig eten. Ze hebben het ronduit slecht. Maar Jozef krijgt een heel belangrijke functie. Hij moet toezicht houden over het huis en over al de bezittingen van Potifar, behalve de maaltijden. Geen geringe opdracht. Maar de Heere geeft Jozef kracht en zegent het huis en het gewas op het veld van deze Egyptenaar. Vele jaren gaan voorbij. Jozef doet zijn werk uitstekend. Hij kan goed opschieten met Potifar. Maar het belangrijkste moeten wij niet vergeten: 'de Heere is met Jozef.' Zo gaan de dagen, maanden en jaren voorbij. Jozef valt op, omdat hij een knappe jongeman is. Ik denk dat veel vrouwen naar Jozef hebben gekeken. Maar het blijft niet alleen bij kijken... De vrouw van Potifar wordt verliefd op hem. Overspel is in die dagen heel gewoon. Maar iemand begeren, terwijl je getrouwd bent, is zondig. Deze vrouw neemt het niet zo nauw met de liefde en haar huwelijk. Ze wil met Jozef naar bed. 'Lig bij me', zegt de vrouw van Potifar. Maar Jozef weigert het. Dat heeft Jozef niet van zichzelf, dat werkt de Heere in zijn hart. De Heere bewaart Jozef voor deze grote zonde. Jozef zegt tot haar: 'Uw man heeft alles wat hij heeft in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, het enige waar ik niet over ga dat bent u, zijn huisvrouw. Hoe zal ik dan zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God.' Maar hier blijft het niet bij. Elke dag als hij in huis is, spreekt ze Jozef aan en vraagt om bij haar te liggen. Op den duur doet hij net of hij haar niet meer hoort. Op een dag is hij alleen in huis met de vrouw van Potifar. Nu komt haar kans. Nu of nooit! Ze grijpt Jozef bij zijn kleed en zegt tegen hem: 'lig bij me.' Hij vlucht weg en laat het kleed achter bij de huisvrouw van Potifar. De vrouw heeft het bewijs in handen. Het kleed van Jozef. Zij roept de knechten die ook in het ergens in huis werken en zegt tegen hen: 'ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht, om met ons te spotten; hij is bij me gekomen om bij mij in bed te komen en ik ben hard gaan gillen. En toen ik begon te schreeuwen, vluchtte hij en liet zijn kleed achter en ging naar buiten.' Toen haar man binnengekomen was, heeft ze ook verteld wat er voorgevallen was met Jozef. Dat hij overspel wilde plegen met haar en dat ze begon te gillen en waarop Jozef vluchtte en zijn kleed achterliet. Toen Potifar dit had gehoord, werd hij vreselijk kwaad. Jozef wordt niet in de gelegenheid gesteld om zijn verhaal te doen. Hij is nu weer een ontrouwe slaaf in de ogen van Potifar. *Jongens en meisjes, wat een gemene vrouw. Jullie zien hier dat mensen niet te vertrouwen zijn. De Enige Die je kunt vertrouwen is de Heere. Zijn ja is ja en Zijn nee is nee! De Heere kan niet zondigen. Hij wil ons ook voor de zonden bewaren, net als bij Jozef. Wij doen ook elke*

*dag verkeerde dingen. Vraag maar veel of de Heere je wil bewaren voor het doen van verkeerde dingen.* De jonge, hardwerkende, trouwe dienstknecht wordt naar de gevangenis gebracht. Er wordt geen onderzoek gedaan. Er komt geen rechter aan te pas. Potifar gelooft zijn vrouw en het kleed van Jozef is het bewijs. En Jozef zwijgt. Jozef blijft zwijgen ook tegen Potifar. Hij vertelt hem niet over de tijd dat zijn vrouw hem probeerde te verleiden. Hoe moeilijk heeft Jozef het gehad. Hij mocht staande blijven door Gods genade en nu gaan de deuren van de gevangenis open. Een onschuldige jongeman gaat de koninklijke strafgevangenis in. Wie begrijpt er nog wat van? Maar ik lees: 'doch de Heere was met Jozef.' De Heere is Jozef goed en nabij. De gevangenisbewaarder ziet hoe hard Jozef werkt. Hij ziet dat Jozef trouw en oprecht is. De Heere geeft Jozef genade in de ogen van de gevangenisbewaarder. Wat een wonder. Jozef krijgt de dagelijkse leiding over de gevangenen en al wat zij doen, doet hij ook. Jozef staat niet boven de gevangenen maar naast hen. We lezen dat de Heere Jozef in de gevangenis heeft gezegend. De zegen is ook merkbaar geweest onder de gevangenisbewaarder en zijn gevangenen.

### AFSLUITING

Ik ben begonnen door te zeggen: wat heeft de jonge Jozef al veel moeten meemaken. Maar het einde is nog niet in zicht. Wat zijn toekomst betreft, daar hoeft hij zich geen zorgen te maken. Doch de Heere was met Jozef. Wat kan je dan nog gebeuren! Vertel maar aan iedereen hoe goed de Heere voor Jozef heeft gezorgd. Hij zorgt niet alleen voor Jozef maar voor allen die het van de Heere verwachten!

### VERWERKING

- Dit verhaal leent zich goed voor een klassengesprek. Onderwerpen kunnen o.a. zijn: onschuldig gestraft. Hebben kinderen er ervaring mee? Wat opvalt is dat Jozef zich niet gaat verdedigen. Lukt ons dat ook? Op wie lijkt hij als hij zo onschuldig zijn straf draagt?
- God heeft een plan met Jozef, ook al zal hij dit altijd zo hebben ervaren. Wat leren wij hiervan?
- Gebruik de kleurplaat die te vinden is bij B2.02 digitale omgeving. Laat het belangrijkste accent als eerste inkleuren.
- Stripverhaal van alle verhalen van Jozef. Verklein dan het plaatje en laat er een tekst onder plakken. Doe dat ook met de verhalen van vorige week en de weken die komen.

