

Jezus geboren

Periodethema: Jezus' geboorte
Lukas 2 : 1-20

KERNTEKST

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' (Joh. 3: 16)

UITLEG KERNTEKST

Het is Gods liefde voor verloren zondaren, dat Hij Zijn Zoon als offer naar de aarde zond om voor ons de straf te dragen, zodat wij niet verloren hoeven gaan, maar eeuwig mogen leven.

BEGINSITUATIE

Vorige keer is er verteld over de ontmoeting tussen de engel Gabriël en Maria. Zij ging vervolgens op reis naar haar nicht Elizabeth. Daar zong zij de lofzang. Vandaag gaat het over de geboorte van de Heere Jezus. Deze vertelling kan ook gebruikt worden als kerstvertelling. Dan kunt u de vertelling van vorige week eventueel delen.

DOELSTELLINGEN

- We horen over het wonder van de geboorte van de Zoon van God.
- We zien dat alles in de geschiedenis moet meewerken in Gods heilsplan.
- We mogen ons verwonderen dat Gods liefde zo groot is, dat Hij Zijn eigen Zoon naar deze aarde stuurde om te betalen voor de zonde.
- We zien hoe de profetieën en beloften hier vervuld worden dat geeft ons de zekerheid dat God al Zijn beloften zal vervullen.
- We zien hoe Jozef en Maria gehoorzaam gaan. De weg van God is niet altijd de gemakkelijkste.
- We zien dat God Zelf mensen roept uit het duister tot het Licht.

INDELING

Introductie

- De macht van keizer Augustus.
- De inschrijving.
- De reis naar Bethlehem.
- De geboorte van de Verlosser.
- Herders in het veld.
- Engelen in het veld.
- Herders naar de stal.
- Herders op weg.

ZINGEN

Psalm 98: 2; 132: 7, 11 en 12; 93:4.

LOFZANG VAN ZACHARIAS: 1

'Stille nacht'

'Voor u een vraag voor ons een weet het staat in Micha de profeet'

'Reeds in overoude tijden sprak het woord der profetie' (op de wijs van uren dagen maanden jaren of Heer', ik wil u liefde loven)

'Laat ieder het horen' (OTH 75)

'Heel gewoon' (OTH 410)

'Kom naar de stal' (OTH)

'Alzo lief had God de wereld' (OTH 426)

UITLEG VAN DE PSALM

Lofz. van Zacharias: 1b. Hij heeft een teken van heil, de machtige Redder gestuurd uit het geslacht van David. Hij heeft Hem ons geschonken, zoals Hij beloofd had vanaf het begin van de wereld, aan de vaders en door de mond van de profeten.

OPMERKING

U kunt er voor kiezen om deze vertelling in twee keer te vertellen. Eerst Luk. 2: 1-7, de geboorte en vervolgens Luk. 2: 8-20, de herders.

BORDPLAN

Gods belofte...

MATERIAAL

Landkaart

INTRODUCTIE

En ik zal vijandschap zetten...' Wie kent deze tekst? Weet je ook waar die in de Bijbel staat? Juist in Genesis 3. Wie weet wat deze tekst betekent? Het is de eerste belofte van God, dat Hij Zelf de mensen weer wil verlossen van de dood. Het is nog maar even geleden dat Adam en Eva aten van de verboden boom. En ze hadden de dood verdiend. Maar toen zei God: 'Ik zal jullie verlossen van de dood. Ik zal Mijn eigen Zoon naar de aarde sturen om daar de straf voor de zonden te betalen.' Na deze eerste belofte geeft de Heere telkens opnieuw beloften. Aan Abram, aan Izak en aan Jakob. Hij sprak tot Jesaja, tot Micha en tot Maleachi. En toen was het vierhonderd jaar stil. Geen stem van God, geen woord van hoop.

BRUGZIN

Zouden al die beloften dan nooit vervuld worden?

Vertelling

DE MACHT VAN KEIZER AUGUSTUS

Zou God Zijn verlossingsplan soms zijn vergeten? Of wat nog erger is... zou Hij ons niet eens kunnen verlossen? Zou er dan nooit meer iemand zijn die tot Zijn eer zal zingen? Moet je kijken wat er van de wereld geworden is! Moet je eens zien was er van het volk Israël geworden is. Ze zijn niet eens meer baas in eigen land. Ja, toen koning David koning was, toen was het een goede tijd. Koning David deed wat goed was in Gods ogen. En de Heere zegende hem. Ook toen heeft Hij gezegd: 'David, uit u zal Mijn Zoon voortkomen.' Maar koning David leeft al lang niet meer en Gods Zoon werd niet geboren. Na David kwam Salomo op de troon, die bouwde een prachtige tempel. Een huis van God! Ook toen was het een goede tijd. Maar ook toen is Gods Zoon niet naar de aarde gekomen. De Heere Jezus heeft de tempel van Salomo zelfs nooit gezien. Hij was al lang en breed verwoest door koning Nebukadnezar, voordat de Heere Jezus werd geboren. En het ging van kwaad tot erger. Tenslotte is het volk weggevoerd uit het beloofde land.

Na al die lange jaren wisten de mensen bijna niet meer wie God was. Ze wilde gewoonweg niet meer met Hem te maken hebben of waren God vergeten.

Allemaal? Nee, niet allemaal. Een kleine groep mensen is altijd blijven geloven. Zij zijn uit Babel teruggegaan naar het beloofde land. Want éénmaal zou daar Gods Zoon, de Messias, geboren worden. Dat geloofden ze vast!

Maar wanneer dan? Nu? Nee nu niet, nu was het helemaal erg met het volk Israël gesteld. Gods beloften zijn bijna vergeten. Het land loopt vol met Romeinse soldaten. Keizer Augustus is de baas. Zelfs de hogepriester moet doen wat hij gebiedt. Hij is niet alleen baas over het beloofde land, over Israël, maar ook over Griekenland, Azië, Egypte, Italië en noem maar op. Zijn troon staat in het prachtige Rome. Een reusachtige stad met wel een miljoen inwoners. Deze Augustus is keizer over de hele wereld. Machtig, sterk en slim, dat is hij. Maar wat deze keizer Augustus niet weet is dat hij door de allermachtigste Koning gebruikt gaat worden. Zonder dat hij er ook maar iets van weet, zal hij straks precies doen wat God wil! Keizer Augustus, u bent machtig, maar God is almachtig.

DE INSCHRIJVING

Keizer Augustus wil eigenlijk weleens weten hoeveel inwoners zijn rijk telt! Over hoeveel mensen zou hij de baas zijn? En wat nog veel belangrijker is, hoeveel mensen zijn hem nu belasting verschuldigd? Dat zou hij weleens willen weten. Maar alle mensen tellen in zo'n groot rijk, dat is zo eenvoudig niet! Je moet geen mensen vergeten en ook niet dubbel opschrijven natuurlijk. Toch krijgt hij het voor elkaar. Hij laat een wet maken waarin staat dat iedereen naar de stad of plaats moet gaan waar hij eigenlijk vandaan komt, waar hij thuis hoort, waar vroeger zijn familie op het land werkte. Alleen in die stad mag je naam opgeschreven worden. Op die manier kan het niet fout lopen. Je begrijpt natuurlijk wel dat zo'n beschrijving een heel werk was. Soms duurde het wel jaren voordat iedereen zijn naam had laten opschrijven. Keizer Augustus deed dat ook niet zelf. Hij had daar heel veel andere mensen voor nodig. Bijvoorbeeld Cyrénus, die de baas was over Syrië. Hij moest zorgen dat het in dat stukje van het Romeinse rijk gebeurde. In het land Israël moest weer iemand anders daarvoor zorgen.

JOZEF EN MARIA OP REIS

Zo gebeurt het dat op een dag de Romeinse knechten door het land trekken. Overal brengen ze de

boodschap van keizer Augustus. 'Ga naar de stad of plaats waar je vandaan komt en laat daar je naam opschrijven.' Dit is het gebod van keizer Augustus.

Ook Jozef heeft de boodschap vernomen. Hij weet wat hem te doen staat. Zijn spullen pakken en lopend van Nazareth in Galilea naar Bethlehem gaan. Een reis van minstens drie dagen. Naar Bethlehem? Waarom naar Bethlehem? Zo'n klein stadje in Juda? Waarom niet gewoon in Nazareth gebleven? Nee, Jozef moest naar Bethlehem, want daar woonde vroeger zijn familie. Daar in die heuvels rondom dat kleine stadje Bethlehem liep David met zijn schapen. In de velden van Efratha zong hij de psalmen bij zijn citer. David, de schaapherder, David, de grote koning, van hem is Jozef familie. Dat zou je toch niet zeggen! En toch is het zo. Daarom moet Jozef naar Bethlehem. Maar hij kan niet alleen. Ook Maria zijn vrouw moet mee. Maar dat is nu juist het probleem. Maria verwacht een Kindje. Het zal niet zo heel lang meer duren of Het zal geboren worden. En dan nog een reis naar Bethlehem van drie dagen, lopen langs stoffige wegen, door bergen en dalen? Ja, want iedereen moest gaan om beschreven te worden! Dat was het gebod van de keizer. Zo gaan Jozef en Maria gehoorzaam op weg naar Bethlehem. Zo gaat het ongebooren Kindje Jezus op weg naar Bethlehem. Want zo wilde de Heere het. Het stond immers al geschreven in Micha 5: 1. 'En gij Bethlehem Efratha... uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn over Israël.' De Messias zal in Bethlehem geboren worden. Zo werkt die machtige keizer Augustus mee in het plan van God. Hij is niet meer als een heel klein pionnetje in Gods grote verlossingsplan.

DE GEBOORTE

Na een lange, vermoeiende reis komen Jozef en Maria aan in hun vaderstad. De stad van koning David, Bethlehem. Maar nu nog een plaatsje zoeken waar ze zolang kunnen blijven. Jozef en Maria hebben het al lang gezien. Het is verschrikkelijk druk in de stad. Niet alleen zij, nog veel meer mensen zijn naar Bethlehem gekomen om hun naam op te laten schrijven. En zo groot is het stadje niet en de herberg zit al snel vol. Voor Jozef en Maria is er geen plaats meer. Wat nu? Het zal niet lang meer duren of het Kindje zal geboren worden. Het zal niet lang meer duren of God zal Zijn beloften vervullen! Na al die honderden jaren zal nu de Messias bijna komen. Als koning? Als heerser? Als overwinnaar? Nee, als een kindje arm, klein, nederig. Vanuit die hoge hemel naar de zondige aarde. Vanuit het eeuwige licht, naar het aarde donker. Vanuit de volmaakte heerlijkheid, naar een voerbak van de dieren. Wie had dat zó verwacht!

Waarom deed God dat? Waarom gaf Hij Zijn eigen Zoon? Om zondige mensen zalig te maken! Om

donkere harten te verlichten, om verloren mensen weer voor eeuwig gelukkig te maken. Zo lief had God de wereld!

En het geschiedde en het gebeurde, als zij daar waren dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou! En zij baarde haar eerstgeboren Zoon. Gods Zoon! Wond Hem in doeken en legde Hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. In het donker van de nacht werd het Licht geboren.

(Het verlossingsplan zal doorgaan totdat Jezus terug zal komen op de wolken van de hemel, totdat het hemelhuis vol zal Zijn. Daarom 'laat ieder het horen dat eens werd geboren de Redder der wereld de Heer' van 't heelal.)

*Met deze laatste regels kan het verhaal worden afgesloten. Vertel je verder laat dan de laatste regels weg.

HERDERS IN HET VELD

Buiten Bethlehem in de velden van Efratha is het donker en koud. Het is nacht. Een groepje herders zit kleumend bij elkaar. 't Is koud vannacht! Koud en donker.' Met z'n allen hebben ze een vuurtje gemaakt, zodat ze zich kunnen warmen en het houdt gelijk de wilde dieren op afstand. Ja, de herders weten wel hoe dat moet, de wacht houden over de kudde. Om beurten waken, een vuurtje en altijd knuppel en slinger bij de hand. Niemand mag aan de kudde komen, want dan krijgen ze met de herder te maken. Bang, hier in het donker? Natuurlijk niet. Ze zijn wel wat gewend en ze kunnen rake klappen uitdelen. En verder? Ach, de herders voelen zich prima hier in het veld. Gewoon als herders onder elkaar. Dan weten ze tenminste wat ze waard zijn, verder kijkt toch niemand naar hen om. Geen mens in Bethlehem en omgeving is hun vriend en niemand luistert naar hun woord. 'Herders, dat zijn ruwe bonken en ze nemen het zo nauw niet met de waarheid. De herders zitten daar goed op hun plaats in het donker en buiten de stad!

ENGELN IN HET VELD

Maar juist in het donker van die nacht komt het hemelse licht op aarde. Boven die onverschillige herders is de hemel opengegaan en een hemelse boodschapper, een engel, daalt af in het donker van de aarde. Plots, op het aller onverwachts staat hij zomaar bij de herders in het veld. Een fel licht verblindt hun ogen. Wat is dit? Waar is het donker van de nacht gebleven? Het is weg en de heerlijkheid van de Heere omstraalt de herders en het duister is verdwenen. In paniek bedekken ze hun gezichten en vallen op de aarde. Weg van het licht. Liever het donker van de nacht, dan dit hemelse licht. Daar zijn ze niet aan gewend. Maar dan klinkt de stem van de engel: 'Vreest niet, wees niet bang,

want zie ik verkondig u grote blijdschap.' Blijdschap? De herders liggen als dood op de grond. Ja, blijdschap, want heden, vandaag is in Bethlehem de Zaligmaker geboren, Christus de Heere. Die boodschap is net zo helder als het licht. De lang beloofde Redder, de Messias is gekomen. 'En dit zal het teken zijn dat Hij het is: jullie zullen het Kindje vinden in doeken gewonden en het ligt in de kribbe, in een voerbak.' Wat een boodschap! De herders krijgen geen tijd om er over na te denken. Want nog maar net is de engel uitgesproken of de lucht boven de velden vult zich met licht, luister. Een leger van engelen daalt uit de hemel neer en hun stemmen juichen over de aarde. 'Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op de aarde in de mensen een welbehagen!' God de eer, na duizenden donkere jaren kwam zijn Zoon op de aarde neer. Waarom? Om vrede, licht, heil en verlossing te brengen aan alle mensen. Want alzo lief had God de Vader ons, dat Hij Zijn eigen Zoon gaf, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft. (Je kunt hier ook de letterlijke tekst uit Joh. 3 citeren.)

Het lied is uit, de engelen zijn weg, de nacht is weer donker, maar bij de herders zal het nooit meer zijn zoals vroeger. Het duister is weg, het licht is opgegaan. God koos hen uit om als eerste de blijde boodschap te horen.

HERDERS NAAR DE STAL

En het geschiedde, het gebeurde toen de engelen weg waren dat de herders tegen elkaar zeiden: 'kom vlug, laten we naar Bethlehem gaan. Nu de Heere ons dit gezegd heeft moeten wij zien wat daar is gebeurd.' En de schapen dan? En er waren herders in diezelfde landstreek, zij waren in het veld en hielden de wacht over hun kudde. Ja zo was het, ruwe herders in het donker van de nacht, maar nu is alles anders geworden. De hemel is op aarde gekomen. Het donker is voorgoed verdwenen. Dan kun je toch niet blijven zitten. Haastig staan de herders op, laten de kudden achter en snellen naar het stadje. In Bethlehem moeten ze nog wel zoeken waar het Kindje zal zijn. Niet in een herberg, niet in een huis, in een stal moeten ze zijn. Daar vinden ze Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe precies zoals de engel had gezegd en beloofd. Wie op zoek gaat naar Jezus zal Hem vinden.

HERDERS OP WEG

Die ruwe, waardeloze, domme herders hebben nu de mooiste boodschap voor iedereen. In de arme stal wordt het wonder van de geboren Messias verteld. Hoe in het donker van de nacht het hemelse licht verscheen. Hoe duizenden engelen het uitjuichten over de aarde. De herders stonden erbij en keken ernaar. En nu zien zij als eerste hoe in het donker van deze aarde het reddende Licht is geboren. Jezus, de Heere, hier in de stal van Bethlehem. Maria heeft goed geluisterd. Kwam eerst de hemels boodschapper bij haar het grote nieuws vertellen en aan Jozef, vannacht kwam de hemelse boodschapper bij de herders het blijde nieuws vertellen. Zo wordt het wonder van de geboren Verlosser steeds groter en groter. Heel stil onthoudt ze alles wat er over dit Kindje gezegd wordt. De herders moeten weer gaan, de kudde wacht, maar vanaf nu zal hun mond niet meer stil zijn en zullen de mensen horen welke heerlijke dingen God gedaan heeft. Zij loven en prijzen God over alles wat zij gehoord en gezien hebben, het woord van de engel was waar, het Woord van God is waar! Zo zal het verlossingsplan doorgaan totdat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, totdat het hemelhuis vol zal zijn. 'Laat ieder het horen dat eens werd geboren de Redder der wereld de Heer' van 't heeal!'

VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

- Zing Psalm 98: 2. Leg de nadruk op het feit dat God gedacht heeft aan al Zijn beloften.
- Maak een minibijbeltje van dubbelgevouwen papieren. Laat daarin de moederbelofte, de beloften aan Abram Izak en Jakob, de verlossing uit Egypte, de beloften aan koning David, teksten uit Jesaja en Micha en tenslotte de geboorte van de Heere Jezus plakken. Schrijf voorop de tekst uit Joh. 3.
- Zoek een kleurplaat van de herders in het veld. Laat uit een tweede kleurplaat de engelen knippen en plak die als 3-D op de eerst kleurplaat.
- Verzamel drie verschillende platen over de herders. In het veld, in de stal en op weg. Maak er een drieluik van en laat eronder schrijven of plakken: horen, zien, spreken. Dit kun je ook op bord doen. Stel de vraag: hoe kunnen wij dat doen?