

# Jezus gedoopt en verzocht

Periodethema: de rondwandeling  
Markus 1: 9-13 en Lukas 4: 1-15

## KERNTEKSTEN

'Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!' (Mark. 1:11b)

'Wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.' (Hebr. 4:15)

## UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

De stem van de Vader bevestigt dat Jezus Zijn geliefde Zoon is. Omdat Hij dezelfde verzoeken heeft doorstaan als wij, is Christus een Hogepriester Die met ons kan meevoelen in onze zwakheden.

## BEGINSITUATIE

Vandaag horen de kinderen over de doop van de Heere Jezus en de verzoeking in de woestijn.

## DOELSTELLINGEN

- De betekenis van de doop van de Heere Jezus.
- De zalving met de Heilige Geest.
- De openbaring van de Drieenige God.
- Het doel van de verzoeking van de Heere Jezus.
- Het middel om staande blijven in de verzoeking.
- De vraag welke koning de kinderen dienen: de duivel of de Heere Jezus?

## INDELING

- Jezus vraagt of Johannes Hem wil dopen. Dat weigert Johannes.
- Jezus vraagt toch om Hem te dopen, waarop Johannes de Heere Jezus doopt.
- Zijn Vader bidt om de Heilige Geest, Die als een duif op Hem neerdaalt.

- De Heilige Geest voert de Heere Jezus weg naar de woestijn, waar Hij verzocht wordt door de duivel.
- De Heere Jezus jaagt de duivel weg. De engelen komen en dienen Hem.

## ZINGEN

Psalm 91: 5 en 6.

Gebed des Heeren: 4, 7 en 8.

Avondzang: 5.

'Johannes de Doper, die stond in de Jordaan'

## UITLEG VAN DE PSALM

Gebed des Heeren: 7. Breng ons nooit in verleiding om het zondige te doen, verberg Uw aanblik voor ons niet. U weet het, onze kracht is klein. In ons leven hebben we te maken met verleiding, net zoals de duivel Jezus verzocht. Hierin zien we het gebed of God ons wil bewaren voor de zonde.

## BORDPLAN

Plaat van Johannes de Doper

### INTRODUCTIE

Hang een plaat op het bord van Johannes de Doper.

Maak met de kinderen een woordveld om deze plaat. Schrijf alles op wat ze over hem weten.

### INTRODUCTIEVERHAAL

Vertel de kinderen wat er vroeger gebeurde als de koning op komst was, welke rol een heraut (een voorloper) vervulde. Nu begrijp je de vertelling van vandaag misschien beter!

### BRUGZIN OF BEGINZIN

Johannes de Doper is dus de voorloper van de Heere Jezus. Maar wanneer zal de Heere Jezus Zelf komen? De mensen weten het niet. Johannes weet het ook niet.

## Vertelling

Vandaag is Johannes ook weer bij de Jordaan. Daar komt Jezus aan. Johannes kent Hem wel. Het is zijn neef. Johannes houdt van zijn neef. Hij is zo eerlijk, vriendelijk en trouw. Maar dan ineens weet Johannes het. Jezus is de verwachte Verlosser, de Koning waar het volk van Israël zo naar uitzielt! Hij zal de mensen verlossen van de zonde. Hij is de Zoon van God! In het hart van Johannes komt een diepe vreugde en eerbied.

### JEZUS VRAAGT OF JOHANNES HEM WIL DOPEN. DAT WEIGERT JOHANNES

De Heere Jezus is nu ongeveer dertig jaar. Hij woont in Nazareth en is naar de Jordaan gekomen, waar Johannes is. Dan vraagt de Heere Jezus aan Johannes: 'wilt u Mij dopen?' Johannes schrikt van die vraag. Moet hij de Heere Jezus dopen? Dat kan toch niet? De doop laat toch zien dat, zoals je lichaam met water gewassen wordt, je ziel gereinigd moet worden door het bloed van de Heere Jezus? De Heere Jezus heeft toch geen zonde gedaan? Dan hoeft Hij toch ook niet gedoopt te worden?

Heel beslist zegt Johannes: 'mij is nodig van U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?' Johannes weet dat hij elke dag zonde doet. Hij voelt zich een zondaar.

### JEZUS VRAAGT TOCH OM HEM TE DOPEN, WAAROP JOHANNES DE HEERE JEZUS DOOPT

Toch wil de Heere Jezus dat Johannes Hem doopt. Dat wil Hij, omdat Hij precies zoals de mensen wil zijn. Hij heeft geen zonde. Maar Hij komt om de zonde, de straf, te dragen. Johannes kan het niet meer weigeren. Hij doopt de Heere Jezus in de Jordaan.

### ZIJN VADER BIDT OM DE HEILIGE GEEST, DIE ALS EEN DUIF OP HEM NEERDAALT

Kijk eens wat er gebeurt! Als de Heere Jezus gedoopt is, komt er op Zijn hoofd een duif zitten. Dat is het teken van de Heilige Geest. Vroeger werd bijvoorbeeld een koning met olie gezalfd. Denk maar aan koning David. Dat betekende dat een koning, profeet of priester geroepen werd. God zorgde ervoor dat ze het werk echt konden doen. Nu krijgt de Heere Jezus van God de kracht om het verlossingswerk te gaan doen.

Luister! Er klinkt een stem! 'Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.' Dat is de stem van God de Vader, in de hemel. God de Vader zegt dat de Heere Jezus de Verlosser is. Zijn werk is nu begonnen.

*En nu heb ik een vraag voor jou. Je hebt vast weleens gehoord over 'een Drieenig God'. Wie bedoelen we dan? Juist, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoe zie je nu in de doop van de Heere Jezus dat we inderdaad een 'Drieenig God' hebben? God de Zoon wordt gedoopt. God de Heilige Geest daalt op Hem neer in de gedaante van een duif. God de Vader spreekt vanuit de hemel.*

Als er iets bijzonders gebeurt, ben je daar vol van. Stel je voor dat je net gehoord hebt dat je een broertje of zusje krijgt. Je bent daar dan helemaal vol van! Je wilt het tegen iedereen vertellen en denkt alleen maar daaraan. De Heere Jezus is vol van de Heilige Geest.

### DE HEILIGE GEEST VOERT DE HEERE JEZUS WEG NAAR DE WOESTIJN, WAAR HIJ VERZOCHT WORDT DOOR DE DUIVEL

Waar is de Heere Jezus? Zien we dat goed? Hij is in de woestijn! Helemaal alleen. In een woestijn is geen eten en geen drinken. Het is er heel erg warm. Het is er gevaarlijk. Er zijn wilde dieren. De Heere Jezus hoort toch niet in de woestijn? Hij hoort toch bij Zijn Vader in de hemel, in het hemelse paradijs? In onze gedachten gaan we terug naar het begin van de Bijbel. Naar het paradijs, waar Adam en Eva mochten wonen. Adam en Eva die gezondigd hebben. Van alle bomen mochten ze eten. Van één boom mochten ze niet eten. Dat deden ze wel... Ze geloofden de duivel. Ze luisterden niet naar de Heere. Wat werden Adam en Eva toen ongelukkig. Maar God zocht hen op. Hij beloofde dat Zijn Zoon naar de aarde zou komen om de straf te dragen die zij verdiend hebben. De Heere Jezus werd geboren op deze aarde. Toen begon Zijn lijden. De Heere Jezus werd gehaat, veracht en bespot. Wat had de Heere Jezus elke dag veel verdriet over alle zonden die Hij zag. En toch wil Hij de straf dragen voor Zijn kinderen.

Nu moet Hij van Zijn Vader naar de woestijn. Er staat in de Bijbel dat Hij door Zijn Vader wordt 'uitgedreven'. Stel je eens voor dat je op school heel

vervelend bent. De meester is het zo zat dat hij roept: 'en nu ga je eruit!' Dan weet je dat je daar direct naar moet luisteren. Nu, zo *moet* de Heere Jezus naar de woestijn. Waarom? Vandaag horen we dat de duivel de Heere Jezus gaat verzoeken. Dat betekent dat hij gaat proberen om de Heere Jezus te verleiden om zonden te doen. Waarom? Omdat de duivel hoopt dat de Heere Jezus iets verkeerd doet. Want dan... dan zal er niemand zalig kunnen worden. Niemand zal er verlost worden van de zonde. Nooit zal er iemand echt gelukkig worden.

'Ik heb een vraag', zeg je. 'God beproefde Abraham toch ook, toen Hij zei dat Izak geofferd moest worden?' Inderdaad. Goed dat je dat zegt! De Heere beproeft mensen, omdat Hij hun geloof wil versterken. Er zit een goede bedoeling achter. Dat is bij de duivel niet zo. Hij probeert iemand tot kwaad te verleiden. Hij hoopt dat mensen in zonde vallen. Dat is dus geen goede bedoeling.

De duivel is de grootste vijand van God. Hij is een gevallen engel. In het begin van de schepping zijn er engelen in opstand gekomen tegen God. Zij wilden niet onder, maar boven God staan. Zij werden duivelen. Hun hoofd is satan, dat betekent 'tegenstander'. Zij mochten niet meer in de hemel wonen, maar wonen in de hel, een plaats ver beneden ons. Zolang de wereld bestaat, kunnen zij de hel verlaten. Ze willen maar één ding: alles van God verwoesten, stuk maken wat God gemaakt heeft. Dat is al begonnen in het paradijs. De Heere Jezus is gekomen om de gevallen mens te redden en dat wil de duivel voorkomen.

Vanmiddag horen we dat de duivel Jezus verzoekt. Dat kan, omdat de Heere Jezus ook echt mens was. Hoe zal dat gaan? Adam en Eva geloofden de duivel. Zij werden ongehoorzaam aan God. Als de Heere Jezus bezwijkt voor de verzoeken, kan Hij geen Verlosser meer zijn...

De Heere Jezus heeft veertig dagen en nachten in de woestijn gevestigd. Dat betekent dat Hij deze dagen niets heeft gegeten. Het doet ons denken aan Mozes. Mozes was ook veertig dagen en nachten op de berg Sinai. Het doet ons ook denken aan Elia. Hij liep veertig dagen en nachten door de woestijn, zonder eten en drinken. God heeft deze veertig dagen voor Zijn Zoon gezorgd. Maar na deze dagen krijgt de Heere Jezus honger. En dan komt de duivel. Hij zegt: 'indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden.'

We gaan vandaag goed kijken hoe de duivel te werk gaat. Daar kunnen we van leren! De duivel wil twijfel zaaien. Luister maar: 'is de Heere Jezus wel de Zoon van God? Het is toch vreemd als een Zoon van God honger moet lijden! Laat het dan maar eens zien! Maak van die stenen maar brood!' Zó is de duivel. Zó heeft hij Eva ook verleid in het paradijs, toen hij zei: 'is het ook dat God gezegd heeft...?'

Natuurlijk kan de Heere Jezus van die stenen brood maken. Hij kan alles! Weet je nog van de wonderbare spijziging, dat er zoveel mensen te eten kregen, terwijl er maar vijf broden en twee vissen waren?

Als de Heere Jezus luistert naar de duivel... Dan kan er niemand meer zalig worden! Want als je doet wat de duivel zegt, doe je altijd zonde. De Heere Jezus geeft antwoord. Antwoord vanuit de Bijbel, want dát is het machtigste wapen tegen de satan. Nee, de Heere Jezus gaat niet discussiëren met de duivel. Hij verwijst naar de Bijbel. 'Er is geschreven: de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.' De Heere Jezus zegt eigenlijk: 'brood is heel belangrijk, maar in de Bijbel staat dat het luisteren naar de woorden van God veel belangrijker is. Ik wil Hem dienen, naar Hem luisteren.' De Heere Jezus weet: Mijn Vader kan ook op een andere manier voor brood zorgen, zoals Hij manna gaf aan het volk Israël. Ze waren afhankelijk van de Heere en niet van brood.

*Wat kunnen wij hiervan leren? De duivel zoekt altijd zwakke momenten van mensen op. Hij zaait wantrouwen en wekt twijfel aan God. Hij zorgt ervoor dat jij ontevreden wordt. Hij geeft in je hart dat je boos wordt op God. Dat je het niet eens bent met wat de Heere doet.*

*Stel je voor dat je morgen uit school met je vriend meegaat. Hij heeft een computerspelletje waarbij je mensen dood moet schieten. Je weet het wel, dat mag niet van je ouders. Maar... één keertje is toch niet erg? Het is toch maar een spelletje... Snap je? Dat spelletje is zonde. Zonde tegen de geboden van de Heere. De duivel wil graag dat je zondigt. Zo is hij en zo werkt hij. Luister niet naar hem! Bid de Heere om kracht om de verzoeken van de duivel te weerstaan.*

Wat geeft de Heere Jezus een heel ander antwoord dan Adam. Adam wilde zélf God zijn. Hij wilde zelf beslissen. De Heere Jezus wil alleen uit de hand van Zijn hemelse Vader leven. Nu kunnen Zijn kinderen, omdat Hij gehoorzaam was, ook alles van hun Vader verwachten. De duivel heeft het niet gewonnen...

Dan neemt de duivel de Heere Jezus mee naar een hoge berg. Misschien heb jij ook weleens op een berg gestaan. Mooi is dat! Je hebt een prachtig uitzicht op de hele omgeving. De duivel zegt: 'ik zal alles aan U geven, als U voor mij knielt.'

Is dat zo? Kan dat echt? Is de wereld dan van de duivel? Nou, de wereld is sinds de zondeval bezet gebied geworden, net zoals de Duitsers in de oorlog de baas waren in ons land. Maar God is de Eigenaar! Als Jezus buigt, is de duivel overwinnaar. De duivel laat alleen het mooie zien. De zee in de verte. De hoge bergen. De heuvels. De landen. De mooie bloemen. Prachtig! De duivel laat niet de ellende, de armoede, de oorlog, de dood, de ziekte,

de pijn en het verdriet zien. Dat doet de duivel nog steeds. Hij laat niet het einde zien van een mens die de duivel heeft gediend.

Als de Heere Jezus naar de duivel luistert, hoeft Hij niet te lijden en te sterven. De Heere Jezus weet hoe erg en hoe zwaar dat lijden en sterven zal zijn. Hij hoeft nu alleen maar één keer te buigen en Hij zal niet hoeven te lijden en te sterven. Door te knielen zou Hij Koning zijn, maar geen Zaligmaker. Wat zal de Heere Jezus doen? Zal Hij bezwijken onder deze verzoeking? Nee... Hij buigt niet, maar zegt: 'ga weg satan, want er staat geschreven: de Heere, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.' Het wapen van de Heere Jezus tegen de duivel is Gods Woord, de Bijbel. De Heere Jezus kent de Bijbelteksten die Hij noemt uit Zijn hoofd. *Daarom is het zo belangrijk om steeds goed de Bijbelteksten te leren die in je roosterboekje staan. De duivel verzoekt ook jou iedere keer weer. Hij is veel sterker dan jij bent. Bid of de Heere wil geven dat je heel dicht bij Hem mag leven, want dan is er geen plaats in je hart voor de duivel.*

De duivel geeft het nog niet op. Als hij de Heere Jezus kan laten zondigen, kan er niemand zalig worden. Dan kan de duivel alle mensen voor altijd ongelukkig maken en dat wil hij zo graag! O, hij gaat het nóg een keer proberen!

De duivel neemt de Heere Jezus mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Vanaf het dak kijk je neer op een diep ravijn. De duivel zegt: 'indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf naar beneden; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen stoot.' De duivel zegt weer: 'als u Gods Zoon bent.' De duivel zegt nu ook een tekst uit de Bijbel, net zoals de Heere Jezus de Bijbel net gebruikte. Hij is heel goed thuis in de Bijbel. Maar hij verdraait alles. Of hij laat iets weg, of hij doet er iets bij. In de Bijbel, in Psalm 91, staat er nog iets bij. Dat laat de duivel weg: 'in al uw wegen'. De tekst in nu heel anders dan de Heilige Geest bedoelt. In Psalm 91 gaat het over gevaaren. De Heere Jezus is hier niet in gevaar. De Heere God is machtig om Zijn kinderen, Zijn Zoon, te beschermen in het grootste gevaar. Maar zij mogen zich niet moedwillig in gevaar begeven. Dat snap je wel. Je mag niet expres gevaarlijk doen en dan denken dat God je wel zal bewaren.

De Heere Jezus antwoordt: 'Er is geschreven: gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken.'

### DE HEERE JEZUS JAAGT DE DUIVEL WEG. DE ENGELIEN KOMEN EN DIENEN HEM

Weer is de duivel verslagen. De Heere Jezus stuurt hem weg. De duivel heeft verloren. De Heere Jezus is sterker dan de duivel. De eerste mens, Adam, viel en sleepte alle mensen mee in het verderf. De tweede Adam, Jezus, hield stand en haalde de

overwinning voor heel de Kerk. In de Bijbel staat dat de engelen naar de Heere Jezus komen en Hem dienen. Dan gaat de Heere Jezus naar Galilea om daar te preken in de synagogen. Zijn verlossingswerk mag beginnen.

### AFSLUITING

Wat is het moeilijk om 'nee' te zeggen tegen het boze. Om niet mee te doen als er een kind wordt gepest. Om niet altijd de eerste te willen zijn. Om niet te liegen. We zingen het: 'gij weet het, onze kracht is klein...' Vraag om kracht en om een nieuw hart, dat niet meer naar de duivel wil luisteren. Je bent gedoopt. Je gedoopte voorhoofd zegt: 'zoals je schoon wordt door water, kan het bloed van de Heere Jezus je schoonmaken van je zonden.'

Je kunt bang zijn voor de duivel. Vergeet niet dat hij niets kan doen zonder dat God het toelaat. Luther vergeleek hem met een hond die aan de ketting zit. Je kunt heel bang zijn als een hond hard blaft en gromt. Maar als die hond aan de ketting zit, kan hij niets doen. Zo is het ook met de duivel! Bunyan tekende de duivel als een geketende leeuw, een leeuw die vastligt aan een ketting. Hij ligt vlak langs het pad waarop christen uit het boek 'De Christenreis' loopt. Hij kan christen toch geen kwaad doen. Je mag bang zijn voor de duivel, maar vergeet niet dat God veel sterker is. Weet je wat een heel belangrijke vraag is: 'wie is jouw koning?' De duivel, die wil dat jij verloren gaat? Of de sterke Verlosser, de Heere Jezus?

### VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

- Gesprek over de betekenis van de Heilige Doop.
  - Wie kan mij iets vertellen over het dopen van kleine kinderen in de kerk.
  - Wat zie je?
  - Wat hoor je?
  - Welke namen klinken er dan?
  - Noem de drie 'namen', personen van God eens op.
  - Op welke manier was God de Vader bij de doop van de Heere Jezus aanwezig?
  - Op welke manier was de Heere Jezus aanwezig?
  - Op welke manier was de Heilige Geest aanwezig?
- Gebruik de kleurplaat over het dopen van de Heere Jezus. Laat de namen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest erbij plakken of schrijven.
- Gesprek over het verschil tussen verzoeken en beproeven.
- Creatief: Maak met de kinderen een Bijbelse kijktafel. Zorg voor: zand, kleine stenen, een uitgeprinte plaat van de tempelpoort (tinne van de tempel) en voor grote stenen waar je de berg mee kan creëren. Leg al je materialen klaar en ga met elkaar de tafel maken. Laat de kinderen telkens vertellen wat ze maken en zien maar

vooral wat de Heere Jezus deed en zei bij iedere verzoeking.

