

Geroepen

Periodethema: de rondwandeling
Markus 1: 14-20 en 2: 14-17

KERNTEKSTEN

'Bekeert u en geloof het Evangelie.' (Mark. 1: 15b)
'En zij terstond hun nette verlatende, zijn Hem gevolgd.' (Mark. 1: 18)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

Jezus roept op tot bekering en geloof.
Simon en Andreas laten onmiddellijk alles achter en volgen Jezus.

BEGINSITUATIE

Vorige week hebben de kinderen gehoord dat de Heere Jezus door Johannes gedoopt werd en daarna verzocht werd in de woestijn.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat de oude profetie van Jesaja vervuld wordt. De Heere houdt getrouw Zijn Woord.
- Samen met de kinderen luisteren we naar de eerste preek van de Heere Jezus. De kinderen leren de woorden: inkeer, afkeer en terugkeer.
- De kinderen leren wat het betekent om een discipel te zijn van de Heere Jezus.

INDELING

- De Heere Jezus hoort dat Johannes gevangen is genomen en vertrekt naar Galilea.
- Jezus verkondigt het Evangelie en roept op tot bekering.
- Jezus roept de broers Simon Petrus en Andreas op om Hem te volgen.
- De broers Jakobus en Johannes roept Hij ook.
- Tot slot roept hij Levi.

ZINGEN

Gebed des Heeren: 3.
Psalm 98: 2; 143: 10.
'Ik heb je bij je naam geroepen' (WK 610)
'Jezus roept mij, ik zal volgen'
'Jezus roept alle kleine kinderen' (OTH 535)
'Stap voor stap' (OTH 543)
'Simon en Andreas waren vissers op de zee' (J. Visser)

UITLEG VAN DE PSALM

Gebed des Heeren: 3. Breng ons nooit in verleiding om het zondige te doen, verberg Uw aanblik voor ons niet. U weet het, onze kracht is klein. De verleidingen zijn veel en het hart is onrein. Wat wordt er van ons in deze zondige staat, o Vader, als U ons verlaat. God roept op tot bekering, een gelovig iemand heeft het nodig bewaart te worden voor de zonden, de kracht daarvoor kan ontvangen worden door overgave in de Geest. Zich door Hem te laten leiden.

INTRODUCTIE

Zal ik dat erf opgaan of toch maar niet...? Joran aarzelt. Hij heeft een doos vol met kaarten bij zich. Die verkoopt hij. De opbrengst is voor vluchtelingen. Misschien kopen de mensen die hier wonen zijn kaarten wel. Maar... er is een hond. Hij blaft hard. Zal hij bijten? Joran kijkt nog eens goed. Dan moet hij lachen. Nu ziet hij het pas! De hond blaft wel hard, maar hij zit vast aan een ketting! Joran durft het erf nu wel op. De hond kan toch niet bij hem komen!

Weet je wie de duivel met een hond vergeleek? Maarten Luther. Je hebt zijn naam vast weleens gehoord. Je kunt heel bang zijn voor een hond, maar als hij aan de ketting ligt, kan hij je geen kwaad doen. Zo is het ook met de duivel. Hij is heel machtig. Maar de Heere Jezus is almachtig. De duivel wil niet dat de Heere Jezus de Zaligmaker van zondaren is. Daarom doet hij zijn uiterste best om te voorkomen dat de Heere Jezus straks voor zondaren sterft.

BRUGZIN OF BEGINZIN

In de vertelling van vorige week probeerde hij Jezus te verzoeken. En in de vertelling van vandaag probeert hij weer iets anders.

Vertelling

Ga je mee? In onze gedachten gaan we naar de gevangenis. Misschien schrik je ervan. In de gevangenis zitten rovers, dieven en moordenaars. Moeten we daar naar toe gaan? Weet je wie er in de gevangenis zit? Johannes de Doper. Wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft mensen gewezen op de Heere Jezus. 'Zie het Lam van God!' zei Johannes, 'Hij neemt de zonde van de wereld weg!' Wat een blijde boodschap brengt Johannes! Hij mag als voorloper van de Heere Jezus naar de Zaligmaker wijzen.

Waarom zit hij dan in de gevangenis? Wie heeft dat gedaan? Dat heeft koning Herodes gedaan. Johannes waarschuwde de koning, omdat hij zondig leefde. Hij hoopte dat de koning zich zou bekeren en de Heere gaan dienen. Maar de koning werd boos. Hij zorgde ervoor dat Johannes gevangen werd gezet.

Hoe moet het nu verder? Wie moet de mensen nu wijzen op de Heere Jezus? Zou de duivel het dan toch winnen? De duivel is vast heel blij met koning Herodes. Hij wil heel graag dat er niemand meer wijst op de Heere Jezus.

DE HEERE JEZUS HOORT DAT JOHANNES GEVANGEN IS GENOMEN EN VERTREKT NAAR GALILEA

De Heere Jezus hoort dat Johannes gevangen is genomen. Johannes is klaar met zijn werk. Hij mocht

de mensen wijzen op de Zaligmaker. En nu is de Zaligmaker Zélf gekomen.

Eerst woonde Jezus in Nazareth. Nu gaat Hij in Kapernaüm wonen.

JEZUS VERKONDIGT HET EVANGELIE EN ROEPT OP TOT BEKERING

De mensen uit Galilea zijn de eerste mensen die een preek mogen horen uit de mond van de Heere Jezus. In onze gedachten luisteren we mee naar deze preek...

'Bekeert u!' zegt de Heere Jezus, 'want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!' Hé, dat heeft Johannes ook gezegd. Hij vertelde ook dat de mensen zich moesten bekeren. Dat betekent dat ze zich om moeten keren. Ze lopen steeds verder bij de Heere vandaan. Ze moeten stoppen en nadenken. Ze moeten beseffen dat ze op de verkeerde weg lopen. En... ze moeten zich omkeren en helemaal de andere kant oplopen, naar de Heere toe.

Deze preek heeft Jezus niet alleen voor de mensen uit Galilea gehouden. Hij zegt het vandaag ook tegen jou. Bekeer je!

Er zijn drie woorden die je moet proberen te onthouden: inkeer, afkeer, terugkeer (schrijf de woorden eventueel op het bord). Denk maar even aan de gelijkenis van de verloren zoon. De zoon kwam tot zichzelf (tot inkeer). Hij keerde zich af van het land waar hij eerst zo graag naar toe wilde (afkeer) en hij ging terug naar zijn vader (terugkeer).

Misschien begrijp je het niet. Hoe moet je tot inkeer komen? Hoe moet je een afkeer krijgen van de zonde? Hoe vind ik de weg naar God? Weet je, daar zorgt de Heere voor. Hij werkt met Zijn Heilige Geest in je hart. Dan zie je dat je een zondig hart hebt. Dat doet pijn. Dat geeft verdriet. Maar je leert ook dat de Zaligmaker je hart schoon wil maken. Dat kan Hij, omdat Hij de straf droeg. Hij gaf Zijn leven. Hij betaalde met Zijn bloed. Hij kan het je geven en Hij wil het ook graag geven. Hij werkt het plan in je hart om de Heere te gaan zoeken. Dat ga je doen. Net zolang totdat je Hem vindt! Heb je ook zo'n vuil hart? Geef het aan Hem! Of is je hart al schoon gewassen? Dank daar de Heere elke dag voor! Vertel de kinderen uit de straat waar je woont dat hun hart ook gewassen kan worden.

JEZUS ROEPT DE BROERS SIMON PETRUS EN ANDREAS OP OM HEM TE VOLGEN

Niet alle mensen luisteren naar de preek van de Heere Jezus. Er wordt ook gewerkt in Galilea. Kijk, daar zijn twee vissers aan het werk bij hun mooie vissersboot. Er is veel vis in het meer van Galilea. De mannen verdienen er hun geld mee. Simon Petrus en Andreas, twee broers, gooien hun net in de zee. Zouden ze vandaag veel vissen vangen?

'Volg Mij na.' Simon Petrus en Andreas kijken achterom. Ze horen een stem. Een bevel. Net zoals een officier een bevel geeft aan een soldaat. De

Man zegt er nog iets bij: 'en Ik zal u vissers van mensen maken.' Eerst krijgen ze een bevel. Dan een taak. Ze vangen vissen, maar ze moeten mensen gaan vangen. Want Jezus roept. De Heere Jezus roept Simon Petrus en Andreas tot discipel. Dat woord betekent: leerling. Later zullen ze apostel mogen zijn. Dat betekent: gezondene. Ze zullen dan de wereld intrekken om hetzelfde als hun Meester te zeggen: 'bekeert u!'

Maar ... de mannen zijn druk aan het werk. Ze moeten vissen vangen. Daarmee verdienen ze hun brood. Ze kunnen hun boot en netten toch niet zomaar laten liggen? Ja, toch wel. Simon Petrus en Andreas volgen allebei de Heere Jezus. Direct. Zonder bedenktijd. Ze *volgen*. Jezus gaat voorop. Ze hoeven alleen maar achter Hem aan te lopen.

Hoe kan dat zomaar? Omdat de Heilige Geest de roep van de Heere Jezus in hun hart brengt. Daarom luisteren ze. Deze mannen zullen heel belangrijk werk gaan doen. Ze mogen later vertellen dat zondige mensen door Jezus gered kunnen worden, omdat Hij de Zaligmaker van zondaren is. Dan is het alsof ze aan het vissen zijn. Als ze preken, werpen ze het net uit. De mensen die luisteren, zijn de vissen. Als je een vis vangt, gaat hij dood. Als een mens in het net van het Evangelie wordt gevangen, betekent dit leven! Ze zullen veel mensen vangen. Nee, dat doen ze niet zelf. Daar zal de Heere voor zorgen.

DE BROERS JAKOBUS EN JOHANNES ROEPT HIJ OOK

De Heere Jezus loopt verder. Achter Hem lopen Simon Petrus en Andreas. Er zijn aan de oever van het meer nog meer vissers aan het werk. Jakobus en Johannes werken samen met hun vader Zebedeüs op het schip. Ze repareren de netten, want als er scheuren in de netten zitten, kun je geen vissen vangen.

Jezus roept ook deze mannen. En in de Bijbel staat dat ze hun vader en het schip verlaten en Jezus volgen. Wat is de Heilige Geest machtig!

Nog steeds worden er mensen geroepen om in het Koninkrijk van God te werken. Dominees, zendelingen, evangelisten, Bijbelvertalers en andere mensen. Niet iedereen wordt zo speciaal geroepen. God heeft voor alle mensen die Hem kennen een taak. Ze mogen laten zien dat ze de Heere Jezus liefhebben. Ze mogen over Hem vertellen. Ze werpen dan ook het visnet uit. En weet je wat zo'n wonder is? De Heere belooft dat er vissen, mensen, gevangen zullen worden in het net van het Evangelie.

Zou jij ook graag mensen vangen? Mensen willen vertellen over de Heere Jezus? Of mensen helpen als ze arm of hongerig of ziek zijn? Vraag dan maar als je bidt: 'Heere, wilt U mij laten zien wat ik moet doen.' Hij wil jou ook gebruiken. Want er is heel veel werk in Zijn

Koninkrijk. Ieder talent kan en wil Hij gebruiken tot Zijn eer.

De Heere Jezus heeft nu vier discipelen. Het zijn geen geleerde mannen. Ze zijn eenvoudige vissers. Maar deze mannen krijgen het beste onderwijs wat ze kunnen krijgen, omdat de Heere Jezus hen Zelf onderwijst. Hij geeft Zijn Heilige Geest in hun hart.

TOT SLOT ROEPT HIJ LEVI

De Heere Jezus gaat weer naar het meer van Galilea. Heel veel mensen gaan met Hem mee. De Heere Jezus geeft hen onderwijs. Wat is er veel te leren...

Onderweg ontmoet Jezus opnieuw een man. Zijn naam is Levi. Hij wordt ook wel Mattheüs genoemd. Levi is van beroep tollenaar. Dat betekent dat hij belasting ophaalt. Geld dat mensen moeten betalen aan de Romeinen. De Heere Jezus zegt tegen Levi: 'volg Mij!' En... Levi volgt de Heere Jezus! Wat een wonder!

In het huis van Levi wordt een maaltijd klaargemaakt. Veel collega's van Levi eten mee. Dat zijn dus ook mensen die belastinggeld ophalen. Ze zijn in dienst van de Romeinen. Weet je wat veel tollenaars deden? Stiekem hielden ze geld achter. Dat was voor henzelf. Daarom hadden de Joden een hekel aan tollenaars. Wil de Heere Jezus met deze mensen eten? Met elkaar eten is toch een teken van vriendschap? Ja!

Hoor je dat? De mensen praten erover met elkaar. 'Wat is het dat Hij met de tollenaars en zondaren eet en drinkt?' De Heere Jezus weet alles. Hij ziet alles. Hij hoort alles. Dan zegt Hij: 'gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar mensen die ziek zijn.' Hij is niet gekomen voor rechtvaardige mensen, mensen die denken dat ze goed zijn, maar voor zondaren. *Vind je dat ook zo'n wonder?*

AFSLUITING

De Heere Jezus heeft nog steeds volgelingen. Zij hebben allemaal een taak. Ze leven op deze wereld. Daar spelen ze, daar wonen ze en daar werken ze. Maar ze horen niet op de wereld. Ze zijn 'vreemdelingen', omdat ze op reis naar de hemel zijn.

Soms worden ze uitgelachen. Soms zitten ze in de gevangenis, net als Johannes. Soms worden ze gemarteld. En toch horen ze bij Jezus. Hij is bij hen. Ze zijn het zout van de aarde. Ze zijn het licht van de wereld. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Ze krijgen het van hun hemelse Vader. En ze bidden of de Heilige Geest dat wil geven, zodat de Vader in de hemel verheerlijkt wordt.

VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

1. Laat de kinderen concrete voorbeelden noemen hoe zij het zout van de aarde en het licht van de wereld kunnen zijn. Wijs op de noodzaak dat ze allereerst in Christus moeten zijn en daarna hun naaste pas echt lief kunnen hebben.
2. Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling. Laat andere kinderen antwoorden.
3. Geef aandacht aan mensen die in de zending werken. Ook zij zijn geroepen om het werk in Gods Koninkrijk te doen.
 - Maak een muurkrant over zending
 - Schrijf een kaart of een brief naar zendingswerker.
4. Maak een woordveld met elkaar. Op welke manier roept God jou?