

Bartimeüs genezen

Periodethema: de rondwandeling
Markus 10: 46-52

KERNTekST

'... Jezus, Gij Zoon Davids, ontferm U mijner.'
(Mark. 10: 47b)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Als Bartimeüs hoort dat Jezus eraan komt, begint hij om hulp (ontferming) te roepen.

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus komt met Zijn discipelen in Jericho. Daar ontmoeten ze een blinde man, Bartimeüs.

DOELSTELLINGEN

- Maak het verschil duidelijk tussen het hart van de Heere Jezus en dat van de Joden die in de vertelling naar voren komt. Zijn hart is vol van liefde en ontferming voor ellendige, arme zondaren.
- Bartimeüs is in zijn aanhoudende roepen een voorbeeld voor ons. Verwachten de kinderen ook alles van de Heere? Wijs hen op de Zaligma-ker van zondaren!

INDELING

- De Heere Jezus is vlakbij Jericho op weg naar Jeruzalem.
- Jezus wordt geroepen.
- Een blinde man, Bartimeüs, zit te bedelen.
- Bartimeüs gelooft dat Jezus de Messias is.
- Jezus laat Bartimeüs bij Zich brengen.
- Jezus geneest Bartimeüs.

ZINGEN

Psalm 27: 7; 81: 12; 146: 6.

'k Stel mijn vertrouwen' (OTH 291)

'Kom en zie' (OTH 503)

'Ik heb Jezus nodig' (OTH 498)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 27: 7. Als ik niet had geloofd, dat in dit leven, mijn ziel de gunstbewijzen van de Heere genieten zou. O mijn God, waar was dan mijn hoop en moed gebleven? Ik was omgekomen in al mijn droefheid en rouw. Wacht op de Heere, schare van God, houd moed! Hij is trouw, de bron van het goed. Zo daalt Zijn kracht op u in zwakte neer. Wacht dan, ja wacht, begeef u op de Heere. In nood en zorg, verlaat u op de Heere. Dat is wat Bartimeüs deed toen hij hoorde dat Jezus langskwam: roepen om hulp, totdat de Zoon Davids hoorde en hem ziende maakte.

BORDPLAN

Maak een woordveld over blind zijn.

INTRODUCTIE

Misschien ben je weleens in het MuZIEum geweest, in Nijmegen. Dat is geen gewoon museum. Als je hier bent, ervaar je hoe het leven van iemand die blind of slechtziend is, eruitziet. Je krijgt een blindenstok, waarmee je voelt waar de stoep is. Het is heel spannend om bij de zebra over te steken. Je hoort dat het erg druk is op de weg. Als het verkeerslicht op groen gaat, hoor je dat je over kunt steken. Maar je ziet niet of alle auto's echt stoppen. Hoe lijkt je dat om blind te zijn? Weet je wat misschien wel het moeilijkste is als je blind bent? Om hulp vragen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

En toch is dat soms het allerbeste. Luister maar!

Vertelling

Er komt een grote groep mensen aan. Verschillende mensen kennen we. Daar is de Heere Jezus, met Zijn discipelen. Ze gaan naar Jericho. Dat is een plaats waar het druk is. Als de grote feesten gevierd worden, komen de mensen door Jericho om naar Jeruzalem te gaan. De mensen die uit de landstreek Galilea komen, steken hier de Jordaan over. Dat doen ze, omdat ze niet door het land Samaria willen reizen. Zo'n hekel hebben ze aan de Samaritanen! Daarna moeten de mensen dan nog ongeveer vijf uur lopen voordat ze in Jeruzalem zijn. Dat is een zware tocht, want de weg loopt steil omhoog.

DE HEERE JEZUS IS VLAKBIJ JERICHO OP WEG NAAR JERUZALEM

Van de stad Jericho heb je vast weleens gehoord. Het is de stad die vroeger heel dikke muren had, in de tijd dat Rachab er woonde. Weet je nog dat het volk van Israël zeven dagen rondom de stad was getrokken? De dikke muren vielen om toen Jozua op de ramshoorn blies. In deze stad gebeurde iets ergs. Weet je nog wat Achan deed? Hij was een dief. Hij nam van de buit, terwijl die bestemd was voor de Heere! Voor straf werd hij gestenigd. Jozua zei dat de stad Jericho niet opnieuw gebouwd mocht worden. Toen Achab koning was, heeft iemand de stad tóch opnieuw gebouwd. Hiël heette deze man.

JEZUS WORDT GEROEPEN

De Heere Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Ook Hij komt door Jericho. Maar wat is dat? Als Hij de stad in wil gaan, hoort Hij dat iemand Hem roept! Wie doet dat? Ach, kijk toch eens. Daar zit een bedelaar. De mensen in Jericho zijn eraan gewend. Hij zit er elke dag. Die man is blind. Hij hoort de geluiden om zich heen. Hij hoort de voetstappen

van de mensen. Maar hij kan niets zien. Andere mensen kunnen werken. Daar krijgen ze geld voor. Daar kunnen ze eten voor kopen. Maar dat kan Bartimeüs, de zoon van Timeüs, niet doen. Elke dag moet hij zijn bedelaarshand ophouden. Elke dag moet hij het vragen: 'geef alstublieft wat geld aan mij, denk aan mij.'

EEN BLINDE MAN, BARTIMEÛS, ZIT TE BEDELEN

Een bedelaar in Jericho. Hoe kan dat? God heeft in het Bijbelboek Deuteronomium gezegd, dat er geen bedelaars in het land mogen zijn. Hij wil de mensen met overvloed zegenen. Hij geeft genoeg aan hen, zodat zij daarmee anderen kunnen zegenen door hen te helpen. Wat een schande voor het Joodse volk dat Bartimeüs moet bedelen!

In jouw spaarpot zit geld. Je spaart geld voor later en soms mag je er nu iets van kopen. Je krijgt geld niet alleen voor jezelf, maar ook om voor je naaste te zorgen. Voor een kind dat honger heeft. Voor een zwerver die geen dak boven zijn hoofd heeft. Voor de verkondiging van het Evangelie in Nederland en overal in de wereld. Geef jij weleens iets aan een ander? Dat hoeft niet altijd geld te zijn. Je mag ook een klusje voor iemand doen. Onkruid wieden in de tuin van een oude mevrouw uit de straat. Boodschappen doen voor een oude meneer die niemand heeft die voor hem zorgt. Niet om er geld mee te verdienen, maar om goed te doen. Dat maakt blij!

BARTIMEÛS GELOOFT DAT JEZUS DE MESSIAS IS

Bartimeüs luistert stil. De mensen praten ergens over. Jezus, de Nazarener komt eraan! Waarom noemen de mensen hem zo, 'de Nazarener'? Om dat te begrijpen noem ik een tekst uit Jesaja 11. Misschien heb je die tekst weleens geleerd. 'Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouden tronk van Isäi en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.'

Een afgehouden tronk blijft over als je een boom omhakt. Dat gaat rotten en er blijft niets over. Met die boom wordt de familie van David bedoeld. Dat was een sterke en mooie boom. Toen kwamen er koningen die God niet dienden. Daarom volgde er straf. Het volk werd weggevoerd naar andere landen. De boom werd afgehouden. Maar toch groeit uit die boom een rijsje, een takje, een scheut uit de wortel. Daar wordt de Heere Jezus mee bedoeld! Jesaja voorspelde dat Hij geboren zal worden.

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Het woord 'rijsje/scheut' is in het Hebreeuws 'netzer'. Verachtelijk, klein! Maar datzelfde woord betekent ook 'Nazareth'. De Naam van de Heere Jezus: 'Jezus van Nazareth' is dus een verachtelijke naam. Het is dus Jezus uit een verachtelijk klein dorpje, uit Nazareth. Maar de Heere Jezus wil Zich vernederen. Hij voelt Zich niet te goed om in Nazareth te wonen!

Bartimeüs hoeft niet lang na te denken. Jezus komt! Direct begint hij te roepen: 'Jezus, Gij Zoon Davids, ontferm U mijner!' Hé, hoe zit dat? Bartimeüs roept niet: 'Jezus van Nazareth.' Dat komt omdat Bartimeüs niet twijfelt. Hij weet dat Jezus de Zoon van David is. Hij is de beloofde Messias. Dat mag iedereen weten. Bartimeüs schaamt zich daar niet voor.

Bartimeüs belijdt de Naam van de Heere! Doe jij dat ook? Als andere kinderen gaan eten zonder te bidden... Doe jij dan mee? Of bid je wel voor je eten, omdat je de Heere om Zijn zegen wil vragen? Je hoeft je niet te schamen om voor de Heere uit te komen. En weet dat de Heere je daarbij ook wil helpen!

'Stil nou, joh!' zeggen de mensen tegen Bartimeüs. 'Val Hem niet lastig!' Bartimeüs is maar een blinde bedelaar. Niemand houdt zich bezig met ellendige en arme mensen. Die tellen niet mee. Hoor je dat? Maar Bartimeüs roept steeds maar weer en steeds harder: 'Gij Zoon Davids, ontferm U mijner!' Bartimeüs verwacht alles van de Heere. Ook al wil iedereen dat hij stopt met roepen.

JEZUS LAAT BARTIMEÛS BIJ ZICH BRENGEN

De Heere Jezus staat stil. De mensen houden zich niet bezig met ellendige en arme mensen. Maar dat is bij de Heere Jezus heel anders. Hij heeft een liefdevol hart, vol bewogenheid en medelijden met mensen. Hij kent alle mensen. Hij weet van alle verdriet, moeite, pijn en zorg. Hij weet van het moeilijke leven van Bartimeüs, maar ook van het geloof dat in zijn hart is.

Ineens wordt alles anders. omdat Jezus stilstaat, vlakbij Bartimeüs. De mensen zeggen tegen hem: 'heb goede moed, sta op, Hij roept u.'

Wat is dat een wonder voor Bartimeüs. Hij mag bij de Heere Jezus komen! Hij doet zijn overmantel uit om zo snel mogelijk bij Jezus te zijn.

Jezus zegt: 'wat wilt gij, dat Ik u doen zal?' Daar hoeft Bartimeüs niet lang over na te denken. Hij zegt: 'Rabboni, dat ik ziende mag worden.' Het woord 'Rabboni' betekent: mijn Meester. Wat klinkt daar diepe genegenheid en liefde tot Jezus in door.

JEZUS GENEEST BARTIMEÛS

De Heere Jezus zegt: 'uw geloof heeft u behouden.' Dat geloof had de Heilige Geest in het hart van Bartimeüs gewerkt. Daarom blijft hij roepen. Daarom had hij geloof. Daarom vertrouwde hij op Jezus, zijn Meester.

Wat een wonder, Bartimeüs kan weer zien! Er is nog een groter wonder. De Heere Jezus heeft niet alleen de lichamelijke ogen van Bartimeüs vernieuwd, maar ook zijn hart! Dat is het allermooiste, het allergrootste wonder. Bartimeüs blijft bij de Heere Jezus. In de Bijbel staat dat hij Jezus volgde op de weg.

Nu zijn er nog mensen blind. In het Koninkrijk van God, in de hemel, zal niemand blind zijn. Daar is alles volmaakt. Daar is geen verdriet, pijn, moeite of handicap. Wie komen daar? Mensen zoals Bartimeüs. Zondige mensen, die hun vertrouwen op God stellen. Die plaats is bereid voor zondige mensen die net als Bartimeüs tot de Heere roepen. Dat gebed wil Hij om Jezus wil verhoren. Roep jij ook tot Jezus, de Zoon van David?

VERWERKING

- Ga met de kinderen in gesprek over het verschil tussen lichamelijke en geestelijke blindheid.
- Maak een klusjeskaart en laat de kinderen de klusjes echt uitvoeren. Het geldt dat ze ermee ophalen kan voor de goed doel bestemd worden.
- Maak de Bartiméüs puzzel (zie digitale omgeving B2.25).
- Bedenk goed/fout vragen over de vertelling. Laat de kinderen antwoorden met groen/rood kaartjes.
- Blinddoek een paar kinderen en laat ze op de tast de weg naar de deur zoeken. Vraag daarna wat er nu zo moeilijk aan was. Trek nu de lijn door naar ons hart. Zoals de blindemannen de weg niet konden vinden naar de deur zo kunnen wij de weg naar het licht niet vinden. Alleen als we ziende worden gemaakt door God.

