

Jairus' dochter en een zieke vrouw

Periodethema: de rondwandeling
Markus 5: 21-43

KERNTEKSTEN

'Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.' (Mark. 5: 34b)
'Vrees niet, geloof alleenlijk.' (Mark 5: 36b)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

De zieke vrouw heeft het geloof dat de Heere Jezus haar kan genezen van haar ziekte door alleen maar de zoom van Zijn kleren aan te raken. De Heere Jezus weet dat en Hij wijst haar op dat geloof. Dat heeft haar behouden. Daarnaast mag ze genezen verder gaan in vrede. Je hoeft ook niet bang te zijn. Meer dan geloof is niet nodig.

BEGINSITUATIE

De kinderen hebben mogelijk al eerder gehoord van de rondwandeling en de wonderen die de Heere Jezus op aarde heeft gedaan. Eerder is verteld van de doofstomme, de maanzieke knaap en Bartimeüs die zijn genezen. Ook is verteld van de vier vrienden die hun verlamde vriend bij de Heere Jezus brachten en van de bezetene te Gadara die door de Heere Jezus weer rustig en gezond is gemaakt. Dit keer wordt niet alleen gesproken over een genezing, maar over een opstanding uit de dood.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten dat Jezus Christus de Zoon van God is.
- De kinderen weten dat ziekte en dood door de Heere Jezus zijn overwonnen.
- De kinderen vertrouwen op de Heere Jezus, zowel in het openbaar als in de stilte.

INDELING

- De Heere Jezus is nodig!
- Oponthoud.
- Een droevig bericht.
- De wonderlijke reactie en levendmakend werk van de Heere Jezus.

OPMERKINGEN

Doordat er in de familie van één of meerdere kinderen in de groep iemand recent kan overleden zijn, kan deze geschiedenis emoties oproepen. Wees hier op voorbereid. En vergeet dan niet te wijzen op de rijkdom van de almacht van de Heere Jezus!

ZINGEN

Psalm 68: 17.

UITLEG VAN DE PSALM

De HEERE is groot en hoog verheven in Zijn heiligdom. De HEERE is vrees'lijk, dat betekent: hoog en heerlijk, met diep respect en ontzag te eren. Hij is immers het Opperwezen, Hem mogen we aanbidden. Hij is de God van Israël, Hij is de God Die kracht geeft; kracht aan het hele volk, aan ieder mens. Daarom moeten we God loven, eren, aanbidden, respecteren en liefhebben.

MATERIALEN

Voor uzelf lezen ter voorbereiding:

- Bijbel, Statenvertaling met kanttekeningen. Markus 5: 21-43.
- Bij de Bron, Dr. P. ten Have, Oude Testament, Den Haag: Voorhoeve. Les 21, p. 176-186.

- Lees ter ondersteuning de stukken uit belijdenis-geschriften:
- Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 18, 29, 30, 31, 33, 59.
- Nederlandse Geloofsbelijdenis, art 10, 13, 20.
- Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, lid 1, 2, 3, 4, 5, 7; hoofdstuk 5, lid 1 en 2.

BORDPLAN

De Heere Jezus is sterker dan de dood.
'Talitha kumi!'

INTRODUCTIE

De Heere Jezus geneest zieken, zoals de schoonmoeder van Petrus, de melaatse en vele anderen. Hij is ook sterker dan legio boze geesten; dat laat de Heere Jezus zien bij de bezetene van Gadara. Hij is sterker dan de zee en de wind, want Hij stilt de storm met Zijn stem en de golven worden rustig.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag mogen we horen dat de Heere Jezus ook sterker is dan de dood. Luister maar...

Vertelling

DE HEERE JEZUS IS NODIG

'Opzij, opzij', schreeuwt een man. In zijn haast duwt hij een aantal mensen weg die hem voor de voeten lopen. 'Ik moet naar Hem toe!' Hij moet zo snel mogelijk naar die ene Man toe.

Eerder heeft hij Hem horen spreken in de synagoge van Kapernaüm en Hij heeft met macht gesproken. Later is Zijn macht ook gebleken bij het uitwerpen van een onreine geest. En ieder die het heeft gezien, is verbaasd geweest. En het gerucht over deze ene Man heeft zich verspreid over heel de omtrek in Galilea. Het gaat om de Heere Jezus. Naar Hém moet hij toe! Hij heeft Hem nodig!

Een aantal mensen gaat een stapje opzij voor hem. Ze kennen hem wel, het is Jaïrus. Het is een voorname man. Hij is zelfs een overste van de synagoge. Tegenwoordig zouden we zeggen: hij is lid van de kerkenraad. Iedereen heeft respect voor hem. Jaïrus draagt trouwens een mooie naam, want zijn naam betekent zoiets als 'God verlicht'. En zo is het ook: God heeft hem verlicht. Hij is immers op weg naar de Heere Jezus! En als hij dan eenmaal is waar hij zijn moet, dan valt hij op de grond aan de voeten van de Heere Jezus. Dat is de enige goede plek. 'Mijn dochtertje gaat bijna sterven, ik bid U, kom meteen mee en leg Uw handen op haar, dan zal ze beter worden en in leven blijven.' Jaïrus smeekt het. Hij is radeloos. Alleen de Heere Jezus kan zijn dochtertje redden. Maar dan moet Hij wel meteen komen! Nu!

Dat Jaïrus op de grond aan de voeten van de Heere Jezus valt, is een teken van grote eerbied. Hij twijfelt niet aan de macht van de Heere Jezus. Hij kán het, dat weet hij zeker. Jaïrus smeekt dan ook of de Heere met hem mee wíl gaan. Hij stelt zijn vertrouwen helemaal op de Heere!

Wat doe jij? Wat doe jij als alles voor de wind gaat? En wat doe jij als het tegen zit? Wat doe jij als je ziek bent? Wat doe jij als er iemand ziek is van wie jij veel houdt? Bid en smeek jij dan ook om hulp van de Heere? Verwacht jij het dan ook van Hem alleen?

Weet je wat de Heere in Zijn Woord belooft? Bidt en u zal gegeven worden. Weet je nog van die psalm... Opent uwe mond, eis van Mij vrijmoedig. Vraag maar gerust aan Mij, zo zegt de Heere. En Ik, zegt God, zal je geven... niet maar een beetje, maar meer dan genoeg, mild en overvloedig!

OPONTHOUD

En ja, gelukkig! De Heere Jezus wil met Jaïrus meegaan naar zijn huis. Maar het gaat niet snel, want er is een heel grote schare mensen die de Heere Jezus wil zien. Hij is zojuist van de andere kant van het meer komen varen. En nu Hij zo dichtbij is, willen ze hem wel eens van dichtbij zien.

Zou jij de Heere Jezus eens willen zien? Zou jij Hem opzoeken? Vandaag de dag laat de Heere Zich zien in Zijn Woord. Dus als er uit de Bijbel wordt gelezen en gesproken, wees er dan bij! Ook al vinden andere mensen, bijvoorbeeld kinderen in je klas, dat vreemd. Bij de Heere Jezus is het goed!

Kort hiervoor heeft de Heere Jezus laten zien dat Hij de Meester is over de zee en de wind, toen op Zijn woord de storm is gestild; en zojuist nog heeft de Heere Jezus Zijn macht getoond over de boze geesten toen Hij in Gadara een bezetene heeft verlost van wel een legio boze geesten. En nu zal Hij tonen dat Hij macht heeft over leven en ook over de dood!

Dit duurt te lang. Schiet nou toch op, denkt Jaïrus, straks zijn we nog te laat. O nee hè, ook dat nog... Te midden van de grote groep mensen die om Hem heen drommen, staat de Heere Jezus stil en stelt een vraag: 'wie heeft Mij aangeraakt?'

De discipelen die bij de Heere Jezus staan kijken hem aan. 'Hoe kunt U dat nu vragen?' Wij begrijpen die vraag van de discipelen wel. Het is immers heel druk om de Heere Jezus heen. Hij wordt elk moment wel aangeraakt door mensen, zó druk is het. De discipelen begrijpen hun Meester niet goed.

Ja, maar de Heere Jezus voelt en bedoelt ook wat anders. Er is kracht van Hem uitgegaan. Hij heeft gevoeld dat Hij is aangeraakt door iemand die dat nodig had. De Heere Jezus draait Zich om en kijkt om Zich heen. Wie heeft Hem aangeraakt?

Bang en bevend komt een vrouw naar voren. Ze durft bijna niet te zeggen dat zij van achteren de zoom van de kleren van de Heere Jezus heeft aangeraakt. Van tevoren heeft ze gedacht: als ik alleen maar Zijn kleren aanraak, dan ben ik al genezen. Wat een geloof, hè!? Immers, ze heeft al talloze dokters gevraagd en ze heeft al haar geld aan deze dokters uitgegeven. Reeds twaalf jaar is ze ziek, zo erg dat het bloeden niet te stelpen is geweest. Niets heeft geholpen, het is met al dat gedoe met die dokters alleen maar erger geworden. En dan nu alleen maar de zoom van de kleren van die Man aanraken en je bent gezond? Ja zo is het!

Ze heeft de Heere Jezus aan de achterkant van Zijn kleding aangeraakt. En meteen is zij genezen, dat heeft ze ook direct gevoeld. Dat aanraken heeft ze min of meer stiekem gedaan. Niemand hoeft het toch te weten?! Ze is immers ook nog eens onrein door haar ziekte. En nu, nu moet zij naar voren komen. Ze valt voor de Heere Jezus op de grond en vertelt alles wat er is gebeurd. Ze moet wel, ze kan niet anders.

En nu? Wordt de Heere Jezus boos? Bestraft Hij haar, omdat ze stilletjes naar Hem geslopen is? Wordt de genezing teruggedraaid en moet zij nu toch verder ziek blijven?

'Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal', zo klinkt de stem van de Heiland. Niks geen boosheid, niks geen bestraffing. Pure zorg en echte liefde. Zo is de Heere Jezus.

EEN DROEVIG BERICHT

Terwijl de Heere Jezus dit zegt, komen knechten van Jäirus naar hem toe met een ontstellend bericht. 'Uw dochter is gestorven, laat de Meester maar met rust.' Hij kan toch niet meer helpen, zo denken die knechten, dus val Hem ook maar niet meer lastig. De Heere Jezus hoort dat. Hij zegt tegen Jäirus: 'vrees niet; geloof alleenlijk.' Zo wordt Jäirus' geduld en geloof beproefd, maar de Heere bemoedigt hem ook. Jäirus hoeft niet bang te zijn. Dan gaan ze verder. Als ze bij het huis van Jäirus aankomen, is het er rumoerig. Mensen huilen en schreeuwen. Ze jammeren en klagen hardop. Dat is in die dagen dan ook wel de gewoonte: als er iemand is gestorven, maken mensen veel geklaag en

gehuil. Er zijn zelfs vrouwen die daar een soort van beroep in hebben.

Jongens en meisjes, we weten wel ongeveer hoe dat bij ons er aan toegaat. Bij ons is het ingetogener en stiller. Misschien weet je zelf wel hoe het voelt hè als je zo'n heel erg droevig bericht krijgt. Als er iemand gestorven is in onze familie, dan zijn wij verdrietig. Dan huilen wij. De dood is en blijft de laatste vijand. De dood hoort ook niet in Gods schepping thuis, die is er later door de zonde in gekomen. Er is er maar Eén Die ons van de dood kan redden. En die Ene is de Beloofde, de Messias. Jullie weten hoe Zijn Naam klinkt!

Niet iedereen mag verder met de Heere Jezus mee. Alleen Petrus, Johannes en Jakobus mogen met de Heere mee het huis van Jäirus in. Alles gebeurt op Gods tijd, alles wordt door God bestuurd. Niet Jäirus bepaalt dat; ook wij niet. God bepaalt alles!

Maar als de Heere Jezus in huis komt, moet het afgelopen zijn met het geklaag en gehuil. Hij is immers de Heerser over hemel en aarde. Hij heeft macht om de storm te stillen, de zee en de wind moeten zwijgen op Zijn bevel. Hij heeft ook de macht om duivelen uit te werpen, waardoor een man weer gezond en wel kan spreken en leven. En nu laat de Heiland ook zien dat Hij sterker is dan de dood. Waar de Heere Jezus is, is er hoop! Luister maar.

DE WONDERLIJKE REACTIE EN LEVENDMAKEND WERK VAN DE HEERE JEZUS

'Wat maken jullie een beroering en wat huilen jullie? Het kind is niet dood, maar het slaapt.' Als de mensen in dat huis dat horen, lachen ze de Heere Jezus uit. Ze kennen Hem niet. Ze weten niet van de macht die Hij heeft. Ze geloven Hem niet. De Heere Jezus jaagt ze allemaal het huis uit. Hij drijft ze weg. Alleen de vader en de moeder van het meisje, samen met Petrus, Johannes en Jakobus mogen naar binnen in de kamer van het meisje.

In de kamer pakt de Heere Jezus de hand van het meisje. Dan spreekt Hij: 'Talitha kumi!' Meisje, sta op! Dat betekent het.

En meteen staat het meisje op en wandelt door de kamer. Iedereen is ontzet, zeer verbaasd. Hoe kan dat toch? De Heere Jezus zegt dat ze er niet over moeten spreken, niemand hoeft het te weten. Maar zouden ze daarover kunnen zwijgen?

Luister eens wat de Heiland nog meer zegt. 'Geef het meisje wat te eten.' Ja, het meisje heeft zorg en eten nodig, ze is immers twaalf jaar oud. Zelfs dát vergeet de Heiland niet.

AFSLUITING

Jongens en meisjes, hoor je ook hoe eenvoudig de Heere Jezus de opdracht gaf aan dat gestorven meisje? De Heere Jezus gebruikt geen poespas. Als Hij spreekt, dan is het er. Zo zie je ook dat Jezus de Zoon van God is. Kijk maar naar de schepping. Bij-

voorbeeld tijdens de schepping sprak God: 'er zij licht.' En er was licht.

Zie je ook hoe gehoorzaam dat meisje is en meteen opstaat? Is dat ook geen voorbeeld voor ons? De Heere Jezus denkt aan het meisje en zorgt voor haar. Zo is de Heere vandaag de dag nog. Hij zorgt voor je, iedere dag. Hij wil dat je leeft. Ja, eeuwig leeft, voor Hem!

VERWERKING*Vragen*

- Geeft de Heere vandaag ook nog opdrachten aan ons? Hoe ga jij daarmee om?
- Moet je oud zijn om door de Heere Jezus genezen en gered te worden?
- Als de Heere Jezus nu op aarde zou wandelen, wat zou jij dan doen?
- Wat heb je nodig om in de Heere Jezus de Zoon van God, de Heiland te zien?
- De Heere zorgt voor je, iedere dag. Hij wil dat je

leeft. Ja, eeuwig leeft, voor Hem!

Kan dat? Hoe/door Wie kan dat?

- Wat is de overeenkomst tussen Jäirus en de vrouw die de Heere Jezus aanraakte?
- Wat is het verschil tussen Jäirus en de vrouw die de Heere Jezus aanraakte?
- Is de dood ook een slaap? Waarom wel/niet?

Zingen

- Psalm 34: 5; 68: 17; 81: 12; 95: 4; 99: 2.
- Als g 'n nood gezeten (ZB nr.4)
- Herstel, o Heer' (ZB, nr. 77)
- 'k Stel mijn vertrouwen (ZB, nr. 157)
- Kleine dochter van Jäirus (Weerklank 554)
- Hoger dan de blauwe luchten (voor de jongere kinderen; Weerklank 609)

Voor meer verwerkingen zie de website www.hervormdezondagsscholen.nl

Bijv. rouwbeklag.