

De wonderbare spijziging

Periodethema: de rondwandeling
Matthéüs 14: 13-21 / Markus 6: 30-44

KERNTEKSTEN

'...en werd innerlijk met ontferming bewogen.'
(Mark. 6: 34b)

'En zij aten allen en zijn verzadigd geworden.'
(Mark. 6: 42)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Toen de Heere Jezus al die duizenden mensen zag, leken die mensen voor Hem wel schapen zonder herder. En schapen zonder herder raken de weg kwijt en gaan verloren. De Heere Jezus vindt dit erg. Dat voelt Hij vanbinnen met liefde en medelijden.

En al die mensen kregen te eten, zóveel, dat ze meer dan genoeg hadden en vol zaten.

BEGINSITUATIE

We hebben reeds gehoord hoe de Heere Jezus een zieke vrouw genas en zelfs het dochttertje van Jarius opwekte uit de dood! We kunnen niet alles vertellen, we slaan enkele geschiedenissen over; in dit geval de uitzending van de twaalf discipelen en de dood van Johannes de Doper. De discipelen hebben Johannes de Doper begraven en de boodschap aan de Heere Jezus gebracht. Dit komt kort in de introductie aan de orde.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten het wonderlijke van Jezus' macht over de schepping.
- De kinderen zien de wonderlijke trouwe zorg van de Heere Jezus.
- De kinderen voelen het binnenste gevoel van de Heiland (ontferming, liefde, medelijden).

- De kinderen zien hoe de Heere Jezus zorgt voor zowel lichamelijk als geestelijk voedsel.
- De kinderen leren dat er bij Jezus overvloed is.
- De kinderen leren dat wij van die overvloed ontvangen en uit mogen delen.

INDELING

- Introductie.
- Brugzin.
- Het water op, het schip in.
- Het land op, Jezus' ontferming.
- Een onmogelijke opdracht aan de discipelen.
- De wonderlijke vermenigvuldiging.
- Delen uit de overvloed.

OPMERKING

U kunt ook Mattheüs 14: 13-21, Lukas 9: 10-17 en Johannes 6: 1-13 parallel aan de geschiedenis uit Markus 6: 30-44 lezen.

ZINGEN

Psalm 34: 5.

UITLEG VAN DE PSALM

Vrezen is van harte respecteren en liefhebben. Wie moet je vrezen? Hem, dat is de Heere. De heiligen zijn de door God apart gezette mensen, de mensen die God liefhebben. Als je God vreest en bemint - dus Hem respecteert en Hem liefheeft - hoef je niet bang te zijn voor honger of armoede. Hoe belangrijk dat is, toont het voorbeeld van een jonge leeuw. Hoe krachtig en moedig een jonge leeuw ook is, als hij honger heeft, is hij zwak. Wie de Heere zoekt of het nu vroeg of laat is, zal nooit iets wat echt nodig is missen.

MATERIALEN

- Een rieten mand
- Twee bolletjes brood
- Kleurplaat 'vijf broden en twee vissen'
(www.hervormdezondagsscholenbond)

BORDPLAN

Wonderbare spijziging

INTRODUCTIE

Wat is de Heere Jezus machtig hè! Hij heeft de storm op zee gestild. Daarna heeft Hij een man in Gadara genezen, die bezeten was door vele boze geesten. De Heere Jezus is zelfs machtiger dan ziekte en zelfs de dood; denk er maar aan hoe de Heere Jezus een vrouw genas en het dochtertje van Jaïrus opwekte.

De Heere Jezus heeft aan Zijn discipelen en aan de mensen duidelijk laten zien wie Hij is: Jezus de Messias, de Zoon van de levende God, de Almachtige.

Na deze wonderen mochten de discipelen het voorbeeld van de Heere Jezus volgen. Twee aan twee gingen de twaalf discipelen op stap en vertelden de mensen dat ze zich moesten bekeren en geloven in de Heere Jezus, de Zoon van God. Ook de discipelen mochten zieken genezen, net als hun Meester. Op deze manier vernamen steeds meer mensen van de Zoon van God, de Beloofde, de Gezalfde, de Messias, de Verlosser. En mensen zagen steeds meer dat de Heere Jezus macht had over ziekte en dood. Maar ze zagen ook, dat wie in de Heere Jezus gelooft, krachten krijgt. Denk maar aan de discipelen, die kregen heel bijzondere krachten.

En dan gebeurt er iets ergs: Johannes de Doper wordt vermoord. Jullie kennen hem nog wel, de voorloper van de Heere Jezus. Hij zat in de gevangenis bij koning Herodes. Na een goddeloos feest is door een list Johannes de Doper onthoofd.

BRUGZIN

Wat een vreselijk bericht. Met dit bericht komen de discipelen bij de Heere Jezus.

Vertelling

HET WATER OP, HET SCHIP IN

De discipelen vertellen alles wat ze gedaan en meegemaakt hebben. Ze zijn ontsteld. Waarom moest dit allemaal zo gebeuren? Waarom moest Johannes de Doper op zo'n vreselijke manier aan het einde van zijn leven komen? De profeet uit de woestijn zal nooit meer prediken. Het is voorbij! Zal het kwaad dan altijd overwinnen? Nee, uiteindelijk zal koning Jezus, hun Meester overwinnen, maar zo ver is het nog niet. En dat weet de Heere Jezus ook.

De Heere Jezus ziet hun ontsteltenis en gunt Zijn discipelen wat rust. Trouwens, Hijzelf kan ook wel wat rust gebruiken. Daarom draait Hij Zich om en stapt in een schip. Ze gaan op weg naar de overkant van het meer van Galilea. Ze zoeken de stilte en rust. Even geen mensen om hen heen, geen zieken, geen klagen! Daar kunnen de Heere Jezus en Zijn discipelen uitrusten van al het werk. Daar kan Hij hen troosten. Daar kan de Heere Jezus rust vinden om met Zijn hemelse Vader te praten. Daar zal niemand hen lastigvallen.

Maar... de mensen zien dat de Heere Jezus en Zijn discipelen in een bootje stappen. Ze zien hen het meer opvaren en ze vertellen dat aan elkaar. Ze hebben wel een idee waar ze naartoe varen. Dit nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stadjes en dorpen. Binnen een mum van tijd lopen groepen mensen langs de oever van het meer op weg naar de overkant. Gezonde mensen, zieke mensen, mannen, vrouwen, kinderen. Ze willen allemaal naar Jezus.

HET LAND OP, JEZUS' ONTFERMING

Na een tijdje komen de Heere Jezus en de discipelen aan de overkant. Ze stappen uit het bootje de oever op. Dan ziet Jezus de mensen. Wat een schare! Wist Hij dan niet dat al die mensen op weg waren naar Hem? Ja, dat wist Hij wel. Hij is immers God. Hij weet dat deze mensen gekomen zijn om wonderen te zien en Zijn woorden te horen. Maar de Heere Jezus weet ook dat straks heel veel van deze mensen niets meer met Hem te maken willen hebben. Ze zullen Hem verachten, Hem zelfs willen laten doden. En toch is Hij met innerlijke ontferming bewogen. De Heere Jezus heeft medelijden met deze groep mensen. Als Hij naar deze mensen kijkt, dan is het net of Hij een grote kudde schapen ziet die geen herder hebben. En wat gebeurt er met schapen die geen herder hebben? Die verdwalen. Die lopen gevaar. Die worden opgejaagd door wilde dieren. Die verhongeren, omdat ze zelf geen voedsel kunnen vinden. Die gaan tenslotte dood. Op zulke schapen lijken al die mensen die daar staan in het gras tussen de heuvels. Er is niemand die hen de goede weg wijst. Niemand die hen beschermt in gevaar. Niemand die hen te eten geeft. Daarom stuurt de Heere Jezus hen niet weg. Zelfs niet nu Hij Zelf moe is en Zijn discipelen ook. Nee,

Hij leert de mensen heel veel dingen. Hij geneest vele zieken. Zo laat Hij zien Wie Hij is. Jezus, de Messias, de beloofde Verlosser. De hele dag door preekt Hij. Zo laat Hij horen Wie Hij is.

EEN ONMOGELIJKE OPDRACHT AAN DE DISCIPULEN

Dan wordt het avond. De discipelen komen naar de Heere Jezus toe. Ze zijn ongerust. Ze zeggen: 'Meester, het is al laat op de dag en het is hier woest.' Ze bedoelen daarmee: het is al avond geworden en er is hier niets te eten. Zou het niet verstandig zijn om de mensen nu weg te sturen? Straks wordt het donker. Nu kunnen de mensen nog eten kopen in de dorpjes hier vlakbij. Maar dan zegt de Heere Jezus iets vreemds. 'Geef gij hun te eten.'

Huh? Hoezo? Zij? Hoe...? Bedoelt de Heere Jezus dat zij al deze mensen eten moeten geven? Maar dat kan niet! Dat is toch onmogelijk? Duizenden mensen en moeten zij nu brood gaan kopen voor tweehonderd penningen? Daar moeten ze bijna een jaar voor werken. Nee, dat kan niet, dat is onmogelijk!

Herkennen jullie dit? Krijg jij ook wel eens een onmogelijke opdracht? Maar de discipelen hebben al eerder onmogelijke dingen gedaan! Nog maar poosje geleden mochten zij zieke mensen genezen in de Naam van de Heere Jezus. En enkele dagen terug heeft de Heere Jezus zelfs iemand uit de dood opgewekt. Zijn ze dat nu al vergeten? En jij, vergeet jij ook zo snel de almacht van de Heere?

De Heere Jezus laat de discipelen even nadenken, maar Hij laat hen niet in de steek. Hij zegt: 'hoeveel broden hebben jullie?' Ze gaan op onderzoek uit en dan antwoorden de discipelen: 'vijf broden en twee visjes.' Tja, dat is alles wat ze hebben. Als ze zuinig aan doen, het in kleine porties verdelen, is er misschien net genoeg voor twintig mensen. Maar zeker niet voor die duizenden mensen die hier tussen de heuvels aan de rand van het meer staan. Wat de Heere Jezus vraagt, is dus onmogelijk voor de discipelen.

DE WONDERLIJKE VERMENIGVULDIGING

Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Voor de Heere Jezus is niets onmogelijk! Hij zegt: 'laat de mensen eerst in groepen in het gras gaan zitten.' Kennelijk houdt de Heere van netheid, orde, overzicht. Of Hij gunt Zijn discipelen deze orde en netheid door het overzicht. Hoe dan ook, de Heere Jezus neemt de vijf broden en twee visjes in Zijn handen en kijkt op naar de hemel en zegent het eten. Ook dankt de Heere Jezus Zijn Vader in de hemel voor het eten. Hoezo, danken? Er is toch tekort? Er is toch lang niet genoeg eten? Danken voor zo weinig? Ja, ook danken voor weinig. God kan van weinig heel veel maken. Let goed

op. Als de Heere Jezus het eten gezegend heeft, pakt Hij één voor één de broden en breekt ze in stukken. Steeds maar door, steeds maar door, Hij blijft maar breken, het wordt alleen maar meer en meer. Ook de visjes deelt Hij in stukken. Zo komt er steeds maar meer en meer, mand na mand. De discipelen hebben waarschijnlijk met grote ogen toegekeken. Hoe kan dat? Dat begrijpt niemand. Het is een wonderlijke vermenigvuldiging van voedsel. We noemen het dan ook een wonderbare spijziging.

DELEN UIT DE OVERVLOED

De discipelen kijken eerst verwonderd toe. En dan mogen ze het uitdelen. Ze hoeven zelf nergens voor te zorgen, want dat doet hun Meester. Ze hoeven het alleen maar uit te delen aan iedereen die honger heeft. Na korte tijd zijn alle mensen 'mild en wel gevoed'. Iedereen is verzadigd, iedereen heeft genoeg of zit zelfs vol. Er zijn wel vijfduizend mannen gevoed. En dan komen daar ook nog de vrouwen en de kinderen bij. En iedereen van die duizenden hebben genoeg gegeten van die vijf broden en twee visjes. Er is meer dan genoeg, want er blijft zelfs nog over. De discipelen gaan rond. Ze verzamelen de overgebleven stukken. Aan het einde hebben ze twaalf volle korven over. Dus voor elke discipel is er nog een mand vol. De Heere Jezus zorgt niet alleen voor al die mensen, maar ook voor Zijn discipelen.

Zou de Heere dat vandaag de dag ook nog doen? Zou Hij ook nu nog voor duizenden mensen zorgen? En voor Zijn knechten?

AFSLUITING

Alles wat die duizenden mensen nodig hadden, heeft de Heere Jezus gegeven. Ook aan Zijn discipelen gaf Hij alles wat ze nodig hadden. Niet alleen eten, niet alleen genezing, maar de Heere Jezus geeft veel meer. Hij heeft álles Hij gegeven, zelfs Zijn leven! (Denk maar aan het kruis op Golgotha.) Waarom? Om zieken te genezen, om hongerigen eten te geven, om dorstigen drinken te geven en om zondaren te redden en het leven te geven. De Heere Jezus is het Brood des Levens. Alleen door Hem kunnen wij leven. Dat Brood des Levens is uitgedeeld.

Kunnen jullie dit volgen, jongens en meisjes? Zo groot is de trouw van de Heere! Hij zorgt getrouw voor al die duizenden mensen in het gras tussen de heuvels en het meer. Hij zorgt ook voor Zijn discipelen, die zelf de mensen wel moesten voeden en niet konden voeden. Leeg zijn de mensen naar de heuvels gekomen en vol mogen ze weer naar huis gaan. Als je goed geluisterd hebt, weet je, dat de Heere niet alleen de monden voedt, maar ook de harten. Dan mogen we het bidden 'Heere, geeft U ons heden ons dagelijks brood, zowel voor mijn

mond als ook voor mijn hart!' Kun je daar 'amen' op zeggen?

VERWERKING

Zingen

Psalm 34: 5; 23: 1; 67: 1.

'De Heer' is mijn Herder' (Weerklank, Psalm 23a)

'U kennen, uit en tot U leven', vers 2 (Weerklank, 54)

Vragen

- Welke zin uit Psalm 34: 5 vind je het beste passen bij de vertelling?
- Hoeveel mensen werden er gespijzigd? Weet je dat precies?
- Konden de discipelen al deze mensen te eten geven?
- Wat werd er aan eten bij de Heere Jezus gebracht?
- Wat heb jij geleerd van deze vertelling?
- Waarom wil de Heere Jezus op deze manier laten zien dat Hij de beloofde Messias is?

- Hoe komt het dat er mensen zijn die honger lijden in deze wereld?
- Waarom moet je bidden en danken voor het eten, ook als het toch al in de (koel)kast staat?
- Op welke manier heeft deze geschiedenis te maken met het Heilig Avondmaal?

Creatief

- Teken een mand, vijf broden en twee vissen. Laat deze uitknippen. Maak aan de bovenkant een horizontale snee in de mand. Schuif daar de vijf broden en twee vissen in
Tekst voor op de mand: 'en zij aten allen en werden verzadigd' (Mark. 6: 42).
- Kopieer het Bijbelgedeelte. Knip de teksten los. Verdeel de stukken tekst over de groep en laat ze in volgorde oplezen, neerleggen of opplakken.
- Kleurplaat 'vijf broden en twee vissen' te vinden op www.hervormdezondagsscholen.nl.