

Twee genezingen

Periodethema: de rondwandeling
Markus 1: 29-45

KERNTEKST

'En Hij genas er velen die door verschillende ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet aan de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.' (Mark.1: 34)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus heeft heel veel zieken geholpen door hen te genezen, welke ziekte ze ook hadden. Ook heeft Hij veel boze geesten weggejaagd. Die boze geesten probeerden wel steeds te zeggen wie de Heere Jezus was, want dat wisten zij. Maar ze mochten het niet doen, de Heere Jezus liet het hun niet toe.

BEGINSITUATIE

Eerder hebben de kinderen gehoord dat de Heere Jezus het Evangelie van het Koninkrijk van God preekte. Tegen iedereen zei Hij dat de genadetijd bijna voorbij was en dat het Koninkrijk van God gauw zou komen. De Heere Jezus gaf de opdracht: 'bekeert u en geloof het Evangelie.' Later is verteld van een aantal genezingen, zelfs van de macht over de dood en de wonderbare spijziging.

DOELSTELLINGEN

- Laat de kinderen zien dat door de zonde een mens kwetsbaar en broos is.
- De kinderen weten dat God mensen kan genezen van hun ziekten en kwalen, zelfs van een dodelijke ziekte zoals toen: melaatsheid.
- De kinderen kunnen melaatsheid ook geestelijk toepassen.
- De kinderen kennen de Geneesheer, Die van geestelijke melaatsheid geneest.

INDELING

- In de synagoge.
- In het huis van Petrus.
- In een woeste plaats.
- Een melaatse bij Jezus.

OPMERKINGEN

Strikt genomen hoort het stukje van de synagoge niet bij dit gedeelte uit de Bijbel, maar... het uitwerpen van boze geesten vóór het onderhavige Bijbelgedeelte is ook in de Vertelling opgenomen. Zo begint het en zo eindigt het: uitwerpen van boze geesten. Het is niet alleen lichamelijk dat wij als mensen lijden aan ziekte, we lijden ook geestelijk aan ziekte: de ziekte van de zonde. In die zin is het ook: twee genezingen.

ZINGEN

Psalm 25: 4.

UITLEG VAN DE PSALM

De goedheid van de HEERE kent geen grenzen. De HEERE is goed en recht. Hij is graag bereid om mensen, die dreigen af te dwalen, op de juiste weg te brengen door hen te onderwijzen. Iedereen die zich afhankelijk van Hem tot Hem richt, zal Hij leiden en leren gaan op de beste weg, Zijn weg.

MATERIALEN

Een foto met vijf door melaatsheid aangetaste handen en een plaat die een indruk geeft van melaatsen buiten de gemeenschap. Deze zijn te vinden op de website www.hervormdezondagsscholenbond.nl. N.B. De foto met door lepra aangetaste handen is nogal indrukwekkend, bereid de kinderen daarop voor.

BORDPLAN

Synagoge

Twee genezingen

- Lichamelijk ziek
- Geestelijk ziek

De Heere Jezus geneest!

INTRODUCTIE

Als je een poosje in een wachtkamer van een ziekenhuis zit, kun je wel eens denken: heel Nederland lijkt wel ziek. Zóveel mensen, zó druk in het ziekenhuis... is er eigenlijk nog wel iemand gezond? Het antwoord is: nee. Iedereen is ziek. Doodziek!

Misschien vind je het wel raar, als ik dit zo zeg. Maar het is wel waar. Dat zal ik uitleggen. In het paradijs, toen de mens nog niet in de zonde was gevallen, was er geen ziekte, geen pijn, geen dood, geen honger, geen ellende en geen verdriet. Alles was volmaakt. Maar nadat Eva en Adam van die ene boom van kennis van goed en van kwaad hadden gegeten, werd dat anders. Van toen af is de mens zondig, zwak en broos. Van toen af leden de mensen pijn en verdriet, werden de mensen ziek en moesten sterven.

BRUGZIN

Als ik nu hier zou moeten stoppen, zou het niet goed zijn. Aan het eind kom ik erop terug. Luister eerst maar naar deze geschiedenis van de Heere Jezus. Dan weet je dat er genezing is!

Vertelling

IN DE SYNAGOGGE

De Heere Jezus gaat op de sabbat naar de synagoge. Daar gaat Hij preken, daar verkondigt Hij het Evangelie, de blijde boodschap. Immers, Hij wil dat iedereen Hem leert kennen. Hij vertelt wie Hij is en dat Hij mensen voor eeuwig gelukkig kan en wil maken. Hij is die Enige Die harten kan vernieuwen. Hij wil mensen redden van de eeuwige ondergang. De luisteraars voelen dat de Heere Jezus ook de macht heeft om mensen te redden, terwijl andere mensen - zoals de Schriftgeleerden - die macht niet hebben.

Terwijl de Heere Jezus aan het preken is, begint iemand heel hard te schreeuwen. Hij roept: 'stop er mee, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener? Zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, U bent de Heilige van God.' Je snapt dat iedereen daarvan schrikt. Wat is dat voor man? Het is een mens met een onreine geest. Hij is van de duivel bezeten. De Heere Jezus bestraft hem en zegt: 'zwijg stil en ga uit van hem.' Schreeuwend gaat de duivel uit die man. De mensen zijn allemaal verbaasd. Ze vragen zich af: 'wat is dit? Hoe komt

het dat Hij met macht die onreine geesten gebiedt en dat ze naar Hem luisteren?'

In korte tijd is in heel Galilea bekend geworden wat de Heere Jezus heeft gedaan. Daar is vast en zeker nog vele dagen over gepraat.

IN HET HUIS VAN PETRUS

Vanuit de synagoge gaat de Heere Jezus in gezelschap van Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. Ze gaan op bezoek bij de schoonmoeder van Petrus. Ze is namelijk ziek en heeft hoge koorts. De discipelen vertellen het meteen aan hun Meester. Ze hebben vast al eerder aan Petrus gevraagd hoe het met zijn schoonmoeder gaat. De koorts was toen een ernstige ziekte en het is duidelijk dat ze niet opknapt. De discipelen vertellen het niet als mededeling aan de Heiland, maar ze bidden Hem om hulp. Ongetwijfeld heeft de Heere Jezus hun zorgelijke gezichten gezien. Meteen gaat Hij naar het bed van de zieke vrouw. Hij pakt haar bij de hand en helpt haar opstaan. Direct ziet iedereen die erbij is dat de vrouw van haar ziekte is genezen. De koorts is helemaal weg. Wat zijn ze blij! De vrouw blijft niet zitten, nee, ze gaat meteen aan de slag. Ze dient de aanwezigen. Hieraan kun je meteen zien dat ze honderd procent genezen is. Ze heeft meteen de kracht weer om van alles te doen. Ze zal het ook uit dankbaarheid hebben gedaan. Zo maakt de schoonmoeder van Petrus een maaltijd klaar.

Zien jullie, dat de Heere Jezus een God van wonderen is?

Als de zon is ondergegaan, wordt het druk in het huis. Maar het is toch avond, dan wordt het toch rustiger? Nee, nu niet. De Heiland is in huis! En bij Hem moeten de mensen zijn! De mensen staan te drommen bij de deur. Het is een bont gezelschap van mensen met allerlei kwalen en ziekten, ook zijn er mensen bij die door de duivel zijn bezeten. De mensen willen genezing, ze willen het wonder meemaken dat ze worden genezen door de Heere Jezus. Ze smeken Hem om genezing.

Wat doe jij als je ziek bent? Bid je dan ook tot de Heere of Hij je genezen wil? Of als er iemand ziek is van wie je veel houdt? Vraag je dan ook om genezing voor hem of haar aan de Heere?

De drukte in en om het huis maakt de Heere Jezus niet van streek. Hij kijkt, luistert en geneest veel mensen van verscheidene kwalen en ziekten. Ook werpt de Heere Jezus duivelen uit; denk daarbij

hoe het ging in de synagoge, aan het begin van de vertelling.

Heb je het begrepen? De Heere geneest niet alleen van lichamelijke ziekten, maar ook van geestelijke ziekten! Zou de Heere dat vandaag ook nog kunnen?

De mensen zien de wonderen die de Heere Jezus doet. Hij geneest veel zieken. Het maakt de Heere niet uit welke ziekte je hebt. Want Zijn macht is zeer groot. Hij werpt ook duivelen uit. Bij al dat wonderlijke gebeurt ook wat bijzonders: de Heere verbiedt de duivelen te spreken, ook al spreken ze de waarheid dat Hij Gods Zoon is. De Heere wil kennelijk de waarheid niet horen uit de mond van leugenaars.

IN EEN WOESTE PLAATS

Het is al diep in de nacht of 's morgens heel vroeg als de Heiland opstaat en naar buiten gaat. De Heere Jezus zoekt een eenzame en stille plek, een woeste plaats, om te bidden. De Heere Jezus heeft behoefte aan de stille omgang met Zijn Vader in de hemel.

Simon en Andreas zijn achter de Heere Jezus aangegaan. Het is inmiddels dag geworden en dan vinden ze hun Meester. 'Zij zoeken u allen', zeggen ze tegen de Heiland.

Tja, ze hebben wel wat meegemaakt deze dagen! De discipelen zullen er wel niet over uitgepraat zijn. Je kunt je voorstellen dat het allemaal diepe indruk op hen heeft gemaakt. Wat zou jij doen, als je zoiets zou meemaken?

'Zij zoeken U allen', zeiden de discipelen. De Heere Jezus ziet Zijn taak. Hij antwoordt: 'laten wij naar andere plaatsen gaan hier in de omtrek. Daar moet men ook horen wat de inhoud van Mijn preken is. Dat is Mijn doel.' De Heere Jezus wil wonderen doen. Hij wil graag mensen genezen van hun ziekten. Maar Hij wil het liefst hen genezen van de zonde. En dat is het grootste wonder, dat Hij mensen een nieuw hart wil geven. Mensen die Hem eerst vijandig waren, maken dat zij Hem gaan liefhebben en dienen. De Heere wil namelijk dat iedereen behouden wordt. Het huis van Zijn Vader heeft vele woningen en Hij wil dat Zijn huis vol wordt. Helaas, dat weet nog lang niet iedereen. En lang niet iedereen die het weet, heeft de Heere ook daadwerkelijk lief; die verwerpen Hem en geloven Hem niet.

En wat doe jij? Heb jij de Heere lief en geloof je Hem? De Heere Jezus preekt van synagoge tot synagoge. Hij gaat door geheel Galilea om het Woord te brengen. Tussendoor werpt Hij duivelen uit.

Ja, jongens en meisjes, het is van tweeën één: óf je hebt de Heere lief óf de duivel. Een tussenweg is er niet. Je kunt niet twee heren dienen. Want als je de Heere niet liefhebt, dan dien je de duivel. Dat is ernstig. Neem het maar ter harte.

En nog wat: *de Heere Jezus weet heus wel dat mensen bij Hem komen om bijzondere dingen te zien, om de*

wonderen die Hij doet. Maar de Heere wil niet populair zijn. Hij wil een Zaligmaker zijn. Hij wil ons verlossen van onze zonden. Dat is Zijn doel.

De Heere Jezus is bewogen is met de nood van mensen. Hij heeft medelijden met de mensen die het moeilijk hebben. Maar Hij is de Overwinnaar! Hij is machtiger dan ziekten en onreine geesten. Daarmee laat Hij ook iets zien van de heerlijkheid. Die heerlijkheid is weggelegd, dat is: die wordt bewaard, voor allen die de Heere liefhebben. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zullen geen ziekten en kwalen meer zijn. Daar is geen ruimte voor boze geesten. Dan is iedereen volmaakt zonder enig gebrek. Daar ben je bij de Heere!

EEN MELAATSE BIJ JEZUS

Als je melaats bent, dan ben je zeer te betreuren. Het is een nare ziekte. Eerst voel je niks. Maar dan komen de zweren. Je ziet er na verloop van tijd niet uit, zo erg is het. Het is ook nog eens besmettelijk. Dus iedereen moet uit de buurt blijven.

Het is zelfs een wet dat melaatsen niet in de stad bij de andere mensen mogen komen. Melaatsen moeten in afzondering leven, dus apart van de andere mensen.

En nu gebeurt er iets bijzonders. Tegen alle wetten en voorschriften in komt er een melaats man bij de Heere Jezus. Hij valt op zijn knieën voor de Heere Jezus en bidt Hem: 'indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.'

Deze man twijfelt niet of de Heere Jezus het kán. Hij kán het! Maar wil de Heere het ook? De man weet dat de Heere Jezus niets aan hem verplicht is. Sterker nog, hij weet dat hij een gebodsovertreder is. Hij verdient het niet eens. Hij verdient zelfs straf. Maar hij heeft zijn hoop gesteld op de Heere Jezus. De Heere Jezus zou vol afschuw Zijn gezicht af kunnen wenden en hem weggagen. 'Je hoort hier niet. Ga weg van Mij, je bent vies.' Trouwens, het zou best kunnen dat deze man dat al een hele tijd meemaakt in deze stad.

Maar de Heere Jezus doet heel anders dan de andere mensen. Niet vol afschuw, maar vol met barmhartigheid kijkt Hij deze man aan. Hij strekt zelfs Zijn hand naar hem uit. Hij raakt hem aan! En de Heiland zegt tot hem: 'ik wil, word gereinigd!' Meteen zijn alle zweren weg. Heel zijn lichaam is weer schoon en gezond. Wat is hij blij!

Voordat de man weggaat, zegt de Heere streng tegen hem dat hij niets moet zeggen over zijn genezing. Hij stuurt hem meteen weg. Maar nog voordat hij weggaat, zegt de Heere Jezus tegen hem: 'laat je bij de priester zien en breng een offer voor je reiniging, hetgeen ook in de wet van Mozes staat.'

Echter, de man kán zijn mond niet houden. Hij vertelt aan iedereen dat hij genezen is. Door het ge-

praat van de man kan de Heere Jezus Zich niet meer onopgemerkt in het openbaar vertonen in de stad. De Heere is weer naar een eenzame plek gegaan, maar de mensen zoeken Hem op en komen van alle kanten naar Hem toe. Zo krijgt de Heere Jezus nog geen rust. De Heere is ook niet gekomen om te rusten, maar om te dienen. Hij heeft veel mensen genezen; dat vindt Hij ook fijn. Hij is immers de Heiland, de Heelmaker! Zelfs een ongehoorzame melaatse man heeft Hij niet ziek weggestuurd, maar volkomen genezen.

AFSLUITING

Alle mensen zijn ziek, weet je nog, zoals ik zei aan het begin? Het doel van de Heere Jezus is niet alleen dat Hij mensen lichamelijk geneest, maar dat Hij mensen geestelijk gezond maakt. Dat wil zeggen dat de Heere een Zaligmaker wil zijn. Hij wil ons leven anders maken. Hij wil de mensen vol van God maken. Een leven om Hem alle eer te geven. Hij wil ons verlossen van de duivel. Hij wil ons reinigen van de zonde. De Heere vindt het verschrikkelijk dat wij verloren gaan. Dat wil Hij beslist niet! Daarom blijft Hij maar preken. Dat is Zijn liefste werk! En daarom is er ook zondagsschool en een kerkdienst. Daarin wordt van God verteld. Vertellen jullie ook maar aan je vriendjes en vriendinnetjes die de Heere Jezus nog niet kennen dat Hij ook voor hen wil zorgen en hun Zaligmaker wil zijn.

VERWERKING

Zingen

Psalm 25: 4; 75: 1 en 6; 84: 6.

'De wet van God toont hoe het met mij staat' (Weerklank 367)

'Jezus, Naam zo hoog verheven' (Weerklank 376)

'Ik heb je bij je naam geroepen' (Weerklank 610)

'Kom tot Jezus' (Weerklank 613)

Vragen

- In de vertelling is sprake van twee soorten ziekten, welke ziekten zijn dat?
- Noem eens voorbeelden van lichamelijke ziekten.
- Noem eens een voorbeeld van geestelijke ziekten. (*Probeer het onderscheid tussen geestelijk ziek en psychische ziekten eerst duidelijk voor uzelf te hebben.*)
- We zijn geestelijk melaats. Wat zou dat betekenen?
- Wie kan ons genezen van geestelijke melaatsheid?
- Hoe heeft Hij daarvoor gezorgd?
- Wat is belangrijker: een lichamelijke genezing of een geestelijke genezing? Waarom?

Lees vraag en antwoord 28 van de Heidelbergse Catechismus.

'Waar toe dient ons, dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?' 'Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevorst hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.'

Behandel stukje voor stukje het antwoord. Wat zegt ons dat eigenlijk? Laat de kinderen eens proberen dit zelf te verwoorden.