

De zalving in Bethanië

Periodethema: lijden, sterven en opstanding
Markus 14: 1-11

KERNTEKST

'Voorwaar zeg Ik u: alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft.' (Mark. 14: 9)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus neemt het op voor Maria. Zij heeft de Heere Jezus gezalfd. Volgens de discipelen heeft ze daarmee geld verspild dat aan de armen gegeven kon worden. Maar de Heere Jezus geeft Maria een ereplaats. Ze is de enige die echt begrepen heeft waar het om draait: binnenkort zal de Heere Jezus sterven. Deze uitspraak van de Heere Jezus roept ons ook op om vandaag over Maria te spreken en haar liefde en geloof in de Heiland ten voorbeeld te nemen.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de tweede vertelling in een serie over het lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus. Er is enige tijd verstreken sinds de intocht in Jeruzalem. Het is nu twee dagen voor het Joodse Pascha.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren hoeveel liefde Maria voor de Heere Jezus had.
- Kinderen leren dat de liefde voor de Heere Jezus boven alles gaat.
- Kinderen leren dat je op twee manieren kan reageren op de dood van de Heere Jezus.

INDELING

- De maaltijd bij Simon de melaatse.
- De zalving van de Heere Jezus.
- De boosheid van de discipelen.
- Het verraad van Judas.

ZINGEN

Psalm 86: 6; 116: 1; 133: 1, 2 en 3
'Leer mij o Heer' Uw lijden recht betrachten' (OTH 2015: 123, WK 153, JdH 487)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 86: 6. Het hart van Maria is gericht op het vreezen van de Heere. Deze psalm zou haar gebed kunnen zijn: neig mijn hart en voeg het saam, tot de vrees van Uwe Naam. Eenvoudig gezegd: Heere, laat Mij U liefhebben en doen wat U van Mij vraagt.

MATERIAAL

Een kaart van de omgeving van Jeruzalem is helpend om duidelijk te maken waar deze geschiedenis zich afspeelt: in Bethanië.

BORDPLAN

Liefde voor de Heere Jezus

INTRODUCTIE

Besprek met de kinderen hoe je kan merken dat iemand veel van de Heere Jezus houdt. Wat doet zo iemand wel? Wat doet zo iemand niet? Is iedereen er blij mee als je veel van de Heere Jezus houdt? Vertel de kinderen dat ze goed moeten luisteren wie er vandaag in de vertelling wel of niet van de Heere Jezus houdt.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Daar loopt ze, door de smalle straatjes van Bethanië.

Vertelling

Ze weet precies waar ze naar toe moet. De mensen kijken haar een beetje na. Zou er iemand gestorven zijn? Ze loopt met een grote fles over straat, zo'n fles met narduszalf. Narduszalf ruikt heel lekker. Je kan een druppeltje op je kleren doen, bijvoorbeeld als je naar een feest gaat. Dan is het een soort parfum. Dat zit in heel kleine flesjes en die zijn heel duur.

Maar deze vrouw heeft een heel grote fles bij zich. Er kan wel een liter narduszalf in. Een liter parfum dus, in een dure fles. De fles is van albast. Albast is een heel dure steensoort. Wij zouden in ons land zeggen: het is van marmer. Heel dure vloeren in paleizen zijn vaak van marmer. Zo bijzonder en duur is de fles ook. Als je deze fles moet kopen in de winkel, dan moet je er een jaar voor werken. De fles kost wel 300 penningen. En een arbeider in Israël verdient ongeveer een penning per dag.

Je moet heel voorzichtig zijn met zo'n fles. Dat begrijp je. Stel je voor dat je de fles laat vallen. Dan ben je heel veel geld kwijt. Je moet sowieso al goed oppassen met de fles. Aan de onderkant zie je een soort bol. Daarin zit de zalf. En bovenop die bol zit een lange, nauwe hals. Die is zo gemaakt zodat je heel voorzichtig zalf kan laten druppelen uit de nauwe flessenhals. Voorzichtig, want het is duur! Maar zo'n smalle hals kan ook zomaar afbreken. Niet stoten dus!

De vrouw loopt verder door de straten van Bethanië. De mensen denken vast dat ze naar een begrafenis gaat. Dan gebruiken mensen zo'n fles met zalf om de dode te balsemen. Ze maken het lichaam klaar voor de begrafenis. Daarbij gebruiken ze doeken en dure zalf. Dan blijft het lichaam langer goed.

DE MAALTIJD BIJ SIMON DE MELAATSE

Opeens slaat de vrouw af. Ze gaat een huis binnen. Het is het huis van Simon. Simon de melaatse noemen de mensen hem. Eigenlijk klopt dat niet meer. Simon is niet meer melaats. Er is iemand gekomen Die Simon beter gemaakt heeft. Hij heeft niet meer

van die vieze, witte zweren over zijn hele lichaam. Nee, een Man uit Nazareth heeft hem beter gemaakt.

Jezus heet Hij. Hij is vandaag te gast bij Simon de melaatse. De grote tafel is klaargemaakt door de knechten van Simon. Simon, de Heere Jezus en Zijn discipelen liggen aan tafel. Het lijkt wel een beetje feest. De Heere Jezus ontmoet Zijn oude vriend Simon. Simon ontmoet de Man Die hem genezen heeft. Nee nog beter: de Man Die hem verlost heeft van zijn zonde.

Maar boven de maaltijd hangen donkere wolken. Het is niet duidelijk of iedereen dat wel begrijpt. Zouden de discipelen het eigenlijk wel weten dat hun Meester binnenkort zal sterven? In Jeruzalem vergaderen de overpriesters en de Schriftgeleerden. Zij willen de Heere Jezus door een list grijpen en Hem doden. Nee, niet op het paasfeest. Dat is al bijna. Dan zullen er teveel mensen in Jeruzalem zijn. Misschien ook wel veel mensen die in de Heere Jezus geloven. Ze hebben toch geroepen: 'Hosanna! Hosanna!' Als ze dan de Heere Jezus willen doden, breekt een opstand uit. Nee, het moet stiekem. De Heere Jezus moet met een list gevangen worden genomen en gedood.

Maar van die plannen lijkt in het huis van Simon niemand iets te weten. Er wordt gezellig gesproken aan tafel. Misschien kun je alleen aan het gezicht van de Heere Jezus zien dat Hij soms aan andere dingen denkt. Hoe zou Hij zich gevoeld hebben, nu Hij weet dat Hij over een paar dagen gaat lijden en sterven?

DE ZALVING

Opeens komt er een vrouw binnen. Het is de vrouw met de fles. Ze hoeft niet te zoeken. Ze weet waar ze is en wat ze komt doen. Het is Maria. Maria, de zus van Martha en Lazarus. Ze kent de Heere Jezus. Ze houdt van de Heere Jezus. Ze heeft aan Zijn voeten gezeten en heel veel van Hem geleerd. Ze is de enige die blijkbaar begrijpt wat er gaat gebeuren. Er komt een begrafenis aan. En bij een begrafenis hoort een grote fles met zalf. De Mens Die begraven gaat worden, moet gezalfd worden.

Maria loopt direct op de Heere Jezus af. Ze aarzelt geen moment. Ze grijpt de smalle hals van de fles beet en breekt hem af. Een hele golf geurige narduszalf stroomt over Zijn hoofd. Maria giet de fles zalf helemaal leeg over het hoofd van de Heere Jezus. Zo laat zij haar liefde zien voor haar Heiland, voor haar Verlosser.

Het is allemaal heel snel gegaan. Voor de discipelen wisten wat er gebeurde, had de vrouw de hals al van de dure fles gebroken. De geur van de nardus heeft het hele huis gevuld. Maar nu het gebeurd is, zijn sommige discipelen toch wel een beetje boos. De Heere Jezus heeft toch altijd verteld dat je goed voor de armen moet zorgen? Ze zeg-

gen: 'waarom moet deze zelf zomaar verkwist worden? We hadden de fles voor driehonderd penningen kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven!' Ze zijn boos en ze zeggen het ook! Daar staat ze: Maria, een gebroken, lege fles in haar hand, met een hart vol liefde voor de Heere Jezus. En de verwijten van de discipelen dalen als hamerslagen neer op haar hoofd.

DE BOOSHEID VAN DE DISCIPELEN

Hadden ze niet een beetje gelijk? De Heere Jezus zegt toch dat je goed voor de armen moet zorgen? Je mag als christen toch ook niet zomaar je geld verkwisten? God wil toch dat je goed met je geld omgaat en aan de arme mensen denkt? *Dat is zeker waar. Dat moeten we zeker doen. Zorg altijd maar dat je je zendingsgeld bij je hebt!*

Maar hier is iets anders aan de hand. De Heere Jezus grijpt in. De discipelen moeten zwijgen. 'Laat haar met rust', zegt de Heere Jezus. 'Ze heeft een goed werk aan Mij gedaan. De armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.' Dat klinkt nog een beetje moeilijk. De Heere Jezus bedoelt: 'morgen zijn er nog armen en volgende week en volgend jaar ook. Blijf ook goed voor ze zorgen. Maar met Mij zal iets gebeuren, waardoor Ik niet meer bij jullie ben.'

De Heere Jezus gaat verder en legt het uit: 'zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft Mijn lichaam gezalft voor Mijn begrafenis.' Zou het nu doorgedrongen zijn bij de discipelen? Zouden ze nu eindelijk snappen wat er gebeuren gaat? Dat de overpriesters en Schriftgeleerden de Heere Jezus met een list willen grijpen en Hem willen doden? Is Maria nu de enige die het echt begrepen heeft?

De Heere Jezus gaat nog een stap verder. Hij maakt van Maria een belangrijk voorbeeld. We moeten van de Heere Jezus aan Maria denken! De Heere Jezus zegt: 'voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, zal tot haar gedachtenis gesproken worden.' Daar staat ze nog steeds: Maria, met de kapotte lege fles in haar hand, met een hart vol liefde voor haar Zaligmaker. We denken vandaag aan haar, als een voorbeeld van iemand die met haar hele hart van de Heere Jezus hield. *Hoe is het in jouw hart? Houd je net zoveel van de Heere Jezus als Maria? Dan ben je gelukkig! Zou je wel net als Maria willen zijn? Vraag het maar aan de Heere Jezus. Hij wil je geloof en liefde geven.*

HET VERRAAD VAN JUDAS

En nu is er nog iemand die het begrepen heeft. Hij begrijpt dat het echt niets meer gaat worden. De Heere Jezus, Hij gaat sterven. Voor Judas zijn de

kansen verkeken. Jezus wordt geen koning. Misschien had Judas net nog wel het hoogste woord. Hij past immers op de portemonnee van de Heere Jezus. Hij gaat over het geld. Misschien wilde hij net nog heel vroom zeggen dat je goed voor de armen moet zorgen, omdat de Heere Jezus dat zegt. Maar nu weet hij het zeker: hij wil niets meer met deze Jezus te maken hebben. Deze Jezus is een verliezer. Judas wil niet bij de verliezers horen. Als de maaltijd voorbij is, staat hij op. Hij gaat van Bethanië naar Jeruzalem. Daar zoekt Judas de overpriesters op. 'Ik wil jullie de Heere Jezus overleveren', zegt hij. Natuurlijk zijn de overpriesters daar blij mee. Ze beloven Judas dat hij er geld voor zal krijgen. Judas gaat de komende dagen nadenken over een manier om de Heere Jezus in de handen van de overpriesters te krijgen.

AFSLUITING

Twee mensen begrijpen dat de Heere Jezus zal gaan sterven: Maria en Judas. Maria houdt van de Heere Jezus. Judas wil Hem verraden. Zo is het met alle mensen. Of je lijkt op Judas en je wilt eigenlijk niet bij de Heere Jezus horen. Stop daarmee. Vraag aan de Heere Jezus om vergeving en om liefde om van Hem te houden. Of je lijkt op Maria en je houdt van de Heere Jezus. Dan mag je de Heere danken dat Hij je zoveel liefde gaf voor Hem.

VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- Spreek met elkaar door over wat de Heere Jezus over Maria zegt: 'alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft.' Waarom denken wij vanmiddag aan Maria? Hoe is ze voor ons een voorbeeld? Hoe kun je aan ons zien dat we de Heere Jezus liefhebben?
- Laat de kinderen een hart uitknippen. Op de ene kant van het hart schrijven ze waarom Maria zoveel van de Heere Jezus hield. Op de andere kant schrijven ze waarom de Heere onze liefde waard is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 1 Joh. 4: 19: 'wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.'
- Zing met elkaar enkele psalmen en/of liederen die passen bij het liefhebben van de Heere. Laat de kinderen daarbij zelf suggesties aandragen. Zo oefenen ze ook zelf in het toepassen van hun kennis van psalmen en liederen.
- Kom terug op de introductie. Aan wie kon je in vertelling merken dat hij of zij veel van de Heere Jezus hield? Aan wie kon je merken dat hij of zij eigenlijk niet van de Heere Jezus hield?

