

Jezus voor het sanhedrin

Periodethema: lijden, sterven en opstanding
Markus 14: 53-72

KERNTEKST

'En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels.' (Mark. 14: 62)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus is gevangengenomen en wordt ondervraagd door het Sanhedrin. Deze mannen, die de profeten kennen, herkennen Hem niet als de echte Messias. Ze veroordelen Hem ter dood, Die Zich bekendmaakt als de Zoon des mensen. Deze uitspraak van de Heere Jezus is de grond voor de veroordeling door Kajafas. De Heere Jezus moet sterven, omdat Hij de Zoon des mensen is.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de vijfde vertelling in een serie over het lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus. In de vorige vertelling is de Heere Jezus gevangengenomen na Zijn gebed in Gethsémané.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren volgens welke regels het Sanhedrin werkte.
- Kinderen leren dat in het lijden van de Heere Jezus de profetieën vervuld worden.
- Kinderen leren dat ook mensen die dagelijks bezig zijn met Gods Woord blind kunnen zijn voor de Heere Jezus.
- Kinderen leren door het voorbeeld van Petrus dat het geloof zwak kan zijn en zelfs iemand die zo nabij de Heere Jezus was Hem kan verloochenen.

INDELING

- Valse getuigen.
- De veroordeling en vernedering van de Heere Jezus.
- De verloochening door Petrus.

ZINGEN

Psalm 22: 1, 3, 4 en 6; 25: 8; 69: 4.

'Jezus leven van mijn leven' (OTH 2015: 119, JdH 303)

'Leer mij o Heer' Uw lijden recht betrachten' (OTH 2015: 123, WK 153, JdH 487)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 22: 1. Deze psalm drukt het lijden van de Heere Jezus heel diep uit. De Heere Jezus neemt Zelf deze woorden op de lippen aan het kruis. Hij weet Zich door God de Vader verlaten. Dat is het dieptepunt van het lijden van de Heere Jezus. In de vertelling van vandaag is Zijn lijden ook zwaar. De Heere Jezus wordt bespuugd, bespot en geslagen door priesters en Schriftgeleerden: de mensen die bezig zijn in dienst van Zijn Vader en met het Woord van Zijn Vader. Het is nota bene de hogepriester die de dood van de Heere Jezus eist.

BORDPLAN

Hoe zwaar en smartelijk is Zijn lijden (Psalm 22: 6).

INTRODUCTIE

Sta met de kinderen stil bij de geschiedenissen van de afgelopen weken. Wat is er gebeurd sinds de intocht in Jeruzalem? Zet de gebeurtenissen op het bord onder elkaar: de zalving door Maria, het laatste Pascha, de instelling van het Heilig Avondmaal, het gebed van de Heere Jezus in Gethsémané, het verraad van Judas en de gevangenneming van de Heere Jezus.

Bespreek met de kinderen waarom we de tijd waarin we nu leven de 'lijdenstijd' noemen en de zondagen 'lijdenszondagen'. Waaraan merken we dat de Heere Jezus lijdt? Leed Hij alleen aan het kruis of ook op andere momenten? Maak duidelijk dat Zijn lijden steeds dieper werd en dat ook in de vertelling van vandaag Zijn lijden nog zwaarder zal worden. Vraag de kinderen te letten op deze vraag: hoe kun je merken in deze vertelling dat het lijden van de Heere Jezus heel zwaar was?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Even staat hij stil. Oppassen! Straks wordt hij ook nog gevangengenomen.

Vertelling

Petrus sluipt door het donker. Hij volgt een grote groep mannen met stokken en zwaarden. Ze hebben zijn Meester, de Heere Jezus, gevangengenomen. Petrus wil weten wat er gaat gebeuren. Af en toe staat hij stil. Hij lijkt wel bang dat die mannen met stokken en zwaarden omkijken en hem ontdekken. Misschien zullen ze hem dan ook gevangennemen.

De groep mannen gaat een groot huis binnen. Het is het huis van de hogepriester. Al snel kloppen er nog meer mensen aan de deur van het grote huis. Er komen Schriftgeleerden en priesters binnen. Het is een drukte van belang. Het lijkt wel een vergadering, een vergadering van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was de Joodse geloofsrechtbank. Zeventig wijze mannen die veel van de Bijbel wisten, waren lid van het Sanhedrin. Als iemand iets verkeerd over de Bijbel vertelde, gaf het Sanhedrin zo iemand straf.

VALSE GETUIGEN

Vannacht hebben de knechten van de hogepriester iemand gevangengenomen. Die vreemde dingen over God zegt. Het is Jezus van Nazareth. Hij moet sterven! Maar het Sanhedrin volgt de regels van de Bijbel. Er moeten twee of drie getuigen zijn tegen Jezus (Deut. 17: 6). Ze moeten ook precies hetzelfde getuigen. Anders mag de Heere Jezus niet de doodstraf krijgen. Het lukt het Sanhedrin niet om deze getuigen te vinden. *De Heere Jezus heeft God nooit gelasterd en ook nooit de Bijbel ver-*

keerd uitgelegd. Hij is zonder zonde. Toch gaan de mannen van het Sanhedrin door. Ze zijn vastbesloten: de Heere Jezus moet sterven.

Petrus is ook naar binnengegaan. Hij wil heel graag weten wat er met de Heere Jezus gebeurt. Die mensen binnen zullen hem vast niet herkennen. Veel leden van het Sanhedrin hebben hun dienaars ook meegenomen. Die kennen Petrus vast niet. Petrus kan gerust bij hen zitten. Niemand die hem zal herkennen. Hij gaat tussen de dienaars zitten, dicht bij het warme vuur. Nu kan hij zien wat er met de Heere Jezus gebeurt.

Het Sanhedrin is verdergegaan met het oproepen van getuigen. Nu staan er mannen op die ook iets slechts over de Heere Jezus willen vertellen. Het is niet eens waar. Ze getuigen vals. Hoor maar. 'wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen.' Heeft de Heere Jezus dat gezegd? Nee. Hij had niet gezegd dat Hij de tempel ging afbreken. De Heere Jezus had gesproken over Zijn lichaam. Dat Hij zou sterven en na drie dagen weer zou opstaan. Maar de mannen hadden dat niet begrepen of wilden het niet begrijpen.

DE VEROORDELING EN VERNEDERING VAN DE HEERE JEZUS

De hogepriester spitst de oren als deze valse getuigen dit over de Heere Jezus vertellen. Hij staat op van zijn stoel. Nu heeft hij een goede reden om de Heere Jezus de doodstraf te geven. De tempel afbreken is heiligschennis. Dan heb je geen respect voor de heiligheid van de tempel. Daarop staat de doodstraf. 'Heeft U hierop geen antwoord?' vraagt hij aan de Heere Jezus. 'Wat getuigen deze mannen over U?' Maar de Heere Jezus zwijgt en zegt niets. 'Bent u dan de Christus, de Zoon van de gezegende God?' vraagt de hogepriester. 'Ik ben het', zegt de Heere Jezus. 'En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van God en komen met de wolken.' Meteen grijpt de hogepriester naar de naad van zijn kleren en met een flinke ruk scheurt hij zijn overkleed. 'We hebben geen getuigen meer nodig!' roept hij. 'Deze man lastert God. Wat denkt u, moet Hij de doodstraf krijgen?' Eén voor één stemmen de mannen in. De priesters, de Schriftgeleerden, de mensen die de Bijbel goed kennen: allemaal vinden ze dat de Heere Jezus moet sterven. Ze geloven niet dat Hij echt Gods Zoon is. Ze geloven niet dat Hij de beloofde Messias is. *Wat erg is het, als je de Bijbel goed kent en toch niet in de Heere Jezus gelooft!*

Wat zijn de mannen van het Sanhedrin boos op de Heere Jezus. Ze lopen op Hem af en spugen Hem in het gezicht. Priesters en Schriftgeleerden, mannen van de Bijbel, slaan de Heere Jezus. Ze spelen ook een gemeen spel met Hem. Ze doen een doek over

het hoofd van de Heere Jezus en slaan Hem dan in het gezicht. 'Profeteer! Wie heeft U geslagen?' vragen ze. Als de Heere Jezus echt de Messias is, dan moet Hij zonder het te zien toch weten wie Hem slaat? Ook sommige dienaren doen mee. Ze ballen hun vuisten en slaan de Heere Jezus hard onder Zijn kin. De Heere Jezus wordt bespot, bespuugd en geslagen. Het gaat precies zoals Jesaja had geprofeteerd over de Messias: 'Ik geef mijn wangen aan hen, die Mij het haar uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor speeksel' (Jes. 50: 6).

DE VERLOOCHENING DOOR PETRUS

Petrus zit nog bij het vuur. Waarschijnlijk kan hij zien en horen wat er met de Heere Jezus gebeurt. Wat zal hij gedacht hebben? Maar tijd om na te denken krijgt hij niet. Er komt een dienstmeisje op hem af. 'U was toch ook bij Jezus van Nazareth?' zegt ze tegen hem. Petrus schrikt. Zal dit meisje hem verraden? Straks nemen ze hem ook gevangen. Zullen ze hem dan ook zo slaan? 'Ik ken Hem niet! Ik weet niet wat u zegt!' Meteen staat hij op en probeert zich uit de voeten te maken. Hij gaat weg bij het vuur en gaat terug naar het voorportaal, de grote hal bij de deur. Het loopt al tegen de morgen. Ergens in de buurt van het voorportaal kraait een haan. Petrus let er niet op. Zo bang is hij om ontdekt te worden.

Daar is het dienstmeisje weer. 'Deze man hoort bij hen', zegt ze tegen de mannen die daar staan. 'Echt niet hoor', zegt Petrus. 'Ik hoor er niet bij.' De mannen denken even na. Dan zeggen ze: 'ja, echt wel. U hoort wel bij die mannen.' 'U komt ook uit Galilea', zegt een ander. 'U praat net als de mensen uit Galilea.' Wat wordt Petrus bang. Zullen ze hem dan ook grijpen? Hij begint te vloeken en te zweren. 'Ik ken die Man niet, ik weet niet waar jullie het over hebben!' schreeuwt hij uit. Ze mogen echt niet denken dat hij iets met Jezus te maken heeft.

Er kraait een haan. Het is de tweede keer. Petrus hoort het en nu denkt hij aan wat de Heere Jezus tegen hem gezegd had: 'Voor de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij drie keer verloochenen.' Tranen vullen de ogen van Petrus. Zijn Meester heeft gelijk gehad. Wat is hij ook een slecht

mens, een slechte discipel van de Heere Jezus. Hij durft niet eens te zeggen, dat hij bij zijn Meester hoort. Zo snel hij kan rent hij naar de deur, gooit hem open en verlaat het huis van de hogepriester. Buiten huilt hij bitter. Hij heeft zijn Meester verloochend. Wat erg!

AFSLUITING

Zo erg kan het zijn. Eén van de discipelen, die het meeste met de Heere Jezus optrok, verloochent Hem. Petrus zegt dat hij niet bij de Heere Jezus hoort. Wat zeggen wij? Durven we te zeggen dat we bij de Heere Jezus horen? Horen we ook echt bij Hem? Hoe het ook met ons is: de Heere Jezus wil zelfs voor zulke mensen lijden en sterven. Hij wordt geslagen, bespuugd en bespot om ook Petrus' zonden te kunnen vergeven. Ben je verdrietig over je zonden, heb je berouw? Weet dan: hoe groot je zonden ook zijn, de Heere Jezus kan ze vergeven! Kom naar de Heere Jezus en belijd je zonden. Dan zul je vergeving ontvangen.

VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- Kom terug op de introductie. Laat de kinderen navertellen hoe ze in deze geschiedenis hoorden dat het lijden van de Heere Jezus nog zwaarder werd.
- Laat de kinderen een trap tekenen met vijf treden. Dit zijn de vijf trappen van vernedering van de Heere Jezus: 1. Zijn geboorte 2. Zijn lijden 3. Zijn sterven 4. Zijn begrafenis. 5. Zijn neerdalen in de hel. Laat de kinderen bij elke trede een van de trappen van Christus' lijden schrijven (van boven naar beneden). Laat ze om de trap heen voorbeelden schrijven van Christus' lijden uit deze vertelling, maar ook uit de eerdere geschiedenissen.
- Ga verder in op de verloochening door Petrus. Hoe kunnen wij de Heere Jezus verloochenen? Zijn er situaties (passend bij de leeftijd) waarin ook kinderen de Heere Jezus kunnen verloochenen?
- Zing psalmen en liederen die passen bij het lijden van de Heere Jezus.

