

Matthias gekozen

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Handelingen 1: 15-26

KERNTEKSTEN

'Eén derzelve met ons getuige wordt van Zijn opstanding.' (Hand. 1: 22b)

'En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt.' (Hand. 1: 24b)

UITLEG VAN DE KERNTEKSTEN

Hij moet net als wij kunnen vertellen wat hij met eigen ogen gezien heeft over de Heere Jezus.

'Heere, U kent alle mensen door en door, wilt U Uw keuze duidelijk maken.'

BEGINSITUATIE

De geschiedenis vindt plaats tussen hemelvaart en Pinksteren. Om tot het onderwerp te komen, ontkomen we er niet aan de geschiedenis over het einde van Judas te vertellen. Dat vergt voorzichtigheid vanwege het onderwerp en vanwege kinderen die eventueel met zelfdoding te maken hebben gehad. Verder moeten we goed nadenken over het feit dat de Schrift vervuld moest worden, maar dat Judas vrijwillig deze weg ging.

DOELSTELLINGEN

- We zien dat de Schrift vervuld wordt en geloven daarom dat andere beloften nog vervuld zullen worden.
- We zien hoe erg het is als we los van God komen te staan.
- We leren dat God Zelf voor de juiste mensen op de juiste plaats zorgt, zodat Zijn werk door kan gaan.
- We leren iets over de het werpen van het lot in de tijd van de Bijbel.

INDELING

- Vraaggesprek over Hemelvaart.
- Judas' plaats is leeg.
- Judas' einde.
- Profiel voor het apostelambt.
- Door God verkozen.

OPMERKINGEN

De geciteerde Psalmen zijn voor onze leeftijdsgroep best lastig. Ik stel voor om te zeggen dat er in de Psalmen over gesproken wordt, maar zou ze niet exact aanhalen of lezen. Matthéüs 27: 1-10; Psalm 69: 26 en 109: 8.

ZINGEN

Psalm 139: 1 en 14 of lied (OTH 269).

Psalm 1 of lied: 'Welzalig de man die niet wandelt' (OTH 1)

Psalm 9: 1.

'Heer', wijs mij de weg' (OTH 276)

BORDPLAN

Geen elf, maar twaalf...

INTRODUCTIE

Vraaggesprek over Hemelvaart.

Vandaag is het de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

- Deze zondag heeft een speciale naam. Weet iemand dat? Weeszondag. (Leg uit wat een 'wees' is en verbindt dat aan deze zondag.)
- Waarom denk je dat we deze zondag zo noemen?
- Wat is er ook alweer gebeurd op Hemelvaartsdag?
- Waarom ging de Heere Jezus naar de hemel? Om weer terug bij Zijn Vader te zijn, want Zijn werk op aarde was klaar.
- Wat ging de Heere Jezus doen in de hemel? Hij mag zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij stuurde de Heilige Geest.
- Wat doet Hij nu in de hemel? Hij bidt voor ons. (Zie vraag en antwoord 49 van de Heidelbergse Catechismus.) Een heel moeilijke vraag.
- Wat hebben de engelen nog meer gezegd over de Heere Jezus? Er gaat nog iets gebeuren.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Maar zo ver is het nog niet. Op dit moment wachten de discipelen nog op de Heilige Geest die zeker zal komen.

Vertelling

Nadat de engelen weggegaan waren zijn de discipelen teruggelopen naar Jeruzalem. Deze weg hebben ze zo vaak gelopen met hun Meester. De Heere Jezus ging vaak naar de Olijfberg om met Zijn discipelen te praten of om te bidden. Maar nu lopen ze zonder Hem. Maar niet zonder hoop. Want hun Meester heeft Zelf gezegd: 'Ik zal jullie geen wezen laten, Ik zal jullie niet alleen laten, maar een andere Trooster geven Die blijft bij u tot in eeuwigheid.' Als Jezus dat gezegd heeft, zal het zeker gebeuren.

Met z'n allen zitten ze nu in de opperzaal te wachten en te bidden! Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus en Judas de broer van Jakobus en Simon. Hé heb je goed geluisterd? Hoeveel namen heb ik genoemd? (Noem ze anders nog een keer op en laat ze met hun vingers meetellen.) Hoe kan dat nu, ik tel maar elf namen. Hoeveel discipelen had de Heere Jezus eigenlijk? Juist twaalf. We missen er dus één. Ik denk dat jullie wel weten wie dat is. Judas. Judas is er niet meer bij. Judas' plaats is leeg. Twaalf discipelen, twaalf leerlingen had de Heere Jezus uitgekozen. Twaalf verschillende mannen. De één haantje de voorste, Petrus, de ander een twijfelaar, Thomas, weer een ander was ooit tollenaar, noem maar op. Maar allemaal leerling.

En allemaal waren ze ooit door de Heere Jezus op pad gestuurd om tekenen en wonderen te doen, zelfs zieken te genezen. Ook Judas. Judas had nog een belangrijke taak. Hij was de man van het geld. Hij droeg de portemonnee. Maar met Judas is het niet goed afgelopen, dat is een verdrietig verhaal.

JUDAS' EINDE

Het gebeurde toen Maria de voeten van de Heere Jezus zalfde met heel dure zalf. Toen, die avond, is Judas opgestapt en ging hij naar de overpriesters. 'Wat willen jullie mij geven als ik Jezus aan jullie overlever' vroeg hij. Dertig zilverlingen was het antwoord. En vanaf dat moment ging Judas bedenken hoe hij de Heere Jezus verraden kon. Je weet, het is gelukt. In de hof van Gethsémané, daar verraadde Judas Jezus met een kus. Hij werd gevangengenomen en meegenomen door de overpriesters en de soldaten.

Maar toen Judas hoorde, dat de overpriesters en Schriftgeleerden besloten hadden, Jezus te laten doden en Hem 's morgens vroeg met geboeide handen wegbrachten naar Pilatus de Romeinse stadhouder, kreeg Judas spijt. Spijt van het feit dat hij Jezus verraden had. Spijt van het feit dat hij voor dertig zilverlingen, de prijs van een slaaf, Jezus de dood in joeg. Bloedgeld was het wat brandde in zijn zak. Als een haas is hij teruggedaan naar de tempel. Daar vindt hij diezelfde overpriesters en Schriftgeleerden die hem de dertig zilverlingen betaald hebben. Spijt? Nee, spijt hebben deze mannen er niet van. Door Judas' kus hebben ze eindelijk die Jezus van Nazareth te pakken! Maar Judas heeft wel spijt. 'Ik heb gezondigd', schreeuwt hij door de tempel. 'Onschuldig bloed verraden!' Judas weet het... wat hij gedaan heeft, is verschrikkelijk. Maar de overpriesters en Schriftgeleerden kijken niet eens naar die wanhopige Judas om. Onschuldig bloed? Och het zal wat. Eindelijk hebben ze die Jezus te pakken. En heb je gehoord wat die Rabbi uit Nazareth zei? Dat Hij de Zoon van God is. Nee, onschuldig is Hij zeker niet. Hij is des doods schuldig. Hij heeft God gelasterd. Wat doet die Judas moeilijk. Wat hebben ze eigenlijk nog met hem te maken. Niks toch zeker. Judas, zoek het verder zelf maar uit. Wij hebben ons aan de afspraak gehouden, je hebt toch je geld? Dan pakt Judas de dertig zilverlingen en met een zwaai gooit hij ze in de tempel. Daar is het geld! Het geld waar hij Zijn Meester voor verraadde. Dan draait hij zich om, loopt de tempel uit, de stad uit en weet nog maar één oplossing. Hij maakt een einde aan zijn leven. Daar liggen die dertig zilverlingen. Dwars over de tempelvloer. Wat moeten ze met dat geld? Het is immers bloedgeld. Betaald om Jezus te pakken te krijgen, Hem te doden. Nee, in de schatkist van de tempel mag niet! Wat dan? Uiteindelijk hebben ze een plan. Ze gaan naar de pottenbakker toe, die

heeft nog een stuk land te koop net buiten Jeruzalem. Dat kopen ze voor die dertig zilverlingen. Dit stuk land wordt een begraafplaats voor mensen die niet in Jeruzalem wonen, maar wel plotseling sterven als ze in Jeruzalem zijn. Een begraafplaats voor vreemdelingen dus. Wat de overpriesters niet weten is dat dit al heel lang geleden gezegd was. Doe je Bijbel maar open, je kunt het lezen in Psalm 69. *Zo kun je zien dat de Bijbel echt waar is en zo kun je weten dat de Heere doet wat Hij gezegd heeft. De woorden van de Bijbel zijn de woorden van de Heere Zelf.* Maar er staat nog veel meer geschreven in de Bijbel. In Psalm 109 staat: 'en laat iemand anders de plaats die nu leeg is innemen.'

PROFIEL VOOR HET APOSTELAMBT

Dat weet Petrus ook. Als de discipelen met wel honderdtwintig mensen bij elkaar zijn, staat Petrus op. 'Mannenbroeders, jullie weten wat er allemaal gebeurd is. Maar jullie weten ook dat het al eerder in de Bijbel geschreven stond, dat al die dingen gingen gebeuren. Dat Judas, één van ons, gids zou zijn voor de soldaten. Dat van het verradersgeld een stuk grond gekocht zou worden, maar ook dat nu de lege plaats van Judas opgevuld moet worden.' Ja, daar heeft Petrus gelijk in. Zo moet het gebeuren. Maar wie moet dat dan worden? Hoor, Petrus is nog niet uitgepraat. 'Het moet iemand zijn die al de hele tijd met ons is opgetrokken. Iemand die er ook bij was toen de Heere Jezus wonderen deed, gelijkenissen vertelde en onderwijs gaf. Die erbij was toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Iemand die gezien heeft hoe Hij opgevaren is naar Zijn Vader in de hemel. Iemand die net als wij kan vertellen over Zijn opstanding en hoe Hij Overwinnaar is van de dood! Kort gezegd, iemand die gelooft dat Jezus is de Christus en dat ook met eigen ogen heeft gezien. Maar wie moet dat zijn? Wie uit die honderdtwintig mannen is de goede persoon? Dan komen ze met een idee. Jozef is misschien wel de juiste man. Jozef had ook een mooie bijnaam gekregen. Justus, rechtvaardige. Nou, die naam krijg je natuurlijk niet zomaar. En Matthias. Ook hij was een man van het eerste uur.

DOOR GOD VERKOZEN

Eén van die twee mannen zou dus de twaalfde discipel worden. Eén van die twee mannen zou straks met de andere discipelen apostel worden, verteller van de blijde boodschap. Maar wie? Dan buigen alle honderdtwintig mannen hun knieën en bidden tot God. 'Heere, U kent het hart van alle mensen, wijst U één van deze twee mensen aan, de man die U hebt uitgekozen, zodat hij één van ons mag worden om apostel van U te zijn.' Zo bidden de volgelingen van de Heere Jezus. Want ze weten zeker dat de Heere God Zelf zal zorgen dat de goede

man gekozen zal worden. Als ze klaar zijn met bidden, gaan de discipelen loten. Loten werd in de Bijbel wel vaker gedaan. Maar dat ging anders dan bij ons. Wij loten bijvoorbeeld om snoepjes die verdeeld moeten worden. Dan heb je geluk of pech. Maar wij loten niet om te zien of iemand bijvoorbeeld straf moet krijgen. Wij bidden ook niet voor dat we loten. Maar in de Bijbel werd alleen geloot als het om dingen ging die met God te maken hadden. In de tempel gebeurde dat zelfs iedere dag om te weten wie van de priesters het offer aan mocht steken. Er werd ook nooit geloot zonder dat er eerst gebeden werd of de Heere het zo wilde sturen dat de goede persoon aangewezen werd. Iedereen wist als er zo geloot werd, dat het eigenlijk de stem van de Heere God was Die zei: 'deze man is het.' Denk maar aan Jona. Hij wilde niet zeggen dat hij ongehoorzaam geweest was en dat de storm zijn schuld was. Toen gingen ze loten en Jona werd aangewezen. Soms werd er geloot met steentjes. Wie z'n steentje het eerste uit de zak rolde was dan aangewezen, maar het kon ook op andere manieren. De discipelen wierpen het lot en het lot viel op Matthias. Zo wees de Heere de man aan die in plaats van Judas apostel mocht worden. Zo zorgde de Heere er Zelf voor dat de blijde boodschap straks doorverteld zou worden door twaalf mannen door God gekozen. En zo doet de Heere dat nog steeds. Die Heere die het hart van ons allemaal kent, zal Zelf zorgen dat het werk in Zijn Koninkrijk doorgaat. Elke keer maar weer roept Hij mensen om de blijde boodschap door te vertellen. Totdat Hij weer terugkomt op de aarde! Tot de laatste dag aangebroken is.

VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

- Psalm 139 kunt u als leidraad nemen voor een gesprek. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer'. Betrek dit ook op de vertelling.
- Wanneer worden er bij ons in de kerk mannen uitgekozen om de woorden van God door te vertellen? Weet je hoe dat gaat? U kunt uitleggen hoe wij in onze kerk aan kerkenraadsleden komen. Vergeet vooral niet duidelijk te maken dat dit ook gepaard gaat met gebed.
- Hoe kun je de Heere je leven laten leiden? Maak het concreet met gebeurtenissen uit het kinderen. Bijv. het wel of niet gaan naar een bepaald (verjaardags)feestje. Het wel of niet kijken van een bepaalde film. Het omgaan met een onkerkelijk vriendje of vriendinnetje. Bedenk zelf wat voor uw groep van toepassing is.
- Maak een vervolgverhaal d.m.v. plaatjes. Bijv. eerst een plaatje met elf discipelen, dan één met elf discipelen en een vraagteken, dan een plaatje met biddende handen en dan één met twaalf discipelen. Laat deze in de goede volgorde plakken/leggen.

- Geef de kinderen een tekening met een hart. Laat ze daarin eens dingen opschrijven waarvan anderen misschien niet weten, maar waarvan God wel weet. Foute en goede dingen. Laat ze dit *vrijwillig* voorlezen en anders persoonlijk houden. Soms is het goed om kinderen naar zichzelf te laten kijken, anders komen er alleen maar standaard antwoorden. Betrek dit later in je dankgebed.